

Hardy Bennis

Verden i forvandling



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

VERDEN I FORVANDLING

Hardy Bennis



VisionsNettet
www.visionsnettet.dk

Verden i forvandling

Af Hardy Bennis



Når man ser på verden og dens tilstand denne tid, tegner der sig et meget blandet og kaotisk billede. For det menneske, der primært får sine informationer fra Tv og andre nyhedsmedier, er det svært og ikke mindst forvirrende at danne sig et helhedsbillede af den politiske, økonomiske og religiøse situation i verden.

Det er disse tre styringssystemer, der dominerer både store og små nationer og det har de gjort i tusinder af år. Der er derfor god grund til i korthed at iagttage dem hver for sig, selvom det er indlysende, at de tre magtområder er dybt indflettet i hinanden.

Det religiøse

Den ældste af de tre områder er religionen – eller rettere de store verdensreligioner og deres utallige opdelinger i trosretninger og sekter. Det religiøse instinkt er dybt rodfæstet i mennesket. Det så man tydeligt i det tidligere Sovjetunionen, hvor det i 70 år var forbudt at praktisere religion under det kommunistiske styre. Men på trods af dette forbud var det menneskets dybe religiøse instinkt, der viste sig med den største styrke, da regimet faldt. Man kan sige det samme om religionens indflydelse i forbindelse med Polens frigørelse fra sovjetstyret.

Alle de store religioner er stiftet af enkeltpersoner, på grund af kraften af deres helt enestående vilje, moral og budskabernes relevans, renhed og klarhed. Og budskabet har efterfølgende overlevet gennem årtusinder. Men som man også har erfaret gennem historien, så omformes og svækkes det oprindelige budskab, når det kommer i hænderne på magtsyge mennesker, der gør det til et redskab for den modsatte af budskabets oprindelige hensigt. Eksempelvis er der i historiens løb blevet ført utallige religionskrige af den mest brutale art.

Religiøse krige og konflikter er kendetegnet ved, at de aktiverer stærke religiøse følelser, og i uudviklede mennesker fører det til blind fanatisme, som lukker af for al fornuft, forstand og menneskelighed – for slet ikke at tale om broderskabsfølelse og medmenneskelighed, som alle de store religioner lægger så stor vægt på.

Det økonomiske

Økonomierne i nutidens samfund er et af de vigtigste men også et af menneskehedens mest sårbare systemer.



I tidligere civilisationer – f.eks. i inkariget, hos mayaerne og andre fortidige samfund – levede man i tusindvis af år i pengeløse samfund. Værdierne i disse samfund var det, som jorden producerede samt brugsgenstande, som håndværkere skabte. Den ledelse, som styrede disse samfund, sørgede for at lægge til side inden misvækst indfandt sig – og ellers sørgede man for, at alle fik det, de havde behov for. Man praktiserede en blanding af tidens religion og en form for socialisme, og den stod og faldt med, at alle accepterede fordelingsystemet. Men systemet havde en indbygget svaghed, for friheden for det enkelte menneske var begrænset, og uden frihed er

der ingen udvikling. Det var den direkte årsag til, at disse civilisationer kollapsede og blev erobret af fremmede magter – sådan som det f.eks. skete, da portugiserne og spanierne koloniserede Syd- og Mellemamerika og begik regulære folkemord.



Kapital og begær – en farlig cocktail

De utallige civilisationer og enkeltsamfund har gennem tiderne forsøgt sig med forskellige former for møntsystemer i forbindelse med udveksling af varer. Men efterhånden som samfundene voksede, blev det nødvendigt at etablere systemer, der kunne regulere og fastsætte priser på varer og tjenesteydelser. I nutiden, hvor handel er blevet global og har nået et hidtil ukendt omfang, har det været nødvendigt at afstemme de nationale valutaer ved hjælp af kursregulering. Og hertil kommer, at priserne på råstoffer, fødevarer og brændstof fastsættes på grundlag af udbud og efterspørgsel. Det er accelereret til et globalt system, hvor gigantiske summer i forskellige valutaer via cyberspace cirkulerer Jorden rundt via banker, investeringsfonde og børser. Men også her ser man den menneskelige faktor vise sig fra den svage side. Det er i vid udstrækning følelser og begær, der styrer processerne. Kapital, følelser og begær er en yderst farlig blanding, for alle Jordens ressourcer – herunder de økonomiske systemer – tilhører hele menneskeheden, og ikke kun investorer og spekulanter. Perspektivet er, at hvis ikke der etableres et system til overstatsligt styring, så vil det være egoisme og grådighed, der styrer den finansielle sektor. I perioder var pengesystemet baseret på guld, men pga. pengemængden, er der simpelthen ikke guld nok i verden til at benytte guldet som møntfod.

Det er allerede nu muligt at konkludere, at hvis følelser og begær dominerer på grund af manglende intelligent og moralsk styring af det finansielle marked, så vil menneskeheden gå fra finanskrise til finanskrise. Samtidig er det en kendsgerning, at kun få procent af disse "cyberspace-penge" er baseret på reel produktion. Det betyder, at planetens naturrigdomme og ressourcer er gjort til spekulationsobjekter, og det lider navnlig udviklingslandene under, for de har stort set ingen indflydelse

på prisfastsættelsen! I artiklen om *Verdenstjenergruppen*¹ peges der på, at det er denne gruppe – i kraft af dens moral, intelligens og hæderlighed – der vil overtage styringen af dette vitale område, og det vil ske i samarbejde med Hierarkiets økonomiske eksperter – dvs. det 3. og 7. departement.

På det atlantiske kontinent var en af de generelle karaktersvagheder i datidens menneskehed, at mennesket ikke kendte forskel på dit og mit. Udviklingen på Atlantis repræsenterer menneskehedens barndom, hvor tyveri var uhyre udbredt. I nutiden sker det i mere udspekulerede former, og denne "atlantiske" umoral er stadig et kæmpe problem. Her tænkes især på den voksende IT-kriminalitet, hvidvaskning af penge og den udbredte korrupsion, som hærger verden og dens økonomiske systemer. Her spiller den organiserede mafia rundt om i verden også en stor rolle. Man kan roligt sige, at de globale modstandskræfter dominerer og har al for stor succes på det finansielle område! (Se artiklen *Modstandskræfterne*)².

Det politiske

Demokrati er en udbredt styreform blandt de fleste af verdens nationer. Det fælles ideal er den demokratiske styreform, men demokrati fortolkes meget forskelligt. Flere nationer har bare "pyntet" på deres styreform ved at kalde den demokratisk. Som eksempler kan nævnes det tidligere østtyske regime: "*Deutsche Demokratische Republik*" og "*Democratic Republic Congo*". Ingen af dem levede op til det, der normalt betragtes som demokrati.



De politiske styresystemer rundt om i verden er i vid udstrækning ikke-demokratiske, på trods af at man pynter sig med denne titel. Mange regimer skulle hellere kalde sig "demokratur" – en blanding af demokrati og diktatur, for det er overvejende ufrie og diktatoriske regimer som sidder på magten.

Imidlertid er der tegn på begyndende oprør i flere af disse diktatoriske styre, hvor kollapset af styret i Tunis og Egypten tilsyneladende breder sig som dominobrikker

1 www.VisdomsNettet.dk: *Den Nye Verdenstjenergruppe* – Introduktion til den esoteriske lære nr. 18.

2 www.VisdomsNettet.dk: *Modstandskræfterne* – Introduktion til den esoteriske lære nr. 17.

til en lang række totalitære styre i den arabiske verden – og måske også til andre stater andre steder i verden. Men der er en risiko for, at den nye demokratiske bevægelse resulterer i yderliggående islamiske styre reformer, hvor befolkningen kommer fra "asken til ilden!"



Økonomiske supermagter

Hvis man ser på nogle af de store og vigtige nationer i verden i dag, domineres scenen af de økonomiske "supermagter" USA og Kina. Efter dem følger en række nationer – ofte tidligere kolonimagter, som i dag må betegnes som 2. klasses nationer. Her tænkes f.eks. på Tyskland, England, Frankrig, Japan, Rusland, Indien og Brasilien m.fl.

USA har et topartisystem, der er delt af en skarp holdningsmæssig skillelinje. Republikanerne er dybt præget af konservatisme og reaktionære kræfter, og demokraterne er mere liberale og socialt indstillet. De to partier er prototypen på den globale kamp mellem lyset og mørket. Man ser den ikke alene i USA, men i næsten alle nationer.

I dette globale drama, hvor menneskeheden befinder sig på "prøvestadiets vej" på vej mod et kommende discipelskab, konfronteres verdens ledere, finansielle institutioner og diplomaterne med den esoteriske lov:

En af de prøver, den enkelte discipel udsættes for, består i:

"Alt, der er latent til stede i disciplens natur – fejl, dårlige vaner, uheldige egenskaber og undertrykte begær, positive, negative eller uvæsentlige – kommer op til overfladen!"

Afsløringer

Hvad der gælder for den enkelte aspirant, gælder også for den enkelte nation. Tiden er nu kommet, hvor alt hvad enhver nation og dens ledere har af skjulte motiver, magtbegær, kynisme, diplomatisk intriger, korrupsion, økonomiske manipulationer og andre former for svagheder, skal frem i lyset. Det samme gælder naturligvis de positive egenskaber!

WikiLeaks afsløringer er et led i denne proces, der nu præsenteres for verden. Det er ikke behageligt for nogen parter, men det er nødvendigt for at skabe en fremtid med mere ærlighed og gennemsigtighed i det offentlige system.



Kina – kapitalisme og kommunisme

I Kina – den fremstormende stormagt – står to systemer overfor hinanden i samme nation: En behård kapitalisme og en ligeså behård og ufri kommunisme. På lidt længere sigt er kommunismen dømt til at tabe pga. mangel på frihed og menneskerettigheder. Det totalitære styre lægger ikke skjul på ønsket om at sikre råvarer og magtindflydelse. Med økonomisk støtte – både privat og statsligt – opkøber man fabrikker i stort tal. F.eks. i Italien, hvor tøj- og skoindustrien gradvis overtages og bemandedes af kinesere i tusindtal – og de lokale befolkninger bliver arbejdsløse. Der er tale om en helt ny form for økonomisk og demografisk ekspansion. Samtidig "eksporterer" Kina sin tendens til separatisme – en negativ 3. stråle egenskab, som kineserne har til fælles med jøderne.

Både kineserne og jøderne har 3. stråle på personligheden. Det er velkendt i historien, at sidstnævnte folk er blevet forfulgt og slået ihjel, og den primære årsag er netop separatisme. Historien har det med at gentage sig, og hvis kineserne ikke lærer af historien, får man et uoverskueligt problem i store dele af verden. I Indonesien, Burma og Sydøstasien er problemet blevet så stort, at lokale beboere raserer stormagasiner og virksomheder, der ejes af kinesere.



Det er ikke kun i Italien at dette problem er under udvikling. Det samme sker i Ungarn, Grækenland og Serbien m.fl. – ofte på grund af svage økonomiske forhold. Derfor er det fristende for regeringerne at invitere det rige Kina indenfor! Og fra Afrika rapporteres det, at kineserne opkøber firmaer i tusindtal – navnlig i områder med olie og andre vigtige råstoffer, som uden hensyn til miljøet kan forsyne den umættelige industri i Kina.

Det sker ofte i samarbejde med de mest problematiske regimer i Afrika.



Rigdom – fattigdom

Kina – dette enormt store og folkerige land – har ingen fælles religion, men kinesernes mentalitet og adfærd formes af tre forskellige filosofiske traditioner: Konfucianisme, taoisme og buddhisme.

Det kinesiske folk er gennem mange århundreder blevet undertrykt og udbyttet. Utallige er døde af sult eller i interne krige, og det er utvivlsomt udtryk for karmisk afvikling. Navnlig i kystområderne har den materielle udvikling taget fart de sidste årtier. Den materielle udvikling omfatter ca. 300 mio. kinesere, hvorimod de ca. 900 mio. kinesere, der lever dybere inde i landet, stadig lever i fattigdom. Der er ingen tvivl om at Kina skal igennem en materialistisk periode, i lighed med den som den vestlige verden har oplevet og stadig gennemlever. Det er en proces, som på længere sigt skal løfte dette gamle og blandede folk ud af fattigdom og undertrykkelse – men det vil først ske, når man engang får skabt ægte demokrati.



Den militære magtbalance

Regionale krige vil stadig forekomme, men store krige mellem de større nationer er ikke længere realistisk, fordi atomvåben – som desværre alt for mange ustabile nationer er besiddelse af – vil resultere i enorme katastrofer for både angriber og den angrebne – ja for hele menneskeheden. Den militære magtbalance har ændret sig radikalt efter Sovjetunionens kollaps og den "kolde krigs" ophør.

Der findes reelt kun én militær supermagt – USA. De fleste mennesker er normalt ikke klar over, hvor omfattende denne supermagts potentiale i virkeligheden er. Under den "kolde krig" udviklede USA's militær sig på alle områder, og man nåede et niveau, som ingen andre nationer kan leve op til. Under havoverfladen overalt på planeten har man udlagt bøger, som registrerer al trafik under og på havoverfladen, og registreringen styres fra centre rundt om i verden. På havene sejler en flåde af hangarskibe, som er klar til indsats overalt og med kort varsel, og de er udstyret med verdens mest avancerede fly. Under havoverfladen sejler atomdrevne ubåde med ufatteligt destruktive våben. I luften blev der i samme periode udviklet flytyper og raketsystemer, som kun få nationer har ressourcer til at udvikle, producere og vedligeholde. Det hele er styret af satellitter, som overvåger alt, hvad der sker på planeten. Det amerikanske rumprogram foregår nu i samarbejde med Rusland – især samarbejdet om rumstationen ISS – og det er et godt tegn for fremtiden. Et positivt resultat af denne intensive udvikling af krigsvåben og rumteknologi er eksempelvis computerteknologien og internettet.



Der hviler imidlertid et meget stort ansvar på USA og dens ledelse. Hierarkiet har ad flere kanaler givet udtryk for, at USA er fremtidens land, og det bliver hjemsted for den kommende 6. underrace. (Menneskeheden befinder sig nu i 5. underrace).

Interne problemer

Supermagten USA har imidlertid store interne problemer med stigende arbejdsløshed, et gigantisk underskud på nationalbudgettet, udbredelsen af narkotiske stoffer og et underudviklet sundhedssystem, der underminerer folkesundheden. Og efter terrorangrebet på World Trade Center og Pentagon den 11. september 2001 har USA udviklet en national paranoia i forsøget på at beskytte sig mod flere terrorangreb.

Tidligere var det de store landhære, der var udtryk for en nations militære styrke, og i nutiden har Kina og Nordkorea de største antal soldater – men reelt har antallet af landtropper ingen betydning pga. masseødelæggelsesvåben.

På det økonomiske område, har Kina oparbejdet en stærk valuta, men værdien af yuan renminbi er urealistisk i forhold til både dollars og euro, og det har resulteret i enorme underskud på handelsbalancerne. Denne politik er udtryk for kinesernes selvbeskyttende tendens og mangel på sandt internationalt samarbejde, som igen viser kinesernes separatistiske nationale karakter.



På det globale miljøområde afslører det ene "Cop. 15 - 16 - 17" osv. kun den fatale mangel på globalt samarbejde på dette livsvigtige område.

Denne beskrivelse af nutidens verden er naturligvis meget kortfattet, og da den ikke er fyldestgørende, er der selvsagt mulighed for at vælge andre synsvinkler, fortolkninger og argumenter.

Det esoteriske syn på verdenssituationen



Årsag og virkning

Når man studerer åndsvidenskab, skal man rette opmærksomheden i to retninger. Man skal følge med i, hvad der sker i den ydre verden, men også vurdere hvad der er årsagerne til det, der sker i verden, og når man vurderer de indre årsager til de ydre virkninger, tegner der sig et helt andet billede. Virkningerne ses tydeligt overalt i verden – økonomiske problemer, kampe for frihed og menneskerettigheder, jævnlige jordskælv, store ubalancer i vejret, stigende energiproblemer og globale temperaturstigninger, voldsomme oversvømmelser uden at nogen reelt kan forklare, hvad der er årsagerne til disse globale ubalancer, der tilsyneladende kommer med stadig kortere mellemrum.

Vand og følelser

På Tv kan man se, hvordan vandet i mange af verdens floder går over bredderne og skaber store menneskelige katastrofer. Men få tænker over, at oversvømmelserne ofte sker i områder, der i forvejen er hårdt ramt på andre måder – f.eks. i Pakistan, Syd- og Mellemerika, Central- og Østeuropa, Australien, Afrika – ja selv dele af USA bliver ramt. Man kan kalde disse større og mindre katastrofer for mini "syndfloder". Vand er synonymt med følelser, og esoterisk set er katastroferne udtryk for destruktive og negative følelsesudladninger, som aktiverer disse naturkræfter. Det er meget symptomatisk, at jordskælvet i Haiti kun ramte den del af øen, hvor der stadig praktiseres voodoo – de sidste rester af den atlantiske sorte magi. Voodoo

praktiseres som en del af den nationale religiøse udfoldelse, hvorimod naboen til Haiti – den Dominikanske republik – ikke fik nævneværdige skader. Det samme gælder Pakistan, som fik store dele af landet oversvømmet, og det medførte store lidelser for den fattige del af befolkningen. Men de mere velstående områder gik fri. I de ramte områder er tanke- og følelsesklimaet generelt på et meget lavt og destruktivt niveau. Troen på andre religioner medfører forfølgelse, undertrykkelsen af kvinderne er almindeligt, og der er udbredt støtte til den globale terrorisme.



Alt er energi

Det er sandsynligvis svært for det rationelle tankesind at forbinde negative tanker og følelser med naturkatastrofer, men det er en naturvidenskabelig kendsgerning, at *i Universet findes der intet andet end energier! Alt er energi!* Hvis dette postulat tages alvorligt, indebærer det, at alt hvad mennesket er omgivet af, vandet det drikker, luften det indånder – alt hvad mennesket er omgivet af og forbruger – kommer fra det store fælles energireservoir, der kaldes Jorden. Til dette energifelt hører de mere usynlige energier, der kaldes tanker og følelser. Tilsammen skaber det et samspil, der er styret af den karmiske lov – loven for årsag og virkning.³

Menneskeheden er nået til et punkt i behandlingen af den planet, som mennesket selv er en del af, hvor naturloven om årsag og virkning viser sig tydeligt gennem forskellige katastrofer. Ubalance i en eller flere energityper påvirker hinanden. Det er i lyset af disse natur- og åndsvidenskabelige kendsgerninger, at menneskets tanke- og følelsesenergi aktiverer naturens kræfter. Menneskets tanker og følelser er årsagen, og naturkatastroferne er virkningerne. Loven virker – og menneskeheden rystes over virkningerne. Alle energier spiller sammen i én global symbiose. Den energimæssige synsvinkel på naturkatastroferne er helt ny for nutidens materialistiske menneske.

³ Isaac Newtons lov siger: *Til enhver aktion, hører en lige så stor og modsatrettet reaktion.*



Reaktion fra devariget

Men menneskets tanker og følelser er ikke den eneste åndsvidenskabelige årsag til problemerne. Devaevolutionen – som påvirkes af den 7. stråles tiltagende virksomhed – aktiverer de forskellige devagrupper, som gør en form for indre "oprør" mod menneskets ødelæggelse af naturen. Naturen er devaernes arbejdsområde. Devaerne elsker naturen – de er naturen – men de får lagt alle mulige forhindringer i vejen for deres arbejde – herunder atmosfæren af negative tanker og følelser. Devaevolutionen er moderaspektet – planetens feminine aspekt.⁴ Store vand-, luft-, jord- og ild-devaer går derfor i aktion, og det resulterer i kraftige storme, ødelæggende tornadoer, voldsomme jordskælv og enorme oversvømmelser.

Det er tankevækkende, at nationer, der lider under grusomme diktaturer, gang på gang bliver ramt af hungersnød og misvækst – som f.eks. Nordkorea, der igen og igen hærges af hungersnød. I nord er der markant mangel på frihed og udvikling, mens Sydkorea blomstrer på alle måder på den samme halvø! Det samme ser man flere steder i Afrika og Sydamerika. Det ser ud som om en højere styrelse ved hjælp af disse naturkatastrofer presser denne type regimer til kollaps, så der kan skabes frihed og retfærdighed.

4 www.VisdomsNettet.dk: *Devariget* – Introduktion til den esoteriske lære 19.

Det nutidens menneskehed er vidne til, er den karmiske lov i funktion. Det er "*her og nu karma*", som rammer, der hvor mennesker har skabt ubalance i naturen og menneskelivet. Der er ikke tale om straf! Det drejer sig alene om at genoprette balancen. Alle de ubalancer, som nyhedsmedierne fortæller om, skal ses i dette lys.



Tænk f.eks. på, at naturen "afgiver" advarselssignaler før et jordskælv eller en tsunami finder sted. Fugle og dyr flygter fra området inden katastrofen rammer. Forklaringen er, at der er en tæt forbindelse mellem dyrelivet og naturens devaer. Mennesket ignorerer stadig, at naturen er et levende væsen, der er styret af gigantiske og mangfoldige deva-væsener, der fungerer i et nært samarbejde med Hierarkiet. Planeten Jorden er i virkeligheden en deva-planet, som menneskehed bor "til leje" på!

Men det er en hensynsløs "lejer" der bor på planeten. Menneskets handlinger – objektive eller subjektive – er *aktioner* (årsager, der skaber ubalancer), som skaber *reaktioner* fra naturen (virkninger, der genopretter balancen). "*Som mennesket sår, således høster det!*" – ifølge en lille omskrivning af et bibel-citat!⁵

⁵ I Det Nye Testamente, Galaterbrevet, Kap. 6,7 står der: "*Hvad et menneske sår, skal det også høste.*"

Det fastlåste verdensbillede!



Kristendommens krystallisering

Religionerne i den vestlige verden – med den katolske kirke som den toneangivende – har gennem ortodoksi, dogmatik og en snæversynet bogstavelig fortolkning af kristendommen forhindret alle former for nytænkning. Det er en kendsgerning at kirkens grundlag – Bibelen – er blevet redigeret og omskrevet adskillige gange – ikke alene af teologiske grunde, men også af magtpolitiske. Romerkirken er på den måde blevet en magtreligion i stedet for en åndelig inspirationskilde, der stimulerer og fornyer de kristnes åndelige livsholdning. Der hentydes her til de store kirkemøder i Nikæa år 325 og i Konstantinopel i 553, hvor Bibelen blev kraftigt redigeret og fordrejet. Man forsøgte bl.a. at fjerne alle informationer om reinkarnation og karma, og dermed blev romerkirken en politisk magtreligion, hvor man udviklede uhyrligheder som aflad, inkquisition, heksebrændinger og korstog.



Konflikten mellem religion og videnskab

Modsetsningsforholdet mellem Romerkirken og naturvidenskabens, resulterede i forfølgelse af naturvidenskabens tænkere, og derfor blev naturvidenskabens tvunget til at gå sine egne veje. Naturvidenskabens har derfor i de seneste århundreder undersøgt, kortlagt og analyseret den fysiske verden i detaljer. Den har samtidig opbygget et selvstændigt verdensbillede, og i kraft af sine opdagelser har den bl.a. skænket verden en særdeles kompetent lægevidenskab samt utallige teknologiske opfindelser. På mange måder har naturvidenskabens overtaget religionens rolle, for i dag tror de fleste mennesker i den vestlige verden mere på naturvidenskabens forskeres "skabelsesberetning" end på præsternes. Men naturvidenskabens har ikke været i stand til at give menneskeheden svarene på, hvor mennesket kommer fra, hvor det er på vej hen, og hvad der er meningen med livet.



Naturvidenskabens har for længst mistet sin uskyld. Den er havnet i en blindgyde, og den har i vid udstrækning overgivet sig til ondskabens kræfter. Det er naturvidenskabens, der står bag udviklingen af de forfærdelige våben, der er så kraftfulde og destruktive, at de kan udrydde alt liv på planeten – endda flere gange. Våbenteknologien har lagt beslag på ufattelige økonomiske ressourcer via de nationale forsvarsbudgetter, og det er til skade for den øvrige udvikling i verden.

Nye energityper

Ifølge åndsvidenskabens er det årsagen til, at Den Indre Verdensstyrelse⁶ fravalgte at satse på naturvidenskabens, som det redskab, der skal udvikle de nye energityper, som er uden grænser og ikke forurener. Opfindelser kan altid bruges både konstruktivt og destruktivt, og i lyset af naturvidenskabens materialistiske holdning og destruktive motiver til nye opfindelser, vil det være alt for farligt at betro den videnskabelige, politiske og finansielle verden disse epokegørende opfindelser, selvom menneskeheden har desperat brug for dem! Desuden fortæller åndsvidenskabens, at 5. stråle – den konkrete, naturvidenskabelige tænkings stråle – indtil videre er sat på "stand by" indtil menneskeheden's ansvarsbevidsthed etik og moral ikke længere halter bagefter den teknologiske udvikling!

⁶ www.VisdomsNettet.dk: *Den Indre Verdensstyrelse* – Introduktion til den esoteriske lære 2.

Kold fusion

Hvad kunne disse nye energityper være? Et bud kunne være Martin Fleischmann og Stanley Pons verdensberømte forsøg med kold fusion i 1989 på University of Utah. Men andre forskere var ikke i stand til at reproducere forsøgene, og der blev meget stille om de revolutionerende eksperimenter. I 2008 satte forskere i San Diego, USA, deres renommé på spil ved at genoptage forsøgene. Ifølge rapporter lykkedes de, men resultaterne er indtil videre hemmeligholdt – belært af tidligere erfaringer.



Trådløs overførsel af elektricitet

Et andet forsøg – nemlig trådløs overførsel af elektricitet, som er ligeså epokegørende som den "kolde fusion", blev gjort af Nikola Tesla i 1899. Nikola Tesla var et geni inden for elektricitet. I Colorado Springs byggede han et tårn og sendte elektricitet over 40 km – trådløst. Men det endte med, at det lokale elektricitetsværk brød sammen. Det viste sig senere, at der var en fejl i opstillingen af eksperimentet.



Flere af Teslas patenter er blevet opkøbt af ukendte personer, og derfor strandede den videre forskning af trådløs elektricitet. I samme periode – omkring 1900-tallet – arbejdede man sideløbende med udvikling af både elbiler og biler med forbrændingsmotorer. Det blev stempelmotorerne, der vandt – og dermed blev den enorme olieindustri sejrherre. Først nu fokuseres der igen på bl.a. elbiler, men der er store problemer med batterierne. Disse problemer vil først blive løst, når forskerne igen tager fat på at undersøge muligheden for at overføre elektricitet trådløst.



Meget tyder på, at det nødvendige videnskabelige gennembrud først kan finde sted, når naturvidenskabens forskere har udviklet den etik og moral – de indre kvaliteter – der kræves af indviede og sande verdenstjenere!

Forskningen har nået en grænse

På den anden side må man erkende, at naturvidenskab og ikke mindst lægevidenskab har gjort enorme fremskridt ved at have skabt grundlaget og videreudviklet den teknologiske verden. Det har gjort det muligt for flere mennesker end nogensinde tidligere i historien at leve på denne planet med generelt gode levevilkår – selvom menneskeheden stadig mangler evnen til at fordele verdens rigdomme?

Spørgsmålet for naturvidenskab og den oplyste menneskehed er, hvordan det billede, naturvidenskab giver af Jorden og dets samhørighed med solsystemet og Universet, kan ændres, når naturvidenskabens mange grene – som f.eks. kernefysikken – *har* bevist, at der findes flere dimensioner i solsystemet med alt hvad det indebærer, men ikke indrettet forskningen og verdensbilledet så det er i overensstemmelse med iagttagelsen?



Døden og efterlivet

Et af menneskehedens helt store problemer er uvidenheden om og frygten for døden, på trods af at både naturvidenskaben og åndsvidenskaben har forsket i livet efter døden. Begge videnskaber har fremlagt så overvældende indicier for bevidsthedens uafhængighed af den fysiske krop og livets fortsatte eksistens efter døden, at det eneste, der står i vejen for denne erkendelse, er en ulogisk, stivsindet og konsekvent afvisning af forskningsresultaterne. Og denne holdning er helt i strid med det naturvidenskabelige grundprincip: *"At undersøge tingene til bunds før man afviser noget!"*.

Det dystre fremtidsbillede

Der tegner sig et yderst dystert billede af situationen i verden. Naturvidenskaben, det politiske system og de finansielle magtcentre, har sammen med etablerede og magtfulde religiøse kræfter, skabt en "uhellig" alliance om at bevare magten på et fundament, som ikke er i overensstemmelse med det universelle verdensbillede eller det menneskesyn, der blev introduceret af religionernes oprindelige grundlæggere. Ifølge åndsvidenskaben er det netop den situation, som de globale modstandskræfter har forsøgt at opbygge i flere hundrede år. (Se artiklen om *Modstandskræfterne*).⁷

Det er en fastlåst situation, som de etablerede magtcentre ikke er i stand til at bryde ud af, fordi de selv er ofre for denne gigantiske selvskabte tankeform. På højere læreanstalter overalt på planeten undervises der i dette fastlåste og fejlagtige verdensbillede. Man har ikke engang overvejet at inddrage de alternative modeller, der er præsenteret af seriøse forskere, fordi det vil indebære en afsløring af, at utallige anerkendte doktorafhandlinger og berømte teorier og forskningsresultater er skabt på et forkert grundlag. Det vil også medføre, at lederne af verdens forskningscentre og universiteter skal vige pladsen for en ny generation af forskere og ledere, som er i stand til at tænke i helt nye baner! Set i dette perspektiv er det naturligt, at der kæmpes for at bevare det bestående materialistiske verdensbillede og den personlige berømmelse og selvværdsfølelse!

⁷ www.VisdomsNettet.dk: *Modstandskræfterne* – Introduktion til den esoteriske lære nr. 17.

Store tænkeres tanker

I denne forbindelse er det relevant at se på, hvad nogle af verdens største tænkere og naturvidenskabsforskere har konkluderet i forbindelse med deres søgen efter sandhed:



Den hollandske filosof Spinoza:

"Den guddommelige intelligens har skabt Universet som sit eget legeme, sin egen klædning, og intet kan derfor betragtes som værende uden for Gud. Alt skabt er helligt, fordi det dybest set er udtryk for det guddommelige pulserende liv."

Albert Einstein lagde heller ikke skjul på sin livsindstilling:

"Den smukkeste og dybe følelse, man kan opleve, er fornemmelsen af det mystiske. Den er kilden til al sand videnskab. Den, for hvem denne følelse er fremmed – den, der ikke længere kan undres og blive grebet af ærefrygt – er så godt som død. At vide, at det, mennesket ikke kan gennemskue, virkelig findes – at det manifesterer sig som den højeste visdom og mest strålende skønhed – så ophøjet, at man med sine sløve sanser kun kan opfatte det i dets primitive form – denne viden – denne følelse, er kernen i al sand religiøsitet. Den kosmisk religiøse oplevelse er den stærkeste og ædleste drivkraft til videnskabelig forskning".





Max Planck, nobelpristager og kvante-teoriens grundlægger sagde:

"Der er intet stof. Alt stof stammer fra og findes kun som følge af en kraft, der får partiklerne i et atom til at vibrere og holde dette miniatyresolsystem sammen. Man må antage, at der bag denne kraft findes et bevidst og intelligent sind. Dette sind er alt stofs oprindelse."

Ved en anden lejlighed udtalte han:

"Den metafysiske verden eksisterer. Den er det absolut virkelige. Vi forskere når i vores eksakte forskningsarbejde til en grænse, hvor vi må standse op

i en erkendelse af en højere magts væren og virke. Overfor denne højere magt er to menneskelige indstillinger mulige – enten angst og had, eller troende overgivelse. Vælg den rigtige indstilling, vælg rigtigt! Både for jeres egen og for menneskehedens skyld!"



Den nye syntese mellem den nye videnskab – esoterisk visdom og verdenstjenerne



Gammel energi – ny energi

Menneskehedens muligheder er meget begrænsede. De prognoser, som forudsiger forbruget af fossile brændstoffer og andre råstoffer, tegner et klart billede. Det er kun et spørgsmål om få årtier, før planeten løber tør for flere af disse vigtige råstoffer.

Det er derfor tid til at opsummere, hvordan den nye tids energier vil forandre verden. Menneskeheden lever som tidligere nævnt i energiernes verden, så kun en udforskning af energierne kan afsløre, hvad der venter forude.

Den energitype, der har domineret menneskeheden de seneste 2000 år, er 6. stråle – idealismens og hengivenhedens stråle. Den har især haft indflydelse på menneskets følelser, og den er kanaliseret ud gennem religionerne, hvor de store idealer, som har personificeret dem – Gautama Buddha, Kristus, der overskyggede sin højt udviklede discipel Jesus af Nazareth samt Mohammad.



6. stråle er på vej ud

I århundredernes løb har det oprindelige budskab ændret sig radikalt. På den ene side blev budskaberne videregivet gennem "hellige" mennesker som f.eks. munke og nonner. De formidlede det kristne kærlighedsbudskab og Buddhismens ikke-volds princip. Fra islam udsprang sufi-bevægelsen og kundskabsrige islamiske fortolkere. På den anden side skete der en total forvrængning af budskabet med den katolske kirke som magtcentret, der iværksatte inkquisition, heksebrændinger og terrorlignende korstog mod de "vantro". Islam er på den ene side en disciplinerende religion med faste regler for bøn flere gange om dagen og et krav om en pilgrimsrejse til Mekka mindst én gang i livet. På den anden side har den udviklet ekstremistiske grupper og en uhyggelig fanatisme, som menneskeheden ser de sidste rester af i terrorangreb med selvmordsbombere, der er vendt mod vestlige lande og mod egne trosfæller, hvis de ikke tilhører samme gren af islam, som dem selv.



6. stråle er ved at tone ud. Energikvaliteten har været aftagende i de seneste århundreder, og den er nu i en tilstand af tomgang. Denne vanvittige fanatisme vil derfor begynde at aftage.

7. stråle er på vej ind

7. stråle – ordenens, den syntesedannende og ceremonielle magis energier – er ved at nå et højdepunkt, og 7. stråle vil være den dominerende energikvalitet de kommende 2.500 år. (Læs mere om de syv stråler i de mange artikler og e-bøger på *VisdomsNettet*). Den del af verden, der har været den første til at implementere 7. stråles energier i praksis er forretningsverdenen. Den er enormt hurtig til at indstille sig på det, Den Nye Tidsalder kræver, men det sker på forretningsverdens præmisser.

Overgangsperiode

Strålekvaliteterne dominerer verden. Den ene stråle er på vej ind og den anden er på vej ud. Dette er den dybere årsag til den uro og forvirring, som præger alt i denne overgangsperiode. Den gamle tids konservatisme og klamren sig til det anerkendte – politisk, socialt, videnskabeligt og religiøst – og på den anden side, den nye tids energier, som står for nytænkning, frihed samt global og medmenneskelig holdning til alle verdens problemer, kan man betegne som et generationsskifte. Og det kan ikke undgå at skabe brydninger på alle tilværelsens områder.

Verdenstjenergruppen, som blev stiftet mellem Første og Anden Verdenskrig, er den gruppe, der skal lede verden ind i den nye æra. Det er en gigantisk opgave, men Hierarkiet står bag denne gruppes arbejde. Verdenstjenergruppen er kendetegnet ved, at dens medlemmer er styret af impulser fra sjælen og inspiration fra Hierarkiet. Det betyder, at det er uselvskhed og *det bedst mulige for flest mulige*, der er drivkraften i deres arbejde. Det indebærer, at egoistiske ambitioner er ikke-eksisterende. Og det samme gælder korrupsion og svig.

Støt og roligt er disse verdenstjenere ved at arbejde sig op i toppen af politik, økonomi, naturvidenskab og religion. Naturligvis vil der komme tilbageslag og skuffelser, men målet og den endelige forvandling er sikker. Den nye videnskab – naturvidenskaben og åndsvidenskaben – vil mødes og skabe en syntese eller en enhedsvidenskab, som er den eneste mulige vej fremad for menneskeheden. Hierarkiets tilsynekomst med Kristus i spidsen er den hjælp, menneskeheden kan forvente at ske i løbet af dette århundrede. Tilsynekomsten vil repræsentere den overordnede impuls, for uden denne ledetråd vil verdenssamfundet bryde sammen.

Først da kan menneskeheden begynde at lægge grunden til den gyldne fremtid, der venter alle!





VidsomsNettet

www.vidsomsnettet.dk