

William Meader

# SJÆLEN

- en gave fra Himlen



VisdomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# SJÆLEN

- en gave fra Himlen

William Meader



VisdomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# SJÆLEN

## - en gave fra Himlen

Af William Meader

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)



### **Alt er besjælet**

Sjælskvaliteten findes i alt, hvad der eksisterer – både stort og småt. I den esoteriske tradition har man for længst forstået, at sjælen er noget naturligt, og at den præger alle livets kvaliteter. Det gælder uanset om der er tale om livet i et menneske, i et græsstrå eller det liv, der besjæler hele solsystemet. Alle har essentielt en iboende sjæl. Selv om det er en fascinerende tanke, at sjælen findes i alle større og mindre former for liv, er det alligevel hensigten at begrænse overvejelserne til menneskets sjæl.

Menneskets sjæl har en meget unik position i evolutionen. Det skyldes, at i menneskeriget udvikler sjælen en kvalitet, der kaldes "*individualitet*", og det er første gang det sker i sjælens lange udvikling gennem de forskellige lavere naturriger.

### **Individualitet**

Individualitet er den kvalitet, der er den mest iøjnefaldende egenskab ved menneskets sjæl. I forhold til dyrets sjæl har menneskets bevidsthed en langt større kapacitet og evnen til både at forstå sig selv, at manifestere sin individuelle vilje og at modsætte sig de instinktive kræfter. Sjælen er organiseret på en måde, hvor en følelse af "*jeg*" kan dukke op, og det gør det muligt for et menneske i bevidstheden at være adskilt fra menneskeheden så at sige. Det er ikke tilfældet for dyre- og plantelivet. Dyrets instinkt er eksempelvis det, der stort set regulerer hele bevidstheden, og instinktet er i overensstemmelse med de arter, som dyret er en del af.



Instinktet er et dyrs medfødte reaktionsevne i forhold til artens gruppesjæl. Det er en gruppesjæl eller en kollektiv sjæl, der regulerer handlingerne – ikke en individuel sjæl. Derfor er det relevant at spørge – hvad så med det instinkt, der findes i mennesket? Det er korrekt, at mennesker nogle gange oplever en instinktiv reaktion på forskellige begivenheder i livet. Men det er egentligt ikke karakteristisk for et menneske. Tværtimod er det resterne af dyrets bevidsthed, der stadig er til stede i mennesket. Her er det vigtigt at forstå, at der er en afgørende forskel på instinkt og intuition, for de to bevidsthedstyper forveksles ofte med hinanden. Instinkt tilhører dyrets historie, mens intuition er en funktion i menneskets sjæl, og derfor er evnen guddommelig. Eksempelvis er tendensen til at indordne sig under den kollektive bevidsthed eller massebevidstheden forankret i flokinstinktet i menneskets fortid som dyr, mens den sansede intuition afslører enheden i alt i skabelsen, og erkendelsen stammer fra menneskets sjæl. Iflg. eksemplet kan man tro, at både instinkt og intuition har relation til den sansende skabning, men som det fremgår, er kilden ikke den samme.



### **Individualisering**

For årmillioner siden udviklede menneskeheden sig gennem dyreriget. Arven fra det dyriske instinkt er stadig med mennesket. På mange måder er åndelig udvikling baseret på menneskets evne til at løfte sig over de gamle dyre-tilbøjeligheder, som det stadig bærer i sig. For at gøre det, kræver det, at man er i stand til at skelne mellem de instinktive drifter og de ægte intuitioner, der kommunikerer fra sjælen.



I hvert menneske findes der to kræfter, som former hver eneste sansning og impuls til handling. Dyret og sjælen – fortid og fremtid – konfronteres inde i ethvert menneske, og til sidst er det nødvendigt at foretage et valg. Det er det særlige kendetegn for livet i menneskeriget. Mennesket står ved skillevejen mellem det, der var, og det, der er planlagt, og mennesket er bevidst om begge veje. Derfor er menneskets sjæl i høj grad unik, for den har kapaciteten til at løfte mennesket fra det dyriske fundament til et niveau, hvor det udstråler guddommelig individualitet, for det er menneskeheden forudbestemte skæbne. Sådan er menneskets udvikling i sin grundlæggende natur.

### **Den guddommelige gave**

For at forstå menneskets sjæl, er det nødvendigt at tale om kausallegemet, dets oprindelse og dets sammensætning.

Kausallegemet er sjælens organisme eller legeme på sjælens eget plan (kausalplanet). Nogle gange har clairvoyante beskrevet kausallegemet som et aurisk æg, der omgiver det fysiske legeme – ofte med flere meter. I den gamle esoteriske litteratur kaldes kausallegemet nogle gange for et "skatkammer". Det er uden tvivl en passende betegnelse, for kausallegemet er lageret for alle positive egenskaber, der er erhvervet via erfaring i forbindelse med sjælens utallige inkarnationer. Oprindelsen og skabelsen af menneskets kausallegeme er en fascinerende historie, der er indhyllet i den gamle esoteriske lærdom, for som sagt repræsenterer mennesket individuelle kausale former en modsætning til dyre- og planteriget.

*Billedet:* Kausallegemet iflg. den clairvoyante forsker C.W. Leadbeater.



### **Skabelse af sjælslegemer**

Legenden siger, at begyndelsen på menneskeheden enestående udvikling fandt sted i midten af den lemuriske epoke for ca. 18 millioner år siden. Det var en meget lang epoke, der gik forud for den atlantiske civilisation. I den fjerne tidsalder blev menneskeheden individualiseret. Individualisering vil sige, at mennesket for første

gang begyndte at manifestere åndelige, individuelle kausale legemer (sjæle). Det vigtigste var, at menneskeheden på grund af begivenheden var i stand til at løfte sig over de handlinger, der er styret af det laverestående dyrs instinkt. I forbindelse med skabelsen af de individuelle kausallegemer fik mennesket kraften til at udvikle det individualiserede tankesind. Gnisten i tankesindet blev født, og menneskelivet var ikke længere strengt styret af det fysiske og følelsesmæssige instinkt. Fornuftens frø og evnen til at "kende sig selv" begyndte at spire. Der skulle gå flere millioner år før selverkendelsen og den individuelle tanke blomstrede frem i menneskeriget. Ikke desto mindre begyndte kraften i en periode, der ligger meget langt tilbage i historien. Og begivenheden var kun mulig på grund af dannelsen af de individuelle kausale former.



### Solengle

Men hvordan opstår den specielle udvikling? Hvilken kraft var årsag til, at menneskeheden gik fra at lade sig styre af en gruppesjæl til skabelse af de individualiserede kausallegemer? I den gamle esoteriske lære siges det, at individualiseringen skyldtes indgriben fra højtstående devaer. De kaldes ofte *solengle*, og det er de store devaer, der angiveligt har indpodet det individualiserede tankesinds gnist i menneskeheden. Verdensreligioner har længe udbredt mytologier, der har relation til fænomenet, men ofte med en del forvrængning. Et tydeligt eksempel på begivenheden er omstændighederne omkring den faldne engel, Lucifer, i den kristne tradition. Idéen er en reminiscens af den gamle begivenhed, selv om fortolkningen nu er helt anderledes. Lucifer blev dømt for at friste menneskeheden med kundskabens frugt, men fra en esoterisk synsvinkel er lyset, der er skabt af tankesindet

(kundskabens frugt), det, der gør det muligt for menneskeheden at løfte sig over sin dyriske natur. Det er interessant, at navnet Lucifer betyder "*lysbringeren*".

Hvis legenden om solenglenes ankomst er sand, er den meget vigtig for menneskets åndelige udvikling i nutiden. Årsagen er, at indholdet i menneskets kausallegeme er en solengel. Sagt på en anden måde så består sjælens legeme (kausallegemet) i ethvert menneske af stof, der er stillet til rådighed for ham eller hende fra legemet af en mægtig solengel, og sådan har det været i millioner af år. Som det fremgår af legenden har hver solengel ofret et aspekt af sig selv for at kunne hjælpe et menneske med udviklingen af hans eller hendes kærlige tankesind. Det kan lyde både mystisk og uigennemskueligt at skulle erkende, at sjælen i mennesket reelt har en natur, der svarer til en overskyggende deva. Den kristne trosforestilling om skytsengle er en forsimplet hentydning til den ældgamle esoteriske kendsgerning.



### **Den egoiske lotus**

I Østens tradition er kausallegemet afbildet som en lotus med ni kronblade, og hvert kronblad er forbundet med en bestemt åndelig kvalitet, som i tidens løb skal udvikles i menneskets liv. Kronbladene findes symbolsk i niveauer eller lag i kausallegemet. Hvert lag repræsenterer en kategori af egenskaber, som sjælen efterhånden skal udfolde i livet. I løbet af utallige inkarnationer udvikles kronbladenes forskellige lag, og de åbnes langsomt af sjælen. Efterhånden som sjælen udvikler sig, bliver den mere og mere i stand til at udtrykke sig i den ydre verden.

Her er en oversigt over kronbladenes forskellige funktioner inden i lotussen:

#### *Ydre lag: Kundskabsbladene*

Hvis kundskabsbladene er helt udfoldet, er sjælens kundskab og intelligens blevet brugbar i det ydre liv. Desuden betyder det, at sjælen har fået relativ kontrol over det fysiske plans tiltrækning – især når det drejer sig om den dyriske magnetisme og den seksuelle drift. Intelligent forståelse og brug af tiltrækningen begynder at være vigtigere end ubeherskede lidenskaber.

#### *Mellemste lag: Kærlighedsbladene*

Åbningen af kærlighedsbladene viser, at sjælen er i stand til at udtrykke ægte kærlighed. "Behovet for at blive elsket" viger for evnen til at udtrykke ubetinget kærlighed. Bladene, når de er helt åbnet, viser, at sjælen har lært at arbejde på den rigtige måde med følelserne, for den er ikke længere styret af følelseslivet.

#### *Midterste lag: Offerbladene*

Når offerbladene begynder at åbne sig, bliver det åndelige offer aktivt i livet. Der opstår et dybt behov for at opgive alt det, der tilhører personligheden til fordel for de evige værdier. Når offerbladene er helt udfoldet, bliver det fuldkomne offer i forhold til den logiske vilje det styrende princip i livet. Derudover har sjælen udviklet et relativt herredømme over tankesindet. Tankesindet er ikke længere i stand til at tænke tanker, der strider mod sjælens hensigt.



## Den åndelige udvikling

Generelt sker udfoldelsen af kronbladene på de tre niveauer i den rækkefølge, der her er angivet. Man kan betragte det som det store drama i den åndelige udvikling, der sker over utallige inkarnationer. I hver eneste inkarnation udvikler sjælen gradvis større evne til at udtrykke sig på den måde, der er beskrevet. Det er i høj grad en målestok for, hvor mennesket befinder sig på udviklingsvejen, for det afhænger udelukkende af graden af kausallegemets udfoldelse.

Åndelig udvikling er indikator for i hvor høj grad, mennesket er i stand til at udtrykke sjælen via personligheden – det såkaldt lavere selv. Det er nemt at iagttage, at personligheden ikke altid er villig til at samarbejde med de impulser, der kommer fra sjælen. Der er tidspunkter, hvor menneskets fysiske lyster og begær har højere prioritet end sjælens ønske om at handle for at fremme et højere formål. På andre tidspunkter kan menneskets følelsesmæssige begær føre det væk fra det, sjælen har til hensigt at gøre. Og det er bestemt ikke svært at identificere de øjeblikke, hvor negative tanker distrahere mennesket fra en åndelig fokusering. Den slags erfaringer indikerer bare, at sjælen endnu ikke helt har åbnet bestemte kronblade i kausallegemet.

Alligevel vil det være en fejl at beslutte, at fordi sjælen endnu ikke er fuldt udfoldet, kan man ikke gøre noget. Sandheden er den stik modsatte holdning. Det er udelukkende ved hjælp af bevidst selvrefleksion og disciplinering af personlighedens natur, at sjælen får mulighed for at udtrykke sig med større succes. Det er de aspekter, som er de mest ædle i mennesket, der giver bevis på sjælens påvirkning. Hvis man virkelig er sjælsinspireret, vil tanker og handlinger altid være farvet af intelligens, uselvisk kærlighed, og/eller offervilje.

Det er derfor meget værdifuldt at forstå sjælens særlige kendetegn, dens oprindelse og natur.

## Sjælsstrålen

Der er andre overvejelser, som kan have stor betydning for alle mennesker, der ønsker at lade sjælen komme tydeligere til udtryk i livet. Det kan eksempelvis indebære en undersøgelse af sjælsstrålen, som kan give et tip om sjælens formål, for det ligger bl.a. skjult i fødselshoroskopets ascendant. Man kan også overveje forskellige karmiske faktorer, for de hjælper også til forståelse af sjælen og dens mulighed for at udfolde sig i livet.

I mange åndelige kredse, er der meget diskussion om sjælen og dens natur. Men det er meget vigtigt, at man virkelig forstår, hvad sjælen er. For at forstå sjælens natur, skal man være mere opmærksom på, hvordan man kan iagttage dens natur





inden for de objektive og subjektive erfaringer, man erhverver. I virkeligheden findes der ikke et vigtigere emne for åndeligt indstillede mennesker.



At leve et åndeligt liv vil sige at udtrykke sjælen så fuldkomment som overhovedet muligt. De fleste mennesker bliver ofte overraskede, når de forstår, at sjælen selv forsøger at udvikle sig – og at det sker med hjælp og støtte fra solenglen. Men det er tilfældet! Og selv om sjælen får guddommelig hjælp, er det ikke nok, hvis den skal gennemføre sin udvikling, for det afhænger også af menneskets personlighed, som er nødt til at arbejde med sig selv og sin natur, for at skabe en renere kanal for sjælens nedadgående stråling og påvirkning.





**VisdomsNettet**

[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)