

L. Rae Lake

# SOM-OM

*- et begreb, der kan føre til  
et monadisk liv*

*1:6*



VisdomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# SOM-OM

*- et begreb, der kan føre til et monadisk liv*

**1:6**

L. Rae Lake



**VisionsNettet**

[www.visionsnettet.dk](http://www.visionsnettet.dk)

# SOM-OM

- et begreb, der kan føre til et monadisk liv

1:6

Af L. Rae Lake  
Fra *The Beacon*

(Oversættelse Ebba Larsen)

*Alle disciples og aspiranters første opgave er at frigøre sig fra dogmatiske teorier om livet, discipelskabet og den guddommelige plan. De skal desuden have et åbent sind og altid være parat til at vurdere en uventet situation og til at være i stand til at foretage en hurtig nyvurdering af alle forudfattede holdninger, indtil deres åndelige vision er tilstrækkelig kraftfuld.*

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder, I*, s. 107

## Indholdet i de seks afsnit:

### **I. Internettet og andre nye områder for skabelse af enhed:**

Internettet er et symbol på enhed i mangfoldigheden. Shamballa-kraften er et relativt "spændingsfelt" mellem evigheden og tiden. Det er helt nye begreber, der kan afsløre helt nye visioner. Med "som-om"-teknikker kan mennesket rejse ad nye veje og gå over nye broer for at opleve og gøre erfaringer i livet.

### **II. Shamballisk erkendelse – Den vigtige dualitet mellem ånd og stof:**

Der er tale om en åndelig forståelse af forholdet mellem ånd/sjæl, liv/ kvalitet, tankesind/tankestof, betydningens vej/meningens vej<sup>1</sup>. Der skal skabes et spændingsfelt, som realiserer enhed via viljens højeste aspekt, der er udtryk for syntese.

### **III. Hierarkisk bevidsthed – En uddannelse i enhed:**

Der skal gives afkald på sjælsbevidsthed for at opleve væren. Åndelige symboler skal transcenderes. Formålet skal tjenes, og derfor er der behov for større erkendelse. Og man skal forstå den abstrakte betydning af synteseskabende intelligens.

### **IV. Hierarkisk bevidsthed – Teknikker til større erkendelse:**

Budbringerne skal være selve budskabet. Hjulene i hjulene i "Solens hjerte". Der bliver fokus på aspiranter, disciple, indviede og andre med utraditionel tænkning.

### **V. Hierarkisk bevidsthed – Den illusoriske dualitet mellem sjæl og personlighed:**

Man skal skifte fra mening til betydning. Dårige esoteriske vaner skal udrenses. Der skal laves en liste over forkerte forestillinger om grupper, stråler, sjæle, mestre, ashramer, planer og forbindelser.

---

<sup>1</sup> Meningens verden er sjælens verden. Betydningens verden er den åndelige triades verden, som først giver mennesket fuld frihed efter tredje indvielse.

## **VI. Menneskelig erkendelse – En forsigtig fremtidsvision:**

Fra et planetarisk "møde for tænkere", vil Shamballa-påvirkningen ramme det kollektive logiske tankesind. Det forandrer menneskehedens opfattelse af sig selv, af Himlen, Helvede og andre mystiske forestillinger. On-line relationer, cyberstof og ægte indre oplysning. Det drejer sig om at "finde hinanden i mørket".

*"Principperne i den esoteriske lære skal bevares,  
så alle udtjente former vil forsvinde."*

*Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 104*



## **Indhold:**

### **I. Internettet og andre nye områder for skabelse af enhed:**

Internettet er et symbol på enhed i mangfoldigheden. Shamballa-kraften er et relativt "spændingsfelt" mellem evigheden og tiden. Det er helt nye begreber, der kan afsløre helt nye visioner. Med "som-om"-teknikker kan mennesket rejse ad nye veje og gå over nye broer for at opleve og gøre erfaringer i livet.

### **Det gådefulde spændingsfelt i menneskets bevidsthed**

Esoterisk er man det, man tænker. Det gælder også, hvis man opfatter alle som en enhed. Når karakter defineres som noget, man ikke forstår, så kan man forestille sig en situation, hvor begavede disciple, der mener, at de forstår en masse, går glip af den åndelige betydning. Men heldigvis er det sådan, at når målsætninger og velkendte forklaringer har fået et nyt indhold, kan den åndelige vision øges, og principper, man ikke lagde mærke til, kan afsløres. Det resulterer ikke i flere teorier, men i flere kortvarige åndelige aha-oplevelser. Det er naturligvis kun perspektivet, der ændres, for opfattelsen af det ordinære forandres ved, at man oplever *helhed*, og derved bliver man i stand til at forstå det ordinære på en anden måde. Men lige nu skal det ikke have et navn. Det er ganske enkelt sådan, at når syntese er blevet en del af det eksperimentelle program, kan man fornemme, om andre mennesker har en helhedsopfattelse. De transformationer, der har relation til sanseopfattelser, og som følger enhver dybtgående udrensning eller grundlæggende reorganisering, er især gavnlige for erfarne disciplin grupper, der samvittighedsfuldt forsøger at arbejde som en enhed.



Når tankemønstrene bliver fleksible, præcise og målrettede, kan man arbejde tilfredsstillende med både sjælsbevidsthed og naturens lovmæssigheder i et spændingsfelt og i et samspil. Derefter kan man gå videre til mere åndelige spørgsmål – dvs. spørgsmål, der gælder selve ånden (monaden). Hvis man forestiller sig, at alt det, der tænkes på som relation/bevidsthed/mening/kærlighed/Hierarki/hjerte/sjæl, er et "forenet" bevidsthedsfelt – et energi/kraft-spændingsfelt, der forbinder ånd og stof. Et organiseret spændingsfelt til monadiske formål svarer til (og fungerer som) den software, der forbinder mennesker med hinanden (hardware og links) ved hjælp af et abstrakt sprog. Det omfattende men endnu ufuldstændige spændingsfelt til internettet giver ikke alene det enkelte menneske informationer, men medfører også enhedsfølelse ved hjælp af de personlige computere. Ord som "internet" findes ikke i gamle ordbøger, men der er allerede blevet udviklet mange lignende udtryk,

som f.eks. hypertext,<sup>2</sup> internauts<sup>3</sup>, interactive-programs<sup>4</sup>, websites<sup>5</sup>, Netscape,<sup>6</sup> virtual-imaging<sup>7</sup> og naturligvis cyber-alt-muligt. En amerikansk matematiker med navnet Norbert Wiener siger, at studiet af cybernetics (fra det græske *kubernan*: "at regere") er læren om "kontrolprocesser" – navnlig en matematisk analyse af informationsstrømmen, hvad computere angår.



### Syntesefølelse

For mange år siden ønskede den tibetanske mester Djwhal Khul, at "– syntesefølelse (en egenskab i den højere vilje) skulle være målet for den undervisning, der gives aspiranter i Den Nye Tidsalder."<sup>8</sup> Dvs. at man allerede nu kan begynde at øve sig. Men selv det bedste esoteriske program, er imidlertid et tveægget sværd, fordi på den ene side – som eksempelvis Arkanskolen – stimulerer det udviklingen og hjælper mennesket til på det rigtige tidspunkt at integrere en erkendelse af at være en sjæl (sådan som det er hensigten). Men på den anden side virker enhver successiv teknik som en subtil barriere for den tidløse oplevelse af monadisk væren. Forskellen mellem

---

2 Et hypertext-system er en mængde informationer (tekst, billeder) organiseret sådan, at et emne i systemet direkte henviser (gennem såkaldte hyperlinks) til andre emner i systemet.

3 Internaut er en betegnelse for en designer, operatør eller teknisk bruger af internettet.

4 Interaktiv kommunikation involverer to forskellige processer – menneske til menneske interaktivitet og menneskelig til computer interaktivitet.

5 Hjemmesider.

6 Netscape var den første virksomhed, der forsøgte at tjene på det (dengang) spirende World Wide Web (www).

7 En grafisk computerteknik til at skabe en meget høj grad af visuel realisme.

8 Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 131

det rigtige "tidspunkt" og "tidløs" er naturligvis ikke absolut. Det drejer sig først og fremmest om, hvordan og hvor man "står" for at kunne forstå forløbet. Uanset alder vil man være i stand til klart at opfatte det gådefulde dualistiske perspektiv, dvs. de to måder at betragte livet og begivenhederne på, sådan som de eksisterer side om side. Oplevelsen af uforenelige perspektiver stimulerer kreativitet. At forstå og leve helt konsekvent ud fra flere synsvinkler (f.eks. tid/evighed, bevidsthed/ånd, mening/betydning) skaber et perspektiv, der svarer til Hierarkiets, som dybest set ikke er dualistisk.

### **Ensidighed, mangesidighed og syntese**

Om man er i stand til at frigøre sig fra tidspresset afhænger i sidste ende af, hvor nemt man er i stand til at acceptere den dybere natur i menneskets intelligens, for den viser den iboende, vidtspændende og mentale relation til de millioner af mennesker, der æterisk udgør den ene sjæl og det sande hjertecenter. Der er kun ét sind, som hvert enkelt menneske har en "individualiseret" andel i. Der er tendens til, at intelligens bliver ensidig på menneskets niveau, men bliver mangesidig i hierarkisk henseende og synteseskabende i åndelig henseende. Den lethed, hvormed man transcenderer sin del af den individuelle bevidsthedsfølelse, bliver bestemmende for, hvor effektivt man kan fungere i det højere universelle sind. For at modvirke den ensidige tendens (som udgør den personlige integritet i menneskets tankesind), skal man være i stand til at leve alsidigt, *som-om* man er en sjæl. Men man kan ikke opleve åndelig enhed, hvis man på grund af vaner, tilknytninger, hengivenhed, utryghed og misforståelser fastholder en kamp for at opnå gruppebevidsthed, hierarkisk bevidsthed eller sjælsbevidsthed.



### **Stræben skaber adskillelse**

Skepticisme udvikler et beskyttende slør for den uudviklede lavere tænkeevne. På samme måde udvikler åndelig stræben et tilsvarende beskyttende slør for discipelskabets bevidsthed. Stræben blokerer effektivt for succes. Når man fungerer som en personlighed (eller som en personlig enhed med discipelskabets bevidsthed), bliver det nærmest umuligt at acceptere, at man er åndeligt moden. Så længe man stadig stræber efter noget, som man mener ligger åndeligt højere end sig selv, er man afskåret fra at nå sit mål. Man bliver i sin "barnetro". Uanset om man stræbe efter sjælsbevidsthed, hierarkisk tilknytning, accept af en mester i en ashram, større viden, visdom eller shamballisk erkendelse, er det vanskeligt at holde op med at stræbe. Og så sætter rationaliseringen ind: Måske er man ikke parat? Eller måske ved man ikke, hvordan man skal fortsætte? Eller måske nyder man spændingen ved selve jagten,

ved forventningerne om mystiske oplevelser, eller ved den endeløse søgen efter åndsvidenskabelig viden. Alt for mange forsinkes udelukkende af en vanetænknning, der indeholder overfladiske, glorificerede og vildledende åndelige forventninger. Det afslører et meget alvorligt behov for at kunne tænke "udadrettet".

## Netværkets kraft

Takket være det arbejde, der blev udført af CERN<sup>9</sup> (en europæisk gruppe af forskere og fysikere), da de oprettede internettet på basis af det oprindelige militære internet i USA's forsvarsdepartement, fungerer det globale netværk som en interessant analogi til sjælsbevidsthed. Hvis man fjernede de forbindelser i den software, som udviklerne har programmeret med kommunikation som formål, ville hardwaren med dets potentielle digitale intelligens blive en utrolig kostbar regnemaskine. Denne del af videnskaben om interkommunikation er baseret på telepatisk sensitivitet, og måske er det det, Alice A. Baileys kommentar handlede om, da hun omtalte, at en udgave af et fremspirende globalt netværk var på vej:

*"Vi er nu ét folk. Arven fra alle racer er tilgængelig for enhver. Århundreders bedste tanker står til rådighed for alle, og gamle teknikker og nye metoder mødes og påvirker hinanden. Alle skal forandre måden at præsentere tingene på (både i Østen og i Vesten), og alle skal forsøge at forstå den bagvedliggende ånd, der har skabt en særlig terminologi og billedverden. Men når indrømmelserne er gjort, vil en sandhedsstruktur bryde frem, som vil give ånden konkret form i Den Nye Tidsalder".*

Alice A. Bailey: *Fra Intellekt til Intuition*, s. 8

I USA var året 1995 det år, hvor internettet blev accepteret vidt og bredt. Pludselig ønskede alle at komme online og blive nærmere forbundet via telekonferencer, mobiltelefoner, smartphones, personsøgere ("beeper"), netfax, e-mail og RRS-feed osv. Pc'er (personlig computer med indbygget software) forandrede menneskeheden liv, og snart vil Nc'er (netværkscomputer uden software) forandre familiers liv overalt, når skolebørn kommer online. Det vil blive et stort økonomisk mål for familier. Fra museer i Frankrig, Japan og Egypten til lokal trafikopdatering, universiteter, biblioteker, sociale medier, internet blocking, chat rooms for interesserede grupper, fra cyber-cafeer til globale konferencer overalt på Jorden, vil menneskeheden kunne hente viden, udvikle sig, og kommunikere med hinanden. Ligesom ved guldfieberen i gamle dage kræver alle mennesketyper nu at få andel i den populære opmærksomhed ved at oprette flere og flere hjemmesider med intelligent og underholdende indhold. Overforbrug, misbrug og utiltalende cyber-styrkeprøver er uundgåelige, for al information er digitaliseret, og adgangen bliver stadig billigere. Efterhånden vil alt være online, og der vil være computere overalt.



---

<sup>9</sup> CERN (fra fransk: *Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*) er et europæisk center for forskning i partikelfysik. CERN blev grundlagt i 1954 og er placeret uden for Geneve på grænsen mellem Frankrig og Schweiz. Fra oprindeligt 12 medlemslande er CERN i dag finansieret af 20 medlemslande, bl.a. Danmark. CERN har omkring 6.500 forskere ansat.



Som ved ethvert nyt udforsket område – uanset om det er cyberspace eller selve rummet – vil lov og orden uundgåeligt følge med. Man har offentligt drøftet online-etik og cyberlove, der handler om adgang til private spørgsmål lige fra det uundgåelige cyber-snavs til copyright på digitaliserede DNA-mønstre af medicinsk nyttige dyr, som kan videreudvikles til manipulation med menneskelige gener til gavn for menneskeheden. Et direkte omstridt spørgsmål er f.eks., om medicinsk nyttige DNA-mønstre fra mennesker skal være en arv til hele menneskeheden, eller om de midlertidigt skal patenteres for at motivere eller stimulere privat forskning. Francis Bacon fremsatte som den første følgende synsvinkel, som de globale initiativtagere er ved at lære:

*“Viden er magt og langt mere værdifuld end territorier og ejendele”.*

Menneskeheden vil i en periode have behov for at beskytte sig mod sig selv.

### **Kontakt til evigheden**

Er det muligt, at den informationsfremgang, der er udløst af opfindelsen af det fælles kommunikationsnet, er et tidligt og direkte resultat af den imødesete kontakt mellem menneskets bevidsthed og Shamballa-kraften, som man forventede i årene omkring år 2000? Den Nye Tidsalder eller informationsalderen, som den også kaldes, er officielt begyndt online, men det er nødvendigt, at esoterikere opfatter den som magisk eller åndelig, efterhånden som netværksdannelsen bliver tydelig, for det fremspirende fænomen er ikke andet end en "form", der er skabt af den lavere konkrete tænkeevne. Når man mediterer på den symbolske mekanisme, der afslører enhed, så skal man huske, at mennesket altid har haft adgang til både information og til hinanden inden for et meget stort og niveaudelt hierarki, som det selv er en del af. Da *“– det nu er menneskehedens privilegium at kontakte den 'regnsky af ting, der kan vides', som vismanden Patanjali henviser til i sin fjerde bog ...”*<sup>10</sup>, så skal man tage den mulighed i betragtning, at energipåvirkningerne ikke vil vise sig så tit som man forestiller sig.



<sup>10</sup> Alice A. Bailey: *Esoterisk Psykologi*, I, s. 41

Alle sjæle var ikke i inkarnation, dengang Shamballa-energien første gang påvirkede menneskeheden direkte i 1945. Det resulterede i to eksplosioner – den ene var atombomben, og den anden var den store kraft i impulsen til FN. Ifølge den tibetanske mester Djwhal Khul kom den anden af de tre direkte påvirkninger af Shamballa-kraft på den konkrete tænkeevne i 1975, og den tredje blev udløst i år 2000. Hver påvirkning skabte færre og færre omvæltninger, fordi menneskeheden efterhånden havde vænnet sig til, at relationerne i stadig højere grad udvidede sig. På trods af at det logiske og informationsorienterede tankesind ikke kan transcender sig selv, så giver alle påvirkninger af holistisk, åndelig eller shamballisk energi tilsyneladende efterdønninger både fremad og tilbage i tiden (og derved påvirkes både fortiden og fremtiden) – et fænomen som matematisk kan sammenlignes med at bruge et vibrerende gummibånd. Det er som en *”– hvisken, der forstyrrer vandene i menneskets rumlige liv”*,<sup>11</sup> og gennemtrænger det. Man kan forestille sig et lille tidløst sandskorn, der falder ned i et tidsbassin på et bestemt sted, og at bølgevirkningen spredes i alle retninger og påvirker fortid og fremtid lige meget.



### **Fortiden, nuet og fremtiden**

En sådan fortids/fremtidsbølge i tid (*”som en hvisken i rummet”*) kan også opfattes som en intuitiv opfattelse/respons af en begivenhed før sin tid – og det er en fordel for tankesindet. Det betyder ikke så meget, hvordan man foretrækker at se på det, for den fælles skæbne fører menneskeheden til tiden og stedet. I det ligearmede kors' symbolik (tiden for åndens vertikale liv og for relationernes horisontale liv) kan man se, at det enkelte menneske er vertikalt omsluttet af en tidløs følelse af nuet, og at det horisontalt deltager i menneskeheden's stadig mere udbredte fleksible oplevelse

---

11 Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 302

af fremtid og fortid. Efterhånden som Shamballa-kraften integreres i massernes bevidsthed fra år 2000 og derefter, vil omstændigheder, systemer, grupper, idéer og folkeslag blive parat til at forstå visionen og til at hjælpe menneskeheden med at forberede sig til en højere form for forståelse af naturens forbundne liv: Dyr, mennesker og overmennesker (mestre). Menneskeheden står over for nogle interessante overraskelser.

Tænk på virkningerne af Shamballa-kontakten i 1975. Tidligt i 1970 viste en naiv men sammenhængende verdenskultur, at begreberne *"fri kærlighed, fred-ikke-krig og en aktiv udvikling af tænkeevnen"* var opstået, og det ændrede offentlighedens fokusering fra nationalisme (patriotisme) til en mere fri og global bevidsthed. Sjælsinspirerede idéer, forskellige synspunkter og nye rytmer trængte de forældede holdninger i baggrunden og stimulerede bedre relationer mellem mennesker, grupper, samfundsklasser, racer, kulturer og nationer – alt sammen i retning af tættere global kommunikation. Et slogan i de dage var: *"Hvad skal man gøre ved samfundet?"* Svaret var – *"intet!"* Man vil VÆRE samfundet. Følelsen af syntese, som stadig forbindes med et planetarisk perspektiv, blev stimuleret inden for ethvert område med samfundsinteresser og handel, og det kulminerede i 1975 – året for Shamballa-kontakten. Den specielle intensivering af det markante engagement tonede helt bort i 1980 i relation til den almindelige offentlighed. Det var et bemærkelsesværdigt årti, og mennesket lever og arbejder nu i en verden, der stort set er forandret og med en dybere forståelse for hinanden og for planeten.



### **Større lys – større dualitet**

Det skete igen i 1995, 2000 og 2005. Impulserne til enhed påvirkede den kreative konkrete tænkeevne og åbenbarede den kollektive natur i tankesindet og sjælen. Menneskeheden vil snart se sig selv i et nyt lys og i en ny planetarisk forbindelse. Når tid ophører med at være en faktor i de planetariske kommunikationer, så vil en stigende følelse af allestedsnærværelse (i retning af nogle cyber-former med informationshukommelse eller teknologisk alvidenhed) begynde ubemærket

at trænge igennem. Alle ved, at større lys altid afslører nye dybder af dualitet i menneskets natur. Ligesindede mennesker vil blive tiltrukket af nationale og globale online interessegrupper for at støtte ethvert ekstremt ideal – godt, dårligt eller helt forfærdeligt. Større kapacitet til konflikt vil stimulere vrede, forbrydelser, korrupsion, uretfærdighed og endnu mere alvorlige fejltagelser.



### **Rekapitulationsprocessen**

Når lyset tiltager, påvirkes de unge først. Det viser sig som større racistiske modsætningsforhold, højre- og venstreekstremistiske aktiviteter, bandekriminalitet, husspektakler og i den almindeligt tiltagende vold. Det signalerer, at lyset er ved at vokse i menneskets tænkning. På trods af de dårlige tilstande i nutidens USA, forventer man, at antallet af alvorlige forbrydelser begået af 17-årige eller endnu yngre vil blive fordoblet i løbet af få år. Det er nødvendigt, at menneskeheden udvikler mere kreative løsninger på problemerne, eksempelvis ved at forstå, at:

*"... nøjagtig som fostret i moders skød repeterer den dyriske udviklings forskellige stadier, på samme måde repeterer mennesket i barndomsårene, under opvæksten og ungdommen op til 35-års alderen, menneskeheden forskellige bevidsthedsstadier. Som 35-årig skulle mennesket selv kunne bekræfte, at det er nået til den intelligente discipels stadie. Der vil kunne vindes meget ved at erkende repetitionsprocessen. I Den Nye Tidsalder, som menneskeheden står over for, vil det være en stor hjælp i styringen af beslutninger om udviklingsprocesser, som børn og unge vil blive underkastet fra den intelligente lærers side."*

Alice A. Bailey: *Esoterisk Psykologi*, II, s. 580-581

### Hvad ventes der på?

Tiden er inde til at gå i gang uden flere tvivlsspørgsmål og uden tvetydighed. Hvis man skal påtage sig en aktiv rolle ved at slå tonen an til en bedre fremtid, så er det nødvendigt, at man i bestemte, klare og utvetydige ord kan forklare forskellene mellem sjæl og ånd – og mellem mening og betydning. Det er nu, man skal vide præcis, "hvor" man står, for at kunne gennemskue, hvad der sker i samfundslivet. Er der mon mange, der har studeret, mediteret og udført tjenestearbejde i årevis, der nøjes med at slentre tålmodigt og uengageret gennem livet i den mest højspændte, produktive og effektive periode i menneskehedens historie og stadig bruger "som-om"-teknikker, visualiserer halvfærdigt arbejde og bare venter? Hvad ventes der på? Gives der efter for lave eller afventende følelser? Eller holdes man – uden at være klar over det – tilbage af upræcise mystiske opfattelser af hjerte og sjæl – eller af indbildte esoteriske forventninger om mestre og indivieller?

*"Formålet med den tiltagende sjælskontakt har ikke alene været for at fordrive blændværkets tåger. Den har også stabiliseret og effektiviseret brugen af forestillingsevnen med dens fantastiske skaberkraft. Den skabende energi benytter disciplen, når energien integreres af et oplyst tankesind (med dets evne til at skabe tankeformer) til at skabe højere kontakter end til sjælen og til at give det symbolsk form, som disciplen bliver bevidst om via energikanalen – antahkaranaen – som opbygges løbende og videnskabeligt. I den Planetlogos' legeme er menneskeheden langsomt ved at opbygge det, der kaldes antahkaranaen. I virkeligheden er det den tråd, der forbinder Sanat Kumaras hovedcenter og hjertecenter."*

Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 448 og s. 284

Husk, at Sanat Kumara betragtes som Planetlogos' personlighed, og at sjælen er det virkelige hjertecenter set med esoterikerens øjne.



## Som-om

*"Man kan sige (også symbolsk), at disciplene ved hver indvielse tester bevidsthedsbroen, og derved iagttager de gradvis styrken i det, de har skabt inspireret af den åndelige triade og ved hjælp af sindets tre aspekter (den abstrakte tænkeevne, sjælen eller 'tankens søn' og den lavere konkrete tænkeevne), kombineret med den sjælsinspirerede personligheds intelligente samarbejde. På de tidlige stadier af det invokative arbejde bruger disciplene den skabende forestillingsevne. Den gør det muligt for dem fra begyndelsen at handle, som-om de er i stand til at skabe på den måde. Når den som-om viden ikke længere kan benyttes, bliver de bevidst vidende om det, som de – spændt og i åndelig forventning – forsøgte at skabe."*

Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 448-49



## Livet er

At fremme åndelige fremskridt er ikke muligt, før man forstår de symboler, der viser, at de egenskaber, der repræsenterer liv, udelukkende grænser op til et midlertidigt spændingsfelt i bevidsthedsområdet. Ved hjælp af forestillingsevnen skal man overføre alle begreber til bevidstheden, f.eks. farve, varme, udvikling, relationer, vækst, aspiration, længsel, fremskridt, tidsfønmelse, tendenser og alt det, den tibetanske mester Djwhal Khul kalder *"meningens verden"*. Det, der er tilbage, efterhånden som man opdager den evige, tidløse *"betydningens verden"*, er ånd, liv og syntese. Form er *ikke* et åndeligt princip – heller ikke *"åndelige"* former som sjæl og Hierarki.

Alle de mange former for kvalitet, der gør livet værd at leve, er fortsat begrænset til de områder, hvor tid og mening er dominerende. Som enhed kan man løfte sig op over bevidsthed, op til det område hvor LIVET ER. Men teori er utilstrækkelig – kun erfaring kan gennemføre det. Den monadiske påvirkning er tiltagende i gruppelevet, og det gode nye er, at den primært semibevidste monadiske erfaring skaber et helt andet perspektiv, som på dynamisk måde stimulerer kreativitet. Der er behov for at blive bedre til at registrere den monadiske påvirkning.



### **Er man parat, er fremtiden her nu**

I fremtiden vil ubegrænset information være tilgængelig i alle dele af verden. Den omfattende adgang til at få indsigt vil i en vis forstand stimulere en del af menneskeheden til at opnå en form for alvidenhed, der definitivt ændrer dens følelse af alt, hvor tid er impliceret. Tid – ligesom bevidsthed – vil ikke forsvinde, men den vil antage en mere fleksibel eller relativ form. Selv når tilstrækkelig information er tilgængelig, fortsætter man vanemæssigt med at søge mere information i stedet for at gå mere i dybden og integrere den betydning, som man har forstået. Det er den frygtede vej med den mindste modstand. Hvis man vil studere det, man har forstået mere dybtgående, skal man modstå fristelsen til at spørge andre, om de kender svarene på enhedsbegrebet fra deres studier eller fra deres meditationer. Hvis man vil transformere enhedsteorien til personlig forståelse, skal man nærme sig processen på en mere sjælsbevidst (ikke kun venlig, ikke kun kærlig) måde. Hvis man ikke har registreret tilstrækkelig monadisk forståelse, før interessen begynder at aftage, bliver den ihærdige indstilling ikke andet end en ligegyldig vane. Det kan ske både for grupper og for enkeltpersoner. Det er kun en direkte påvirkning af den åndelige vilje i menneskets egen bevidsthed, der kan skabe forskellen. Og den åndelige vilje vedrører kun helheder.

## Åndelig modenhed

Jordens fremtid afhænger af den åndelige modenhed, som alle har opnået – herunder de mennesker, der stadig kæmper med karakteren af deres bevidsthed og holdninger. Det gælder uanset om de er i inkarnation eller ude af inkarnation. Den øjeblikkelige opgave er at arbejde – ikke alene som en gruppe, men som *ÉT* – ikke alene som en enhed, men i *syntese*. En gruppe, der er i stand til det, vil være:

*"... udadvendt i sin aktivitet og alligevel bevidst vågen over for de indre værdier. Den vil være i stand til at arbejde i den ydre verden og samtidig være lige så vågen og aktiv på virkelighedens og det åndelige livs indre planer."*<sup>12</sup>

Når tiden er inde, vil alle opnå indre oplysning, uanset om man arbejder med den eller ej, for alle lever i Det Ene Sinds monadiske vilje. Det er afgørende, at man på en fornuftig måde vurderer de åndelige forudsætninger – det man "tror" på – og overvejer, hvad man kan gøre, så man selv får inspiration til at arbejde som *ÉN*.

*"Der findes en dyb sandhed om mennesket, som man kan opdage. Noget af den kan man dele under de rigtige omstændigheder. Når et menneske opdager sandheden, kan det ændre sit liv. Når et større og større netværk af mennesker deler opdagelsen, kan det ændre historien."*<sup>13</sup>



12 Alice A. Bailey: *Hierarkiets fremtræden*, s. 42

13 Willis Harman & Howard Rheingold: *Higher Creativity. Liberating the Unconscious for Breakthrough Insights*.





**VidsomsNettet**

[www.vidsomsnettet.dk](http://www.vidsomsnettet.dk)