

Klokken 17:00 påmindelse



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

KLOKKEN 17:00

PÅMINDELSE



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

Klokken 17:00 påmindelse

Meditationsomrids

Supplerende meditation

Du kan supplere din morgenmeditation med daglige koordineringer og påmindelser.



I en af Alice A. Baileys bøger står der følgende:

*"Det ville være værdifuldt, hvis alle studerende hver dag klokken 17:00 bevidst ville forbinde sig med den gruppe verdenstjenere, mystikere og medmennesker, som hastigt er ved at blive integreret."*¹

Til dette formål er det klogt at lære den efterfølgende, korte påkaldelse udenad, så den kan intoneres på det anbefalede tidspunkt. Det skal gøres i stilhed og med opmærksomheden fokuseret i hovedet:

¹ Alice A. Bailey: *En afhandling om hvid magi*, s. 275



*Må det Ene Livs Kraft
strømme gennem gruppen
af alle sande verdenstjenere.*

*Må den Ene Sjæls kærlighed
kendetegne tilværelsen for alle
der forsøger at hjælpe mestrene.*

*Må jeg udføre min del af det Ene Arbejde
gennem selvforglemmelse,
harmløshed og velovervejet tale.*

Før herefter tanken videre fra den hastigt voksende verdenstjenergruppe til mestrene, der står bag menneskehedens verdensrevolution. Det kan gøres på et øjeblik, uanset hvor og i hvilket selskab du befinder dig. Det vil ikke alene støtte det magiske arbejde, som lysets kræfter udfører, men også stabilisere dig selv, forøge din gruppebevidsthed og lære dig at opretholde dine indre, subjektive aktiviteter på trods af dine ydre, eksoteriske funktioner.

Du opfordres til at udføre denne korte påmindelse daglig, når meditationsrytmen er stabil. De, der har gjort det i mange år, oplyser, at det har vist sig at være særdeles værdifuldt af netop de grunde, den tibetanske mester Djwhal Khul udtaler.





VidsomsNettet

www.vidsomsnettet.dk