

Erik Ansvang

Fredsprocessen er i gang



VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk

FREDSPROCESSEN er i gang

Erik Ansvang



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

Fredsprocessen er i gang

Af Erik Ansvang

Alt er under forandring.
Målet er menneskehedens enhed.
Essensen er fred.



Transformation

Fredsprocessen i verden er i gang. Blandt progressive tænkere ser man tydelige tegn på en tilnærmelse mellem psykologi, filosofi, naturvidenskab og religion. Jorden er en kosmisk organisme, der består af forbundne og gensidigt afhængige dele. Man er derfor klar over, at opretholdelsen af balance og harmoni i dette sammenhængende system er essentiel for både helheden og enkeltdelene. Menneskehedens fremtidige velfærd er afhængig af, om den er i stand til at skabe et globalt samfund, der fungerer som en helhed. Essensen i processen er fred. Og skabelse af fred bygger på forståelse af, at alle er ét. Menneskehedens forståelse af, at mineralriget, planteriget, dyreriget, menneskeriget og det overmenneskelige rige udgør én uadskillelig enhed, skal omsættes til praktisk handling.



Menneskeheden befinder sig i lige nu i en periode, hvor de kræfter, kvaliteter og processer, der præger perioden, indikerer globalt opbrud, men det er ikke alene en tid med forandringer – det er en *transformationsperiode*. I Alice A. Baileys litteratur oplyser den tibetanske mester Djwhal Khul, at:

"Det er en periode, hvor det gode langt overstiger det onde, men det onde er bedre organiseret."

Transformationen medfører forandring af livskvalitet. Og processen er irreversibel. Den bevæger sig kun i én retning – *fremad*. Et godt eksempel på en proces, der ikke kan standses for derefter at vende tilbage til den gamle tilstand, er larvens forvandling til en sommerfugl. Eller slangen, der skifter hud. Disse transformationsprocesser er irreversible. Sommerfuglen kan ikke fortryde og beslutte sig til at vende tilbage til larvestadiet, og slangen kan ikke krybe ind i sin gamle hud og fortsætte, som om intet var sket.

Millioner af mennesker arbejder på at genopbygge menneskelivet – at forny menneskets måde at leve på, og dermed skabe en ny civilisation. Det sker ikke ved at kassere den gamle civilisation. Den gamle civilisation udgør fundamentet for den nye. I den nye civilisation reorganiseres strukturen i menneskets tænkemåde, i det politiske system og i fordeling af planetens ressourcer.

Mennesker med god vilje

De mange millioner, der arbejder for at skabe det nye samfund, kaldes "*mennesker med god vilje*". Der er ikke tale om blødsødne individualister. Det er intelligente tænkere, der har indset værdien af det individuelle ansvar og initiativ. De forstår, at den nye verdensorden kun kan skabes af mennesket selv. Derfor går de ind for personlig ansvarlighed til gavn for helheden.

De følger ikke en tilfældig kurs, for menneskeheden som helhed følger ikke en tilfældig kurs. Der er en plan. Menneskeheden har sin frie vilje og bestemmer derfor selv sit eget udviklingstempo. Derfor opfylder mennesket selv sin skæbne gennem intelligent samarbejde mellem mennesker med god vilje overalt i verden.



Den nye verdenstjenergruppe

Nogle af disse samarbejdende mennesker udgør en del af Den Nye Verdenstjenergruppe, som arbejder på at føre den guddommelige plan for menneskeheden og planeten ud i livet. Gruppen er ikke organiseret. Den har ingen vedtægter. Den har ikke et hovedsæde, ingen adresse, intet telefonnummer, ingen e-mail og ingen hjemmeside. Den har heller ikke et medlemskartotek. Og der er hverken ledere eller mellemledere. De toneangivende medarbejdere i Den Nye Verdenstjenergruppe består af de mennesker, der til enhver tid tager initiativer og gennemfører aktiviteter, som gavner hele menneskeheden. Derfor kan disse ledere kun genkendes på deres konstruktive, åbne livsholdning og kvaliteten af deres arbejde. De har visionerne. De formulerer den offentlige mening. De arbejder på alle vigtige områder i samfundslivet. Og de fungerer som en integrerende faktor i menneskeheden og danner grundlaget for Den Nye Tidsalders verdensenhed. Bag disse mennesker står de oplyste sjæle – Hierarkiet – som inspiratorer og usynlige vejledere.

Den Nye Verdenstjenergruppe har dette mantra, som også kaldes "Klokken 17:00 påmindelsen":

*Må det Ene Livs Kraft
strømme gennem gruppen
af alle sande verdenstjenere.*

*Må den Ene Sjæls kærlighed
kendetegne tilværelsen for alle
der forsøger at hjælpe mestrene.*

*Må jeg udføre min del af det Ene Arbejde
gennem selvforglemmelse,
harmløshed og velovervejede tale.*

Hvordan kan det enkelte menneske udføre sin del af den guddommelige plan – eller "det Ene Arbejde", som den kaldes i mantraet? Som før sagt er helhedens rytme udtryk for balance, harmoni og fred. Derfor har de fleste mennesker reelt den samme vision om en fredelig verden. Ubalance, disharmoni og ufred stammer fra menneskets grundlæggende oplevelse af adskillelse. Når man har mistet forståelsen for altings helhed, opstår der splittelse, kaos og ufred.



Darwinismens bivirkninger

Darwinisme og naturvidenskabens materialistiske model har skabt en grundlæggende "du-eller-jeg"-holdning til livet. Både på det personlige og det nationale plan. Derfor kæmper mennesker med hinanden for at overgå hinanden. Kamp og konkurrence medfører, at forskere hemmeligholder deres arbejde for at komme først med en ny opdagelse. Derfor står gode boliger står tomme, mens folk er hjemløse. Derfor bugner overskudslagrene, mens folk sulter ihjel. Derfor sprænger jøder og arabere hinanden i luften, fordi de ikke ved, at de dybest set er ét. Derfor vil mange ikke dele deres nation og samfund med udlændinge. Derfor vil rige ikke dele med deres medmennesker i nød. Eksemplerne er utallige. Årsagen er, at menneskeheden har skabt en verden, der definerer alle til indbyrdes konkurrence om penge og magt. Den stærke overlever. Den svage må gå til grunde. Det er naturens lov, siger darwinisterne, og de får opbakning fra naturvidenskaben. Forkert – siger åndsvidenskaben – *det er dyrets lov!*

Det skandinaviske forbillede

De skandinaviske samfund er på mange måder mønstersamfund og gode eksempler for andre lande, der ønsker at sætte kærligheden til medmennesket i system. Sundhedssystemet og sociallovgivningen i de nordiske lande er udtryk for evnen til at dele, og dermed repræsenterer velfærdssystemet en høj grad af forståelse af et fælles ansvar. Desværre er der klare tendenser i retning af, at den politiske strømning går i retning af at nedbryde dette enestående system. Nu lyder det politiske mantra: *Der er ikke råd til velfærdssamfundet – folk må klare sig selv.* I virkeligheden siger man: *Der er ikke råd til menneskekærlighed – giv plads til større egoisme og grådighed.*



Jungleloven skaber ikke harmoni og balance

Mange politikere er overbeviste om, at markedskræfterne automatisk vil skabe en retfærdig balance, og at kampen for tilværelsen vil skabe et samfund, hvor alle vil leve i fred med hinanden. Men markedskræfterne er ikke andet end grådighed sat i system. Markedskræfterne er et andet ord for "jungleloven", og den siger, at den stærke skal overleve, mens den svage må lide eller dø. Historiens utallige revolutioner viser, at denne holdning skaber kamp og ufred. Hvis man ønsker fred – hvis man ønsker et samfund, der kan være et forbillede for andre fredselskende nationer, skal man afvise alle politiske beslutninger, der skaber adskillelse og kun acceptere beslutninger, der samler og skaber helhed.

Et samfund, der ønsker at skabe balance og enhed, skal ikke acceptere, at syge mennesker ikke omgående behandles på sygehusene. Det skal ikke acceptere hjemløse. Det skal ikke acceptere, at samfundets svageste – f.eks. psykisk syge, invalide og pensionister – skal leve på et eksistensminimum. Magthavernes opfordring til at angive sine medmennesker til myndighederne, og derved skabe en nation af stikkere – et samfund hvor man frygter hinanden i stedet for at styrke tilliden til hinanden – burde være utænkeligt. Disse og lignende tendenser i et samfund fører uundgåeligt til ufred.

Konkurrence eller samarbejde?

Vejen ud af denne turbulente fase, er nye visioner. Menneskeheden må forlade visionen om et samfundssystem, der definerer alle til indbyrdes konkurrence om penge og magt. Der skal findes en ny samfundsform, som definerer alle til indbyrdes samarbejde til helhedens bedste. De to livsværdier – det konkurrerende og det samarbejdende samfund – står overfor hinanden. Fredselskende mennesker skal derfor fungere som mellemlid mellem de gamle og de nye livsværdier. Grundlaget er *forståelse*. Først er det nødvendigt at forstå, hvordan mennesker, der er involveret i det gamle samfundssystem, føler og tænker. De mennesker, der har den beslutningstagende magt, reagerer på den spændte situation på en temmelig ensartet måde – uanset om der er tale om nationale ledere i en krigssituation, om det er naboer, der er blevet uvenner, eller om det er et skænderi mellem ægtefæller.



Fredelig og ufredelig relation

Når man beskæftiger sig med begrebet fred, tænker de fleste automatisk på problemet krig. Men det er vigtigt at forstå, at fred ikke kun vedrører krig. *Krig er kulminationen på ufred.* Fred vedrører ethvert aspekt af livet og af samfundet. De store konflikter, der er forbundet med nationernes ufredelige relationer, bygger på et fundament af millioner af andre ufredelige relationer. Og med en ufredelig relation menes en relation, hvor man gør hinanden mere skade end gavn. En fredelig relation er en relation, hvor man gør hinanden mere gavn end skade.

Det er vigtigt, at alle erkender sin egen rolle, uanset om det er som medlem i en familie, i en skole, på et job – ja ligegyldigt hvor man deltager. Selvom samfundets ledere naturligvis har stor indflydelse, så er deres indflydelse kraftig overvurderet. Deres position som ledere er nemlig afhængig af almindelige menneskers holdninger. Almindelige gennemsnitsmennesker er særdeles indflydelsesrige, fordi alt, hvad de foretager sig, uanset hvor de befinder sig, har en virkning, der spredt sig som ringe i vandet. Det enkelte menneske er i virkeligheden meget magtfuldt, og derfor har det et stort ansvar for at bruge denne magt på den rigtige måde og til gavn for helheden.





VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk