

Erik Ansvang

FRED OG DEN GODDE VILJE



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

FRED og den gode vilje

Erik Ansvang



VisionsNettet
www.visionsnettet.dk

FRED

og den gode vilje

Af Erik Ansvang

God vilje begynder med gode intentioner.
Hvordan omsættes den gode vilje til handling?
Hvordan skaber man en kædereaktion?



Gamle og nye livsholdninger

Idéen om fred som en vision, et projekt og et mål for menneskeheden er i dag mere aktuell end nogensinde tidligere. Det skyldes naturligvis, at man er blevet bevidst om, at hvis menneskeheden ikke er i stand til at skabe en permanent tilstand af fred i verden, er der risiko for, at alt liv på Jorden udslettes i kraft af de enorme mængder af atomare, biologiske og kemiske våben.

Det er imidlertid ikke kun impulsen til at overleve, der er årsag til, at flere og flere mennesker arbejder for fred. Noget andet er ved at ske – noget dybere. Mange mennesker gør i dag op med de gamle separatistiske holdninger. De gør eksempelvis op med darwinismens primitive og umenneskelige teori om den stærkes ret til at udnytte den svage. Idéen om livets helhed og indbyrdes forbundethed er langsomt ved at fortrænge de gamle livsholdninger. Som et resultat af denne idé er mennesker med god vilje begyndt at iagttage verden og deres eget liv fra et bredere og mere inklusivt perspektiv. Fredens vision har et strejf af kærlighedens kraft i sig. Mennesker med god vilje opdager, at de har evnen til at udtrykke fredens og kærlighedens vision i deres eget liv – i dagligdagen.

Negativ fred

Mange mennesker har i dag viljen til at ændre deres holdninger og skabe en ny livsstil, og gradvis vil der opstå et lokalt, et nationalt og et globalt verdenssamfund, der udtrykker fredens og samarbejdets vision. Det er nyt! Det er visionært! Det er lovende!



Ændring af holdninger og adfærd er en af de vigtigste faktorer i fredsbevægelserne. Og det er aldrig set tidligere i menneskehedens historie. Fredsbevægelserne betragter nedrustning og reduktion af de store arsenaler af masseødelæggelsesvåben som det absolut vigtigste. Og de har ret! Menneskeheden skal fjerne denne store, angstfyldte tankeform, og erstatte den med en atmosfære af håb, tryghed og tillid. Nedrustning er vigtigt, men den må betragtes som det *negative* aspekt af fred – det vil sige virkning frem for årsag.

Positiv fred

Fred som en positiv og dynamisk tilstand er langt mere vidtspændende end reduktion eller fjernelse af krigsvåben. Positiv fred vedrører skabelsen af fredfyldte og gode relationer. Positiv fred forudsætter, at krænkelser af menneskerettighederne ophører. Positiv fred er til stede, hvor de personlige, grupperelaterede, nationale eller internationale relationer er baseret på frihed, retfærdighed, fællesskab og samarbejde.

Problemet er ikke konflikterne

Det betyder ikke, at menneskeheden kan eller skal undgå konflikter. Konflikt er et effektivt middel til vækst. Det betyder bare, at man er villig til at trænge gennem de negative følelser, der kommer op til overfladen i forbindelse med en konflikt, i et forsøg på at se situationen i et større perspektiv og finde et fælles mål til gavn for helheden.

Dybest set har menneskeheden ingen anden mulighed end at vælge fredens vej. Ja – måske er det ligefrem sådan, at en generel nedrustning og en fjernelse af masseødelæggelsesvåbenenes trussel ikke er mulig, før der er skabt en effektiv global enighed om bestemte grundbehov og grundelementer i en ny verdensorden.



God vilje er kærlighed i handling

En af de primære opgaver i forbindelse med opbygningen af en fredelig verden er at vække viljen til fred i alle mennesker – navnlig hos ungdommen. Heldigvis er den menneskelige bevidsthed ved at vågne, og den gode viljes energi er så småt ved at vise sig. For mange mennesker er "god vilje" ikke bare en rar og varm følelse. Den gode viljes energi er en forvandlende kraft – en livsholdning – et dynamisk udtryk for den åndelige vilje. Det er en energi, der fører til nye livsmål og nye handlinger. Det er en energi, der stimulerer viljen og evnen til at opbygge en bedre verden.

Den gode viljes potentielle kraft er måske nemmeste at få øje på i folkebevægelserne inden for økologi og fred. Her ser man tydeligt, hvordan den latente entusiasme og gode vilje i den menneskelige bevidsthed mobiliseres til støtte for hårdt tiltrængte reformer.

God vilje kaldes også "*kærlighed i handling*", og er der noget, der er behov for i denne periode, er det kærlighed i både de personlige relationer og i relationen til menneskeheden som helhed. Historien viser, hvor svært der er at *forstå* dette fundamentale princip – for ikke at tale om at *handle* efter det. Realiteterne i verden tvinger imidlertid mennesket til at lære at udtrykke kærlighed i handling.

Menneskeheden som helhed arbejder for fred

Overalt ser man, hvordan den gode viljes energi mobiliseres og skaber resultater. Verdenssamfundet har genskabt fred i det tidligere Jugoslavien. Verdenssamfundet forsøger at presse jøderne til at opgive besættelsen af palæstinensernes land, og i samarbejde skabe et fundament for en fremtidig fredelig sameksistens i Mellemøsten. Verdenssamfundet forsøger at undgå yderligere spredning af atomvåben. Englænderne og irerne har nedlagt våbnene, og de forsøger i fællesskab at skabe fred og samarbejde. Det er blot nogle få eksempler på positive forsøg. Menneskeheden som helhed ønsker fred og arbejder for fred.

Eksemplerne viser, at den intelligente og gode vilje er et aspekt af kærligheden, og den ligger inden for menneskets rækkevidde. Det drejer sig om at kærlighed skal komme til udtryk på det praktiske plan i hverdagen – og i sidste ende er løsningen af verdens problemer afhængig af denne energi.

Det begynder med gode intentioner

God vilje begynder med gode intentioner. Men alt for ofte forbliver gode intentioner aldrig andet end intentioner – de bliver aldrig omsat til handling. Spørgsmålet er derfor: Hvordan kan den gode vilje omsættes til praktisk handling? Hvordan får man den i cirkulation? Hvordan kan man skabe en kædereaktion?



På det personlige plan kan det enkelte menneske vurdere, hvordan man bruger sin tid og sin energi. Tid er den mest demokratiske ressource, der findes. Alle mennesker har nøjagtig 24 timer til deres rådighed hvert døgn – hverken mere eller mindre. Derfor er det en god idé, hvis hver især overvejer, om man bruger nogle af sine 24 timer på aktiviteter, der medvirker til at ændre forholdene i verden.

Studie, meditation og tjenestearbejde

Det åndeligt søgende menneske skal lære at prioritere sin tid og begynde at omsætte de gode intentioner til handling ved at involvere sig dybere i disciplens tre aktivitetsområder: *Studie, meditation og tjenestearbejde*. Det vil medføre, at man giver mere af sin tid, sine idéer, sine tanker, sine evner og sine penge til et tjenesteområde, der opleves som vigtigt. Hver gang man konfronteres med problemer i privatlivet, på jobbet eller andre steder i samfundet, repræsenterer det en opfordring til at bryde vanerne og det negative reaktionsmønster, og i stedet handle i overensstemmelse med de gode intentioner – den gode vilje. Den "indre stemme" skal have mulighed for at komme til orde.

Studierne er en hjælp til at udvikle en intelligent forståelse af menneskeheden og verdenssamfundet. Hvis man ærligt undersøger sine tanker, må de fleste nok indrømme, at tænkningen meget ofte er negativ. Det er almindeligt at være kritisk over for de uretfærdigheder og handlemåder, man oplever overalt. Hvis man har studeret åndsvidenskab, ved man, at energi følger tanken. Det betyder, at negative tanker forstærkes og forstørres, og man giver konstant genstanden for sin kritik ny næring i form af tankeenergi. Derfor skal man studere, træne tænkeevnen og udvide skelneevnen. Og man skal ændre tankevaner ved at forsøge at koncentrere sig om de positive og konstruktive idéer og aktiviteter, så det er dem, der forstørres og forstærkes. På denne måde kan man blive en ægte og seriøs formidler af den gode vilje.



Meditation – en effektiv metode

Meditation – eller dyb reflekterende tænkning – er et kraftfuldt redskab i dette arbejde. Den rigtige form for meditation fører til personlig integrering. Den uintegre-rede personlighed tænker ofte ét, føler noget andet og gør noget tredje. Men tanker, følelser og handlinger udgør en helhed, og integreringen og samspillet mellem tanker, følelser og handlinger er en forudsætning for at kunne trække på sjælens kraft.

Et ordsprog siger, at *"hvor der er en vilje, er der en vej"*. Man kan også sige, at *"hvor viljen-til-det-gode er til stede i det enkelte menneske og i en gruppes be-vidsthed, bliver udviklingsvejen afsløret"*. En af de vigtigste opgaver er derfor at stimulere viljen-til-det-gode og give den udtryk i intelligent handling på ethvert aktivitetsområde i menneskeheden.



Den globale opmærksomhed

Menneskeheden bor på en planet, som på grund af kommunikationsrevolutionen hurtigt bliver mindre og mindre. Når der sker noget et eller andet sted på Jorden, bliver man straks orienteret – navnlig hvis det er noget negativt eller dramatisk. Uanset hvad man foretager sig og uanset hvor på planeten, påvirker det andre mennesker. Det enkelte menneske erfarer, at det er nært forbundet med andre medlemmer af den menneskelige familie.

På mange måder er planeten begyndt at minde om menneskekroppen. Hvis man påvirker kroppen ét sted, er resten af kroppen straks bevidst om det. Men der er en væsentlig forskel. En smerte fra ét sted på menneskekroppen føles i hele kroppen. Hvis man kommer til skade, koncentrerer hele kroppens forsvarsmekanisme om dette sted for at udbedre skaden. Det er endnu ikke tilfældet med menneskeheden som en helhed. Når der opstår et problem et eller andet sted på Jorden, mobiliserer menneskeheden ikke omgående alle ressourcer for at løse det. Tænk bare på problemer som sult, fattigdom, undertrykkelse etc.

Det er en evne, der skal udvikles i menneskeheden, og derfor skal man efter bedste evne at begynde at tænke globalt. Menneskeheden skal betragtes som én organisme. Varig fred er nemlig et resultat af en fælles indsats. Freden skal baseres på ærlighed, retfærdighed og gensidig respekt. Man må ikke glemme, at fred ikke alene skabes ved hjælp af samhandel og samarbejde mellem Jordens folk. Fred består af harmoni, der er uafhængig af kulturer, racer, religioner, køn og samfundsstilling. Og fred består desuden af harmoniske forbindelser mellem alle naturriger.

Der kan ikke skabes fred *på* Jorden
hvis menneskeheden ikke har fred *med* Jorden.





VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk