

Deidre Parker

Dag Hammar-skjöld - en frontløber



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

Dag Hammarskjöld - en frontløber

Deidre Parker



VidsomsNettet
www.vidsomsnettet.dk

Dag Hammarskjöld

- en frontløber

Af Deidre Parker
Fra *The Beacon*

(Oversættelse: Ebba Larsen)



*I denne tidsalder må vejen til enhed
nødvendigvis gå gennem en verden,
der er i stand til at handle.*

Dag Hammarskjöld

På deres gerninger vil man kende dem

I alle historiske tidsaldre har der været pionerer, og når man ser tilbage, er det muligt at udpege nogle få mennesker, som med rette kan kaldes frontløbere for hele menneskeheden på grund af deres holdning og handlinger.

I det 20. århundrede var det et stort tema, at man ville forsøge at forene alle verdens folkeslag til én menneskehed. *De Forenede Nationer* blev et symbol på ønsket om enhed og på håbet om at få det gennemført. Et andet tema har

været, at verdenstjeneren – disciplen – skulle vise sig i ydre verdenstjeneste for at påtage sig et større ansvar i arbejdet med at skabe en ny verdensorden. I relation til det 20. århundredes kamp for at forme en ny verden ved hjælp af disciplenes arbejde trådte et menneske frem som generalsekretær for *De Forenede Nationer*. Han blev mellem 1953 og 1960 betragtet som en frontløber eller foregangsmand, som viste retningen for åndeligt orienterede mennesker, der arbejder med verdenstjeneste. Hans navn var Dag Hammarskjöld, og med de traditionelle ord *"på deres gerninger vil man kende dem"*, forstod man, at han var en verdenstjener, der gav sit liv for at forbedre forholdene for menneskeheden.



"Jeg ønsker, at hele mit væsen kan blive et instrument for det, der er større end mig selv."

Disse ord er Dag Hammarskjölds, og man kan betragte dem som en hovedregel for en verdenstjener. Dag Hammarskjöld viede sit liv til verdenstjeneste for planeten. Han blev en "praktiserende mystiker" og verdenstjener for menneskeheden, og man kan sige, at hans baggrund og uddannelse var en forberedelse til dette tjenestearbejde. Han sagde:

"Fra generationer i hæren og i embedsværket på min faders side har jeg arvet troen på, at intet liv kan være mere tilfredsstillende end et liv i uselvisk tjeneste for sit land – eller for menneskeheden. Et sådant tjenestearbejde kræver, at man ofrer alle personlige interesser og at man kan vise mod til at stå ved sin overbevisning. Fra naturvidenskabens forskere og præster på min moders side arvede jeg troen på, at med en meget radikal opfattelse af evangelierne, så man alle mennesker som Guds børn, der bør imødekommes og behandles af os, sådan som mestrene gør det".

Grundlaget for verdenstjeneste

Hans familie var en del af statsforvaltningens aristokrati i Sverige – de var ikke knyttet til et politisk parti, men arbejdede inden for statsforvaltningen som støtter, der havde til hensigt at forbedre livet for alle svenskere – det gav Dag Hammarskjöld en baggrund til at yde upartisk tjenestearbejde. Han voksede op i en tradition med hårdt arbejde og tjenestearbejde og blev uddannet på universitetet i Uppsala, hvor han studerede litteratur, filosofi, økonomi og jura. Han var også en begavet sprogkyndig person – og denne baggrund med vidtrækkende studier og uddannelser gav ham et solidt grundlag for verdenstjeneste. Alle verdenstjenere under uddannelse er klar over, at mennesker, der ikke er specialister, men har viden og præcise visioner, er meget værdifulde som tjenestearbejdere for menneskeheden.

Dag Hammarskjöld udviklede sig til upartisk tværfaglig verdenstjeneste med stor personlig styrke og integritet. Han blev født den 29. juli 1905 og levede i to tredjedele af det 20. århundrede og deltog i denne periode, hvor de måske største forandringer i menneskehedens historie skete. Han blev født i året for $E=mc^2$ ⁽¹⁾ – nøglen til Den Nye Tidsalders velstand, der vil erstatte de gamle økonomiske afsavn. Han blev en budbringer om Den Nye Tidsalder og repræsenterede den nye generation af mystikere – mystikere, der handler for at skabe bedre tilstande i verden.



Nationalt, internationalt og verdenstjeneste

Dag Hammarskjölds liv i statsforvaltningen kan opdeles i tre faser, der hver for sig kan betragtes som en forlængelse af hans tjenesteområde. Hans første tjenestest niveau for menneskeheden var nationalt. Derefter udvidede han sit ansvarsniveau for tjenestearbejdet på en international arbejdsopgave og som det tredje til selve niveauet for verdenstjeneste som generalsekretær for FN.

1 I fysik er $E=mc^2$ en vigtig og velkendt ligning, som fastslår, at der er en ækvivalens mellem energi (E) og masse (m), som er ligefrem proportional med kvadratet på lysets hastighed i vakuum (c^2). Ligningen blev først udledt af Albert Einstein (i en lidt anderledes udformning) i 1905.

Nationalt – den svenske velfærdsstat

Som ung i Sverige blev han først sekretær for den *Royale Kommission* for arbejdsløshed og senere for *Nationalbanken*, som han også blev formand for. Som ministersekretær for finansministeren fik han en post, der kan betragtes som mest betydningsfuld i den svenske statsforvaltning. Det skal bemærkes, at han aldrig tog del i politiske drøftelser, men foretrak at tjene folket og regeringen som rådgiver og som politisk neutral kapacitet for statsforvaltningen. Han valgte aldrig side i sit arbejde. Da han var ministersekretær for finansministeren, var hans ældre bror Bo Hammarskjöld ministersekretær for socialministeren, og sammen fik de gennemført love, der gjorde Sverige til en "velfærdsstat".

Internationalt – europæisk økonomi

Hans andet tjenestest niveau – det internationale – kom efter 2. verdenskrig. Under krigen havde han forbindelse til Norge og London. Han havde flair for sprog, og det var helt tydeligt, at han var den bedste til at repræsentere Sverige i den nyligt dannede organisation for sammenslutningen af europæisk økonomi. Gennem dette arbejde blev han kendt i den vestlige verden for sin intellektuelle kapacitet, for sine langtrækkende og realistiske visioner, og for sit diplomatiske talent. Han havde en juridisk uddannelse, og han nærmede sig alle problemer på en upersonlig rationel upartisk måde, uanset hvor vanskelige de var. Man ser, at verdenstjeneren lidt efter lidt påtager sig større ansvar i sit arbejde som tjener for menneskeheden. Dag giftede sig aldrig, for han mente, at han ikke ville være i stand til at dedikere sit liv til verdenstjeneste og samtidig give tilstrækkelig kærlighed og opmærksomhed til hustru og børn.



Verdenstjeneste – De Forenede Nationer

I 1953 blev han valgt til stillingen som generalsekretær for *De Forenede Nationer*, og da han overtog stillingen, sagde han:

"I min nye officielle position vil den private mand forsvinde og den internationale officielle verdenstjener tage hans plads".

Han afviste at besvare spørgsmål om sit private liv og om sine private holdninger.

Sandhed, troværdighed, upartiskhed og pligtfølelse

Da han ankom til *De Forenede Nationer* var han godt forberedt til at påtage sig det øjeblikkelige ansvar. På dette tidspunkt blev hans højt udviklede egenskaber som sandhed, troværdighed, upartiskhed og pligtfølelse værdifulde i det arbejde, han skulle udføre i *De Forenede Nationer* – en international organisation, der erkender ...

1. – betydningen af menneskeheden som en enhed.
2. – alle nationers indbyrdes afhængighed.
3. – behovet for at nedbryde barriererne mellem folkeslag og nationer.
4. – en ny æra med samarbejde, deling og relation til erstatning af den gamle tidsalder med konkurrence og erobringer.

Det omfattende og vanskelige arbejde i *De Forenede Nationer* havde stor fremgang på grund af Dag Hammarskjölds eftertænksomme indsats i de to perioder, hvor han havde den ledende stilling som generalsekretær.



Genvalgt i 1957

Da han i 1957 blev genvalgt til den anden periode, blev han betegnet som *De Forenede Nationers* ”– mest fremtrædende internationale civile tjener”, efter at han selv havde hjulpet med til at tydeliggøre idealet og at definere ordvalget. I åbningstalen i 1953 sagde han: *”Vores opgave er at skabe forsoning og realistisk fornyelse”*. Dag Hammarskjöld havde en skarp fornemmelse af, hvilke metoder til fremskridt der var mulige at igangsætte og en udviklet sans for timing.



Meditationslokale

Med hjælp fra sin stab arbejdede han på at reorganisere FN, og gennem den respekt og tillid han skabte, voksede FN's indflydelse og prestige. Han fik indrettet et meditationslokale i FN-bygningen i New York, så medlemmerne fik et roligt og stille sted til at samle tankerne. Han forstod den essentielle natur i indre harmonisering og sagde, at stilhed er nødvendig ”– for at kunne høre den stemme, der taler fra det indre”.

Neutralitet, legalitet og fredelige forhandlinger

Hans baggrund viste sig i hans arbejde, for han lagde vægt på neutralitet, legalitet og fredelige forhandlinger, og han introducerede disse kvaliteter for verden via FN. Han introducerede tanken om et neutralt FN som en fredsbevarende magt og opbyggede tålmodigt og stabilt en tro på verden med *De Forenede Nationer* som forbillede. Han sagde:

”Sekretariatet må også forhandle og drøfte ikke kun i sin egen interesse, men også for fred og for at skabe fredelig udvikling i verden”, og ”det, vi lægger vægt på, er ikke betinget af fysisk magt eller af det antal mennesker, der formulerer konstitutionen. Den baseres alene på tillid til upartiskhed, til erfaring og viden, og til modenheden i dømmekraften”.

Om *De Forenede Nationers* soldater sagde han:

”Uafhængig af deres nationale uniform og det pas de har, når de handler eller træffer beslutninger på De Forenede Nationers vegne, så skal de betragtes som neutrale”.

Lær at indgå kompromis

Som ideal overskygger det fremtidens internationale fællesskab, men mest effektivt vil det være, at idealet bygger bro mellem fremtidens muligheder og den nuværende nationalisme og mistillid. Om denne brobygning og dette kompromis sagde han:

"Der er mange situationer, hvor vi må lære at leve med midlertidige aftaler, fordi der ikke findes hurtige løsninger på de langtrækkende problemer. Vi må ganske enkelt udvikle os til at kunne løse problemerne." ...

– det viser hans sans for timing som en del af "den handlekraft", der er så nødvendig i verdenstjeneste.



Ikke-voldelige løsninger

Dag Hammarskjöld så helt tydeligt den essentielle karakter i et internationalt samarbejde. Han var født i Sverige, der ligger mellem øst og vest og er et lille neutralt land, som har oplevet tre hundrede år i fredfyldt eksistens. Derfor ønsker det svenske folk at se alle lande som medlemmer af *De Forenede Nationer*. Svenskerne har tradition for at stræbe efter ikke-voldelige løsninger, de er mesterlige i at anvende voldgift som mægling, og de forstår værdien af en lov, som begge parter kan henvise til, hvis der opstår uenighed. En sådan lov fungerer også som en fredsskabende kraft.

Om medlemskab af *De Forenede Nationer* sagde Dag Hammarskjöld, at det var nødvendigt ...

"– at finde måder til at gøre de nationale elementer (nationale hensyn og national erfaring) til et aktiv, der kan overvinde splittende indflydelse, og forsøge at skabe en enhed, hvor forskellen mellem medlemslandenes baggrund fuldt ud respekteres og bevares, men på en sådan måde, at det bliver aktiver snarere end passiver i arbejdet".

Totalt engagement

Dag Hammarskjölds verdenstjenerarbejde var både specielt og ekstraordinært, for han tilsidesatte sit liv for at tjene menneskeheden. Han sagde, at han forsøgte at skabe andres fremtid uden at blive tynget af deres nutid. Han udførte arbejdet på sin egen måde, og enhver aspirant, der stræber efter at udføre tjenestearbejde, forstår, hvad han mente. Alle, der er engageret i deres tjenestearbejde, lader sig ikke forstyrre af dagligdagens besværligheder, der kan tilsløre visionen – og samtidig skal de være til stede her og nu med forståelse og indlevelse. Verdenstjeneste foregår i nutiden, selv om den er rettet mod fremtiden – man skaber fremtiden, som man ser som et "udefinerbart gode", der bringer lys og liv til en verden i krise.



Samarbejde med Hierarkiet

Dag Hammarskjölds indsats er et eksempel på det arbejde, der gradvis synliggør ashramerne. Lidt efter lidt vil åndeligt fremskredne mennesker, som er i stand til at se en vision om en bedre fremtid for menneskeheden, og som er forberedt til at bygge bro mellem nutidens problemer og planerne for fremtiden, automatisk få positioner, hvor de kan udføre deres tjenestearbejde. De vil med deres helt tydelige engagement, gode vilje og handlekraft blive placeret i indflydelsesrige positioner, så de på det fysiske plan bliver i stand til at virkeliggøre fremtidsplanerne for menneskeheden og for planeten Jorden – det er planer, der nu for tiden kun eksisterer på de mentale og åndelige niveauer som tanker og idealer.

En nøgle til Dag Hammarskjölds verdenstjeneste kan man finde i hans egne ord ...

"– at arbejde på kanten af et samfunds udvikling er som at arbejde på kanten af en afgrund".

Her gav han udtryk for den verdenstjeners arbejde, der er forbundet med Hierarkiets arbejde. Det virker, som om han var vidende om, at det er et nødvendigt og skabende arbejde at gøre det skjulte synligt – at føre de tanker, der eksisterer på de åndelige niveauer ned i menneskets tre verdener til inspiration og hjælp til at gå videre fremad mod en lysende fremtid. Han vidste, at hans arbejde bestod i at give udtryk for nye tanker, for nye begreber i verdensorganisationen og for nye idealer til samarbejde, forståelse, deling og rigtige menneskelige relationer, og at realisere disse abstrakte tanker som kendsgerninger for menneskeheden, og derved introducere et bedre liv, så en ny livskvalitet kan komme til udtryk i menneskeheden.



Udviklingsplan på to niveauer

I et større historisk perspektiv kan Dag Hammarskjölds indsats ses som en del af en udviklingsplan på to niveauer.

Det første niveau gælder det enkelte menneskes bevidsthedsudvikling, sådan at det åndelige menneske kan påtage sig sit retmæssige ansvar og begynde at bruge sin viden i tjeneste for menneskeheden. Det skal lægge Fisketidsalderens liv bag sig med den indadskuende mystik, som søger sin Gud for personlig vinding, og derefter skal mennesket vende sin opmærksomhed udad mod verden og blive en Vandbærertidsalder-tjener for menneskeheden – den vandbærer, der lader sin viden og visdom strømme ud til søgende mennesker.

Det andet niveau er et makrokosmisk tema om evolutionen af opfattelsen af menneskeheden som én familie. Det må man se i et langt større perspektiv – eksempelvis udviklingen af kulturer og civilisationer. De vil gradvis udvikle sig som en samlet gruppe – og *De Forenede Nationer* er håbet for denne udvikling.

Dag Hammarskjöld spillede en værdifuld rolle i sit dybe engagement med at styrke menneskeheden på Jorden.





VidsomsNettet

www.vidsomsnettet.dk