

*C.W. Leadbeater*

# Verdenslæreren



VisdomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# VERDENSLÆREREN

C.W. Leadbeater



VisdomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# Verdenslæreren

Af C.W. Leadbeater  
Fra *The Hidden Side of Things*

(Oversættelse Thora Lund Møllerup & Erik Ansvang)



For de, der studerer åndsvidenskab, er det en indiskutabel kendsgerning, at ansvaret for planetens evolution varetages af mesterhierarkiet, der arbejder under én ophøjet leder. De ved, at ét af denne indre verdensstyrelses departementer er dedikeret til udvikling og ledelse af religionens område. I Østen kaldes lederen af dette departement for Bodhisattvaen og i Vesten er han kendt som Kristus, selvom det i virkeligheden kun er navnet på én af hans inkarnationer.

Hierarkiet har planlagt, at der i løbet af hver verdensperiode successivt skal være syv verdenslærere – én for hver rodrace. Disse verdenslærere har ansvaret for Bodhisattvaens embede efter tur, og under en embedsperiode har verdenslæreren ansvaret for al religiøs tænkning på planeten – altså ikke alene for sin egen rodraces – og han kan inkarnere adskillige gange.

For at illustrere, hvad der menes, kan man som eksempel tage den tidligere indehaver af dette embede. Han er kendt under navnet Herren Gautama. Han var den atlantiske eller fjerde rodraces Bodhisattva, og han inkarnerede mange gange under forskellige navne i denne rodrace i en periode, der strakte sig over flere hundrede tusinde år. Men selvom hans særlige arbejdsområde var den fjerde rodrace, havde han ansvaret for alle religioner overalt i verden, og dermed også for religionerne i den femte rodrace.



Ved grundlæggelsen af hver af rodracens underrace inkarnerede han og grundlagde en passende religion. I første underrace var han den oprindelige Vyasa. Det navn, han havde i anden underrace, er ikke bevaret i historien. I tredje underrace var han den oprindelige Zarathustra – den første i en lang række med dette navn. I Egyptens store religion var han Tehuti, som grækerne kaldte Thoth og senere Hermes Trismegistos – ”den trefold store Hermes”. Og blandt de tidlige grækere i den fjerde underrace var han den legendariske Orfeus, der grundlagde de græske mysterier.

I hver af disse inkarnationer samlede han en gruppe af seriøse disciple omkring sig. Det siger sig selv, at der i mange tilfælde var tale om de samme sjæle, bare i nye fysiske kroppe, men desuden udvidede han gruppen.

Fjerde rodrace er langt fra færdig med sin udvikling, for flertallet af Jordens befolkning tilhører stadig denne rodrace – de enorme befolkningsmasser af kinesere, tatarer, japanere, malaysiere osv. Men rodracen *har* haft sin storhedstid, for på et tidspunkt *var* den planetens dominerende race, fordi alle de højest udviklede sjæle var inkarneret i den. Da storhedstiden endelig var forbi, forberedte Bodhisattvaen kulminationen af sin opgave, som for ham indebar opnåelse af den meget høje indvielsesgrad, der kaldes *Buddhaskab*, og herefter kunne han overdrage sit embede til sin efterfølger.

Forberedelserne gik ud på at samle alle de sjæle, der havde været hans nærmeste disciple i tidligere liv, i ét land – og endog i en bestemt del af landet. Derefter inkarnerede han selv iblandt dem. Det er dog mest sandsynligt, at en af hans højt udviklede disciple inkarnerede blandt dem, og først senere betroede han sit legeme til Bodhisattvaen, da det aftalte tidspunkt nærmede sig.

Så snart Bodhisattvaen havde taget den store indvielse i dette legeme og var blevet en Buddha, drog han ud for at udbrede sin lære, hvor han præsenterede sandheden om menneskeheden og dens udvikling, og han gav instruktioner, der var baseret på sandheden om, hvordan et menneske kan samarbejde med evolutionen.

Han drog rundt og udbredte sin lære, og han samlede sine gamle disciple omkring sig, og på grund af sin enorme kraft og magnetisme som Buddha-indviet, banede han vejen for mange af disciplene, så de blev i stand til at tage det fjerde trin på udviklingsvejen – det trin der har fået tilnavnet *Arhat*.

Han brugte resten af sit liv på Jorden til at udbrede og konsolidere den nye lære, og da han forlod det fysiske liv, overgav han definitivt sit embede som leder af verdens religioner til sin efterfølger, som man kalder Herren Maitreya – det ophøjede væsen, som overalt i Indien kendes under navnet Krishna og i den kristne verden som Jesus Kristus.



*Krishna*

Ingen, der studerer den esoteriske lære, vil blive forvirret over den sidste betegnelse, fordi de ved, at Kristus, der er den nye Bodhisattva, overtog disciplen Jesu legeme og benyttede det i de sidste tre år af dets liv for at grundlægge den kristne religion. Efter aflæggelsen af det fysiske legeme fortsatte han i nogle år med at undervise sine nærmeste disciple fra astralplanet, og herefter overdrog han opgaven med at overvåge og i videst muligt omfang at styre den kristne kirke til sin discipel, Jesus, der nu selv er mester.

Umiddelbart efter overtagelsen af embedet benyttede Herren Maitreya sig af de usædvanligt gode betingelser, som Buddha efterlod sig, til at gøre flere sideløbende forsøg på at styrke den religiøse udvikling i verden. Ikke alene inkarnerede han selv umiddelbart efter, men han tilknyttede desuden mange af de, som havde opnået Arhat-indvielsen under Buddha, og som var klar til at blive genfødt med kort varsel. Fra denne discipelgruppe stammer de skikkelser, der er kendt som Lao Tse og Konfutse, der blev sendt i inkarnation i Kina. Fra samme gruppe kom Platon – og fra deres efterfølgere Phidias og mange andre store græske navne.

I samme periode levede den store filosof Pythagoras, som nu er mesteren Kuthumi. Han var ikke en af Herren Buddhas nærmeste disciple, for han havde allerede opnået Arhat-indvielsen, og derfor var der brug for hans arbejde andre steder. Men han rejste til Indien for at møde Buddha og modtage hans velsignelse. Han tilhører også Bodhisattvaens udviklingslinje (dvs. 2. stråle), og man kan betragte ham som en af Buddhas vigtigste ledende medarbejdere.



*Den Krishna, der omtales i Mahabarata.*

Samtidig med alle disse forberedelser inkarnerede Herren Maitreya selv som Krishna og levede et legendarisk liv i Indien, hvor han lagde grunden til hengivenhedsaspektet i landets religion, og som har vist sig at være det mest inderlige eksempel på fuldkommen hengivenhed. Denne nærmest overjordiske inkarnation må ikke forveksles med den Krishna, der beskrives i *Mahabarata*. Sidstnævnte Krishna var en kriger og statsmand, der levede ca. 2.500 år før den tid, der her tales om.

Efter dette kom endnu en vigtig inkarnation, men denne gang primært for departementet for organisation, mere end for departementet for religion. Det var den højt respekterede Sankaracharya, der rejste i Indien og grundlagde fire hovedklostre og Sannyasin-ordenen.

Der har været en del forvirring på grund af det faktum, at en lang række af ledende skikkelser, der har stået i spidsen for klosterordenerne, også har taget titlen Sankaracharya. At tale om Sankaracharya, svarer til at tale om paven, uden at forklare præcis hvilken pave, der sad i pavestolen. Den ophøjede grundlægger, der her henvises til, må ikke forveksles med de mere kendte indehavere af embedet, som cirka 700 e.Kr. skrev en omfattende serie af kommentarer til *Bhagavad-Gita* og nogle af *Upanishaderne*.

Disse tre oplyste lærere, der fulgte hurtigt efter hinanden i Indien, gav i fællesskab en frisk impuls til hver af de tre udviklingsveje. Buddha grundlagde en religion, der giver detaljerede retningslinjer for det daglige liv, som de, der følger *handlingens vej*, har behov for. Sankaracharya stod for den metafysiske undervisning, der blev givet til de, der følger *visdommens vej*. Herren Maitreya (i skikkelse af Krishna) var et sublimt forbillede for dem, der betragter *hengivenhedens vej* som den direkte vej til sandheden. Men kristendommen må anses for den nye Bodhisattvas første forsøg på at opbygge en religion, der skulle brede sig til de nye kulturer, for hans arbejde som Krishna var specielt beregnet til Indien.

For de studerende, der ønsker at trænge dybere ind bag den indre og mystiske betydnings ydre form, vil det være interessant at kende den stråle, som Buddha, Bodhisattvaen og Kuthumi fungerer på, for de giver alle udtryk for en særlig manifestation af Sollogos' andet aspekt – den anden person i den hellige treenighed – eller 2. stråle.





**VidsomsNettet**  
[www.vidsomsnettet.dk](http://www.vidsomsnettet.dk)