

Belinda Baird

*Vejen
med
Tjeneste*



VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk

Vejen med tjeneste

Belinda Baird



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

VEJEN MED TJENESTE

Af Belinda Baird
Fra *The Beacon*

(Oversættelse Ebba Larsen)

*Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde
ganske enkelt er for stor en opgave
for personligheden.*



Egoistiske tjenesteydelser

Tjenestearbejde eller service er et velkendt begreb for alle. Det er en naturlig del af dagligdagen, uanset som man tænker over det eller ej. F.eks. er nutidens menneske konstant udsat for overvældende mange tilbud fra massive reklamekampagner, hvor alt præsenteres i flotte og fristende indpakninger med ord som "*den bedste service*", "*hurtig og venlig service*", "*effektiv service*", "*mens du venter service*" etc. – men løfterne opfyldes kun sjældent. Alle disse former for "service" eller tjenesteydelser inspirerer til, at man tænker på sig selv, på hvad man har behov for, hvad man begærer og ønsker, og hvad man har råd til. De styrker menneskets selvcentrerethed og den egoistiske natur.

Motivet til at tjene

Det er nødvendigt at være bevidst om, at uanset hvor gode og fristende tilbudene umiddelbart er, så har alle disse former for tjenesteydelser relation til livets forside. De er en del af personlighedens måde at fungere på. Den tibetanske mester Djwhal Khul siger, at: "*i dag er der stor efterspørgsel efter tjenesteydelser, og at der findes mange filantropiske bestræbelser*" fra mennesker, der forsøger at præge andre med deres personlige opfattelse af tjenestearbejde. De *kan* have et ægte og dybtfølt ønske om at hjælpe med til at opfylde andres behov, men motiverne er mange gange farvet af magt og stolthed og af personlig ambition og forkert opfattelse af sandheden. Tjenestearbejde opfattes ofte som det, man mener, at man *burde* gøre, og det man *selv* ønsker at give i stedet for det, hvad modtageren har behov for eller ønsker. Holdningen bag tjenestearbejdet er baseret på, at man tror, at det forventes, at man skal have det ydre tjenearbejde til at ligne denne indre motivation. At motivet er styret udefra afsløres af de ord, man bruger, når man taler om tjenestearbejde. Enten "vælger", "søger" eller "finder" man en mulighed for aktivt tjenestearbejde.



Problemet er, at ægte tjenestearbejde ganske enkelt er for stor en opgave for personligheden. Ægte tjenestearbejde kræver en helt anden fokusering, der ikke koncentrerer sig om ydre fysiske behov, men som begynder fra det indre – fra sjælen – og bevæger sig udad. Impulsen strømmer helt naturligt ud og finder sit mål og kommer til udtryk uden at blive beordret af intellektet eller påvirket af ønsker, selvom den benytter intellektet, fornuften og følelserne for at blive tilpasset på den rigtige måde til det eksisterende behov. Denne form for tjenestearbejde behøver nødvendigvis ikke at medføre fysisk aktivitet, fordi det er en af tankesindets egenskaber, der overfører kærlighed til det praktiske liv, og som altid forholder sig til livets skønhed og hensigt med tolerance og forståelse.

Definition af tjenestearbejde

Tjenestearbejde er derfor ikke noget, man nødvendigvis behøver at opsøge eller at finde for at få et passende tjenestearbejde. *"Tjeneste er lig med det omfang, man har gjort sig fri i det indre, og det er det, der åbner mulighed for at udstråle kærlighed i alle retninger"*. Tibetaneren siger, at: *"– sandt tjenestearbejde er en spontan udstrømning fra et kærligt hjerte og et intelligent tankesind"*. Tjenestearbejde kræver et hjerte og en tænkeevne, der *betingelsesløst* arbejder med al den energi, der via sjælen strømmer til den engagerede og dedikerede personlighed. Det er helt nødvendigt, at den sande verdenstjeners personlighed er som et tomt kar, der venter på at blive fyldt op af den indstrømmende sjælsenergi – som var det et tempel, dedikeret til Gud. Personligheden kræver intet til sig selv, for den arbejder i selvforglemmelse. *Tjenestearbejde er altid uselvvisk.*



En kraftig drift

Når man føler behov for at tjene, så stopper man ikke op for at analysere eller vurdere, hvor meget man kan give, eller hvilken pris man selv må betale. Når man arbejder og lever som sjæl, så er tjenestearbejdet en kraftig indre drift. Impulsen til at tjene kommer som en instinktiv og automatisk respons på en situation, som man ved, man har ressourcer til at magte, fordi sjælens ressourcer er ubegrænsede. Man kan finde tjenesteområder overalt og på ethvert bevidsthedsniveau, og det specielle område for det enkelte menneske er netop det sted, hvor det befinder sig, uanset hvor det er. Man er ikke i tvivl om, hvilket tjenestearbejde, der er det rigtige, og dér bliver man. Man løber ikke forvirret rundt og udfører opgaver her og der. Man giver heller ikke op, men fortsætter målrettet og lader *"den nødvendige indstrømning af åndelig kraft"* strømme, så man er i stand til at observere, hvor de reelle behov findes.

Hvis tjenestearbejdet er en livsopgave, er det nødvendigt at blive i stand til at arbejde bevidst med menneskets tre aspekter: *Ånd, sjæl og personlighed*. For de flestes vedkommende er det noget, der skal læres. Man skal lære at forene ånd og stof via personligheden. Når man koncentrerer sig på det højere selv – sjælen – skal man også sørge for, at denne indre vertikale fokusering bliver afbalanceret med en tilsvarende ydre horisontal indsats. Et tjenestearbejde kræver, at det

indre lys fra sjælen bliver i stand til at skinne gennem personlighedens legemer. Man skal "opbygge et oplyst hus og være i det".

Kristus sagde: "Således skal jeres lys skinne for menneskene ..." ¹ Kristus er et mesterligt eksempel på en verdensfrelser. Og det ligearmede kors er et symbol på den tjenende. Korsets arme mødes på midten i hjertet, der er kilden til alle energier og dermed kilden til korsets styrke. Derved bliver korset et symbol på forening, og som verdenstjenere arbejder man ud fra den opfattelse, at man som en "bevidsthedsenhed" er blevet opfordret til at "forsvare lyset".



Den Store Invokation

En af de kraftigt virkende og mest dynamiske former for tjenestearbejde, man kan yde, er at deltage i processen ved at intonere *Den Store Invokation*. Når *Den Store Invokation* intoneres, så samarbejder man bevidst, fordi man bruger alle de vigtigste energier, der strømmer ind via de syv stråler, som forbinder alle naturrigger og planeter i evolutionsprocessen. Man retter hele sin opmærksomhed mod kilden til skabelsen og skaber en reaktion. Det indebærer, at man harmoniserer vibrationerne med højere vibrationer, sådan at den enkeltes vibration, der blev sendt ud gennem rummet, vender tilbage styrket, forfrisket og beriget med ny energi. Ved at komme i kontakt med et højere bevidsthedsniveau hentes der inspiration fra en ny energikilde. Jo flere mennesker, der engagerer sig i processen, jo større kraft strømmer der fra denne rensende energibølge.

Den Store Invokation påkalder de tre energier: *Lys, kærlighed og kraft* og lader dem strømme gennem alle naturriggerne. Ved at påkalde og i praksis anvende disse energier forbereder menneskeheden – der er et formidlende naturrige – vejen for Kristi genkomst og vejen til kontakt med en indre ashram. I første vers påkalder man lyset i Guds sind – det sind, der findes i ethvert atom, i enhver levende skabning, i hele Universet og i Kosmos.

1 Matt. 5.16

I andet vers, hvor man påkalder kærlighedsenergien fra Guds hjerte, er udgangspunktet det enkelte menneskes hjerte, som er den eneste dør, der fører ind til både Guds hjerte og menneskeheden. Kærligheden i mennesket vækker bevidstheden om enhed og inspirerer det til at ofre alt, for gradvis at udtrykke denne kærlighed i stadig større udstrækning og på stadig højere og dybere niveauer af kærlighed og skønhed. Når man med en oplyst bevidsthed trænger igennem til dybderne i selve menneskets eksistens, så erkender man den iboende Kristus i ethvert menneskehjertes krybberum. Det er ved at erkende og vække den iboende Kristusbevidsthed, at den vej opbygges, som den universelle Kristus vil komme til syne på.



"Centret, hvor Guds vilje er kendt" henviser i tredje vers til det center, som Kristus kalder *Faderens hjem*. Når man siger, at Guds hjerte er udstrålende, så får selve centret et magnetisk formål, for det tiltrækker alt skabt, enhver del, der svarer til centrets egen styrke. Konflikt og lidelse på planeten er et resultat af friktion mellem den menneskelige vilje og den guddommelige vilje, så jo nærmere man kan komme denne højere vilje og identificere os med den, jo friere bliver mennesket. Det er nødvendigt, at menneskeheden aktiverer den guddommelige vilje, og får udviklet denne indre kraft til et vist niveau, før Kristus kan vende tilbage.

Fjerde vers gælder menneskeheden som en enhed, og som et energifelt, der påkalder den kærlighed og det lys, som er nødvendigt for at løse eller transformere konflikterne og kriserne i verden og for at ændre planetens udvikling i Kosmos. Den ondskab, der er til stede i materialisme, totalitarisme og separatisme, skal standses, før menneskeheden kan blive forenet. Derefter kan planen med hensigten, der ligger til grund for hele skabelsen og til menneskeheden og planetens liv blive manifesteret på Jorden.

Synkronisering af vibration

En fysisk manifestation og synkronisering af vibrationerne er imidlertid en risiko, når den skal etableres mellem Hierarkiet og menneskeheden. Mens Kristus og det åndelige Hierarki dagligt præsenterer menneskeheden for muligheden for at blive mere direkte involveret i denne proces, så er det nødvendigt, at der responderes med samme "vedvarende, nøjagtighed og kraft", som mestrene manifesterer, når de intonerer *Den Store Invokation*. Det betyder, at menneskeheden som gruppe må være forenet på grundlag af et rent motiv for at kunne ofre alt til gavn for helheden. Synkronisering af menneskehedens vibrationer har derfor en afgørende betydning både horisontalt i menneskehedens grupper og vertikalt mellem det højere og det lavere, for at kunne skabe en kommunikationskanal, der kan bruges til at rette kraft og styrke mod målet for at vitalisere og stimulere de lavere naturrigger.



Den form for tjenestearbejde, der strømmer ind på denne måde som kraft og støtte, er en videnskabelig metode, der kommer til udtryk som åndelig udfoldelse. Når man forstår den videnskabelige metode esoterisk, har kvaliteten relation til visdom eller kærlighed – dvs. sindets intuitive eller buddhiske aspekt, der virker synteseskabende snarere end analyserende, og som forsøger at drage delene ind i stadig større helheder.

En sang fra Findhorn lyder: "Vi kan se ind i helheden og ser, at alt er enhed dybt inde i alle ting". Man bliver sensitiv over for alt eksisterende. Man arbejder med intuitionen, og man kan se det lys, der findes i alle former. Denne vigtige anerkendelse af den universelle enhed opstår samtidig med udvikling af sjælens egenskaber, indre oplysning, forståelse og kærlighed. I *En afhandling om Hvid Magi* siger Tibetanneren:

"Jeg tilskynder alle og enhver ... til bevidst og beslutsomt at gøre en indsats for at udvikle intuitionen og for at opnå indre oplysning, og derved til at gøre et nødvendigt og fornyet forsøg på at blive egnet til tjenestearbejde."



Den guddommelige plan

Ved hjælp af intuitionens lys føres mennesket gradvis frem til at kunne opleve Guds rige og til at forstå Guds arbejde i verden. Når man forstår, at der findes en plan for planetens udvikling, så kan man opfatte, hvor verden befinder sig i denne plan, hvilke behov verden har, og ud fra det give al sin energi og alle sine ressourcer for at imødekomme dem. Indre oplysning er intellektets lys – det lys, der oplyser den specifikke vej, man skal følge. Det er nødvendigt, at man finder den lære, man skal følge, den karriere, man egner sig bedst til, og det ansvar, som man må påtage sig for familien og gruppen. Der findes mange former for tjenestearbejde, og man skal vide, hvad muligheder og evner passer bedst til. Det er menneskets opgave at tjene intelligent, at integrere de individuelle livsaktiviteter i verdens begivenheder, så alle aspekter af livet kommer til udtryk på vejen med tjeneste.

Når man lader lyset strømme ind i livet, vil tjenestearbejde for menneskeheden altid være et mål, og næste skridt vil føre fremad på vejen til fuldstændig selvforglemmelse, harmløshed og kærlig forståelse. Loven om tjeneste vil føre alle mennesker frem til den erkendelse, at "*intet menneske lever alene*". Ingen kan spille en tenniskamp alene, men ethvert menneske kan spille en rolle og udføre sin del af tjenestearbejdet og gavne helheden.



VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk