

SKABENDE GRUPPEMEDITATION

- for den nye tidsalder



Femte år

Instruktion 4

21. juni - 20. august

Skabende
meditation
- for den nye tidsalder



5. år

Instruktion 4:6
21. juni - 20. august



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

Indhold

- Opgaver, der skal udføres
- Meditationsomrids
- Citater fra Tibetanerens bøger
- Viljen – En Wesak-meddelelse



Materialet er oversat med tilladelse fra Meditation Mount, Californien, USA.

Dette materiale skal du ikke betale for, men vi håber, at du vil støtte arbejdet via en donation, som kan indbetales på Danske Bank reg. 1551 - konto nr. 16 973 335

Oversættelse af Ebba Larsen, *VisdomsNettet*

Hvad er den nye tidsalders meditationsgruppe?

Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder benyttes overalt i verden af mennesker, der mediterer på Den Nye Tidsalders love og principper. Denne instruktion er én i en serie, der beskriver disse love og principper. Gruppedeltagerne rundt omkring i verden kan bruge instruktionerne samtidig, så deres meditation på emnerne kan blive koordineret. Hensigten med denne form for gruppemeditation er, at gruppedeltagerne lærer at opbygge tankeformer, der kan stimulere menneskehedens og planetens evolution og naturlige udfoldelse.

Januar og februar:	Loven om RIGTIGE MENNESKELIGE RELATIONER
Marts og april:	Princippet om DEN GODE VILJE
Maj og juni:	Loven om GRUPPEBESTRÆBELSER
Juli og august:	Princippet om SAMSTEMMIGHED
September og oktober:	Loven om ÅNDELIG TILNÆRMELSE
November og december:	Princippet om ESSENTIEL GUDDOMMELIGHED

Opgaver, der skal udføres

fra 21. juni – 20. juni
– skal dedikeres til
princippet om samstemmighed

"Ligesom fuglene i samlet flok flyver sydpå, på samme måde forenes sjælene og følges ad. Når de passerer portalen, oplyses pladsen foran Guds trone."

(Sådan skrev en ukendt kristen helgen, der rejste sammen med andre.)

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, I, s. 327

1. Ved hjælp af meditationsomridset kan du forsøge at forædle nedenstående *mantra* og *nøgleord* ved at skabe en klar og "oplyst" tankeform, der beskriver samstemmighedens natur, teknik og anvendelsesmuligheder.
2. Udbred tankeformen via:
 - a. Visualisering og udstråling.
 - b. Det talte og skrevne ord.
 - c. Praktisk handling (vær et levende eksempel).
3. (Valgfrit) Noter dine forsøg og resultater ved at praktisere samstemmighed.

Mantra

*"In necessariis unitas,
in dubiis libertas,
in omnibus charitas."*

*Hvad angår det nødvendige, foren jer.
Hvad angår det tvivlsomme, vis tolerance,
Hvad angår alt, vis kærlighed.*

(Et motto fra en meget gammel klosterorden).

Nøgleord

1. Enhed i mangfoldighed
2. Fælles formål
3. Samstemmig hensigt (vilje)
4. Forenet gruppetænkning
5. Forenet gruppeønske
6. Forenet gruppehandling

Omrids til meditation

I. Forberedelse og koordinering

- Vælg din foretrukne koordineringsmetode:
- Den teknik til koordinering du normalt bruger
 - eller ...
- Benyt denne meditation om morgenen inden du foretager dig noget andet. Dermed bygger du videre på den koordinering, der allerede er opnået
 - eller ...
- a. Løft bevidstheden op i hovedet
- b. Derefter løfter du bevidstheden opad gennem astrallegemet og mentallegemet til sjælen.
- c. Identificér personlighedens bevidsthed med sjælens bevidsthed og erkend, at de er én bevidsthed.

II. Erklæring

(siges sagte)

*"Jeg dedikerer mig til tjeneste for Kristus,
og vil gøre alt, hvad jeg kan
for at forberede menneskers tanker og hjerter,
til Hans tilsynekomst*

*Med denne intention beslutter jeg mig til
at meditere på gudsrigets love og principper,
og til at samarbejde på enhver mulig måde
om deres virkeliggørelse i menneskeriget
og ved hjælp af andre mennesker."*

III. Tilnærmelse og kontakt

Gentag langsomt og forsøg at forstå den dybe mening med ordene:

"Jeg står og venter".

*"Hold dig i nær kontakt med mig (Kristus)
og med den mester, der overvåger dit liv.
Hos os findes de lysets og kærlighedens kræfter,
som du kan anvende.
Hold dig nær til os, og træk dag efter dag
på denne styrke og viden, som vi har,
og som også er din.
Lad intet forstyrre den erhvervede ro,
som holder dig i nær kontakt,
som bringer dig lys og forståelse,
og som holder dig urokkeligt på vejen."*

Brug følgende nøgleord under punkt IV og V:

"Princippet om samstemmighed"

IV. Refleksiv meditation

1. *"Ord er levende former, der påvirker sjæl og ånd eller liv."*
2. Reflektér over nøgleordet. Reflekter over idéen bag *princippet om samstemmighed*. Før dine tanker fremad og opad, indtil du når den højeste grad af abstraktion, du er i stand til.
3. Når du ikke kan nå længere og befinder dig i abstraktionens verden, skal du bevare din fokusering i tanken. Hold tankesindet fast i lyset så længe, du kan.
4. Iagttag dine tankeprocesser mens du gør det. Bemærk alt nyt og navnlig intuitivt i den modtagende periode. Indtag en forventningsfuld holdning. Formulér med dine egne ord den højeste forståelse, du har været i stand til at nå.
5. Intonér OM og vent i stilhed mens tankesindet holdes i ro.
6. Før detaljerede notater over de idéer, der dukker op i tankesindet. Skriv dem ned i din meditationsdagbog hver dag.

V. Skabende meditation

1. Overfør meditationens tema til nutiden. Se forbindelsen til begivenhederne i verden. Se nytteværdien og den åndelige værdi for menneskeheden *som en enhed*.
2. Hold tankesindet i lyset. Notér enhver tanke, der har forbindelse til nøgleordet.
3. Formulér *princippet om samstemmighed* og udbyttet af din meditation med ord, der gør det muligt at præsentere den for andre. Tænk det igennem mentalt, følelsesmæssigt og omsat til handling.
4. Brug din forestillingsevne og udsend idéen som en levende tankeform. Før tankeformen ind i den store strøm af mental substans, som konstant påvirker menneskehedens bevidsthed.
5. Intonér OM.

VI. Afsluttende mantra og visualisering

1. Visualisér Kristus stående i horisonten som et udstrålende center af levende lys. Stråleglansen fra hans aura skjuler hans ansigtstræk.
2. Fra den nederste del af hans aura ved hans fødder dannes en vej af gyldent lys.
3. Se nu en stor skare af mennesker. Deres udstrålende lys blandes og danner en vej, som fører direkte til Kristus. Mellem de to veje er der en kløft.
4. Forestil dig, at du hører Kristus sige:

*"Den vej, jeg må betræde
for at nå til dit sted, er af lys.
Dens kvalitet er god vilje,
og den er næsten klar til,
at jeg kan betræde den.
Fortsæt dit arbejde.
Du kan ikke fejle."*

5. Se, hvordan kløften gradvis bliver mindre, indtil de to veje mødes og danner én vej.
6. Se Kristus nærme sig menneskeheden ad denne vej idet han til sidst siger:

JEG KOMMER!

VII. Invokation

Sig derefter *Den store invokation*:

Den Store Invokation



*Fra lysets kilde i Guds sind
Lad lys strømme ind i menneskers sind
Lad lys sænke sig over Jorden*

*Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte
Lad kærlighed strømme ind i menneskers hjerter
Må mestrenes mester vende tilbage til Jorden*

*Fra centret hvor Guds vilje er kendt
Lad hensigt lede alle menneskers viljer
Den hensigt, mestrene kender og tjener*

*Fra centret vi kalder menneskeheden
Lad planen for kærlighed og lys åbenbares
Må den forsegle døren til det onde*

*Lad lys og kærlighed og kraft
genoprette planen på Jorden*

OM... OM... OM...

Princippet om samstemmighed

I. Hvad er samstemmighed?

1. Samstemmighed er forståelse af og udtryk for den "*essentielle enhed bag al skabelse*".
2. Samstemmighed er ikke ensretning.
 - a. Mangfoldighed i enhed og enhed i mangfoldighed.
 - b. Naturlig enhed.
 - c. Funktionel enhed (analogt med menneskets fysiske legeme).
3. Samstemmighed er ikke en pligt, men frivillig.
4. Forskellige aspekter og "niveauer" af samstemmighed:
 - a. Formål – hensigt – vilje – motiv.
 - b. Omtanke.
 - c. Aspiration.
 - d. Handling.
5. Områder for samstemmighed:
 - a. Egen natur.
 - b. Gruppens samstemmighed.
 - c. Samstemmighed mellem grupper.
 - d. Samstemmighed på Jorden.
 - e. Samstemmighed på sol- og kosmisk niveau.
6. Samstemmighed og samtidighed.
7. Samstemmig anvendelse af cykliske potentialer.

II. Hvordan opnår man samstemmighed?

1. Fjernelse af forhindringer: Selvcentrerethed – Egoisme – Stolthed – Kritik – Fanatisme – Ufrivillig samstemmighed (resulterer i oprør).
2. Energier, der kan anvendes:
 - a. 2. stråle energi – Samarbejde – Gruppens kærlighed (IV og VI egoiske blade).
 - b. 1. stråle energi – Syntese – Deltagelse i planen – Disciplenes forenede vilje (VII og VIII egoiske blade).
 - c. 4. stråle energi – Harmoni
 - d. 7. stråle energi – Organisation
 - e. Vandbærer-tegnets energi – Universalitet

III. Teknikker til samstemmighed?

1. Møder – Konsultationer
 - a. At nå frem til ét eller flere områder for samstemmighed.
 - b. At ekspandere dem til stadig større enighed.
2. Gruppens subjektive arbejde.
3. Fælles meditation, invokation, modtagelse af indtryk og inspiration i stilhed.
4. Formulering af et fælles program (som en del af planen).
Integrering af programmet inden for forskellige områder og med forskellige metoder. (Det svarer til at opføre en bygning eller til at drive en virksomhed).
5. Anvend den nye verdenstjenergruppes bekræftelse:

*Må det Ene Livs Kraft
strømme gennem gruppen
af alle sande verdenstjenere.*

*Må den Ene Sjæls kærlighed
kendetegne tilværelsen for alle
der forsøger at hjælpe mestrene.*

*Må jeg udføre min del af det Ene Arbejde
gennem selvforglemmelse,
harmløshed og velovervejede tale.¹*

IV. Samstemmighed i esoterisk og åndelig tjeneste

1. Generelt:
 - a. Samstemmig verdensomspændende meditation.²
 - b. Fire kosmiske mål.³
 - c. Samarbejde med og i den nye verdenstjenergruppe.
2. Specifikt:
 - a. Brug Den Store Invokation.
 - b. Triangelarbejde.
 - c. Fuldmånedmeditation.
 - d. Samstemmig og samtidig meditation på lovene og principperne for det overmenneskelige rige.

1 Se Alice A. Bailey: *Hvid Magi*, s. 275

2 Se Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, II, s. 235-236

3 Se Alice A. Bailey: *Esoterisk Psykologi*, II, s. 216

V. Resultater og virkninger

1. Virkninger for den enkelte og for grupper:
 - a. *Glæden* ved samstemmighed (oplevelse af fællesskab).
 - b. *Kraften* fra samstemmighed (energien mangedobles).
2. Planetariske resultater:
 - a. Planetarisk syntese (af de tre centre: Menneskehed-Hierarki-Shamballa).
 - b. Kristi tilsynekomst.
 - c. Gruppeindvielse.
 - d. Skabelse af en ny guddommelig kvalitet – en solar karakteregenskab.⁴
 - e. Jorden kan blive en hellig planet.⁵
 - f. Planetarisk genfødsel.⁶

4 Se Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, II, s. 362-362

5 Se Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, II, s. 361

6 Se Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, II, s. 425

Citater fra Tibetanerens bøger vedr. princippet om samstemmighed

1. Hvad er samstemmighed?

"Menneskets bevidsthed skal nå et stadie, hvor det, der ligger bag dualiteterne – stadiet for essentiel enhed – både kan og skal erkendes."

Alice A. Bailey: *Esoterisk Psykologi*, II, s. 105

"... Visionen kan endnu ikke ses tilstrækkeligt klart af de mange, der udfører tjenestearbejde. Derfor kan de ikke deltage i arbejdet i fuldstændig samstemmighed med hensyn til hensigt og mål, teknik og system og i fuldkommen forståelse og enhed. Det fuldkomne samarbejde ligger endnu langt fremme i tiden. At etablere indre kontakt og relation baseret på forståelse og enhed i hensigt og kærlighed, er en fantastisk mulighed, som alle disciple skal stræbe efter. Udadt er der fuldstændig enighed om detaljer, metoder og fortolkning af principper, men det er endnu ikke mulig på grund af nutidens separatistiske tænkning. Men – indre relationer og samarbejde skal for enhver pris skabes og udvikles på trods af modstridende opfattelser. Når den indre forbindelse kendetegnes af kærlighed, og når disciplene giver slip på deres autoritære følelser over for hinanden, og når de ikke længere tager ansvar for hinandens aktiviteter, men alligevel står skulder ved skulder i det vigtige arbejde, så overvindes alle forskelle, disharmonier og uenigheder automatisk."

Alice A. Bailey: *Esoterisk Psykologi*, II, s. 111-112

"Fuldstændig samstemmighed er endnu ikke mulig, fordi disciplene ikke er i stand til fuldt ud at indordne deres egne og gruppens interesser under den generelle udvikling, der medfører international forståelse og -stabilitet. Det skyldes ofte gruppelederes egoistiske ambitioner og ældre medarbejderes separatistiske instinkter, der påvirker de almindelige medlemmer urimelig meget. I den nuværende periode er der alligevel større mulighed end på noget tidligere tidspunkt for at nærme sig samstemmighed. Der kan ske et virkeligt stort fremskridt mod gensidig forståelse, hvis et tilstrækkeligt stort antal af verdens aspiranter og disciple ønsker det. De skal være villige til at deltage i indsatsen og forsøge at planlægge en strategi og udvikle åndelig forståelse. Det kræver, at hver enkelt aspirant og discipel fornyer sin holdning til idealet. Det vil desuden indebære, at hver enkelt igen dedikerer sig til planens

aktuelle og alvorlige problematik, og dermed de krav, der stilles af en verden i nød. Det kræver, at hver enkelt formulerer idealerne i relation til at ofre sig og deltage aktivt – uanset om idealerne fornes svagt eller opfattes tydeligt.”

Alice A. Bailey: *Esoterisk Psykologi*, II, s. 680-681

”Ordene (i luftelementet, ekspansion – ildelementet, relationer – jordelementet, kontakt – vandelementet, syntese) ... har til formål at beskrive den grundlæggende enhed, syntesen og den gensidige forståelse, som i fremtiden vil kendetegne en menneskehed, der består af mange aspekter, men som udtrykkes af det Ene livsvæsen.”

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, II, s. 306

Enhed i mangfoldighed

”... gruppens grundtone er stabil relation, enhed i tanken og forskellighed i metode, indsats og funktion. Desuden er gruppens kvalitet venskab i ordets dybeste betydning.”

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, II, s. 42

”... Den nødvendige syntese kan altid ske blandt disciple, hvis de mødes på sjælens plan, og hvis den dominerende faktor er tjenestearbejdet og ikke så meget, hvordan den skal praktiseres. Det er den enkelte discipel ansvarlig for.”

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, I, s. 762

”... de syv stråler er vidt forskellige hvad angår farve og virkning, og desuden skal det bemærkes – ifølge loven om esoteriske paradokser – at de syv Herrer for væren (de syv stråler) er vidt forskellige på trods af, at de udgør en enhed.”

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, I, s. 37

”Alle, der interesserer sig for det åndelige, vil på et tidspunkt mødes, hvor de i fællesskab opdager et fælles mål, og hvor de opfatter den essentielle enhed bag de mange former, metoder og teknikker, og hvor de bliver klar over, at de er én gruppe, der sammen udtrykker det guddommelige.

Mødestedet befinder sig i periferien af Hierarkiet på et stadie, der ligger umiddelbart før, man accepteres i en ashram. Det er inte-

ressant at bemærke, at på verdensplan står menneskeheden på grænsen til den store opvågning og fælles erkendelse af en enhed, som indtil nu ikke har været mulig. Væksten af den internationale ånd, inklusivitet i den naturvidenskabelige holdning og udbredelsen af humanitære hjælpeorganisationer er alle tegn på dette mødested."

Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 372

2. Hvordan opnår man samstemmighed?

- Fjernelse af forhindringer.
- Samarbejde.

Der kan anvises tre regler i loven om offer, og de kan fortolkes på følgende måde:

1. At ofre eller aflægge den ældgamle vane med at kritisere andres arbejde og i stedet arbejde for at bevare gruppens integritet. Adskillige planer for tjenestearbejde er blevet ødelagt, og utallige disciple er blevet blokeret af kritik. Blandt de negative faktorer er kritik den værste.
2. At ofre eller aflægge følelsen af at have ansvar for andres handlinger – navnlig for disciples handlinger. Man skal sørge for, at ens egen aktivitet er i overensstemmelse med de andres, og i kampens glæde og på tjenestearbejdets vej vil forskellene forsvinde.
3. At ofre eller aflægge den stolthed, hvor man betragter sin egen måde og sine egne vurderinger for at være rigtige, mens andres er forkerte. Det skaber separatisme. Man skal benytte teknikken til integrering, som er sjælens og ikke intellektets teknik.

Alice A. Bailey: *Esoterisk Psykologi*, II, s. 113

"Når loven om offer styrer tankesindet, vil det uundgåeligt få alle disciple til at give afkald på det personlige til fordel for det universelle og sjælen, der ikke kender til adskillelse og forskellighed. Ingen stolthed, intet snæversynet perspektiv eller trang til indblanding (som så mange mennesker holder af) eller misforståelse af motiver må stå i vejen for disciplenes samarbejde eller deres tjenestearbejde."

Alice A. Bailey: *Esoterisk Psykologi*, II, s. 114

"Magnetisk kraft (en kombination af kærlighed og vilje) ... er en stimulerende faktor, der skaber sammenhæng mellem de forskellige ashramer, og som er en af kilderne til hierarkisk enhed ... Det er det

tjenestearbejde for planen, der binder de syv ashramer og deres underashramer sammen til én stor ashram."

Alice A. Bailey: *Strålerne og indiviellerne*, s. 382 og s. 386

3. Teknikker til samstemmighed?

"Det, der betyder noget for Hierarkiet, efterhånden som ashramerne fungerer, er en subjektiv skabelse af gruppesamspil og -relationer, der er så kraftige, at kimen til en fremspirende verdensenhed kan ses ... Grupperne har evnen til at arbejde som en enhed. Deres idealer er ét. Personlighederne er forenet i en målrettet aktivitet. Deres rytme er én, og enheden er så stabil, at intet i gruppen kan skabe de almindelige symptomer som separatisme, personlig isolation og egoistisk målsætning."

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, I, s. 41

"... disciplen skal forstå, at det er en forenet gruppetænkning, et forenet gruppeønske og en forenet gruppeaktivitet, der er forudsætningen for gruppens udtryk. Det er gruppens samtidighed og syntese, der er skabt af summen af identiske tanker, ønsker og planer."

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, I, s. 210

"... Mesteren for en ashram arbejder via en fokuseret bevidst tænkning fra en gruppe af disciple. Det er ikke så meget gruppens aktive ydre tjenestearbejde, der har den største betydning (selvom den naturligvis har et vigtigt formål). Det er den forenede, integrerede gruppes tænkning, der skal være så kraftig, at den kan skabe ændringer i menneskehedens bevidsthed."

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, II, s. 553

"Sidst i hver måned skal man gennemgå de idéer, der er skrevet ned i det daglige arbejde. Vælg derefter tre, som giver størst inspiration, og som anses for at være grundtanker, der kan bruges til formidling. Ved årets slutning skal der samles 36 grundtanker. Alle har brugt de samme nøgleord, og derfor kan alle yde stor hjælp til gruppen. Arbejdet vil opleves som yderst interessant. Det er på en måde et lille spejlbillede af Hierarkiets teknik og af den måde, som mestrene arbejder på (selvom det sker på en væsentlig højere drejning af spiralen). Teknikken benyttes i krisetider, eller hvis der i nutiden er behov for, at alle grupper eller ashramer forener indsatsen i overensstemmelse med menneskehedens behov eller den

planetariske nødsituation. Mestrene – der indleder deres arbejde på et af den åndelige triades planer i stedet for på mentalplanet, ligesom deres disciple – koncentrerer sig i en periode over tre fuldmåner om det "tema", der er under overvejelse. Derefter mødes de i et konklave, og de giver hver et bidrag til løsning af det fælles problem. Det samme gør Kristus – og på kritiske tidspunkter medlemmerne i Sanat Kumaras råds-kammer. På grundlag af forslagene og efter udførlig analyse og debat overføres den fælles beslutning ved inspiration til indviede og disciple i ashramerne og fra dem videre ud til verden."

Alice A. Bailey: *Discipelskabet i den Nye Tidsalder*, II, s. 171-172

"Det vil være positivt, hvis alle studerende hver dag kl. 17:00 målbevidst forener sig med den hastigt voksende gruppe af verdensstjernergruppe og esoterikere. Til formålet er det klogt at lære følgende korte mantra udenad, for på tidspunktet skal det intoneres stille med opmærksomheden fokuseret i hovedet":

*Må det Ene Livs Kraft
strømme gennem gruppen
af alle sande verdensstjerner.*

*Må den Ene Sjæls kærlighed
kendetegne tilværelsen for alle
der forsøger at hjælpe mestrene.*

*Må jeg udføre min del af det Ene Arbejde
gennem selvforglemmelse,
harmløshed og velovervejet tale.*

"Før derefter tanken videre fra den hastigt voksende verdensstjernergruppe til Hierarkiet, som har ansvaret for Jordens udvikling.

Det kan gøres på få sekunder, uanset hvor man befinder sig, og i hvilket som helst selskab. Det vil ikke alene være en hjælp i det magiske arbejde med lysets kræfter, men også hjælpe med at stabilisere det enkelte menneske, øge gruppebevidstheden og lære processen med at udføre subjektive aktiviteter midt i det daglige arbejde."

Alice A. Bailey: *Hvid Magi*, s. 275

4. Samstemmighed i esoterisk og åndelig tjeneste

"... Den aspirerende discipel får kendskab til en fast meditationsrytme, der kan sammenlignes med menneskets hjerteslag. Den er både modtagende og fordelende, invokativ og evokativ. Efterhånden som discipelen bliver fortrolig med meditationsrytmen, lærer den mediterende at forbinde sin egen individuelle meditation med Hierarkiets faste rytme. Det er et stort skridt fremad, for den hierarkiske rytme har en enorm kraft. Kraften er så stor, at den kan bryde igennem den hierarkiske 'ringmur'."

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, II, s. 234

"a. Det første og vigtigste formål er at oprette en forpost for Guds bevidsthed i solsystemet ved hjælp af menneskeheden. I makrokosmisk forstand svarer det til den forbindelse, der består mellem en mester og hans discipelgruppe. Det kan – ved dyb eftertænksomhed – fungere som en nøgle til at forstå det planetariske arbejdes betydning.

b. Derefter at grundlægge en kraftstation på Jorden, der kan give stor styrke og være brændpunkt for energien. Menneskeheden som helhed kan dermed bliver en faktor i solsystemet, sådan at der kan ske ændringer både i planetens liv og i planetens skabninger (og dermed også i solsystemet), og sådan at der kan skabes en interstellar aktivitet.

c. At udvikle, via det fjerde naturrige, en lysstation, der kan tjene både planeten og solsystemet, men også de syv solsystemer, som solsystemet er en del af. Emnet lys, der har relation til de syv strålers farver, er endnu en videnskab, der langsomt er ved at vokse frem. Det vil være formålsløst at sige mere om det.

d. At oprette et magnetisk center i Universet, hvor menneskeriget og sjælenes rige som en enhed giver plads til den mest intense kraft, der kan tjene de udviklede livsvæsener inden for omkredsen af udstrålingen fra 'Den, om hvem intet kan siges'."

Alice A. Bailey: *Esoterisk Psykologi*, II, s.216

7 I åndsvidenskaben er ring-pass-not betegnelsen for ethvert levende væsens indflydelsessfære. Det er samtidig grænsen for et levende væsens eller et solsystems aktivitet. I gennemsnitsmennesket angiver ring-pass-not mentallegemets grænse og dermed tænkeevnens rækkevidde. Endelig anvendes udtrykket i forbindelse med meditation på et nøgleord, hvor nøgleordet udgør grænsen for tankens aktivitet. Ring-pass-not oversættes ofte med ringmur eller grænsering.

5. Resultater og virkninger

"Når en gruppe kan tænke samstemmigt og arbejde i fællesskab, er det første trin taget hen imod gruppeindvielse, som er målet for det nye discipelskab."

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, I, s. 106

"... Gruppeindvielse er baseret på en målrettet og forenet gruppevilje, der er dedikeret til tjenestearbejde for menneskeheden og baseret på loyalitet, samarbejde og samhørighed."

Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 30

"Disciplenes fælles meditation samarbejder med Kristi meditation og mestrenes meditation, og det vil seniorindviende overføre til medlemmerne af den nye verdenstjenergruppe. De mennesker i den nye verdenstjenergruppe, der er medlemmer af Hierarkiet, bliver formidlere af denne inspiration. Den nye verdenstjenergruppes meditation sammen med den hierarkiske meditation vil uundgåeligt præge de mennesker, der længes efter frigørelse. På den måde skabes der ved koordineret meditation en stor kanal for lyset, og Kristus vil – rent symbolsk – komme ad denne vej."

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, II, s. 236

"Kaldet kommer nu fra enhver ashram til alle medarbejdere om at slutte op om arbejdet og stå sammen i det tætteste venskab med loyalitet og forståelse."

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, II, s. 101

VILJE

Et Wesak-budskab

"Der er flere vigtige grunde til, at emnet om viljen passer til højdepunktet for årets åndelige cyklus. I et langsigtet perspektiv er det desuden nødvendigt. Viljen har en særlig relation til Wesak-ceremonien, til loven om gruppebestræbelse, til Den Nye Tidsalder og specielt til den nye verdensreligion.

Set i et bredere perspektiv vil viljen være den vigtigste egenskab og det specifikke mål for menneskehedens åndelige udvikling i fremtiden, og udviklingen vil kulminere i den syvende race. På sådant niveau bliver viljen nøgleordet for det næste solsystem (det tredje), og som forberedelse har Planetlogos en speciel funktion.

Ser man på den aktuelle mulighed for tjenestearbejde, så er der en særlig indstrømning af viljesenergi i måneden med Tyrens tegn. Planeten Vulkan, der er tegnets esoteriske hersker, står for energien. Energien overfører et specielt aspekt af viljen – udholdenhed. I denne periode er der en særlig mulighed for at skabe harmoni med Wesak-energien for disciple og tjenestearbejdere.

Netop ved Wesak-ceremonien er der en særlig kraftig indstrømning af viljesenergi. Kilden er Shamballa, og energien overføres af Buddha til Hierarkiet og til alle, der er inden for Hierarkiets energifelt. Energien kaldes '... den vigtige, dynamiske, oplyste og engagerede vilje', der strømmer fra Shamballa til den nye verdenstjenergruppe."

Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 251-252

"... når man vil bruge loven om gruppebestræbelse for at stræbe opad, for at komme på bølgelængde og for at blive i stand til at rumme den kraftige energi, skal man bruge sin individuelle vilje og gruppens vilje fuldt ud. I koordineringen og i 'præsentationen af ensartetheden' ligger nøglen til succes.

Den Nye Tidsalder gør det muligt at manifestere en ny og ukendt side af viljen, for indflydelsen fra Vandbærer-tegnet overfører den livgivende viljesenergi. ... Vandbærer-tegnets påvirkning af Hierarkiet ... har til formål at overføre Shamballa-energi, der dybest set er selve livsenergien, der integreres af viljen".

Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 242

"Det siges, at '... det guddommelige udtryk for vilje bliver temaet i den kommende verdensreligion ...'⁸ Det siges, at et af de vigtigste mål, som Kristus forbereder sig til, og som han vil forsøge at opfylde i løbet af Vandbærer-tidsalderen, er: Fusion af det andet guddommelige aspekt 'kærlighed' med det første guddommelige aspekt 'vilje' – 'viljen til det gode'."

Alice A. Bailey: *Kristi Tilsynekomst*, s. 96

Det er en vanskelig opgave både at forstå viljens sande natur, og hvordan den skal bruges på den rigtige måde. Tibeteneren har beskrevet det med disse ord:

"Menneskeheden har haft meget svært ved at forstå betydningen af kærlighed. Problematikken i relation til viljen vil derfor helt naturligt være endnu vanskeligere."

Alice A. Bailey: *Esoterisk Astrologi*, s. 525

Selv i de mere eksoteriske aspekter af viljen er dens natur, dens forskellige faser og metoderne til at udtrykke den rigtigt, næsten ukendt. Og den ignoreres stort set af nutidens psykologi.

Det store skatkammer af esoterisk litteratur, der er kanaliseret af Tibeteneren, hører sandsynligvis til åndsvidenskabens mest værdifulde juveler med mange læresætninger, der beskriver viljen. Her er det kun muligt at vælge nogle få.

"Hemmeligheden vedr. viljen ligger i forståelsen af menneskets guddommelige natur."

Alice A. Bailey: *Esoterisk Astrologi*, s. 524

Denne definition relaterer viljen til princippet om essentiel guddommelighed:

"Hemmeligheden vedr. viljen er nært knyttet til forståelsen af godhedens uovervindelige natur ..."

Alice A. Bailey: *Esoterisk Astrologi*, s. 524

Ved at forstå den smukke sandhed kan man modtage kraft til at modstå alle angreb, at overvinde alle forhindringer og at udholde alle forandringer indtil den dag, hvor den guddommelige plan og hensigt er en realitet.

De tre grundlæggende aspekter i viljen kommer fra Shamballa: Liv, kvalitet og energi. De beskrives på denne måde:⁹

⁸ Alice A. Bailey: *Esoterisk Astrologi*, s. 525

⁹ Alice A. Bailey: *Esoterisk Astrologi*, s. 526

1. Viljen, der forudsætter livsaspektet.
2. Viljen, der medfører fuldkommengørelse af rigtige menneskelige relationer. (Det forbinder den med den første lov i det overmenneskelige rige).
3. Viljen, der til sidst overvinder døden.

Det er kun muligt at opstille de forskellige aspekter af viljen, efterhånden som de kvalificeres af de syv stråler:

1. stråle – Viljen til at indlede
2. stråle – Viljen til at forene
3. stråle – Viljen til at udvikle
4. stråle – Viljen til at harmonisere eller relatere
5. stråle – Viljen til at handle
6. stråle – Viljen til at iværksætte
7. stråle – Viljen til at udtrykke

De syv stråleaspekter af viljen, som er de højere individers mål, og som virkeliggør det, mestrene kæmper for at forstå, er det, der udfoldes i monaden (ånden), når sjælen fuldt ud er kommet til udtryk i menneskeheden. Hvad menneskeheden angår, kommer disse aspekter til udtryk som:

1. stråle – Det, der motiverer til og medfører indvielse.
2. stråle – Det, der er årsagen til vision eller evnen til at se.
3. stråle – Det, der omsætter sansning til kundskab, kundskab til visdom og visdom til alvidenhed.
4. stråle – Det, der er den oplyste vilje, grundlaget for buddhi eller intuition.
5. stråle – Det, der er kosmiske kim til frigørelse. Det er et aspekt af nedbrydning.
6. stråle – Det, der er årsagen til evnen til at opbygge tankeformer, og som har relation til skabertrangen.
7. stråle – Det, der kaldes princippet for orden.

Alice A. Bailey: *Esoterisk Astrologi*, s. 546-547

"En vigtig stræben og en vigtig tjenestemåde, hvor viljen både er nødvendig og udviklet gennem brug, er at anvende teknikken til invokation og evokation. Men for at teknikken kan blive effektiv, skal den udføres – så ofte som muligt – som sjælsintegreret personlighed, der:

Når livet ... helt og holdent er invokativt, vil evokationen af viljen finde sted. Livet er først virkeligt invokativt, når der er sket en syntese af personlighed og sjæl, og når de fungerer som en bevidst forenet og fokuseret enhed."

Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 47

Desuden kan man se, hvor nær en relation *Den Store Invokation* har til viljen, som skal bruges for at være effektiv.

Når man invokerer "*lad hensigt lede alle menneskers viljer*", så viser man, at man har taget fat på den grundlæggende opgave med at harmonisere den menneskelige vilje med den guddommelige vilje, som er et aktivt udtryk for den guddommelige hensigt.

Når man invokerer, at planen kan udføres af menneskeheden, så træder viljen igen i kraft. Glem ikke at selvom planen sigter mod at manifestere kærlighed og lys, så stammer planen og dens energi fra Atma-planet – viljens plan. Planets "substans" er atmisk, og det er en "substans", der gennemstrømmes af dynamisk vilje.

Set fra en anden synsvinkel, så har al åndeligt tjenestearbejde sin oprindelse på det atmiske plan, som udtrykkes af det sjette underplans kvalitet: "*Aktiv tjeneste*".

Tjeneste skal udføres med glæde. Det føles ofte besværligt og ubehageligt at bruge viljen, fordi personligheden er villig til at underkaste sig "loven om økonomi" og lade sig styre af den. Det betyder, at man vælger at spare på energien ved at følge vejen med den mindste modstand. Man springer over, hvor gærdet er lavest. Men i virkeligheden skal man betragte viljen fra en anden synsvinkel, for den er nært forbundet til *lyksalighed* – en kvalitet, der stammer fra det syvende atmiske underplan.

"Den invokerede kraft til genoprettelse af planen på Jorden er et udtryk for vilje. Forsegling af 'døren til det onde' kræver, at man forstår at bruge viljen. Og det er en hasteopgave, som disciple opfordres til at tage fat på. Det kræver en esoterisk forståelse af den problematik, som menneskeheden står overfor i denne tid. Viljespektet kan man kun komme i kontakt med fra mentalplanet, og derfor kan kun de, der arbejder med tankesindet, modtage energien. De, der prøver at vække Shamballa-kraften nærmer sig ildenergien. Ild symboliserer mentalplanet, og kvaliteten er mental. Ild er et aspekt af den guddommelige natur. Ild blev et dominerende aspekt i Anden Verdenskrig. Ild skabes med fysiske metoder og ved hjælp af mineralriget. Det var det voldsomme og foretrukne ødelæggelsesmiddel i denne krig. Det var en opfyldelse af den ældgamle profeti om, at forsøget på at udlette den ariske race vil ske ved hjælp af ild, ligesom det gamle Atlantis blev tilintetgjort med vand. Men den flammende gode vilje og den bevidste og fokuserede brug af Shamballa-kraften kan imødegå ild med ild – og det skal gøres."

Alice A. Bailey: *Esoterisk Astrologi*, s. 530

Relationen mellem vilje og ild er baseret på den forbindelse og på den direkte kommunikation, der eksisterer mellem mentalplanet, det atmiske plan og det første Adi-plan, der kaldes "Ildhavet".

"Arbejdet med at forberede Kristi genkomst kræver, at man bruger viljen. Det fremgår tydeligt af dedikationen forud for meditationen til genkomsten: 'At man skal glemme det, man har lagt bag sig', at man skal stræbe mod sine 'højeste åndelige muligheder' og løbende opretholde sit 'livsmål'. Det kræver masser af vilje. Det gælder især det første tiltag: At lægge fortiden bag sig. Det er vigtigt at forstå, at selvom det var chokerende, så er den nuværende personlighed et resultat af fortiden. Derfor skal man enten lægge fortiden bag sig eller transformere den. Erkendelse af behovet pointeres i den sidste linje i den invokation, som medlemmer af den nye verdenstjenergruppe er blevet opfordret til at bruge hver dag kl. 17:00: 'Må jeg udføre min del af det Ene Arbejde gennem selvforglemmelse, harmløshed og velovervejede tale'."

Alice A. Bailey: *Hvid Magi*, s. 275

"Det er også en af årsagerne (der er mange andre) til, at der er et voksende behov for at bruge viljen på discipelskabets og indvielsens vej. Når vejen betrædes, kræver det en stadig stigende disidentifikation og frigørelse fra alle de aspekter, personligheden består af.

Efterhånden som mennesket udvikler viljesaspektet, lærer det at frigøre sig fra deva-evolutionens aura. Hierarkiets hovedopgave er at 'sørge for et tilflugtssted' til de, der har frigjort sig fra deva-energiene, som deres legemer nødvendigvis skal leve, ånde og være i, men som de ellers ingen kontakt har med, når de først med deres viljes kraft har frigjort sig 'fra devaerne'."

Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 194

For at kunne fuldføre "opgaven med at frelse", er det nødvendigt, at man bruger viljen i højere grad end indtil nu. Tibetaneren har gjort opmærksom på behovet:

"I deres daglige liv har disciplene brugt den åndelige vilje alt for lidt, og det burde ellers være et resultat af deres rigtige udviklingsretning".

Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 474

Man skal derfor være mere opmærksom, mere engageret, stræbe mere, ofre mere tid og mere energi for at forstå, udvikle og anvende viljen. Der er derfor grund til at følge mesterens opfordring:

"Er det ikke muligt at danne en gruppe, som vil tage spørgsmålet op som meditationstema, og som vil forsøge at kvalificere sig til – ved rigtig forståelse – at forbinde sig med Shamballa-energien og bruge den? Vil det ikke være muligt at skabe et tema over åbenbaringen af den guddommelige vilje, og gøre det parat til præsentation for den intelligente del af offentligheden? Der er meget at tænke over – eksempelvis en tydeliggørelse af viljens tre aspekter. Og der er det enkelte menneskes forberedelse til at udtrykke denne energi. Det indebærer også en vurdering af Hierarkiets forbindelse til Shamballa. Forbindelsen styrkes, efterhånden som mestrene forsøger at udarbejde den guddommelige hensigt og formidle viljes-energien. Det er forsøg på til en vis grad at opfatte karakteren af det første aspekts direkte påvirkning af menneskets bevidsthed uden om Hierarkiet – dvs. en påvirkning uden den nedtrappende proces, som Hierarkiet normalt underkaster den ...".

Alice A. Bailey: *Esoterisk Astrologi*, s. 530-531

Den verdensomspændende gruppe, der arbejder med skabende meditation, kan gøre en særlig indsats ved at relatere viljen til hver lov og hvert princip og ved bevidst at anvende viljen i alle dens faser i arbejdet.

Som det sidste kan man øjeblikkeligt anvende viljen i forbindelse med Wesak-ceremonien, for viljen er nødvendig for at kunne modtage, fastholde, transformere og fordele de kraftfulde energier, der strømmer fra Shamballa.





VidsomsNettet
www.vidsomsnettet.dk