

Seksualitet

I den nye tidsalder

Djwhal Khul



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

SEKSUALITET i den nye tidsalder

Djwhal Khul



VidsomsNettet
www.vidsomsnettet.dk

SEKSUALITET i den nye tidsalder

Af Djwhal Khul
Fra *The Beacon*

(Oversættelse Ebba Larsen).



At profetere er altid risikabelt, men ofte er det muligt at ræsonnere sig frem til en forudsigtelse på grundlag af eksisterende og generelle tendenser.

Saturn i første dekanat

I løbet af de næste cirka to hundrede år vil de gamle indflydelser, som menneskeheden indtil nu har levet under, gradvis forsvinde, og nye kræfter vil vise sig. Der er tre områder, som man véd, vil karakterisere den kommende Vandbærertidsalder, for påvirkningen fra de tre planeter, der styrer stjernebetegnets tre dekanater, vil vokse i styrke. I det første dekanat vil Saturns påvirkning blive mærkbar, og den vil skille vejene og åbenbare muligheder til dem, der er i stand til at bruge dem. Der vil derfor komme en periode med større disciplin og med pligt til at foretage vigtige valg. Og når menneskeheden tager forskellige afgørende valg bruger den sin fødselsret. Denne påvirkning er nu ved at blive stærkt mærkbar.



Merkur i andet dekanat

Senere vil der gennem Merkurs påvirkning i det andet dekanat komme en indstrømning af lys – af mental og åndelig indre oplysning – og af en mere korrekt fortolkning af den esoteriske lære. Det første dekanats påvirkning vil gøre det muligt for mange at foretage de valg og yde den indsats, der vil gøre det muligt for dem at løfte de lavere energier op til de højere centre, og til at flytte brændpunktet for deres opmærksomhed væk fra "under mellemgulvet" til "over mellemgulvet". Andet dekanats påvirkning vil gøre det muligt for mennesker, der er parate, at sammensmelte personligheden og sjælen, og dermed kan lyset bryde frem og Kristus-bevidstheden blive født. Påvirkningen fra det tredje dekanat vil introducere broderskabets ånd, og her vil Venus påvirke med intelligent kærlighed. Gruppen og ikke det enkelte menneske, vil være den enhed, der har betydning, og en uselvisk og samarbejdsvillig holdning vil i stigende grad fortrænge tendensen til isolation og konkurrence.

Det seksuelle princip og ægteskabet

På intet livsområde vil disse kommende store forandringer være stærkere end i menneskenes holdning til det seksuelle princip samt i en nyvurdering af det ægteskabelige forhold. Den nye holdning vil efterhånden vinde indpas, når viden-skaben om psykologi videreudvikles og får større indflydelse. Når mennesket i sin udvikling når frem til at forstå sin egen trefoldige natur, og til at opfatte sin bevidstheds natur samt dybden af sit eget underbevidste liv bedre, vil der gradvis og automatisk ske en ændring i mænds holdning til kvinder og i kvinders holdning til deres skæbne. Disse nødvendige holdningsændringer vil ikke være et resultat af regeringers lovgivning og beslutninger for at forsøge at forhindre tidens katastrofer. Disse ændringer vil ske langsomt som et resultat af almindelig sund interesse hos de kommende tre generationer. De unge, der nu kommer i inkarnation – og de, der inkarnerer i løbet af dette århundrede – vil vise sig at være i stand til at løse seksualproblematikken på en hensigtsmæssig måde, ganske enkelt fordi de ser mere klart end den ældre generation. Desuden kan de tænke i bredere og større baner, end det, der i dag er almindeligt. De vil være mere gruppebevidste og mindre individualistiske og egoistiske. De vil være mere interesseret i nye ideer end i gamle teologier, og de vil være fordomsfrie og mindre intolerante end hovedparten af de velmenende mennesker i dag. Psykologi er først nu ved at blive taget alvorligt, og først nu begynder man at forstå psykologiens budskab.



Den kommende psykologi

Psykologi vil i løbet af cirka et hundrede år være den vigtigste videnskab, og de nyere undervisningssystemer, der skal baseres på videnskabelig psykologi, vil fuldstændigt erstatte nutidens metoder. I fremtiden vil der blive lagt vægt på at fastslå et menneskes formål i livet. Formålet kan formuleres ud fra viden om menneskets stråleopbygning, ud fra en analyse af dets erfaringsmateriale (og erhvervspsykologi er den første svage begyndelse til dette), og ud fra en forståelse af menneskets horoskop, samt ved at anbefale det en sikker teknik til tankekontrol og ved at træne hukommelsen, vil mennesket være i stand til at formidle informationer. De processer, der kan integrere dette menneskes personlighed og højne og forædle dets livskvaliteter, vil blive udført med koncentreret opmærksomhed med det formål at gøre mennesket gruppebevidst og egnet til at udføre et gruppearbejde. Det er en vigtig faktor. Syntese, fysisk sundhed, upersonlighed og gruppens trivsel vil være nøgleord for de mål, mennesket ønsker at realisere. Følelseskontrol og rigtig tænkning vil blive bevidstgjort, og når disse evner er til stede, kan mennesket automatisk tilegne sig korrekt viden om åndelige emner, og det personlige liv kan underordnes gruppens formål. Mennesket kan herefter kontrollere sine relationer til andre på en intelligent måde, og relationen til det modsatte køn vil ikke kun være udtryk for kærlighed og begær, men desuden af en intellektuel anerkendelse af ægteskabets esoteriske betydning. Ovennævnte gælder det intelligente og store flertal, der har gode intentioner, og med normer, der har udviklet sig i årtier under opvæksten, vil man blive i stand til at realisere de mest progressive visionæres drømme og idealer. Ikke-tænkende, dovne og ubegavede mennesker vil stadig findes, men evolutionen går hurtigt fremad, og ordnede forhold er på vej. Hvilke love, der vil blive vedtaget, for at menneskeheden kan få vejledning i denne vanskelige seksualproblematik, kan ikke oplyses. Og det er ikke opgaven at forudsige, hvordan ægteskabslovene vil blive. Hvordan nationernes myndigheder vil lovgive og behandle denne problematik vil vise sig. Der er ikke grund til gætteri.

Forudsætninger for fremtidsvisionerne

Men det er muligt at beskrive de forudsætninger, der vil være grundlaget for de bedste fremtidsvisioner for seksualiteten og ægteskabet. Det drejer sig om tre forudsætninger, og når de er rigtigt forstået, og når de integreres i tidens holdninger og danner grundlag for de anerkendte normer og dermed livsmønstret, så vil enkelthederne om hvordan, hvor og hvornår automatisk vise sig.

1. Den første forudsætning er, at relationen mellem kønnene og deres indstilling til det ægteskabelige forhold betragtes som en del af gruppens liv, og at den skal gavne gruppen. Det vil ikke blive et resultat af ægteskabslovene, men det vil blive resultatet af oplæring i grupperelationer, i tjenestearbejde og i loven om kærlighed – og det skal forstås i praksis og ikke alene sentimentalt. Mænd og kvinder vil komme til at betragte sig selv som celler i en levende organisme, og deres aktiviteter og livssyn vil blive farvet af denne erkendelse. Deres livssyn vil blive betragtet som naturligt og som et resultat af erfaringer fra tidligere liv, og det vil ikke blive betragtet som en teori eller et håb, sådan som det er tilfældet i dag. Det, der er bedst for gruppen, og det, der er nødvendigt for at fremme gruppens effektivitet, vil blive det, der fokuseres på. Menneskeheden vil i stigende grad leve i tankens og forståelsens verden og ikke så meget i en verden af ukontrollerede begær og lavere instinkter. Mænds kærlighed til kvinder og kvinders kærlighed til mænd vil være mere ægte, end i dag, for kærligheden vil ikke udelukkende være følelsesbetonet, for nu vil den også være baseret på intelligens.

Når den indre skabende drift vendes opad fra sakralcentret til halscentret, vil mennesket leve mindre i de fysiske og seksuelle drifter og mere i overensstemmelse med den skabende evne. Livet på det fysiske plan vil fortsætte, som det plejer, men den måde, som menneskene i denne udviklingsperiode tilfredsstiller deres seksuelle natur på, er unormal og ukontrolleret – men menneskeheden er på vej mod en mere intelligent normalitet. Den stærke længsel efter egoistisk nydelse og tilfredsstillelse af en lavere drift, der instinktiv er rigtig, når den er under kontrol, og katastrofal forkert når den misbruges til ren og skær nydelse, vil blive erstattet af en beslutning, der involverer begge parter. Denne beslutning vil opfylde et naturligt behov på en rigtig og kontrolleret måde. I dag er den ene af parterne mange gange offer – enten på grund af overdreven afholdenhed eller som følge af overdrevne krav.



2. Den anden forudsætning er en regel, der er baseret på udviklingstrinnet, og som forudsætter en ægte integrering af personligheden. Denne regel lyder sådan: Det sande ægteskab og den rigtige seksuelle relation skal indeholde den menneskelige naturs tre aspekter, sådan at parret mødes samtidigt på alle tre bevidsthedsniveauer – det fysiske, det astrale og det mentale. For at en mand og en kvinde kan sige, at de er lykkeligt gift, må de kunne komplettere hinanden på alle tre områder af deres natur, og alle tre områder bør forenes samtidigt. Det er usædvanligt, og det ses meget sjældent. Det er ikke nødvendigt, at uddybe det yderligere, for denne sandhed er indlysende – og den er ofte blevet omtalt.



Senere – men det varer meget længe – vil man opleve ægteskaber, der er baseret på den integrerede personligheds udviklingstrin, og kun de, der har nået det samme trin ved at transmutere de lavere energier til de højere centre, vil møde hinanden i det hellige ægteskabs ritual. Et ægteskab vil blive betragtet som uønsket, hvis parterne ikke passer sammen – og hvis den ene lever den forædlede personligheds liv over mellemgulvet og den anden det intelligente dyrs liv under mellemgulvet. Endelig vil nogle få vælge deres ægtefælle blandt dem, der udtrykker Kristus-bevidsthed. Men denne tid er endnu ikke inde, bortset fra få og meget sjældne tilfælde.

Når de tre forudsætninger studeres omhyggeligt, og når mænd og kvinder tilpasser deres fysiske relation til hinanden, til deres gruppeansvar, til deres forening med hinanden på alle tre planer samtidigt og til at tilbyde mulighed for sjæle, der ønsker at inkarnere, at blive undfanget, vil man uden tvivl opleve, at det åndelige aspekt i ægteskabet vender tilbage. Man vil opleve begyndelsen til en æra, hvor god vilje vil være det gennemgående karaktertræk, og hvor egoistiske mål og lavere instinkter vil glide i baggrunden.

Den nuværende cyklus

Den situation, der for tiden eksisterer, er beskrevet, og der er desuden gjort opmærksom på den ideale situation, der venter forude, men den er endnu ikke inden for rækkevidde. Ovennævnte er vigtig at vide, men informationerne efterlader et tomrum i tænkningen, som bør udfyldes. Der rejser sig eksempelvis dette spørgsmål: Under forudsætning af, at beskrivelsen af de nuværende frygtelige tilstande er korrekt, og under forudsætning af, at der er mulighed for, at menneskeheden når frem til det omtalte ideal i en fjern fremtid, er det så muligt på nuværende tidspunkt at gøre noget, der vil skabe de nødvendige justeringer inden for det seksuelle område? Svaret er ja, absolut, og det lyder sådan:

Når bestemte grundlæggende teorier eller lovmæssigheder – fire i alt – er blevet formuleret og publiceret, vil den offentlige mening til sidst blive så oplyst, at de nødvendige ændringer uundgåeligt bliver resultatet. Men det første skridt er, at offentligheden skal både lære og forstå de fire vigtige love. En forbedring af den nuværende tilstand vil komme fra menneskeheden selv og ikke ude fra ved hjælp af påtvungne regler. Forandringen af den offentlige bevidsthed vil derfor gå roligt og sikkert fremad, og på den måde vil grundlaget blive skabt til senere forandringer. Her skal der imidlertid gøres opmærksom på, at de kommende tre generationer (heri er den nuværende generation af drenge og piger medregnet) vil bringe en gruppe sjæle i inkarnation, som vil være i stand til at føre menneskeheden ud af den nuværende blindgyde.

3. Den tredje forudsætning – eller styrende princip – vil være ønsket om at skabe gode, rene og sunde fysiske legemer for inkarnerende sjæle. I dag er det ikke muligt på grund af det ukontrollerede system for samliv. Hovedparten af de børn, der fødes i dag, kommer til verden ved tilfældighed eller er direkte uønskede. Nogle få er naturligvis ønskede, men selv i disse tilfælde har ønsket for det meste været baseret på arvemæssige årsager, besiddelser, der ønskes bevaret for eftertiden, et gammelt familienavn, der ønskes videreført, eller en uopfyldt ambition, der ønskes opfyldt. Alligevel nærmer den dag sig, hvor der sker planlagte og ønskede fødsler, og når den tid er inde, vil inkarnation af disciple og indviede blive fremmet. Den rigtige indre forberedelse skal foretages forud for enhver fuldbyrkelse af et samleje. Denne form for forældrepar vil som følge af deres inderlige ønske, deres motivers renhed og på grund af den kraft, de forbereder sig med, tiltrække helt bestemte sjæle.



Relation, enhed og fødsel

Denne kendsgerning bør man huske, men den glemmes ofte. Der findes altid i enhver epoke i menneskeheden historie, nogle mennesker, som er i stand til at løse de aktuelle problemer, og som inkarnerer med dette specielle formål. Den seksuelle problematik er i virkeligheden midlertidig og ikke så stor, som man måske synes i dag. Den stammer fra den fundamentale fejl, at menneskene misbruger de guddommelige evner til egoistisk, fysisk tilfredsstillelse i stedet for at dedikere dem til guddommelige formål.

Menneskeheden har uden modstand ladet sig rive med af den instinktive, lavere natur, og alene en klar mental forståelse af problemets virkelige natur vil være stærk nok til at føre den fremad og ind i Den Nye Tidsalder med de rigtige motiver og rigtig handling. Menneskeheden skal lære og

virkeligt forstå den kendsgerning, at hovedformålet med seksualiteten er ikke at tilfredsstille lysterne, men at undfangne fysiske legemer, som sjæle kan belive

og udtrykke sig igennem. Menneskeheden skal også lære at forstå den symbolik, der ligger bag seksuelle relationer og lære omfanget af de åndelige realiteter at kende. Loven om seksualitet er loven om de relationer, der forener liv og form, så de guddommelige formål kan blive synlige. Det er den grundlæggende lov om skabelse, og det gælder, uanset om det drejer sig om et livsvæsen, der besjæler et solsystem, om en fødsel af et dyr eller om vækst af en plante fra et frø.

“Seksualitet” er det ord, der bruges til at beskrive den relation, der findes mellem den energi, der kaldes “liv”, og den samlede mængde af kraftenheder, som den pågældende energi kommer til udtryk igennem og opbygger en form. Ordet dækker også den aktivitet, der finder sted, når modsætningernes par bringes sammen, sådan at de bliver ét og skaber et tredje aspekt. Dette tredje aspekt – eller dette resultat – viser både relationen, og at et nyt liv i form er kommet til syne. Derfor vil der altid være: *Relation, enhed og fødsel*. De tre ord dækker den dybere betydning af det seksuelle princip.



Seksualitet eksisterer kun i formlivet

Men mennesket har misbrugt princippet, og den virkelige betydning er gået tabt. Seksualitet er nu lig med tilfredsstillelse af det maskuline begær efter sanselig nydelse og efter at mætte de fysiske lyster gennem misbrug af det feminine aspekt. En sådan relation fører ikke til det ønskede resultat, men til en tilfredsstillelse et kortvarigt sekund – og det er desuden begrænset til den lavere natur og det fysiske plan. Her bliver der stort set generaliseret, men der findes som bekendt undtagelser ved alle generaliseringer. Det skal også tilføjes, at ingen må få den opfattelse, at det maskuline aspekt gøres ansvarligt for de nuværende problemer, når det siges, at manden benytter kvinden efter forgodtbefindende. Det kan man umuligt mene, når man véd, at ethvert menneske cyklisk er henholdsvis mand eller kvinde – at nutidens mænd har været kvinder og kvinderne mænd i tidligere liv. Den måde, som seksualitet normalt opfattes på, eksisterer ikke på sjælens plan. Seksualitet eksisterer kun i formlivet. Det er kun i differentieringsprocessen, hvor hensigten er at opnå erfaring, at det inkarnerende åndelige menneske først vælger et maskulint legeme og derefter et feminint, sådan at formlivets positive og negative aspekter kompletteres. Hele menneskeheden er lige skyldig, og alle må være lige aktive i processen med at skabe de rigtige tilstande og med at få styr på det nuværende kaos.

Doktrinen om reinkarnation

Derfor – den første påstand, som offentligheden skal forstå, er, at alle sjæle inkarnerer og reinkarnerer ifølge den cykliske lov. Og naturligvis udgør hver inkarnation ikke alene en opsummering af livserfaring, men også en genoptagelse af gamle forpligtelser, genoprettelse af gamle relationer, mulighed for at rette op på tidligere fejltagelser, chance for at genopbygge og gøre fremskridt, vækkelse af dybtliggende kvaliteter, genkendelse af gamle venner og fjender, løsning på uretfærdigheder, og forklaring på det, der har formet personligheden, og som gør mennesket til det, det er. Sådan er den lov, der nu skal have bred anerkendelse, og som – når den forstås af intelligente mennesker – vil være et vigtigt bidrag til løsningen af problemerne med seksualitet og ægteskab.

Hvorfor vil det blive sådan? Fordi alle mennesker, når denne lov er blevet udbredt og anerkendt som et styrende intellektuelt princip, vil gå mere forsigtigt på livets vej. De vil gå med større forsigtighed for at opfylde forpligtelserne over for familien og gruppen. De vil vide, at *"det, som et menneske sår, skal det også høste"*, og at det vil høste det her og nu og ikke i en eller anden mystisk eller mytisk Himmel eller i et eller andet mærkeligt Helvede. Det må tilpasse sig hverdagens liv på Jorden, som er en hensigtsmæssig "himmel" og et mere end hensigtsmæssigt "helvede". Udbredelsen af denne doktrin om reinkarnation, dens videnskabelige anerkendelse og bekræftelse går hurtigt fremad, og i de kommende år vil den få stor opmærksomhed.



Elsk din næste

En anden vigtig påstand blev forkyndt af Kristus, da han bad mennesket om at *"elske sin næste som sig selv"*. Dette bud har menneskeheden indtil videre ikke ofret stor opmærksomhed. Mennesket har elsket sig selv og har kun forsøgt at elske dem, det synes om. Men at elske universelt og fordi næsten er en sjæl, der i kraft af sin natur dybest set er fuldkommen og har sin selvstændige skæbne, har altid været anset for en smuk drøm. Den skulle angiveligt først blive virkelighed i en meget fjern fremtid og i en Himmel, der ligger meget langt væk, at man lige så godt kunne glemme det. Mere end 2.000 år er der gået, siden den største eksponent for Guds kærlighed vandrede på Jorden og bad menneskene om at være kærlige overfor hinanden. Alligevel kæmper, konkurrerer og hader menneskeheden stadig og bruger kræfterne til egoistiske formål. Den bruger legemerne og drifterne til fysisk nydelse, og indsatsen for at skabe en levemåde er – for gennemsnitsmenneskets vedkommende – hovedsageligt baseret på personlig egoisme.

Har nogen mon tænkt over, hvordan verden ville have været i dag, hvis menneskeheden havde lyttet til Kristus og forsøgt at leve efter hans råd? Mange former for sygdom ville være forsvundet (for de sygdomme, der stammer fra misbrug af den seksuelle funktion, er årsag til en stor procentdel af de fysiske sygdomme, der hærger nutidens civilisation). Krig ville være utænkelig. Kriminalitet ville være reduceret til et minimum. Og menneskets nutidige liv ville have været udtryk for manifesteret guddommelighed. Men det har tydeligvis ikke været tilfældet, og konsekvensen er verdens nuværende tilstand.



Positiv harmløshed

Men den nye lov må og skal blive en realitet, og den kan sammenfattes med ordene: *Mennesket skal leve sådan, at dets liv er harmløst*. Så vil tanker, handlinger og ord ikke skabe noget negativt i forhold til gruppen. Dette skal ikke forstås som negativ harmløshed, men som en både vanskelig og positiv aktivitet. Hvis denne formulering af Kristi ord blev udbredt og anvendt i praksis, ville der blive skabt orden ud af kaos. Gruppekærlighed ville erstatte personlig egoisme og religiøs enhed ville erstatte fanatisk intolerance. Og intelligente relationer ville erstatte hævnsløshed. De to love og de to påstande, der her er omtalt, kan lyde som fraser. Men fraser kan blive anerkendte sandheder – og en sandhed er en videnskabelig udtalelse. Hvis menneskeheden opbygger sine levevilkår efter denne viden (loven om reinkarnation og loven om kærlighed), ville det frigøre menneskeheden og genopbygge civilisationen. De er muligvis for enkle til at vække interesse og anerkendelse. Men selve den guddommelige kraft, ligger bag dem, og derfor er det kun et spørgsmål om tid, før de bliver anerkendt. Evolutionen vil gennemtvinge denne anerkendelse på et eller andet tidspunkt. Det er nu lagt i hænderne på denne tidsalders disciple og tænkere at skabe denne anerkendelse hurtigere.



Gruppens liv

Den tredje grundlæggende lov er loven om gruppens liv. Denne lov er løsningen på nutidens problemer – herunder det seksuelle princip – for det er normalt resultatet af de to førstnævnte love. Grupperelationerne må være synlige og accepterede. Ikke alene skal et menneske opfylde sine familiemæssige og nationale forpligtelser i en kærlig ånd, for i tanken skal det også omfatte selve menneskeheden og dermed lade loven om broderskab komme til udtryk. Broderskab er en gruppeegenskab. De unge mennesker, der nu inkarnerer, vil have meget dybere følelser for gruppen, og de vil have en gruppebevidsthed, der er mere udviklet, end det er tilfældet i dag. Når der opstår vanskelige situationer, vil de løse problemerne – også seksualproblematikken – ved at spørge sig selv: *"Vil min handling være i gruppens interesse?" "Vil gruppen blive skadet eller vil den lide?" "Vil det være til fordel for gruppen og skabe fremskridt, gruppeintegration og gruppenhed?"* En handling, der ikke er i overensstemmelse med gruppens behov, vil automatisk blive forkastet. Når problemerne skal løses, vil den enkelte og enheden langsomt lære at prioritere gruppens vilkår og gruppens behov højere end personlighedens fordele og fornøjelser. På denne måde vil seksualproblematikken også finde en løsning. Forståelse af loven om reinkarnation og den gode viljes princip – der kommer til udtryk som harmløshed og udvikler gruppens gode vilje – vil gradvis blive afgørende faktorer i den menneskelige bevidsthed, og civilisationen vil tilpasse sig disse nye tilstande.

Menneskeskabte og åndelige love

Den sidste påstand er, at hvis menneskeheden overholder disse tre love, så vil det automatisk medføre, at der opstår et stærkt ønske om, at lovene overholdes i den nation, hvor sjælene er inkarneret. At de menneskeskabte love er utilstrækkelige, er indlysende, og det er unødvendigt at diskutere dem, for de er kun midlertidige og utilstrækkelige. De mangler formål, og de er på mange måder utilfredsstillende, men de beskytter i nogen grad de svage, og derfor vil de, der forsøger at hjælpe menneskeheden, betragte dem som uforanderlige. Men disse love vil blive ændret, efterhånden som de tre store loves indflydelse får effekt. Men indtil de ændres (og det tager tid), kan de virke som en bremse på hæmningsløshed og egoisme. De kan også resultere i lidelse – det kan ikke benægtes. Men virkningen af de lidelser, de medfører, er ikke så voldsomme eller så permanente, som hvis lovene helt blev ophævet, og der opstod en pe-

riode med lovløshed. Derfor samarbejder verdienstjernerne med lovene i den nation, hvor de har deres daglige liv, men samtidigt arbejder de på at fjerne de uretfærdigheder, som lovene eventuelt skaber. Og de arbejder desuden på at lette de lovbestemte byrder, der pålægges borgerne i deres land. Ved at anerkende disse fire love – *loven om reinkarnation, loven om kærlighed, loven om gruppens liv og lovene i det pågældende land* – vil menneskeheden opleve frigørelse.



Seksualitet og discipelskab

Herefter drejer det sig om "seksualitet i disciplens liv". Der er stor forvirring i aspiranternes tanker om dette spørgsmål, og krav om cølibat er ved at blive en slags religiøs doktrin. Velmenende men uvidende mennesker har ofte fortalt, at hvis et menneske er discipel, kan det ikke indgå ægteskab, og åndeligt set er man ikke oprigtig i sin stræben, hvis man ikke lever i cølibat. Denne fejlagtige teori er opstået af to forhold:

For det første har der altid i Østen været en fejlagtig holdning til kvinder. For det andet har der i Vesten – lige fra Kristi tid – været en tendens til at tro, at et åndeligt liv skal leves som munke eller nonner. Disse to holdninger rummer to fejlagtige opfattelser, som har været roden til mange misforståelser og stor lidelse. Manden er ikke bedre end kvinden, kvinden er heller ikke bedre end manden. Alligevel betragter tusindvis kvinden som en legemliggørelse af det onde – som et menneske, der er årsag til fristelse. Men Gud har fra begyndelsen bestemt, at mænd og kvinder skal opfylde hinandens behov og komplettere hinanden. Gud har ikke bestemt, at mænd skulle leve i en samlet flok, der er isoleret fra kvinder, eller kvinder i grupper, der er isoleret fra mænd. Begge disse systemer har ført til omfattende seksuel misbrug og mange lidelser. Troen på, at forudsætningen for at være discipel kræver et liv i cølibat i fuldstændig afholdenhed fra alle naturlige funktioner, er hverken rigtig eller fornuftig. Det kan bekræftes ved at erkende to ting:



Alt er guddommeligt

For det første – hvis guddommelighed er en realitet og et udtryk for almagt og allestedsnærværelse såvel som for alvidenhed, og hvis mennesket dybest set er guddommeligt, så findes der ingen tilstande, hvor guddommelighed ikke er det højeste. Der findes intet område for menneskelig aktivitet, hvor mennesket ikke kan handle guddommeligt, og hvor alle funktioner ikke kan illumineres af lyset fra fornuft og guddommelig intelligens. Her tænkes der ikke på det besnærende og afvigende argument, at det, der sædvanligvis af de fleste mennesker betragtes som forkert, må være rigtigt på grund af menneskets iboende guddommelighed. Det kan kun være en dårlig undskyldning for en fejlagtig indstilling. Her er der tale om intelligente seksuelle relationer af den rigtige slags, der er tilladt af både den åndelige lov og af landets lov.

For det andet – et liv, der normalt ikke er fuldkomment, før alle den iboende naturs funktioner er anvendt – animale, menneskelige og guddommelige – (og mennesket har alle tre i ét legeme), bliver frustreret, hæmmet og unormalt. I nutiden er det ikke alle, der kan gifte sig – det er sandt – men denne kendsgerning ophæver ikke den større kendsgerning, at Gud har skabt mennesket til at indgå ægteskab. At alle ikke befinder sig i en position, hvor de i dag kan leve et normalt og fuldkomment liv, er også et resultat af de nuværende unormale økonomiske forhold. Men det ophæver på ingen måde den kendsgerning, at tilstanden er unormal. At påtvunget cølibat er tegn på dyb åndelighed og er en nødvendig del af al esoterisk og åndelig uddannelse, er også forkert og unormalt. Der findes ikke et bedre uddannelsessted for en discipel og en indviet end familielivet med de mange pligtmæssige relationer, med mulighed for erkendelser og tilpasning, med krav om personligt offer og tjenestearbejde og med muligheder for, at alle dele af menneskets natur kan komme til udtryk.



Familieliv og graviditet

Man kan ikke foretage sig en større tjeneste for menneskeheden end at undfange legemer til sjæle, der ønsker at komme i inkarnation, og at give disse sjæle omsorg og opdragelse inden for hjemmets rammer. Men hele indstillingen og problematikken med hensyn til familieliv og graviditet er blevet fordrejet og misforstået, og det vil vare længe, før ægteskab og børn indtager deres legitime plads som et sakramente. Det vil vare endnu længere, før smerte og lidelse på grund af menneskenes fejltagelser og misbrug af seksuelle relationer er forsvundet – og før skønheden i og helliggørelsen af ægteskabet erstatter de eksisterende fejltagte holdninger.

Disciplen og aspiranten på udviklingsvejen og den indviede på den "oplyste vej" får ikke et bedre grundlag for sin udvikling end den ægteskabelige forbindelse, når den engang bliver forstået og etableret på et korrekt grundlag. Det forudsætter, at den lavere natur kommer under rytmisk disciplin, at den emotionelle og den instinktive natur højnes og til sidst ofres, samt at det personlige offer, som familielivet kræver, forædles og udvikles. Det "cølibat", der kræves, er et cølibat, hvor den højere natur ikke længere opfylder kravene fra den lavere natur – og hvor det åndelige menneske afviser at blive domineret af personligheden og af kødelige drifter. Det tvungne cølibat har for mange disciple resulteret i misbrug og perversioner af de guddommelige funktioner og evner. Og selvom der ikke har været disse uheldige tilstande, og selvom livet har været normalt og sundt, har der ofte været unødvendig lidelse, mange mentale problemer og streng disciplinering, før de uregerlige tanker og tendenser kom under kontrol.

Cølibat-problematikken

Det er naturligvis rigtigt, at et menneske nogle gange inkarnerer i et bestemt liv, hvor det stilles over for cølibat-problematikken. Det tvinges til at afholde sig fra fysiske relationer og leve i strengt cølibat for at vise sig selv, at det faktisk er i stand til at beherske den lavere og instinktive side af sin natur. Men denne karmiske situation skyldes ofte et udsvævende og hæmningsløst liv i en tidligere inkarnation. Det er ofte nødvendigt med skrappe metoder og unormale tilstande i et forsøg på at udligne og afbalancere fortidige fejltagelser og give den lavere natur tid til at tilpasse sig. Men igen – det er *ikke* et tegn på åndelig udvikling – snarere det modsatte. Glem ikke, at her tales der helt specifikt om det *selvpålagte* cølibat og ikke om den eksisterende tilstand i verden, hvor mænd og kvinder af økonomiske og andre årsager tvinges til at leve en unaturlig tilværelse.

De seksuelle problemer må i sidste instans løses i hjemmet og under normale betingelser, og det er de intelligente og fremskredne mennesker i verden og disciple af alle grader, der må løse dem på den måde, der her er beskrevet.





VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk