

Erik Ansvang

# SEKSUALITET

det store mysterium



**VisdomsNettet**

[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# SEKSUALITET

- det store mysterium

Erik Ansvang



**VidsomsNettet**  
[www.vidsomsnettet.dk](http://www.vidsomsnettet.dk)

# Seksualitet

## – det store mysterium

Af Erik Ansvang



Seksualitet er et stort spørgsmål. Det er også et vanskeligt spørgsmål. Men hvorfor er det så vanskeligt? Vanskeligheden stammer fra fordomme i menneskehedens tænkning og fra overbevisningen om, at bestemte synspunkter selvfølgelig er rigtige, fordi man selv lever og handler i overensstemmelse med dem. Vanskeligheden skyldes også, at seksualitet er en af de fundamentale urdrifter, et af kroppens instinkter, og derfor er seksualitet en dominerende faktor i menneskets natur. Endelig skyldes vanskeligheden emnets intimitet. Det er en intimitet, der blev fordrejet til at være en hemmelig uanstændighed i de perioder, hvor menneskeheden var plaget af en overdreven puritanisme, som nedværdigede den naturlige funktion. Den intimitet, der opstod omkring det seksuelle spørgsmål, var årsag til, at det blev betragtet som en syndig og skamfuld handling, som man ikke talte om, og som et emne, pæne mennesker skulle undgå, i stedet for at betragte det som en naturlig proces i stil med at spise og drikke.





*I Romerriget var drukkefester og sexorgier almindeligt*

### **Fortid og nutid**

Efter Romerrigets løsslupne seksuelle udskjelser, hvor druk og vilde sexorgier var en selvfølgelig del af en god fest, svingede pendulet over til den modsatte side, da kristendommen begyndte at få magt og indflydelse – sandsynligvis som en reaktion på fortidens promiskuitet.<sup>1</sup>

Man kaldte senere reaktionen for victorianisme efter den engelske dronning Victoria (1819-1901) (billedet th.), og den var delvis baseret på traditionen fra den puritanske religiøsitet. Sex blev tabubelagt. Man afviste, at kvinder havde kønsdrift. Det blev upassende at tale om sex. Kønslivet blev undertrykt i kunst, litteratur og privatliv, men reelt var victorianismen udtryk for et officielt hykleri, for i samme periode eksploderede prostitutionen i victorianismens hjemland England.

I nutiden svinger pendulet tydeligvis tilbage igen. Seksualiteten er blevet frigjort fra kristendommens og det victorianske jerngreb. Man taler frit om sex på Tv, udgiver bøger om sex, chatter om sex på de sociale medier, og på internettet er porno blevet hver mands og kvindes eje. Kropsfokuseringen har nået nye højder med brystimplantater, botox-læber, penisforlængelser, unaturlige kropsidealer m.m.



<sup>1</sup> Seksuelt samkvem med skiftende partnere.



I nutiden styres livet af markeds kræfter og behovs- og begærlighedsstilstande, og meget tyder på, at det har smittet af på det syn, nutidsmennesket har på menneskekroppen. Kroppen er blevet til en genstand eller en vare, der skal tiltrække opmærksomhed ved at udsende seksuelle signaler, på samme måde som når reklamefolk forsøger at gøre produkter "sexede". Tendensen medfører, at mange mennesker identificerer sig med kroppen. Man er en krop. Man er ikke en sjæl, der har en krop. Det er interessant at overveje, med hvilke øjne fremtidens generationer vil se tilbage på nutiden. Men udviklingen er ikke ny. Seksualitet har på skift været dyrket og dæmoniseret i forskellige tidsaldrer. Menneskeheds syn på seksualitet skifter fra tidsalder til tidsalder og fra verdensdel til verdensdel.



### **Under- og overstimulering**

Artiklen er ikke en protest mod tidens pornificering, men et forsøg på at se seksualiteten fra en esoterisk synsvinkel. Sandsynligvis er nutidens overfokusering på sex udtryk for en naturlig reaktion mod kristendommens undertrykkelse af menneskets seksualitet. Men pendulets udsving afslører, at løsningen hverken er promiskuitet eller fortrængning. Man kan hverken udtømme og udleve sin seksualitet eller fortrænge og undertrykke den naturlige drift. Mennesket skal ikke leve i cølibat, for total afholdenhed vil for langt de fleste mennesker være udtryk for fortrængning, og ligesom med alle andre ubalancer må sjælen rette op på ubalancen i senere inkarnationer ved hjælp af øget seksuel aktivitet. Man skal heller ikke forsøge at udleve sin seksualitet og dermed lade sig styre af sine lidenskaber og sit begærliv,

for en overfokusering vil uundgåeligt resultere i et voksende begær efter seksuelle oplevelser. Energi følger tanken, og det, tanken rettes imod, vokser. Det er derfor også en ubalance, som sjælen er nødt til at rette op på i efterfølgende inkarnationer via begrænsninger i den seksuelle udfoldelse.



På det seksuelle område ligesom på alle andre områder i livet, drejer det sig om at finde en *naturlig balance*. Man skal hverken undertrykke eller overstimulere. Seksualiteten skal ganske enkelt have sin naturlige og afbalancerede plads i livet. Seksualiteten er en guddommelig drift og en hellig kunst, som navnlig Vestens mennesker har nedværdiget til simpel begærtilfredsstillelse. Desuden er seksualitet en energi, der ligesom alle andre energier kan bruges til forskellige formål. Nøgleordet er *skabelse*, men den skabende energi kan anvendes på flere niveauer.

### **Fra instinktiv seksualitet til seksuelt ansvar**

Hvorfor overhovedet beskæftige sig med seksualitet? Er seksualitet ikke bare en drift, som ethvert menneske har? Jo – det er noget alle har. Ikke bare mennesker, men også dyr, planter og på sin vis også mineraler. I mineralriget kommer "seksualiteten" til udtryk som kemisk affinitet i form af tiltrækning og frastødning mellem grundstofferne. Her finder man den fundamentale polarisering mellem plus og minus – maskulin og feminin – og reaktionerne sker selvsagt automatisk eller ubevidst.

I planteriget er der en klar opdeling mellem det givende (maskuline) og det modtagende (feminine) princip – mellem støvbærere og støvdragere. Formering eller frugtsætning kræver bestøvning eller befrugtning. Formering for-



udsætter, at det maskuline og det feminine aspekt forenes – og processen sker stadig ubevidst eller instinktivt. Og den er som bekendt reguleret af årstidernes cyklus.



I dyreriget styres dyrebevidstheden stadig af instinktet. Dyr har derfor ikke en bevidst seksualitet. Mødet mellem det maskuline og det feminine princip reguleres genetisk af løbetider, som også er i overensstemmelse med naturens årscyklus af hensyn til mulighederne for afkommets overlevelse.

I menneskeriget blev seksualiteten også oprindeligt reguleret af løbetider. Det var i menneskelivets tidligste, primitive stadier, for på det tidspunkt i udviklingen var vildmanden og -kvinden mere dyr end mennesker. Det kan udtrykkes sådan:

*– udstrålinger af ren fysisk art, er ansvarlige for den kemiske affinitet mellem to dyriske legemer, som fører til kønnenes forening. Det er et aspekt af dyrisk magnetisme og cellernes respons på signaler fra andre celler, som virker i overensstemmelse med loven om tiltrækning og frastødning. Både mennesker og dyr har kraften, som er instinktiv og fri fra alle mentale reaktioner.*

Alice A. Bailey: *A Compilation on Sex*, p. 2

I årmillionernes løb forsvandt løbetidernes regulerende faktor, og mennesket blev gradvis mere bevidst om sin seksualitet. *Instinktet blev erstattet af intentionen.* Mennesket overtog ansvaret for seksualitetens udfoldelse. Det er en kosmisk naturlov, for viden medfører altid ansvar.

### **Hvad er rigtigt – hvad er forkert?**

Holdningen til sex har forandret sig i udviklingens lange løb. Den seksualitet, som man i nutiden med rette tager afstand fra, var accepteret i fortiden – ja den blev endda godtaget af tidens etiske lærere.



*Polygami<sup>2</sup> indledte et forhold mellem kønnene, som var meget bedre end de kønsforbindelser i flæng (promiskuitet), der gik forud. Hos folkeslag, der stod på det laveste udviklingstrin, hvad de seksuelle forhold angår, var polygami et fremskridt og derfor rigtigt og ikke forkert. Men når sjælen udvikler sig, viger polygami for monogami.<sup>3</sup> Sammenlignet med promiskuitet er polygami et fremskridt, men hvis monogami erstattes af polygami vil det være et tilbageskridt.*

Annie Besant: *Nogle livsproblemer*, s. 19-20



Det viser, at moral er en relativ størrelse for sjæle under udvikling. Det viser også, at enhver lærer, der forstår menneskets dybere natur, giver sine medmennesker etiske forskrifter, som kan hjælpe dem et skridt fremad, i stedet for at vise dem målet, som er uopnåeligt på det aktuelle tidspunkt.

Når man betragter fortidens etiske og moralske love på den måde, kan man løse mange af de problemer, der vildleder de troende, når de studerer deres hellige bøger.

Erkendelsen af princippet om relativitet i moralbegreberne baner vejen til forståelse, og man vil erkende, at etik og moral er en fremadskridende videnskab, der udvikler sig samtidig med sjælens evolution. Man vil opdage, at mange af de begrænsninger, der var nyttige i fortiden, blev for begrænsende for nutidens menneskehed. Det medfører, at de åndelige sandheder i verdens hellige bøger stadig har evig værdi, men mange af forskrifterne repræsenterer et udviklingsniveau, der for længst er overstået.

---

2 En ægteskabsform, hvor en kvinde er gift med flere mænd eller en mand med flere kvinder.

3 Ægteskab mellem én mand og én kvinde.



Mennesket skal hverken undertrykke sin samvittighed eller forvirre sin moralske sans ved at forsvare de hellige skrifers forskrifter, som om de er fuldkomne. Gør man det, bliver de hellige skrifter til en klods om benet på menneskeheden i stedet for vinger.



### **Sjælens ønsker og kroppens drifter**

Mennesker, der studerer åndsvidenskab, ved, at mennesket *ikke* er en krop. Mennesket er en sjæl, der *har* en krop. Den iboende sjæl eller bevidsthed, som bruger kroppen i den fysiske verden, er hverken maskulin eller feminin. Man kan sige, at sjælen er androgyn eller ukønnet – eller at den rummer potentialet for at manifesterer sig som begge køn. Kønsopdelingen er derfor udelukkende knyttet til den fysiske krop. Det medfører, at mennesket er en kombination af ånd og stof – eller sjæl og legeme – eller en bevidsthed, der er guddommelig af natur, og en krop, der er dyrisk af natur. Og det er den væsentligste årsag til menneskehedens problemer med seksualiteten, for spændingsfeltet repræsenterer forholdet mellem sjælens ønsker og kroppens drifter.

Iflg. den tibetanske mester Djwhal Khul er seksualiteten et af menneskeheden helt store og vanskelige problemer, som *skal* løses. Og hvis de skal løses, kræver det et overblik over problemernes natur og omfang. Problemet er globalt, men Djwhal Khul oplyser, at menneskeheden vil arbejde sig ud af problemet, efterhånden som udviklingen skrider frem. Men måske vil en dybere analyse af problemets natur være en hjælp i den nuværende udvikling. Muligvis kan man finde inspiration til en ny forståelse, og dermed give et bidrag til den nødvendige transformationsproces, som alle mennesker er ansvarlige for.

### **Problemets to sider**

Problemet har grundlæggende to sider:

1. Et normalt og naturligt instinktivt begær
2. En følelsesmæssig holdning

### 1. Det normale og naturlige instinktive begær

Den seksuelle tiltrækningskraft er fysisk set en urdrift, som forener mand og kvinde for forplantningens skyld. Dengang mennesket var instinktivt eller dyrisk, indebar det ikke problemer, fordi driften blev styret genetisk. Man kan derfor sammenligne kønsdriften med andre naturlige drifter – for eksempel behovet for mad. Trangen til både sex og mad melder sig med passende mellemrum i form af sult, og det er derfor helt naturligt at forsøge at mætte sulten. Sult efter mad sikrer den fysiske krops overlevelse, og sult efter sex sikrer menneskeracens overlevelse.



### 2. Den følelsesmæssige holdning

Problemerne sneg sig ind, da *begæret* blev tilføjet. Det oprindelige formål – forplantning – blev forvansket til tilfredsstillelse af begær. Det er den følelsesmæssige holdning, der udgør menneskehedens største problem. Den følelsesmæssige holdning strækker sig fra frie, løse og uforpligtende seksuelle forhold til det mest ortodokse, snæversynede standpunkt, der indebærer, at en naturlig og nødvendig drift betragtes som syndig og sygelig, og at den skal undertrykkes.

### Skam og skyld i kristendommen

Kristendommen betragter generelt menneskets naturlige seksualitet som noget syndigt, skamfuldt og uønsket. Selv om den seksuelle forbindelse mellem en kvinde og en mand er en indlysende forudsætning for, at der kan fødes børn i verden, så menneskelivet kan fortsætte, og at seksualakten derfor *må* være en selvfølgelig del af Guds skaberværk, har Kirken alligevel gjort kærlighedsakten til Satans værk. Seksuelt samvær er derfor noget, som ifølge den kristne kirke bør medføre skam, skyldfølelse og syndsbevidsthed. Præsterne har derfor indprentet menigheden, at menneskets seksualitet skal holdes skjult og hem-



melig. Det samme gælder den fysiske krop – ikke mindst kønsorganerne og kvindens bryster er syndige kropsdele. Og i nogle lande betragtes synligt hår, bare skuldre og arme som syndig adfærd. Men det er selvmodsigende, når præsterne samtidig påstår, at det udelukkende er Gud, der skaber samtlige sjæle, for det må uundgåeligt medføre, at Gud er direkte involveret i den syndige seksuelle proces, som er forudsætningen for undfangelse af den nye sjæl. Og Gud må derfor også være medansvarlig, når der undfanges et barn uden for ægteskabet eller i forbindelse med en voldtægt. Her har præsterne et alvorligt forklaringsproblem.



### **Nutidens oprør kræver modenhed**

Nutidens frigjorthed på det seksuelle område kan ses som et oprør mod kristendommens fordomme og påstande om synd, skyld og skam. I nutiden er de snærende seksuelle forbud og tabuer blevet brudt i et forsøg på at befri menneskets opfattelse af seksualitet fra skyldfølelser. Det er reelt et skridt i den rigtige retning, men at det er samtidigt farligt, hvis det ikke ledsages af følelsesmæssig *modenhed*. Frigørelse – navnlig seksuel frigørelse – skal orienteres mod positive, åndelige mål. Sker det ikke, bliver resultatet uundgåeligt tomhed og meningsløshed, når nyhedens interesse for den frie seksuelle oplevelse toner bort.

Vestlige psykiatere og psykologer har påvist, at oplevelsen af tomhed og mangel på mening i livet, skaber neuroser. Der er derfor behov for at få genskabt mening og mål i menneskets liv – også på det seksuelle område. Følelsen af åndelig tomhed i Vesten har skabt interesse for Østens værdier og dybe indsigter – også på det seksuelle område.

Vestens seksuelle fordomme har tydeligvis skabt psykologiske barrierer, der begrænser indre vækst. Hindringer, som præsterne, forældrene, skolen og andre institutioner har medvirket til at opbygge, har dømt mange til at leve i permanent frustration. Desperate forsøg på at tilpasse sig en anerkendt men muligvis unaturlig "norm" for seksuel adfærd begrænser den enkeltes udvikling og kan resultere i skyldfølelser. På

den anden side kan et forsøg på personlig frigørelse ved at bryde med de gældende normer, medføre fremmedgørelse eller endda udelukkelse fra fællesskabet.



### **Orgasmen – det lille "nys"**

Mange har indset behovet for at fjerne vanetænkningens begrænsninger, men det er indlysende, at udviklingsprocessen skal foretages i åndelig sammenhæng og ud fra en erkendelse af en højere målsætning. Ved nærmere eftertanke vil de fleste indse det groteske i, at stort set hele Jordens befolkning konstant er på jagt efter den oplevelse, der kaldes orgasme. En orgasme er i virkeligheden bare et kort øjeblikks nydelse, som kan sammenlignes med et lille "nys". Det går op for stadig flere, at fokuseringen skal flyttes fra det lille "nys" til ritualet *før* orgasmen. For seksualakten er et ritual – en hellig ceremoni – der rummer mulighed for dyb åndelig indsigt og erkendelse.

### **Allegorisk tantrisk og taoistisk seksuallære**

Hvor finder man den esoteriske indsigt? Den dybeste visdom finder man i den tantriske og taoistiske seksuallære. Litteraturen er imidlertid hovedsagelig esoterisk og allegorisk, og det har medført utallige misforståelser med hensyn til den seksuelle praksis. Misforståelserne skyldes ganske enkelt uvidenhed om lærens dybere betydning. Litteraturen var oprindeligt kun tilgængelig for de indviede og de lærde. Store dele af originalteksterne blev omhyggeligt vogtet, og de blev kun afsløret for mennesker, der havde gennemgået og bestået indvielsesprocesserne. Et unøjagtigt kendskab til læren har fået mange vestlige sexologer til at drage fejlagtige konklusioner, som har nedværdiget det seksuelle forhold i stedet for at ophøje den hellige kunstart og videnskab.

*"Menneskeheden har bragt symbolikken ned på et lavere plan og i tankerne nedværdiget det seksuelle forhold til en dyrisk funktion og undladt at løfte det op til det symbolske mysteriums rige".*

Alice A. Bailey: *Esoteric Astrology*, p. 385



*Himmel og Jord – Nut og Geb – symboliserede egypterne med seksuel forening*

### **Det symbolske mysteriums rige**

Hvor finder man det symbolske mysteriums rige? Det gør man bl.a. i fortidens store civilisationer og kulturer, der havde en dyb åndelig forståelse af relationen mellem menneskets seksualitet og den universelle og guddommelige skaberevne. Et eksempel er en skabelseslegende i det gamle Egypten, hvor skabelsen af Universet symboliseres af en kosmisk orgasme. Legenden kaldes Atum-legenden, og den lyder sådan:

*”Jeg (Atum) var stadig alene i vandene<sup>4</sup>  
i en tilstand af uvirksomhed.  
Jeg havde endnu ikke fundet et sted,  
hvor jeg kunne stå eller sidde.  
Heliopolis<sup>5</sup> var endnu ikke grundlagt,  
så jeg kunne være heri.”*

*”Jeg var skabende, for jeg masturberede i urhavet.  
Jeg tog min penis i hånden,  
sådan at jeg kunne opnå orgasmens glæde derved.  
Og broder og søster var født<sup>6</sup> – Shu og Tefnut”.*

Pyramideteksterne

Atum symboliserede Det Ene Liv eller Gud før skabelsen af Universet, for som der nævnes i legenden, var Atum uvirksom. Skaberguden besluttede sig til at grundlægge Heliopolis eller Universet, og det gjorde han ved at masturbere. Den kosmiske orgasme symboliserede udløsningen af de skabende kræfter, som var skabelsens forudsætning. Det er den kosmiske begivenhed, som nutidens forskere kalder ”big bang”. Fra en åndsvidenskabelig betragtning er det et billede på Logos’ skabende aktivitet, hvor der sker en spredning af monaderne på det monadiske plan. Monaderne er de åndelige frø, der også sammenlignes med gnister.

4 Urhavet

5 Den store pyramide i Heliopolis (Giza) var symbol på det guddommelige nedstigningspunkt.

6 Dualitet – plus/minus – maskulin/feminin



Spermatozoerne eller livets sæd blev spredt i det jomfruelige urhav, der symbolsk svarer til livmoderen. "Barnet", der blev undfanget, er rummet eller Universet, som er Guds legeme. I det guddommelige legeme kan livet og bevidstheden udfolde sig – og idet rummet skabes, opstår der samtidig et fundamentalt princip: Adskillelsen mellem ånd og stof eller bevidsthed og form – eller mellem det maskuline og det feminine princip. "Broder og søster var født", siger legenden. Dvs. det maskuline og det feminine princip.

Det leder tanken hen på beretningen om Adam og Eva, som måtte forlade Paradisets have. Paradiset er netop et symbol på den tilstand af enhed, der eksisterede før Universets skabelse.



*Da Adam og Eva blev bortvis fra Paradis, erfarede de den kønslige forskel*

Kundskabens Træ var symbol på muligheden for opnåelse af kundskab, viden og indsigt, der fører til visdom, som forudsætter ophør af enhed og skabelse af dualitet – dvs. adskillelse mellem ånd og stof – Selvet og ikke-selvet – maskulin og feminin – indre og ydre – osv. Erkendelsen af kønnenes adskillelse medførte, at livet måtte forlade enhedens verden for at samle erfaringer og kundskab i dualitetens verden.

*Kosmisk set er seksualitet et ord, som bruges til at udtrykke den relation, der i manifestationen eksisterer mellem ånd og stof og mellem liv og form. Ordet er i sidste instans et udtryk for loven om tiltrækning – den lov, der ligger til grund for hele manifestationen af liv og form, og som er årsagen til al ydre tilsynekomst.*

Alice A. Bailey: *A Compilation on Sex*, p. 15-16



*I Østen var seksualitet forbundet med princippet om foreningen af ånd og stof*

### **Østens holdning til seksualitet**

Det er ikke kun de gamle egyptere, der betragtede skabelsesakten som grundlæggende hellig eller guddommelig. Hvis man flytter blikket fra Mellemøsten og retter det mod Østen, vil man opdage, at her betragtede man også seksualitet både som en hellig kunst og en videnskab. I Indien, Nepal, Tibet, Kina og Japan er holdningen, at ingen lærdom er fuldstændig uden et indgående kendskab til de seksuelle principper, der ligger til grund for al eksistens.

Østens metafysiske traditioner bruger netop seksualitetens mysterium som et middel til transcendentale oplevelse af enhed. Den følelse af enhed, der opnås under eller efter kærlighedsakten, anses for at være den mest universelt tilgængelige mystiske oplevelse. De seksuelle hemmeligheder er skjult eller underforstået i de tidlige magiske tekster hos de gamle egyptere og indere såvel som i jødernes, grækernes og arabernes mystiske skrifter. Deres traditioner og erfaringer fortsætter i Middelalderens Europa, for det afsløres i de alkymistiske bøger, hvor læren præsenteres som allegoriske beretninger. Vestens lære om transcendens gennem direkte eller allegorisk erotik har tydeligvis sin oprindelse i Østen.





### **Cølibat og sublimering**

I nutidens alternative miljøer møder man ofte den store misforståelse, at åndeligt søgende mennesker skal undgå at spille seksualenergien gennem samleje. I stedet bør man leve i cølibat og sublimerer seksualenergien. Cølibat vil for langt de fleste medføre voldsomme frustrationer, fordi den naturlige drift og trang til sex undertrykkes. Ofte vil eksperimentet resultere i tab af selvværd, når cølibatet alligevel ikke lykkes.

Seksuel afholdenhed og sublimering af seksualenergiene vil i udviklingens løb foregå som en langsom og gradvis proces, der naturligt løfter seksualenergien fra sakralcentret til halscentret. Derfor er der ingen grund til at forcere eller fremtvinge processen. Man skal bare være opmærksom på hverken at under- eller overstimulere seksualenergien, men lade den vise sig naturligt. Seksualiteten skal have sin naturlige og selvfølgelige plads i livet. Problemet med seksualiteten i nutiden er, at seksualiteten har fået en *unaturlig* stor plads i livet.

### **Direkte optagelse af prana**

Måske vil det være lettere forstå det umulige i uden videre at gennemføre en sublimering af seksualenergiene, hvis man sammenligner med en anden naturlig drift – behovet for mad. Østens mystiske skrifter og nutidens åndsvidenskab fortæller, at det faktisk er muligt at undlade at indtage både mad og drikke og i stedet indtage livsenergi eller prana direkte. Yogier har demonstreret, at det er muligt at overleve i måneder og år uden mad og drikke. Enhver vil kunne forstå, at hvis et gennemsnitligt nutidsmenneske uden videre beslutter sig til at gøre yogierne kunsten efter, vil det resultere i sultedøden. Det samme princip gør sig gældende med seksualenergien. Den kan ikke uden videre sublimeres. Evnen til at bruge seksualenergiens kraft til højere formål er en gradvis proces ligesom alle andre udviklingsprocesser.

Desværre har misforståelsen medført, at mange søgende mennesker får problemer med deres partner, som på grund af seksuelle frustrationer får et stærkt negativt forhold til åndelig udvikling og åndsvidenskab. En esoterisk indstilling til seksualitet vil medføre et mere ægte, kærligt, naturligt og nært forhold til partneren.





### **Menneskeheden på et sidespor**

Menneskehedens holdning til seksualitet er tydeligvis på vej ud ad et sidespor. Der er en stærkt stigende interesse for pornografi i alle afskygninger. På internettet er sexsiderne de mest besøgte, og deraf kan man se, at tendensen er global. Man ser det navnligt i mange unge menneskers forbrugeriske holdning til tilfældigt seksuelt samvær, som uden problemer indgår som en fornøjelig afslutning på en festlig aften. Seksuel udfoldelse har taget en uheldig og forbrugerisk drejning i retning af promiskuitet. Det gælder både opfattelsen af fri sex og holdningen til tantriske metoder, som ofte antager karakter af ren seksualmagi.

Menneskeheden vil skridt for skridt arbejde sig ud af problemet, efterhånden som udviklingen skrider fremad, og efterhånden som begærtfredsstillelse erstattes af intelligensens velovervejede og selvbevidste holdning. Den følelsesmæssige holdning strækker sig lige fra fri kærlighed og almindelige løse forhold til det ortodokse, snævre og hykleriske kristne standpunkt. Den følelsesmæssige holdning har skabt en voldsom reaktion, som har nået sit højdepunkt i nutiden, og ligesom alle yderliggående reaktioner er det både uheldigt og farligt, for det ene er lige så forkert som det andet.

Seksualitet er en udstrålende (positiv), magnetiserende (negativ) elektrisk aktivitet. Den er guddommelig i sin oprindelse og natur, og den skal respekteres som en hellig funktion. Den er et udtryk for loven om tiltrækning, og den er forbundet med en afbalancering af kræfterne inden for alle naturens områder – den kosmiske lov om dualitetens manifestation. I menneskeriget er balancen mellem den maskuline, stimulerende (positive) kraft og den feminine, latente (negative) energi en aktiv polaritet. Livet bevæger sig i et kredsløb, og for at være i stand til det, er en manifestation af de positive og de negative poler en indlysende nødvendighed. Homoseksualitet – mandlig eller kvindelig – skaber to ensrettede strømme, og i sagens natur kan de ikke skabe en kanal for cirkulation, fordi begge legemer har samme polaritet. Det er i strid med den kosmiske lov om dualitetens manifestation.



### **Kærlighed og seksualitet**

Kærlighed er forbundet med seksualitet. Kærlighed antyder i virkeligheden en relation, men både ordet "kærlighed" og ordet "seksualitet" bruges stort set uden omtanke og uden forståelse af ordenes virkelige betydning. Dybest set er kærlighed og seksualitet én og samme ting, for begge ord er udtryk for hensigten med loven om tiltrækning. Kærlighed er seksualitet, og seksualitet er kærlighed, for begge ord beskriver relationen, samspillet og foreningen mellem Gud og Universet, mellem menneske og Gud, mellem et menneske og mennesket sjæl – og mellem mænd og kvinder. Motivet og relationen er det vigtigste – *men formålet med relationen er skabelse og manifestation af form.*



I nutiden betragtes ægteskabet som en forbindelse mellem to fysiske legemer. Nogle gange er det også et ægteskab mellem to astrale (følelsesmæssige) naturer. Meget sjældent er det et ægteskab mellem to mentale (intellektuelle) naturer. En gang imellem er det en forening af den ene parts fysiske legeme, hvor den anden parts fysiske legeme er uinteresseret og uengageret, men hvor astrallegemet er tiltrukket og engageret. Andre gange er mentallegemet involveret sammen med det fysiske

legeme, mens astrallegemet ikke er med. Sjældent – meget sjældent – finder man hos begge parter en koordineret, samarbejdende fusion af alle personlighedens tre dele. Når det forekommer, er der en sand forening, et virkeligt ægteskab, og en sammensmeltning af de to til én.



### **Fremtidens seksualitet**

Som sagt svinger pendulet fra side til side – fra yderpunkt til yderpunkt – fra ekstrem holdning til ekstrem holdning, og på den måde er der mulighed for at afsløre balancepunktet. Det sande perspektiv skal ses fra selve svingningspunktet, som er udtryk for sjælens synsvinkel. Når det grundlæggende forhold kønnene imellem engang er skabt, og sjæl og legeme (negativ og positiv) permanent er forbundet, vil det fysiske seksualproblem blive opfattet på den rigtige måde.

De åndelige lærere i Østen og Vesten vil forene deres forståelse og erfaring i en højere enhed. Erfaringerne vil omfatte både det naturvidenskabelige og det mystiske. Den fysiske erfaring kræver naturvidenskabelig forståelse, og den mystiske kræver åndelig fortolkning. Lægevidenskabens konklusioner giver fysisk forståelse, og yogiernes viden giver indsigt i den energi, der strømmer i kroppen og gennem centrene – i dette tilfælde sakralcentret. Resultatet vil være en afbalanceret forståelse af seksualiteten. Fortidens og nutidens ubalancer vil i de kommende generationer nå et balancepunkt. Det er kun et spørgsmål om tid.

*Mennesket vil opdage, at det seksuelle forhold – som hidtil har været en rent fysisk funktion, nogle gange praktiseret under kærlighedens impuls – opløftes til sit retmæssige plan som det guddommelige ægteskab, der finder sted og fuldbyrdes på sjælsbevidsthedens niveau.*

Alice A. Bailey: *A Compilation on Sex*, p. 1

Det, der har fået menneskeheden til at behandle det vigtige seksuelle problem på en kaotisk og uintelligent måde, er forkerte seksuelle vaner, udbredt prostitution (både mænd og kvinder), voksende homoseksualitet, snæversynet kristen arv, som

har skabt et voldsomt "skyldkompleks" og seksuel over- eller understimulering. Problemet er bl.a. de vidt forskellige holdninger, som mennesker tankemæssigt har om emnet, kombineret med en slap moral.

Løsningen findes ikke i religiøse doktriner, der er baseret på forældede teorier. Heller ikke i fysiologiske forbud eller accepterede udskejelser. Den kan heller ikke styres via lovgivning. Løsningen vil være et resultat af menneskets tænkende bevidsthed, kritiske holdning, intellektuelle opfattelse og trang til udvikling. Der er intet, der kan forhindre, at løsningen kommer.



### **Kosmisk, åndeligt og fysisk**

I nyere tid har mennesket forsøgt via det fysiske at skabe den indre enhed og harmoni, som det længes efter, men det kan ikke lade sig gøre. Det seksuelle forhold er udelukkende et symbol på en indre dualitet, som skal overvindes ved egen kraft og transformeres til enhed. Den overvindes ikke ved fysiske metoder eller ritualer. Den overvindes udelukkende ved en transcendering i bevidstheden. I fremtiden vil det seksuelle forhold blive betragtet som personlighedens forbindelse med sjælen.

Kosmisk set manifesteres den seksuelle tiltrækningskraft mellem ånd og stof. Åndeligt set viser den sig som sjælens aktivitet, for sjælen forsøger at tiltrække personligheden op mod fuldkommenhed. Fysisk set er det den drift, som forener mand og kvinde for forplantningens skyld.





**VidsomsNettet**

[www.vidsomsnettet.dk](http://www.vidsomsnettet.dk)