

L. Rae Lake

# SOM-OM

- et begreb, der kan føre til  
et monadisk liv

6:6



VisionsNettet

[www.visionsnettet.dk](http://www.visionsnettet.dk)

# SOM-OM

*Et begreb, der kan føre til et monadisk liv*

**6:6**

*Af L. Rae Lake*



**VisdomsNettet**

[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# SOM-OM

- et begreb, der kan føre til et monadisk liv

6:6

Af L. Rae Lake  
Fra *The Beacon*

(Oversættelse Ebba Larsen)

*Alle disciples og aspiranters første opgave er at frigøre sig fra dogmatiske teorier om livet, discipelskabet og den guddommelige plan. De skal desuden have et åbent sind og altid være parat til at vurdere en uventet situation og til at være i stand til at foretage en hurtig nyvurdering af alle forudfattede holdninger, indtil deres åndelige vision er tilstrækkelig kraftfuld.*

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder, I*, s. 107



## Indhold:

### **Menneskelig klar erkendelse – Et forsigtigt fremtidsskøn:**

Fra et planetarisk "møde for tænkere", vil Shamballa-påvirkningen ramme det kollektive logiske tankesind. Det forandrer menneskehedens opfattelse af sig selv, af Himlen, Helvede og andre mystiske forestillinger. On-line relationer, cyberstof og ægte indre oplysning. Det drejer sig om at "finde hinanden i mørket".

## Planeten Jorden er en skole for konkret tænkning

Menneskeheden er af forskere blevet beskrevet som "stjernestøv", for de har fundet ud af, at engang blev alle atomer i ethvert legeme og enhver hjerne på Jorden skabt af stof fra eksploderende stjerner i Universet. Alt er forbundet. Og alle sindstilstande, perspektiver og holdninger i alle tider er repræsenteret på Jorden samtidigt og på ethvert tidspunkt. Den intense stimulering fra den omfattende forskellighed skaber en konstant tiltagende kompleksitet i det, den tibetanske mester definerer som en "egentlig menneskelig bevidsthed" – konkret intelligens, der ikke ændres af den mellemliggende hjerte/sjæl intelligens. Konkret intelligens, dualiteten til den synteseskabende monadiske intelligens' højere samhørighed, giver både adgang til og forankring i menneskets erfaring på planeten Jorden.



Når menneskehedenens liv er så barskt, lidelsesfuldt og besværligt, er det muligvis for at gøre den hårdfør nok til at kunne gennemleve en hård og vanskelig overgangsperiode. Trætte og sultne kommer størstedelen af menneskeheden i tvivl om liv og død, og de bliver usikre på hinanden. Der vil altid eksistere fattigdom og uvidenhed, men det vil også altid være muligt at ændre tilstanden for den procentdel af menneskeheden, der på ethvert tidspunkt lider. Usikkerheden og ensomhedsfølelsen, der er dybt rodfæstet i personligheden – også blandt de relativt veluddannede – stimulerer en "stammekultur", der er en ældgammel form for et gode, som skaber en gruppefølelse, men samtidig opfattes alle andre som en trussel. Ønsket om, at de, der opfattes som familie, skal overleve – endog på andres bekostning – kan skævvride et folks bedømmelse, for det har kun en begrænset adgang til sin egen højere forståelse – derfor er periodiske aggressioner ikke overraskende, når mennesker bliver utrygge. Stammekultur (som udelukkende har relation til personligheden) kan komme til udtryk som en dyb følelse baseret på et traditionelt kulturelt slægtskab, eller den kan vise sig som provokerende gadebander med loyalitet over for en kriminel gruppe, som partisaner, og det kan endda resultere i blodige borgerkrige. I relation til emnet siger René Descartes i sin ateistiske filosofi, at "stammætænkning" fører til mord, krig og folkedrab, og det har det altid gjort, uanset om det gælder Afrika, Europa eller USA. Tænkningen hos dogmatiske mennesker skader ved at skabe etnisk frygt, der resulterer i had fra nabostammer, som ironisk nok for det meste ligner dem selv.

Ældgammel frygt afspejles ikke længere i menneskehedens sande tilstande, fordi den sjælsintegrerede globale tænkning skaber forandringer i den offentlige mening. Menneskets intelligens indeholder et løfte om shamballisk væren. Det eneste, der står i vejen for, at det fuldt ud kan komme til udtryk, er en begrænset intuitiv forståelse. Ethvert menneske, som har succes med ved egen kraft at tvinge sig til at benytte den højere tænkning (energi) i relation til sin normale økonomiske eller racemæssige usikkerhed, sine personlige impulser, eller sine ønsker om stimulering (kraft), kan uden tvivl på den måde få hjælp til at styrke sin kraftbalance. Det niveau, hvor denne form for tænkning fra massernes bevidsthed kan mødes, findes hos én enkelt intelligens – Den Enes tænkning. Massernes forståelse kan man se som modpart til en forenet gruppebevidsthed. Adskillelse er en illusion, og det samme gælder opdelingen mellem personlighed og sjæl. En søgen efter mangfoldighed er for manges vedkommende en intelligent respons på tænkeevnens skabende natur. En sjælsinspireret stræben efter enhed er en subtil respons på tænkningens midterste princip. Menneskehedens logiske og åndelige dømmekraft eksisterer side om side – ikke altid harmonisk – i den guddommelige højere intelligens, der kaldes den monadiske og shamballiske vilje – Den Ene. Man skal huske, at den monadiske højere tænkning, som enkeltpersoner kan have forbindelse til, svarer til den forbindelse, menneskeheden har til shamballisk syntese, og uanset hvad den enkelte opnår i den højere tænkning, er det tilgængeligt for alle.



Den højere tænkning udspringer af enkelthed, men den skaber også enkelthed i menneskets liv. Stimulering skaber mangfoldige komplikationer. Menneskeheden er hurtig til at identificere sig med forskellen mellem sjælsbevidsthedens højere tendenser og den konkrete tænkningens stimulerende natur. Aktiviteter, der iflg. sin natur er sjælsbetonede, indeholder en slags musik, kontemplation, matematik, forskning og en bevidst dødsproces. Som kontrast er de fleste mennesker ret gode til at finde stimulering. F.eks. kan man få adrenalinet til at strømme hurtigere ved at beskæftige sig med hurtige biler, spil, jagt, storfinans og seksualitet, og ophidselse

kan for nogles vedkommende føre til power shopping, til anskaffelse af ting og interesse for voldsfilm og computerspil, men også til fanatisk fokusering på sund kost. Andre kan finde eventyret i faldskærmsudspring, windsurfing og elastikspring, mens andre igen stimulerer sig med alkohol, rusgifte og erotiske forbindelser.

Jorden er en sand forlystelsespark med stimulerende oplevelser: Synsindtryk, lyde, smagsindtryk, lugte, følelser, fantasier og tanker, som altsammen tiltrækker eller frastøder. Menneskehedens konkrete tænkning – en planets to køn og forskellige personligheder – repræsenterer med tilslørede detaljer lidelse og sorg ved magt, begrænsning, forkastelse, uretfærdighed, opposition, isolation, udelukkelse, og alle forbud, tabuer og konflikter, som den kollektive samvittighed giver udtryk for.



Når man identificerer sig med at være en isoleret integritet med en personlig tænkning, vil det kun være en voksende sjælsbevidsthed, der gør det muligt, at man kan glæde sig over livet og hinanden.

*"Så længe et menneske bevidst bestræber sig på at være gruppebevidst og uddanner og disciplinerer sig i at arbejde i en gruppe som en del af gruppen, er det stadig centreret i personligheden. Personlighedens holdning kan være af meget høj kvalitet, og aspiranten eller disciplen kan i allerhøjeste grad være uselvisk, men der er endnu ikke tale om et ægte gruppeliv. Overgangsstadiet er meget vanskeligt og ofte forvirrende, og det medfører problemer, der stammer fra en ny fase i den dualistiske bevidsthed. Disciplen reagerer på gruppens betingelser og gruppens problemer og bringer med lethed sig selv i harmoni med de øvrige gruppemedlemmers bevidsthed. Disciplen kender gruppens reaktioner og aspirationer,*

*men disciplen er stadig sig selv. Disciplen er på vej gennem et tilpasningsstadium til en værens- og bevidsthedstilstand, der ikke har været nogen vejledende præcedens for i tidligere relationer. Gruppen og dens medlemmer, der er i stand til at tilpasse sig (og kan gennemføre og efterleve 13. regel for disciple og indviede), er blevet så forbundet med sjælen (i sig selv og i alle andre), at situationen er blevet omvendt. Den type mennesker skal derefter forsøge at tænke og reagere som personligheder. Problemet formuleres på den måde for at tydeliggøre det.”*

Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 270-271



Menneskeheden som en helhed tror på begrænsninger i tid og rum, men som enkeltperson er det forskelligt, hvad man tror eller ikke tror. Det siges, at mange mennesker er "kvalitetsbevidste", men at være "massebevidst" gælder den del af menneskeheden, der stadig accepterer og opfatter det tætte æterisk-fysiske område som et sted, hvor de møder uimodståelige fristelser og mange begrænsninger. Som enkeltperson forbliver man for evigt sig selv og adskilt fra alle andre endog i de mest intime relationer. Som gruppe arbejder man symbolsk set med evigheden, med syntese og med væren. Som enkeltperson kan man med indsigt fortrænge begrænsningerne i tid, rum, størrelse og rækkefølge. Man flygter ikke fra massernes erkendelse, men man trækker sig bogstavelig talt væk fra tidsbestemte begrænsninger i personlig og gruppe/sjælsbevidsthed for at (tilgiv modsigelsen) "deltage synteseskabende" i væren. Hvis man har løftet sig op over det almindelige og ensformige niveau til et vigtigt område, der erfarer i den højere synteseskabende tænkning (hvor livet fokuseres), så kan man opleve et fællesskab så enestående, at der endnu ikke findes ord til at beskrive det. Alle er én. Og dog – så længe man har en personlighed, lige så længe vil man fortsat være dybt rodfæstet i den del af menneskeheden, der er ved at reorientere sig, og som derved individuelt og

kollektivt er udsat for problemer, frustrationer og særlige pligter. Man bliver ved med at være menneske fuldt og helt, selvom man arbejder som sjæl eller erfarer monadisk erkendelse, selvom det på overraskende måde påvirker ens perspektiv.

Inden man helt og holdent kan opfatte virkeligheden, vil sjælsbevidsthed knytte manges konkrete intelligens til Det Ene livs synteseskabende intelligens. De konfliktskabende intelligenskræfter og -energier, som man møder i sit liv, er faktorer, som alle har tilfælles, og som gør menneskeheden til én familie. Den konkrete tænkning, der svarer til massebevidsthed, og sjælsbevidsthed, der svarer til gruppebevidsthed, er i en periode modsætninger, men ikke virkelige dualiteter som stof/ånd og konkret tænkning/syntese. Tænk engang på hvad massebevidsthed eller et sensitivt skabende intellekt i menneskets tænkning kunne udvikle sig til, hvis ikke den konkrete tænkning kunne bruges lige fra begyndelsen af en (tilsyneladende) integritet i det mentale privatliv. Når man udvikler en sjælsbevidst gruppefølelse, så fortrænger den rationelle tænkning – der er i stand til at opfatte visdom – det område, hvor den personlige indlæring af logisk og bogstavelig viden foregår. Men det er først, når man giver slip på både den adskillende og den forenede bevidsthed, at man ser sig selv som én. Den ordsproglignende tilbagevenden fra konkret tænkning via sjælsbevidsthed til syntese højner helheden i livet.



### **Esoterisk bagagehåndtering**

Menneskehedens overgang fra personlig ambition til åndelig stræben er en langvarig, vanskelig, intensiv, følelsesbetonet proces, og den er blevet viklet ind i en forveksling mellem manifestation og mening og mellem form og substans. Den informationsorienterede intelligens, som kaldes "den konkrete tænkeevne" med dens skarpsindige detaljerede iagttagelser og klare rationelle logik, afgrænser det mentale område hos den funktionelle person, som derved skiller sig ud. Misfortolkningerne breder sig som ringe i vandet, og de fejlagtige informationer tager nogle mennesker meget alvorligt. Det illusoriske område med ukendte relationer vrimler med dualistiske symboler: Frygt/håb, sult/mæt, fattig/rig, ond/god, forkert/



rigtig, smerte/behag, arbejde/leg, død/liv, menneske/Gud. "Dualiteten og samspillet mellem dem skaber bevidsthed, der kan defineres som evnen til at opfatte, for det vedrører primært relationer mellem selvet og ikke-selvet."<sup>1</sup> Det skabende potentiale, der findes i de utallige detaljerede dualiteter giver menneskets tænkning – den sensitive massebevidsthed – både en rig arv og en besværlig menneskelig bagage.



Fortolkninger fra tidligere tider trækker forvirringen i langdrag, og sentimentalitet skaber lige så mange åndelige omveje som frygt og sorg, og det forhaler den personlige erfaring som sjæl. Den forklaring, der blev formuleret af en håndfuld mennesker i et tidligt forsøg på at tydeliggøre forskellen mellem menneskets personlighed og dens spændingsfelt til sjælen – både Himmel og Helvede – kan de fleste nu forstå som en karakteristik af det almindelige dagligliv på Jorden. Helvede og Himmel er udtryk for en kunstig adskillelse mellem menneskeheden og Det Store Hvide Broderskab. For at undgå Helvedes kvaler skal man bare opgive tanken om, at Himlen findes som et isoleret sted. Man kan ikke forklare engle uden at give spejlbilledet af djævle, der lokker mennesket dybere og dybere ind i den sensationslystne dualistiske verden. Måske var det det, som mange oplevede i middelalderen som en pinagtig, nogle gange seksuel, natlig prikken og stikken af djævle og dæmoner med spidse forke, der får mennesker i nutiden til at opfatte en anden form for stikken og prikken af rumvæsener. Planeten Jorden har aldrig været centrum for solsystemet eller fungeret som et åndeligt center mellem Himmel og Helvede. Alligevel handler mange mennesker stadig, som om den er det. Rester af denne selvoptagethed er den tydelige opfattelse af, at menneskeheden ikke-hellige og stagnerende verden er vigtig nok til at tiltrække teknologisk fremskredne besøgende fra andre planeter, som helt uforklarligt ikke ønsker at kommunikere eller handle med menneskeheden, men kun vil have seksuel omgang eller skade Jordens mennesker. Den form for natlige oplevelser føles tilstrækkeligt ægte til, at det – ligesom stigmata – kan medføre både fysiske og psykiske virkninger.

<sup>1</sup> Alice A. Bailey: *Kosmisk Ild*, s. 251

Det er naturligvis muligt at få besøgende fra enten fremtiden eller fra andre sol-systemer, men manglen på rumvæseners genstande som nagelfaste beviser, afslører tværtimod, at den slags "oplevelser" sandsynligvis er et resultat af et almindeligt og helt naturligt fænomen i menneskets hjerne – en tilstand, der kaldes drømmeløs søvn, som kan være udtryk for et tidligt stadie af manglende klarhed i drømmene. En troværdig samhørighedsfølelse (i modsætning til universalitet) er afgørende for, at man er i stand til at skelne sandhed fra fantasi. Efterhånden som man oplever, at man kan tale om isoleret selvcentrerethed og om sin "plads" i den omfattende struktur, kan man deltage i planetens arbejde med at blive hellig og hel.

### **En ny virkelighed**

At glæde sig over både et tidsmæssigt og et tidløst perspektiv er en af glæderne ved paradokser. En samhørighedsfølelse, der allerede er ved at trænge ind i menneskehedens forståelse i form af højere tænkning, forandrer gradvis menneskehedens intuitive forståelse af sig selv. I det meste af menneskehedens fortid var det den person, der styrede informationerne, der også styrede historien. Men historien blev ikke skrevet som et godt skuespil – den blev manipuleret. I modsætning til politiske referater er en konstant opdatering af det, der sker på planeten, resultater af en stigende afklaring af fortiden. En vigtig afmystificering begyndte med fotografiet – og gramofonen og filmoptagelser styrkede menneskehedens hukommelse. Nye fortolkninger af vigtige tidligere begivenheder blev mulige, og den intensiverede computerforskning har givet adgang til ubegrænsede informationer. Engang troede man, at det man så og hørte i nyhederne (bortset fra indlysende propaganda) var sandt, men sådan er det ikke mere. At se er ikke længere det samme som at tro. Avancerede teknologier og den accelererende computerudvikling sætter spørgsmålstejn ved al rapportering, som f.eks. til overbevisende beviser på opdigtede begivenheder, og der stilles krav om højere kriterier til sandheden til offentlige myndigheder.



*“Udvidelse og vækst er en livslov, og mens hovedparten af menneskeheden udvikler sig ved hjælp af et uddannelsessystem, der er indrettet til at give de flest mulige det bedst mulige, skal der for den enkeltes vedkommende tages hensyn til medfødte evner. Der skal tilbydes specielle uddannelser, der kan fremme og styrke de dygtigste og bedste, for i deres præstationer ligger løftet om Den Nye Tidsalder.”*

Alice A. Bailey: *Fra Intellekt til Intuition*, s. 23-24

At udvikle unikke forskere, politikere, kunstnere, historikere, filantroper og filosoffer i det nuværende århundrede kræver den “specielle kultur”, der inkluderer flere versioner af internettet, hvor det kun er fantasien, der sætter grænsen for personlig online-research og udforskning. I mange hjem bliver digitale nyheder og forskning, der er skræddersyet til personlige interesser, udsendt i Tv. Alt ligger parat og venter til menneskeheden vågner op. Muligheder i kommunikation, som man dårligt nok har vænnet sig til, skaber en fysisk følelse af at være allestedsnærværende og en alvidenhed, der er i stand til at ændre menneskehedens forudsætninger. Selv de mobiltelefoner, smartphones og e-mails, man medbringer, overalt hvor man går, hjælper til at transformere følelsen af tid og rum, så livet ses som en helhed. Menneskeheden holder aldrig op med at sove og med at være vågen. Den holder aldrig op med at tale, lytte, spise, tænke, se Tv eller vise kærlighed. For menneskeheden er – *alt er* – en global skabning, der konstant handler. Og den fascinerende globaliseringsproces er først lige begyndt.



Der er lige så mange sameksisterende “verdener” på planeten Jorden, som der er mennesker. Det vil ændre sig. Man kan se hen til større klarhed i årtierne i det nuværende århundrede, når den højere shamballiske vilje kommer i direkte kontakt med menneskehedens intelligens. Menneskets bevidsthed vil opleve en samhørighedsfølelse, der ikke er baseret på enhed, men på *syntese*. Iflg. Djwhal Khul vil den afklarende kontakt opstå uden en afdæmpende virkning på den mediterende bevidsthed eller på tænkningens midter-/sjæls-/hjerterprincip.

*“Menneskeheden har haft meget svært ved at forstå betydningen af kærlighed. Derfor vil problemet i relation til viljen naturligvis blive endnu mere vanskeligt. Måske vil man spørge: Hvis det forholder sig sådan, hvorfor gør man så opmærksom på det guddommelige aspekt? Hvorfor ikke vente til mennesket ved mere om kærligheden, og hvordan det skal manifesteres? Svaret er: Fordi viljen i sin sande udtryksform i nutiden er nødvendig som en fremdrivende, uddrivende kraft og samtidig en afklarende, rensende faktor.”*

Alice A. Bailey: *Esoterisk Astrologi*, s. 525-526

Alle skal deltage i arbejdet med at fremme en mere tolerant menneskelig natur, fordi den eksisterende er *for* konkret. Yderligere langvarig kulturel isolation er i virkeligheden blevet umulig, og de mange forskellige sprog og traditioner er i fare og skal bevares. Efterhånden som følelsen af samhørighed udvikler sig og dæmper mangfoldigheden i den ustabile formopbyggende natur i menneskets tænkning, vil mangfoldigheden have tendens til at blive til mere forenede former (ensartethed). Ingen er uvidende om, at informationsalderens kultur bygger på en voksende udstråling af sjælsbevidsthed. Ethvert skabende øjeblik tæller. Man kan esoterisk se det årlige samarbejde under de tre fuldmånehøjtider i Vædderens tegn, Tyrens tegn og Fiskenes tegn som analoge med fokuseringen på et samarbejde, der vil fortsætte ikke kun i tre år, men i fire år efter den shamballiske "berøring". Når der kommer sjælsinspireret tryk, vil man tænke på planetens og hinandens velfærd.



- I *Vædderens tegn i 2001* blev impulsen givet til en omfattende integrering af satellitkommunikationen. Internationale programmer begyndte at samarbejde og uddannelsesforsøg blev introduceret af nogle nationer og modarbejdet af andre.
- I *Tyrens tegn i 2002* blev impulsen givet til en mere udbredt accept af det medmenneskelige slægtskab (som et resultat af, hvordan intelligensen i alle naturriger har opfattet universalitet) og en voksende enighed om international kontrol af de fælles ressourcer.
- I *Tvillingernes tegn i 2003* blev impulsen givet til, at national grænsekontrol er noget, der hører fortiden til. Offentlige myndigheder begyndte på effektiv måde at behandle problemerne for at dæmme op for organiseret kriminalitet i forskellige dele af verden.

- *I Krebsens tegn i 2004 blev impulsen givet til en forankring af den nye kultur gennem accept af planetarisk enhed, fordi interesse for de nye udvidede grænser for Solens udstråling fangede massernes forestilling. "Der vil komme en indstrømning af lys ind over menneskeheden, og det vil ændre menneskets livsbetingelser, forandre synet på verdens anliggender og indlede en ny tidsalder, der vil blive kendetegnet ved en særlig evne til gruppesyntese og samarbejde og i kraft af nye mentale evner, der fører til en nyorientering af tænkeevnen, så den kan fungere lige let i to retninger – udad mod de manifesterede formers verden og indad mod syntesens verden."*<sup>2</sup>

Større information om menneskets oprindelse vil stimulere en generel frigørelse fra udelukkende at tænke planetarisk, og det vil medføre, at man langsomt begynder at tænke på solsystemet som sit "hjem". Fra den fremspirende kultur vil mere end tyve århundreders civilisationer udvikle sig, og jo mere man tænker og handler i erkendelse af evigheden, jo mere udvidet vil grundlaget blive til at transformere menneskehedens fremtid, og det vil mange nulevende utvivlsomt komme til at deltage i. Personlig erfaring af samhørighed (ikke blot med planeten) vil komme i fokus.



Ethvert forsøg på at se, sådan som Planetlogos ser, har en afklarende virkning, der giver intensitet og kraft til at arbejde med disse komplekse og langtrækkende begreber.

*"Væren i sig selv kan kun forstås af de mennesker, der er blevet monadisk "levende", og som kan fungere i den åndelige triades tre verdener med endnu større positivitet end det, deres højt udviklede personlighed kan fungere med i den menneskelige evolutions tre verdener. De skal desuden til en vis grad have forstået den hensigt, som Sanat Kumara havde, da han inkarnerede for at realisere sin hensigt."*

Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 274-275

<sup>2</sup> Alice A. Bailey: *Esoterisk Psykologi*, s. 202-203



Ethvert forsøg på at se, sådan som Planetlogos ser, har en afklarende virkning, der giver intensitet og kraft til at arbejde med de komplekse og langtrækkende begreber.

*“Væren i sig selv kan kun forstås af de mennesker, der er blevet monadisk “levende”, og som kan fungere i den åndelige triades tre verdener med endnu større positivitet end det, deres højt udviklede personlighed kan fungere med i den menneskelige evolutions tre verdener. De skal desuden til en vis grad have forstået den hensigt, som Sanat Kumara havde, da han inkarnerede for at realisere sin hensigt.”*

Alice A. Bailey: *Strålerne og Indvielserne*, s. 274-275

At acceptere at stof er ånd på sit laveste punkt, og at ånd er stof på sit højeste betyder, at man ser ånd og stof som en ægte dualitet, som polmodsætninger, der esoterisk set er smeltet sammen som én. Betragt den højere vilje som et enkelt fokuseret syntesebærende punkt, der er mindre end et atom og som manifesterer sig som lys og stråler i alle retninger og skaber rum og derfor også tid i en fuldkommen sfære. Visualiser at det sker millioner af gange for milliarder af atomer. Og se storheden i en selvfølgelig evig tilbagevenden til helhed. Det er menneskehedens univers. Det er den evige relation mellem Shamballa og menneskehed. Menneskehedens intelligens løber gennem hele registret fra adskillende til syntese, og igen oplever man sig selv som hel.

*“Jeg har antydnet, at menneskeheden har udviklet sig så hensigtsmæssigt, at nutidens mål, teorier, hensigter og beslutninger, der nu kommer til udtryk i dens tænkning og publikationer viser, at guddommens viljesaspekt i sin første spæde manifestation er begyndt at gøre sin nærværelse mærkbar. Har I levet efter denne antydning? Har I erkendt, at massernes oprør og beslutning om at overvinde begrænsninger og alle forhindringer for at forbedre verdens tilstand er antydninger i den retning? Har I forstået den kendsgerning, at de sidste to hundrede års omvæltninger er tegn på stræben efter det åndelige aspekt? Det åndelige aspekt er liv og vilje. Nutidens verden viser tegn på nyt liv. Tænk over det, og på det, som nutiden medfører af øjeblikkelige forandringer, og forestil jer hvordan det vil ske under inspiration af den åndelige vilje.”*

Alice A. Bailey: *Discipelskab i den Nye Tidsalder*, II, s. 310

Ligesom det enkelte menneske har været i stand til at udtrykke sig individuelt, på samme måde vil menneskeheden i en fjern tidsalder også udtrykke samhørighed, når den fortrænger (transcenderer) masseerkendelsen og får gruppebevidstheden til at fungere som én. Det, som Jesus (Kristus) og Gautama (Buddha) i høj grad erkendte, vil man først selv kunne se i virkeligheden, når man kan give udtryk for ægte sandheder om verden. At læse og studere forskellige mestres ord er én ting, men det er noget helt andet at erfare den synteseskabende væren, som de taler om. Esoterikeren ved, at positiv personlig konkret tænkning forenet med sjælsbetonet gruppeintelligens skaber *kærlighed*. Esoterikeren ved, at sjælsbetonet kærlighed, der er synteseskabt af den sjælsbetonede intelligens, skaber *visdom*. Og efterhånden som den guddommelige viljes synteseskabte intelligens levendegør kærlighed-visdom i hvert menneske, vil hele menneskeheden få et nyt forhold til godgørenhed.





**VidsomsNettet**  
[www.vidsomsnettet.dk](http://www.vidsomsnettet.dk)