

Al Mankoff®

Roberto Assagioli



VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk

ROBERTO
ASSAGIOLI
tænker og pioner

Al Mankoff



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

Roberto Assagioli

(1888-1974)

Af Al Mankoff

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)



Psykosyntesen og den transpersonlige psykologis esoteriske rødder

Den kontroversielle Helena Petrovna Blavatsky beklagede mange år før sin død i 1891, at hendes største fejl var afsløringen af, at visdommens mestre eksisterer – denne usynlige gruppe af mennesker, der er i besiddelse af metafysiske kræfter, og som angiveligt fungerer hinsides menneskehedens fysiske verden.

Tanken om at disse ophøjede skikkelser overhovedet eksisterer – og ikke så meget oplysningen om, at de stod i forbindelse med en udvalgt gruppe af frem-

skredne medlemmer af menneskeheden, som de vejledte i et forsøg på at skabe bedre betingelser for menneskeheden – skabte opsigt i slutningen af det 19. århundrede.

Forsøg på at bevise mestrenes eksistens resulterede i foredrag, artikler og bøger, men de færreste blev taget alvorligt af den toneangivende intelligentsia og af datidens presse. To bøger, *The Mahatma Letters (Mahatmabrevene)* af A.P. Sinnett og *The Masters and the Path (Mestrene og Vejen)* af C.W. Leadbeater, som begge var H.P. Blavatskys nære kolleger, var omdrejningspunktet for balladen.



H.P. Blavatsky

Den Nye Verdenstjenergruppe

Alligevel – midt i balladen – fastholdt H.P. Blavatsky og hendes gruppe standhaftigt, at denne gruppe af "adepter" (mestre) er en realitet, og at de er direkte forbundet med menneskets udvikling. Mestrene blev præsenteret under eksotiske navne som Morya, Koot Hoomi, Serapis, Hilarion, Rakoczy, Djwhal Khul og Jesus – den samme Jesus, der kendes fra den kristne tro – og denne indre gruppe arbejdede i den ydre verden gennem disciple, der var knyttet til ashramer, som henholdsvis trænede og vejledte mennesker med god vilje overalt i alle folkeslag uafhængigt af deres etniske oprindelse. I dag kaldes disse mennesker for *Den Nye Verdenstjenergruppe*. Kun den indre gruppe kendte kilden til denne rådgivning, og de havde tavshedspligt.

Selvom tanken dengang blev betragtet som latterlig i intellektuelle og akademiske kredse, slog den ikke desto mindre rødder blandt mange, der var ægte og ærligt overbevist, og de idealiserede mestrene og foretog endog lange rejser til bjergene i Tibet og Peru, hvor de forgæves søgte efter medlemmerne af dette Det Store Hvide Broderskab. Helt frem til sin død blev H.P. Blavatsky svækket af polemikken og blændværket, der omgav de legender, som hun var ophav til.

Beviset

Hundrede år måtte der gå, før et nyt og overbevisende bevis på mestrenes eksistens skulle vise sig, og dette bevis opstod ikke af et rygte om en mystisk koloni i hjertet af Gobi-ørkenen ved navn *Shamballa* eller af en reel tilsynekomst af H.P. Blavatskys usynlige overmennesker blandt menneskeheden – men det blev oplyst af troværdige personligheder, som mestrene havde samlet i deres ashramer, og via det arbejde, som disse mænd og kvinder ydede den plagede og truede verden. Nu – hvor nogen mener, at Jorden er døende, hvor folkemord rykker hele nationer op ved roden, og hvor nye og bizarre begivenheder dagligt er en del af nyhederne, hvilket bevismateriale kan man da lægge frem, som sandsynliggør, at H.P. Blavatsky ikke var en svindler, men snarere en ugenkendt og uerkendt discipel af de mestre, hun tjente? Svaret synes at være: *"Man skal kende dem på deres arbejde"*.

Den evige visdom

Der findes en kerne af esoterisk viden, som traditionen tro er videregivet mundtligt i de farligste og mest undertrykkende tider, eller gennem hemmelige ordener som alkymisterne, tempelridderne, rosenkreuzerne, frimurerne og andre mindre kendte grupper, og denne viden gøres i dag tilgængelig via bøger og andre mere direkte kilder. Denne viden er almindelig kendt som "den evige visdom", "den tidløse visdom" eller "åndsvidenskab", og den fortæller om, at der foregår en stadig forædling af verden ved at menneskeheden frigør sig, sådan at den bevidst og disciplineret kan planlægge og skabe en ny verden i samarbejde med de evige, guddommelige kræfter (Gud), der har eksisteret siden tidernes morgen.



Alice Ann Bailey

Alice Ann Bailey

H.P. Blavatskys oplysninger – og hendes arbejde – tonede ud og overlevede kun i hendes arbejder og i *Det Teosofiske Samfund*, men i det 20. århundrede skete der en ny udvikling. En ung britisk kvinde ved navn Alice Ann Bailey – som dengang endnu var teenager – blev kontaktet af en usædvanlig kraftfuld asiat, som trådte ind ad hendes dør. Han var ikke inviteret, og han kom uanmeldt og fortalte hende i klare vendinger, hvad hendes opgave i livet ville blive. Hans navn var mesteren Koot Hoomi.



Mesteren Koot Hoomi

Uden at give mulighed for at afslå, forsvandt han, men han viste sig igen på et senere tidspunkt for at introducere indledningen til en serie bøger, der skulle kanaliseres til den usædvanligt sensitive AAB., som Alice A. Bailey senere blev kaldt. I en periode på 30 år producerede Alice A. Bailey 24 bøger, som repræsenterer esoteriske informationer med en overraskende rækkevidde. De blev kanaliseret fra Koot Hoomis nære ven – den tibetanske mester Djwhal Khul – som angiveligt havde opnået mesterskab i 1875. To af disse bøger afslører sandheden i H.P. Blavatskys oprindelige påstand om eksistensen af en hemmelig "ledelse" eller et hierarki, der overvåger menneskeheden udvikling. De definerer også mestrenes "modus operandi" eller arbejdsmetode, som de præsenterer for menneskeheden ved hjælp af tankeformer, der viser en fremtid med større menneskekærlighed. Det foregår via de eksisterende ashramer hvor menneskeheden disciple udbreder disse tanker gennem Den Nye Verdenstjenergruppe, der arbejder indenfor ethvert område af nutidens verden.

Identifikation ved hjælp af bogstaver

Bøgerne har titlerne *Discipleship in the New Age* (*Discipelskab i den nye tidsalder*) vol. 1 og 2. De viser instruktionerne og vejledningerne, der blev givet af den tibetanske mester Djwhal Khul til ca. 42 af hans disciple, som dengang var inkarneret. Disciplene præsenteres anonymt i den forstand, at de identificeres ved hjælp af tre bogstaver. Hvert bogstav er det første bogstav i ordet for den kvalitet, der var størst behov for hos discipelen i hans eller hendes videre udvikling.

Derfor blev Alice A. Bailey omtalt i bøgerne som "DRS", fordi hun skulle udvikle kvaliteterne **D**etachment (upersonlighed), **R**est (hvile) og **S**kill in action (sikkerhed i handling).

Vera Stanley Alder – forfatter af populære bøger – der omhandler den esoteriske lære, omtales som "LDO" for **L**ight (lys), **D**etachment (upersonlighed) og **O**rganization (organisationsevne). Eugene Cosgrove, der var forfatter af adskillige bøger med avanceret esoterisk indhold, og som var et betydningsfuldt menneske i forbindelse med grundlæggelsen af *The Center for World Servers* i North Carolina. Hans synonyme var "ISG-L" for **I**llumination (indre oplysning), **S**tability (stabilitet) og **G**roup-Love (kærlighed til gruppen). Den discipel blandt de 42, der fik den største verdensberømmelse, var måske dr. Roberto Assagioli – den italienske psykoterapeut, som man mener, er ophavsmanden til sjælens psykologi – *psykosyntesen*. Han betegnes i bøgerne med "FCD" eller **F**reedom from Ties (frihed fra bindinger), **C**helaship (discipelskab) og **D**etachment (upersonlighed).

Foster Bailey – Alice A. Baileys mand og medstifter af *Arcane School* i New York og livslang frimurer – kendes på bogstaverne "JWK-P" for **J**oy (glæde), **W**isdom (visdom) og **K**nowledge of the **P**lan (indsigt i Planen).

Andre disciple, der omtales i bøgerne, kan have skabt tilsvarende eller større resultater i den ydre verden, men hvis det er tilfældet, arbejder de inden for områder med mindre offentlig bevågenhed. Der var nogle, der forfejlede deres mission eller ikke kunne leve op til discipelansvaret og kom på afveje, sådan som det beskrives af D.K. i de bøger, som han kanaliserede.

Roberto Assagioli

Roberto Assagiolis arbejde har skabt verdensomspændende resultater. Han blev født af en jødisk moder. Han blev fængslet under den italienske diktator Benito Mussolini under Anden Verdenskrig, men blev senere sat på fri fod ved hjælp af magtfulde venner. Tiden i fængslet var en velsignelse i forklædning. Isolationen og fangenskabets følte Roberto Assagioli gennem en selvransagelse vedrørende indre frihed. Da han blev løsladt skrev han:



*"Jeg vil dedikere mig til opgaven
at hjælpe mænd og kvinder
med at frigøre sig
fra de indre fængsler."*

Den kendte del af Roberto Assagiolis arbejde med den tibetanske mester Djwhal Khul stammer fra januar 1933, hvor han fik at vide, at omkring det tidspunkt, hvor han ville blive 50 år, ville han have opnået "*den vanskelige opgave at blive sannynasin i den vestlige verden*". Det betyder, at man har opfyldt sine pligter over for familien og sine nærmeste, og at man nu er i stand til at dedikere sit liv til åndelige emner. Der er ingen offentligt kendte oplysninger om tidligere kontakter.

Studie af viljen

I sin instruktion fra juni 1934 bekendtgør Djwhal Khul følgende: "*Jeg kunne tænke mig at skrive en artikel om kraften i den dedikerede vilje*" – og det blev Roberto Assagiolis første skridt i et livslangt studie af viljen. Med en svag hen-tydning til det kommende arbejde udløste Djwhal Khul også begyndelsen til det, der næsten 40 år senere skulle blive meditationsgruppen for Den Nye Tidsalder til det smukke og afsondrede center ved navn *Meditation Mount*, der ligger i Ojai-dalen i Californien. Djwhal Khul skrev:

"Dit andet forslag, at der kunne skabes et center ved X, som kan gavne internationalt, er virkelig værdifuldt og kan blive virkelighed, hvis du arbejder uden hastværk, personligt styrer betingelserne for det, og ikke overlader det til andre."

Han bad Roberto Assagioli om at "*– meditere meget på det, men ikke foretage sig noget før efter ...*"



Meditation Mount i Ojai-dalen, Californien

Skabende meditation

En instruktion, der antyder mestrenes metoder, viser sig i juli 1935 i et notat til Roberto Assagioli fra mesteren Djwhal Khul:

"Jeg beskæftiger mig med >opbygningsgrupper< – det vil sige de grupper, der opstår blandt undervisere, og som opbygger tankeformer, der indeholder nye teknikker og ideer. De vil – i løbet af de næste to århundreder – forvandle civilisationens ydre og introducere en periode i menneskehedens historie, hvor metoder, der endnu er helt ukendte for flertallet, vil blive afprøvet og principper blive etableret. Denne periode vil føre menneskeheden ind i en civilisation og et gensidigt kooperativt samspil, der vil bringe den nuværende tidsalders egoisme og konkurrence til afslutning."

Psykosyntese og transpersonlig psykologi

I den samme instruktion siger Djwhal Khul til Roberto Assagioli:

"Du kunne skrive en bog (The Act of Will) (Viljens psykologi), der kan give syntese af disse nye psykologiske tanker, der underordnes et centralt tema, som kan styre dem på samme måde, som hovedet styrer kroppens aktiviteter ... du vil få mulighed for at nå ud i verden med dine tanker, som er relativt nye ... du må arbejde et år med at organisere dine tanker og materialer, så du når ud til verdens tænkere med de nye tanker på dette vigtige videnskabelige område, der er på vej – dette nye tjenesteområde – psykologiens område."

Her sprang den gnist, som tændte psykosyntesens og den transpersonlige psykologis flamme.



Senere – i *A Treatise on The Seven Rays (En afhandling om de syv stråler)* – giver Djwhal Khul endnu et fingerpeg om de forestående forandringer, som Roberto Assagioli ville få indflydelse på – via bøger og artikler.

"Psykologi er for nylig blevet et selvstændigt fag, og først nu er psykologiens funktioner ved at blive forstået, men om ca. et hundrede år vil den dominerende videnskab og det nye uddannelsessystem blive baseret på videnskabelig psykologi, og den vil fuldstændig erstatte nutidens metoder. I fremtiden vil vægten blive lagt på at finde et menneskes formål i livet."

Og Roberto Assagioli skulle blive den discipel, som ville påtage sig den enorme opgave at sætte gang i den store omvæltning i menneskehedens tænkning.

Alice Bailey skrev i 1933 en pjece med titlen *The Next Three Years (De kommende tre år)*, hvor hun forudsagde:

"Den særlige indsats i den kommende cyklus vil være at fremme væksten i psykologien og at implementere en ny forståelse af menneskets natur, som et resultat af dette arbejde."

Psykologernes mekanistiske retninger har tjent et vigtigt formål. Deres erkendelser er gode på trods af, at deres systemer er midlertidigt forkerte set fra virkelighedens synsvinkel. Deres fortolkninger har til formål at skabe en opbremsning af de spekulative og mystiske retninger. Gennem justeringer af forholdet mellem disse to skoler ... vil en tredje opstå. Den vil lægge vægten på sjælen og dens mekanismer ..."

Dette er grundlaget for Roberto Assagiolis såkaldte "tavshedsmur", som omtales senere i artiklen.

Udødelighedens hemmelighed

Succesen med Roberto Assagiolis arbejde med psykosyntesen og grundlæggelsen af den transpersonlige psykologiorganisation blev udtrykt af Martha Crampton – leder af *The Canadian Institute of Psykosynthesis*:

At han var en aktiv discipel af den tibetanske mester, at hans arbejde havde sin klare oprindelse på livets indre side og var guddommeligt inspireret, kan ikke længere diskuteres, og de skal fra nu af være en del af den offentlige viden. Men det vigtigste er, at hans arbejde og hans meddisciples arbejde i denne verden bliver et klippefast bevis på tilstedeværelsen af avancerede skikkelser blandt os – mennesker, der har formået at bryde båndene til den fysiske verden, og som nu vandrer med devaerne, fordi de har åbenbaret udødelighedens hemmelighed, sådan som det smukt beskrives i Harold Waldwin Percivals bog, *Thinking and Destiny*. De er mænd og kvinder, der har bygget bro mellem den synlige verden og de usynlige verdener, og som lever hinsides livets og dødens kredsløb.

Roberto Assagiolis arbejde har bekræftet værdien af alle, som er gået forud. I takt med enhver ny åbenbaring – og de viser sig med stigende hastighed – får man respekt og beundring for de, der ligesom Roberto Assagioli har troen og modet til at påtage sig rollen som sannyasini (discipel) i en tidsalder med "cyberworld".

Disciple, der deltog i Djwhal Khuls eksperiment med gruppearbejde:



De store bogstaver i parentes repræsenterer identiteten, sådan som den vises i bøgerne *Discipleship in the New Age* (*Discipelskab i den nye tidsalder*). Den anden parentes henviser til bind og sidenummer, hvor mesterens instruktioner til disciplene kan findes.

Telepati

Herbert Adams (BSD) (1: 105)
Roberto Assagioli (FCD) (1: 138; 2: 459)
Alice A. Bailey (DRS)
Foster Bailey (JWK-P)
Victor Fox (RVB)
Betty Harris (SCP)
Regina Keller (RSU)
Alice Ortiz (CDP)
John Tassin (BSW)

Glamour Group:

Ann Dixon (IBS)
Helen Freeman (DAO)
Dorothy Grenside (WDB)
Charles Hill (DLR)
Edna Kruse (DPR)
William Miller (DHB)
Lillian Morris (DU)
Bernard Morrow (LUT)
E. Suffern (LTS-K)
Tomira Zori (JSP)

Healing

Eugene Cosgrove (ISG-L)
H. Carnagey (SSP)
Frank Hirsch (PGC)
Elsa Miller (GSS)
Harriet Case (RLU)
H. Richards (HSD)
Elaine Prouty (O-LRD)
Grace Ranney (SRD)
Marian Walter (RSW)
Mabel Watts (EES)

Undervisning

Vera S. Alder (LDO)
Frances Browne (RAJ)
Margaret Cobb (CAC)
William Cummings (LFU)
David King (WDS)
Monchart (PDW)
Junia Morse (WOI)
Allen Murray (DEI)
F. Wilson (RRR)
William Park (KES)

Politik

Francis Anderson (JAC)
F. Brualla (IAP)
Madeleine Doty (LDN-C)

"Roberto Assagioli havde visionen og modet til i psykiatrien at skabe med et tiltag, der havde relation til alle menneskelige niveauer – det følelsesmæssige, det mentale og det åndelige – selvom synspunktet gik imod tidens herskende mekanistiske opfattelse."

Kilden er ukendt

Mens Roberto Assagiolis offentlige arbejde er velfunderet og indgår i de historiske optegnelser, er hans forbindelse til den tibetanske mester Djwhal Khul tonet bort i tidernes tåger. Udover en mindre gruppe af mennesker, der var tæt på Roberto Assagioli og kendte til forbindelsen, og som studerede sammen med ham, og som stadig er blandt de inkarnerede, kender man ikke kilden til det esoteriske grundlag for hans arbejde.

Indtil nu har forfattere blot antydnet Roberto Assagiolis dybe engagement i den esoteriske tradition, på samme måde som kun få ved, at ophavet til kvinders valgret skal findes i det 19. århundredes spirituelle bevægelse.

Peter Roche de Coppens – en af de få, der antyder en Assagioli-Tibetaner forbindelse, skrev i *Quest Magazine* i august 1994:

"Assagioli udviklede et venskab med Alice A. Bailey, som satte ham i forbindelse med åndelige traditioner – de esoteriske mysterier, og hendes lære (læs: Tibetanerens) som udmøntede sig i talrige bøger."

Meditationsgruppen for Den Nye Tidsalder

Den mest mystiske opgave, som Assagioli fik af den tibetanske mester, var muligvis instruktionen om:

" – saml en verdensomspændende gruppe, som samtidig og fortløbende mediterer på Den Nye Tidsalders love og principper: Loven om rette menneskelige relationer og princippet om den gode vilje. Loven om gruppebestræbelse og princippet om samstemmighed. Loven om åndelig tilnærmelse og princippet om essentiel guddommelighed."

I 1960'erne samlede Roberto Assagioli en gruppe dedikerede venner, som man kan kalde hans egne "disciple" fra flere europæiske lande og fra USA. Han kaldte denne gruppe for "komiteen". De mødtes i Italien og begyndte at lave udkast til en serie hæfter, der beskrev lovene og principperne i kombination med passende meditationsteknikker. De blev løbende redigeret og udbygget af Roberto Assagioli. Når disciplene i indergruppen vendte tilbage til deres hjemlande, blev hæfterne udgivet under navnet *Meditationsgruppen for Den Nye Tidsalder*.

Studiematerialet distribueres verdensomspændende og gratis til deltagerne af en non-profit organisation ved navn *Meditation Group, Inc*. Gruppen distribuerer Roberto Assagiolis materialer til mere end 7.500 medarbejdere i 85 lande overalt på planeten, og opfylder således den tibetanske mesters instruktioner til Roberto Assagioli. Hensigten er, at denne verdensomspændende gruppe dagligt skal meditere som en enhed på lovene og principperne.¹



Meditation Mount

¹ *VisdomsNettet* (www.visdomsnettet.dk) tilbyder disse materialer på dansk og *VisdomsNettet* har desuden et nært samarbejde med *Kentaur Forlag* (www.kentaurnet.dk) – der har udgivet meditationssystemet som bog med titlen *Skabende Meditation*.

Tavshedsmuren

Fordi meditation før i tiden blev betragtet som en østerlandsk misforståelse, og fordi Roberto Assagiolis pionerarbejde med professionelle terapeuter var særdeles problematisk i de første år, var det ikke muligt offentligt at henvise til de esoteriske undertoner. Hvis det var sket dengang, ville Roberto Assagioli og hans banebrydende tanker være blevet udsat for latterliggørelse af hans akademiske kolleger, og han ville være blevet stemplet og boykottet af det eksklusive broderskab af psykologer og psykoterapeuter. Arbejdet ville naturligvis være spildt eller blevet alvorligt begrænset.

Roberto Assagioli var opmærksom på denne trussel, og han indførte det, som blandt hans disciple blev kaldt "tavshedsmuren". Det var kun de personer, der var tættest på ham i hans esoteriske arbejde, der kendte psykosyntesens sande rødder, og de afgav alle tavshedslofter. "Muren" blev overraskende respekteret i disse mange år – indtil nu – i en mere oplyst tid, hvor den esoteriske side af Roberto Assagiolis pionerarbejde kan afsløres.



VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk