

Kenneth Sørensen

# Psykiske evner og deres opståen



VisdomsNettet

[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# PSYKISKE EVNER *og deres opståen*

Kenneth Sørensen



VisdomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# PSYKISKE EVNER

## *og deres opståen*

Af Kenneth Sørensen  
Fra bogen *Fra Clairvoyance til Intuition*



I nutiden er verden vidne til en bemærkelsesværdig opblomstring af psykiske evner. Det er en udvikling, der kræver en række dybtgående analyser af de fænomener, som menneskeheden konfronteres med, men også advarende ord om de åbenlyse farer, som psykismen kan indebære, hvis mange mennesker begynder at eksperimentere med de psykiske kræfter.

Den seriøse litteratur på området er helt enig i konklusionen, for psykiske evner er *ikke* noget man bevidst skal forsøge at udvikle. Udviklingen af de højere åndelige evner kommer spontant til enhver, der systematisk forædler sin karakter, deltager i et skabende samfundsengagement og opbygger sjælskontakt ved hjælp af en mental meditation – dvs. en *skabende meditation*.

Det er ikke ualmindeligt at finde lovprisende beskrivelser i nutidens psykiske litteratur, hvor man lover kontakt til oplyste mestre i hvidklædte gevandter, der kommunikerer fra den åndelige verden med deres hengivne disciple. Det er selvfølgelig forståeligt, at mange rodløse og søgende mennesker, får lyst til at respondere på løfterne, og som synes, at det lyder tiltrækkende, at man kan få en personlig forbindelse til en oplyst mester. Men man hører sjældent om de psykiske sammenbrud, der også er resultatet af de forskellige psykiske eksperimenter.

Det er absolut forståeligt at mange mennesker søger nye værdier og indre oplysning i betragtning af de voldsomt materialistiske samfundstendenser, der er så dominerende i nutiden. Men samtidig skal man huske, at det er vanskeligt at sælge

budskabet om, at indre oplysning altid er et resultat af et langt, disciplineret og hårdt arbejde med at forædle karakteren, med rytmisk daglig meditation og med dedikeret samfundsengagement. Men det er det budskab, som alle store filosoffer og oplyste tænkere altid har fremhævet. Hvis ikke man skal lytte til de oplyste og højt udviklede, der er nået længere på udviklingsvejen, og som har levendegjort de ekstraordinære psykiske kræfter, hvem skal man så lytte til?

I forbindelse med de advarende ord er det vigtigt at understrege, at verden står i stor taknemmelighedsgæld til de mange kompetente psykikere, der har formidlet den åndsvidenskabelige litteratur til menneskeheden. I artiklen er det hensigten at behandle de forskellige psykiske evner, som har bragt verden så stor visdom. På den måde får læseren et indblik i den verden, der kommunikeres med ved hjælp af psykiske evner, og de evner, der kan benyttes.



### **Opblomstringen af psykismen**

Herefter er det interessant at se, om litteraturen kan give nogle gode åndsvidenskabelige forklaringer på, hvorfor psykismen er i fremmarch. Der vil naturligvis være tale om forklaringer, som man fra naturvidenskabelig side vil afvise, men det skal man se bort fra, for den traditionelle materialistiske naturvidenskab afviser generelt at beskæftige sig med emnet. Det man ikke udforsker eller ved noget om, kan man naturligvis ikke udtale sig om, og hvis man alligevel gør det, er det i øvrigt uvidenskabeligt.

Den tibetanske mester Djwhal Khul omtaler bl.a. følgende årsager til opblomstringen af interessen for de psykiske evner:

1. Menneskeheden befinder sig i overgangen mellem Fiskenes tidsalder, hvor man lagde vægt på autoritet og tro, og den kommende Vandbærens tidsalder, hvor vægten lægges på individuel forståelse og direkte viden. Energiernes aktivitet, der er karakteristiske for de to tegn, skaber en tilsvarende aktivitet i menneskekroppens atomer. Menneskeheden befinder sig på tærsklen til en ny viden, og derfor afstemmes kroppens

atomer og gøres modtagelige. De atomer, der vibrerer på Fisketidsalderens kvalitet, reducerer aktiviteten. De bliver "esoterisk tilbageholdt", som det hedder, mens de atomer, der kan reagere på den nye tids vibrationer, stimuleres og vibrationen øges.



2. De to verdenskrige markerede et klimaks i menneskehedens historie, og krigenes subjektive virkning var langt stærkere end man hidtil har forstået. Den voldsomme og uafbrudte larm fra slagmarkerne og den intense følelsesmæssige anspændthed hos hele Jordens befolkning, resulterede i, at der blev "revet hul" i det æteriske væv,<sup>1</sup> der kaldes "templats slør". Det æteriske væv adskiller det fysiske plan og astralplanet, og det beskytter menneskeheden mod direkte kontakt til det kollektive ubevidste. Det indledte en proces med at forene de to verdener – det fysiske plan og de astrale erfaringer – og den fortsætter nu ganske langsomt. Derfor er det indlysende, at det medfører store ændringer i menneskets bevidsthed. Det vil åbne for Den Nye Tidsalders forståelse, samarbejde og oplysning, men det vil også resultere i reaktionære tendenser og slippe psykiske kræfter fri, som i nutiden vil være en trussel mod ukritiske og uvidende mennesker, og derfor er der grund til at give en advarsel om at være forsigtig.
3. En tredje faktor, som har været kendt i lang tid af mystikere inden for alle verdens religioner og af esoterikere overalt på Jorden, er, at det planetariske Hierarki er ved at nærme sig Jorden ... Det har naturligvis en kraftig virkning – først og fremmest på Hierarkiets disciple og på mennesker, der er i harmoni og er synkroniseret med mestrenes tankesind. Man skal også huske, at energien, som strømmer gennem brændpunkterne for den guddommelige vilje, har en dobbelt virkning, som kan være både destruktiv og konstruktiv, afhængig af kvaliteten af de personer, der reagerer på den. Forskellige mennesker reagerer forskelligt på indstrømningen af energi, og i nutiden sker der en kraftig psykisk stimulering med resultater, der er både guddommeligt konstruktive og tragisk destruktive.

Alice A. Bailey: *The Externalisation of the Hierarchy*, p. 3-4

---

1 Det elektromagnetiske felt.

Menneskeheden står angiveligt over for en begivenhed, der er et af de største projekter, som de oplyste sjæle, som kaldes visdommens mestre, nogensinde har forberedt sig på. I kristen terminologi kaldes projektet for "gudsrigets komme" og "Kristi genkomst". I åndsvidenskabelig kontekst kaldes forberedelserne "Hierarkiets tilsynekomst" – og projektet omfatter bl.a. mesteren Kristus. Begivenheden er angiveligt nært forestående, men ingen kender tidspunktet, men tilsynekomsten vil stimulere alle mennesker med højfrekvent energi, som giver øget psykisk modtagelighed.



Den sidste faktor, der omtales i forbindelse med den øgede psykiske sensitivitet, er anvendelsen af elektrisk lys. Det er en opfindelse, der kun er lidt over 100 år gammel, og det giver øget modtagelighed og sensitivitet, når man udsættes for lys i længere tid. Uanset om man kan acceptere ovenstående forklaringer, som naturligvis ikke kan verificeres med naturvidenskabelige beviser, så kan man konstatere, at interessen for psykisme er stigende, og som følge deraf er der behov for nærmere studieR af emnet. Derfor præsenteres der i det følgende en fortolkning af, hvordan især Alice A. Bailey beskriver de psykiske evner.



### **Sansernes formål**

Psykiske evner forbindes ofte med mystiske og grænseoverskridende erkendelser, som er forbeholdt nutidens få clairvoyante. Men psykiske evner er ikke nødvendigvis et tegn på høj udvikling, for det afhænger helt af kvaliteten af psykikerens evne. Fra et åndsvidenskabeligt perspektiv er psykiske evner heller ikke mystiske i den betydning, at de er uforklarlige.

Psykisme er ganske enkelt en udvidelse af de almindelige fysiske sanser, for de fysiske sanser har kun en meget begrænset rækkevidde. Åndsvidenskaben oplyser, at de fem almindeligt kendte fysiske sanser har en række højere åndelige genpartner, som gør det muligt for mennesket at sanse på indre bevidsthedsplaner. Psykiske evner er derfor udelukkede udtryk for

evnen til at sanse på ikke-fysiske eller metafysiske bevidsthedsplaner – bl.a. på astralplanet eller i følelsernes verden og på mentalplanet eller i tankens verden – og senere i højere åndelige verdener.



### **Den usynlige verden**

Mennesket har sandsynligvis altid troet på, at det fysiske liv kun var et forkammer til en indre verden, som det træder ind i ved livets afslutning. Selv den mest dogmatiske materialisme har ikke været i stand til at udrydde overbevisningen, selv om materialistisk orienterede mennesker har gjort ihærdige anstrengelser. Men hvor findes den indre verden? Nogle vil måske pege op mod himlen, mens andre vil sige, at den findes indeni. Der findes en ret præcis formulering i Det Nye Testamente:

*"Da han engang blev spurgt af farisæerne, når Guds rige kommer, svarede han dem og sagde: Guds rige kommer ikke således, at man kan iagttage det. Man vil heller ikke kunne sige: 'Se her!' eller 'Se, dér er det!' For Guds rige er midt iblandt jer".<sup>2</sup>*

Den indre verden eller "Guds rige er midt iblandt jer" kan også oversættes til: "inden i jer", men "midt i blandt jer" er en langt mere præcis beskrivelse, fordi den indre verden eller energiverdenen omslutter mennesket på alle sider ligesom luftelementet. Mennesket befinder sig midt i den indre verden og påvirkes hver dag både følelses-mæssigt og tankemæssigt af påvirkninger indefra. Men mennesket oplever ikke, at det modtager fremmede indtryk, fordi det identificerer sig med indtrykkene og er overbevist om, at når det føler og tænker, er det dets egne følelser og tanker. Livsholdningen medfører, at mennesket ikke er i stand til at rejse til den indre verden, fordi det allerede bor i den – også selv om det er ubevidst om den. Selv om man ikke kan se stjernerne lyse om dagen, betyder det ikke, at de ikke er der. De er bare usynlige for det fysiske syn, så længe Solen skinner. Den "indre" og usynlige verden er også usynlig for de fysiske sanser, men ikke for psykiske mennesker, og det er dem og deres sanser, der skal undersøges i artiklen. Både den usynlige og den synlige verden beskrives af åndsvidenskaben som syv bevidsthedsplaner, som menneskets sjæl inkarnerer i for at få erfaringer.

Til hvert bevidsthedsplan er der en række evner, som gør det muligt for sjælen at sanse og orientere sig på det pågældende plan. Sjælens eget plan, kaldes kausalplanet – dvs. årsagsplanet. Det er lærerigt at fordybe sig i den analogi, der findes imellem de fysiske og ikke-fysiske sanser, for det skaber en fornemmelse af den helhed, som udgør menneskets samlede konstitution. Derfor er der grund til at fordybe sig i sansernes formål og udviklingshistorie.

---

<sup>2</sup> Lukasevangeliet kap. 17,20-21

# DE SYV BEVIDSTHEDSPLANER

## LOGOISK PLAN

Guddommeligt plan

Ubeskriveligt

## MONADISK PLAN

Åndens plan

## ATMISK PLAN

Åndelig vilje - Dynamisk kraft

## BUDDHISK PLAN

Intuitiv indsigt - Kærlighed

## KAUSALPLAN

Abstrakte tanker

## MENTALPLAN

Konkrete tanker

## ASTRALPLAN

Følelser - Begær - Psyke

## FYSISK PLAN

Handling - Aktivitet

DE  
ÅNDELIGE  
PLANER

SJÆLEN

PERSONLIG-  
HEDEN



## Mennesket er ånd, sjæl og legeme

Til det formål er det nødvendigt at kende nogle helt centrale perspektiver i åndsvidenskaben, men inden de forklares, kan planchen skabe et fundament for forståelsen af menneskets åndelige anatomi.



*Menneskets åndelige anatomi*

Planchen viser, at mennesket er en åndelig skabning. Ånden eller monaden (1) har skabt en sjæl i et kausallegeme (2), der udtrykker sig gennem en personlighed, som består af flere redskaber, der kaldes for mentallegemet (3), astrallegemet (4) og kombinationen af et æteriske legeme (5) og et fysisk legeme (6).

Selv om planchen kun giver en begrænset beskrivelse af menneskets indre natur, så er det tilstrækkeligt til formålet i det aktuelle afsnit. Mennesket er en ånd, som har en sjæl, der har en personlighed, som består af et tankelegeme og et følelseslegeme, der begge er erkendelsesredskaber i deres indre verdener, samt et fysisk-æterisk legeme, der er et handleredskab i den ydre fysiske verden. Sjæl og bevidsthed er synonyme i den forstand, at mennesket først og fremmest er en bevidsthedsskabning, der erfarer og forstår ved hjælp af tankelivets refleksioner, følelseslivets sensitivitet og sansernes modtagelighed for indtryk.



### **Sansernes udvikling**

Hvordan udvikles sanserne efterhånden som sjælen udvikler sig liv efter liv? Her er det ikke hensigten at beskrive detaljerne i menneskets meget lange udviklingshistorie, men det er vigtigt at forstå, at åndsvidenskabens forestilling om evolution adskiller sig en hel del fra den traditionelle naturvidenskabelige forskning – især vedr. spørgsmålet om, hvor længe der har eksisteret mennesker. Den traditionelle naturvidenskab regner med ca. 100.000 år, hvorimod åndsvidenskaben har et perspektiv på millioner af år.

De første racetyper, der inkarnerede på Jorden, kan fysiologisk set ikke betragtes som mennesker, som man kender dem i nutiden. De havde i hvert fald ikke den form, man kender i dag. I begyndelsen af menneskets evolution var sjælen – det indre menneske – uden sanser. Det var en fase, hvor sjælen i bogstavelig forstand var uvidende, døv og blind på det fysiske plan. I sin egen verden på kausalplanet var sjælen relativt fuldkommen, men dens evne til at udtrykke sin relative fuldkommenhed i den mentale, astrale og fysiske verden, var stærkt begrænset. Derfor inkarnerer den igen og igen med det formål at overvinde begrænsningerne ved hjælp af erfaringer. Sjælens udvikling begynder derfor i uvidenhed, og målet er alvidenhed.

Gennem millioner af år udvikledes de fem sanser, som mennesket nu er i besiddelse af. Inkarnationernes sanseerfaringerne gennem millioner af år giver mennesket – dvs. bevidstheden – mulighed for at udvikle nogle højere korresponderende evner, som normalt ikke betragtes som sanser, men de har en nøje sammenhæng med de fem kendte fysiske sanser. Men hvilke evner medfører sanserne, og i hvilken rækkefølge udvikles de? Beskrivelsen er baseret på Alice A. Baileys forklaring i *A Treatise on Cosmic Fire*.



### 1. sans – Hørelse:

Den første sans, sjælen udviklede, var hørelsen. Hørelse giver sjælen en forestilling om retning, og det gør det muligt for sjælen at bestemme sin plads i systemet og stedfæste sig selv.

Fornemmelse for retning skaber desuden nysgerrighed efter kontakt. Mennesket hører imidlertid kun et meget begrænset antal af de mange lyde, der eksisterer. Hvis menneskets hørelse kunne opfatte samtlige lyde på det fysiske plan, ville det fysiske legeme gå i opløsning pga. det enorme pres, det ville opstå. Det er en dyb, indre sandhed, at alt hvad der eksisterer, er opstået af lydvibrationer, og en dag vil menneskeheden erkende det og forstå det.

Evnen til at skelne mellem de mange forskellige lyde, som alle levende skabninger udsender, er underlagt høresansen på de forskellige bevidsthedsplaner. De psykiske evner, der kaldes lavere og højere clairaudience (klarhørelse), er høresansens højere psykiske genparter.



### 2. sans – Følelse:

Den anden sans, sjælen udviklede, var følelsen. Følelse giver mennesket en forestilling om kvantitet, og mennesket bliver i stand til at bestemme sit eget omfang i forhold til andre legemer uden for sig selv.

Følesansen giver fornemmelse af størrelse, ydre struktur, overflade osv., men følelsen giver også en fornemmelse af den essens, der skjuler sig bag enhver form.

På de senere stadier udvikles følesansen til lavere og højere psykometri (klarfølelse), medfølelse og identifikation med Det Ene Liv, der beliver alt på alle niveauer.

### 3. sans – Syn:

Den tredje sans, sjælen udviklede, var synet. Synet giver mennesket en forestilling om proportioner, og synssansen gør det muligt at afstemme sine bevægelser efter andres bevægelser.

Synssansen organiserer alle de forestillinger, der er skabt af sanserne, og den relaterer dem til hinanden. Synssansen er evolutionært set sammenfaldende med udviklingen af tankesindet. På de senere stadier udvikles synsevnen til lavere og højere clairvoyance (klarsyn) og til åndelig vision og indsigt.



### 4. sans – Smag (underafdeling af følesansen):

Den fjerde sans er smagssansen, som giver mennesket en forestilling om værdier. Smagssansen gør det muligt at bestemme, hvad mennesket selv synes, er godt eller skidt.

God smag – konkret og i overført betydning – er evnen til at fornemme essensen og kvaliteten bag enhver form. Alle former skjuler et iboende guddommeligt kim, som smagssansen kan afsløre. På de senere stadier fører det til udvikling af forestillingsevnen, skelnevnen og intuitionen.

### 5. sans – Lugt (underafdeling af følesansen):

Den femte sans er lugtesansen. Den giver også mennesket en forestilling om indre kvalitet, og lugtesansen gør det muligt at finde det, der tilsyneladende har samme kvalitet eller karakter som det selv.

Lugtesansen skaber stræben efter forening. Lugtesansen er den sans, der til sidst fører sjælen tilbage til sit hjem. Lugtesansen lærer sjælen at genkende hjemmets vibration – Faderens hus eller det åndelige ophav. Det er et åndeligt modstykke til den sans, som især fugle bruger, når de skal lokalisere deres ynglesteder over store afstande.

På baggrund af ovenstående informationer er det vigtigt at pointere, at en sans på et tidspunkt – når den er højt udviklet – begynder at smelte sammen og indgå i en syntese med de andre sanser. Derfor er det meget vanskeligt at vide, hvornår den ene begynder og den anden slutter. Lugtesansen fører senere til udvikling af åndelig aspiration, dømmekraft og alvidenhed.





## 6. sans – Tankesindet

Set i et evolutionært perspektiv er det ikke længe siden, at mennesket begyndte at samle informationer ved hjælp af tankesindet. Det vil sandsynligvis overraske mange, at tankesindet er forbundet med den såkaldte sjette sans, men det skyldes uden tvivl, at det kun er få mennesker, der kender tankesindets højere egenskaber. Hukommelsen og de analytiske evner, der ofte forbindes med tankesindet, er i virkeligheden tankesindets laveste funktion.

Den sjette sans er forbundet med den samlede anvendelse af tankesindets funktioner, som er:

- Koordinering af sanseindtryk, der skaber et pålideligt billede af den ydre og indre virkelighed.
- Indsamling og bearbejdning af information, som overføres til tænkeren – sjælen. De to første funktioner er stort set de eneste, som langt de fleste mennesker bruger i nutiden.
- Overførsel af sjælens inspiration, tanker, ønsker og vilje til hjernebevidstheden. Det sker efterhånden som mennesket udvikler sjælkontakt via tankesindets brobyggende funktion.
- Anvendelse af tankesindet som et visionsorgan, som sjælens verden kan iagttages igennem.

## 7. sans – Intuitionen

Der er sandsynligvis ikke mange, der har hørt om den syvende sans, og årsagen er, at intuitionens dybere natur ikke er forstået, og den er slet ikke realiseret endnu. Kun meget få mennesker på Jorden er i besiddelse af ægte intuition. Alice A. Bailey har denne opsummerende information:

*”... alle sanserne er i stand til at række uendeligt langt, og enhver sans kan, hvis den udvikles og udnyttes bevidst, lede mennesket i tre hovedretninger:*



- a) *Mod alle tings centrum – tilbage til Guds hjerte.*
- b) *I tæt kommunikation med dets medmennesker, som det kommer i forbindelse med, hvis det ønskes.*
- c) *I forbindelse med alle former”.*

Alice A. Bailey: *The Light of the Soul*, p. 351



### **Menneskehedens udvikling af sanserne**

Hvilken bevidsthedsudvikling er der sket i løbet af evolutionsprocessen, og hvilke psykiske evner har det medført? Det er vigtigt at huske, at sjælen i sin meget lange udviklingsfase på Jorden først forsøger at opnå fuldt herredømme over det fysiske legeme via nervesystemet og det fysiske sanseapparat. Derefter udvikles evnen til at udtrykke sig gennem følelseslivet og senere kommer den mentale udvikling i fokus. Udviklingsprocessen repeteres i øvrigt ved hver inkarnation, når mennesket i barndommen gennemlever en gentagelse af de forskellige udviklingsfaser.

### **Den arkaiske fase – Lemurien**

De første egentlige mennesketyper viste sig for ca. 18 millioner år siden i den fase i historien, som åndsvidenskaben kalder "den lemuriske". Den lemuriske mennesketypes primære udvikling var fokuseret på koordinering af det fysiske legeme og forædling af seksualdriften. På det tidspunkt var mennesket kun lidt mere end et dyr, for tænkeevnen var kun til stede i sin mest latente form, og synssansen var under udvikling. Det betød, at menneskets adfærd var helt instinktivt (ubevidst) og mediumistisk. Det lemuriske menneske var ligesom dyrene i en ubevidst instinktiv kontakt med omgivelserne (mediumisme), som gjorde det muligt at fornemme farer, muligheder for føde og chancer for forplantning.

### **Den mytiske fase – Atlantis**

Senere – i en fase, som åndsvidenskaben kalder "den atlantiske" – blev menneskehedens udvikling gradvist løftet ind i følelsernes verden, og det blev samtidig men-

neskehedens store psykiske udviklingsperiode. Her blev følelseslivet stimuleret i en grad, som er ufattelig for nutiden. Det gjorde det muligt for mennesket at føle hengivenhed og dyb kærlighed til lærere, vejledere og genstande, som man begærede. Den atlantiske periode strakte sig frem til ca. 10.000 år f.Kr. Det var en udpræget religiøs periode, hvor livet i den astrale verden blev fornemmet og studeret. Den intense udvikling og interesse for følelseslivet udviklede de korresponderende evner, der er knyttet til menneskets følelsesliv – dvs. clairvoyance, clairaudience, psykometri, forestillingsevne og følelsesmæssig idealisme m.m. Men det var samtidig også en periode med stor uklarhed, blændværk og illusioner, fordi tænkeevnen endnu ikke var udviklet til et særligt højt niveau. Det medførte, at der var en udpræget mangel på kritisk sans og skelneeve – et problem, som man fortsat ser blandt mange følelsesbetonede psykikere i nutiden.



### **Den indoeuropæiske fase**

I nutiden lever menneskeheden i en periode, hvor mennesket er fokuseret på at udvikle tænkeevnen og det mentale redskab. Åndsvidenskaben kalder fasen for "den indoeuropæiske periode", fordi de mentale mennesketyper først inkarnerede på det indiske kontinent, og senere bredte de sig over hele verden. Det betyder imidlertid ikke, at de fleste mennesker i nutiden er mentale, for hovedparten af menneskeheden er fortsat følelsesmæssigt polariseret, selv om det ikke er i samme grad som på Atlantis.

Stimuleringen af intellektet som følge af nutidens uddannelsessystemer, har haft en positive virkning. De lavpsykiske evner fra den atlantiske periode er blevet skubbet i baggrunden. Opgaven for nutidens menneske er at udvikle sin bevidsthed og træne den i at fungere i tænkningens verden, samtidig med at man bevarer den følelsesmæssige udvikling, som tidligere perioders udvikling har skabt. Det er en udvikling, der vil give mennesket adgang til højere åndelige evner som mental telepati og sjælsinspiration.



### Sanserne og de højere psykiske genparter

Efter gennemgangen af sanserne er fundamentet skabt for en præsentation af artiklens centrale budskab – sanserne og de højere psykiske genparter. Oversigten stammer fra Alice A. Baileys bog *A Treatise on Cosmic Fire* og den giver oplysning om en række psykiske evner.

PLAN	Høresans	Følesans	Synssans	Smagssans	Lugtesans
ATMISK	Salighed	Aktiv tjeneste	Indsigt	Fuldkommen-gørelse	Alvidenhed
BUDDHISK	Åndelig forståelse	Åndelig healing	Åndelig vision	Åndelig intuition	Åndelig idealisme
MENTAL	Højere clairaudiance	Planetarisk psykometri	Højere clairvoyance	Skelneevne	Åndelig dømmekraft
ASTRAL	Clairaudiance	Psykometri	Clairvoyance	Forestillings-evne (fantasi)	Følelsesmæssig idealisme
FYSISK	Hørelse	Følelse (Berøring)	Syn	Smag	Lugt

*Sanserne og de højere psykiske genparter*

Planchen viser, hvordan de kendte fysiske sanser efterhånden udvikler sig til højere åndelige eller psykiske genparter, som sjælen kan bruge i sin udviklingsproces. På de højere bevidsthedsplaner, som f.eks. mentalplanet, det buddhiske plan og det atmiske plan, har mennesket en række latente evner, men for nutidsmennesker repræsenterer de bare ord, der er uden mening på det nuværende udviklingsniveau.



<b>LOGOISK PLAN</b>		
<b>MONADISK PLAN</b>		
<b>ATMISK PLAN</b> Lugtesans	Tilbagetrækningsplaner	
	Tilbagetrækningsplaner	
	Alvidenhed	Lugt
	Fuldkommengørelse	Smag
	Indsigt	Syn
	Aktiv tjeneste	Følelse
	Salighed	Hørelse
<b>BUDDHISKE PLAN</b> Smagssans	Tilbagetrækningsplaner	
	Tilbagetrækningsplaner	
	Åndelig idealisme	Lugt
	Åndelig intuition	Smag
	Åndelig vision	Syn
	Åndelig healing	Følelse
	Åndelig forståelse	Hørelse
<b>KAUSALPLAN</b>	Åndelig telepati (formløst)	Syntese sanser
	Respons på gruppevibration (formløst)	Syntese sanser
<b>MENTALPLAN</b> Synssans	Åndelig dømmekraft (formløst)	Lugt
	Skelneevne (form)	Smag
	Højere clairvoyance (form)	Syn
	Planetarisk psykometri (form)	Følelse
	Højere clairaudiance (form)	Hørelse
<b>ASTRALPLAN</b> Følesans	Følelsesmæssig idealisme	Lugt
	Forestillingsevne - fantasi	Smag
	Clairvoyance	Syn
	Psykometri	Følelse
	Clairaudiance	Hørelse
	Under tærsklen	
	Under tærsklen	
<b>FYSISK PLAN</b> Høresans	Lugt	Atomart
	Smag	Underatomart
	Syn	Overæterisk
	Følelse - berøring	Æterisk
	Hørelse	Lufformigt
	Under tærsklen	Vand
	Under tærsklen	Jord

### *Evner og bevidsthedsplaner*

Planchen viser de forskellige evner på de syv bevidsthedsplaner. Bemærk at de sjælegenskaber, der kaldes åndelig telepati og respons på gruppevibration, er såkaldte syntesesanser, der er et resultat af en sammensmeltning af alle fem sanser på sjælens eget plan – kausalplanet.



**VidsomsNettet**

[www.vidsomsnettet.dk](http://www.vidsomsnettet.dk)