

C.W. Leadbeater

OKKULTISME



VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME

C.W. Leadbeater



VidsomsNettet
www.vidsomsnettet.dk

OKKULTISME

Af C.W. Leadbeater

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)



Ordet *okkultisme* er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling er okkultisme ensbetydende med "magi". Man gætter derfor på, at de mennesker, der studerer okkultisme, praktiserer "den sorte kunst" eller "sort magi". Det er med andre ord mystiske mennesker, som går indhyllet i sorte kutter eller store skarlagensrøde kjortler, der er dækket med kabbalistiske tegn. De sidder i uhyggelige omgivelser i selskab med sorte katte og ravne, mens de tilbereder ugudelige trylledrikke under satanistiske påkaldelser.

Selv i nutiden hersker der en del misforståelse om begrebet okkultisme – også blandt de mennesker, der har en intelligens, som burde hæve dem over den slags overtro. Tænkende mennesker burde i det mindste kende ordets latinske afstamning – "occultus" – der har sin rod i "occulere", som betyder "at skjule". "Occulere" består af "ob-" og "celare", der betyder "skjult", "gemt" eller "hemmeligt". Det skulle være tilstrækkelig forklaring til, at man straks forstår, at okkultisme er *videnskaben om det skjulte*. Men langt de fleste betragter okkultisme med foragt. For dem er det noget upraktisk vrøvl, der står i forbindelse med fantasier, spådomme, hysteri, åndemaneri og med søgen efter livseliksir og "de vises sten". De mennesker, der studerer åndsvidenskab, ved bedre. De taler konstant om livets og tingenes skjulte side, og det er meningen, at de skal være skjult. Den okkulte videnskab burde være tilgængelig for alle, men den er bevidst skjult for egoistiske, grådige og følelsesbetonede mennesker. I virkeligheden er *intet* skjult. Det eneste, der skjuler den indre virkelighed, er menneskets egen begrænsninger. For ethvert menneske bliver verden – efterhånden som menneskeheden udvikler sig – større og mere rummelig, fordi mennesket bliver i stand til at se mere og mere af Universets storhed og skønhed.



Udviklingstrin

Som en indvending mod påstanden kan man fremføre det velkendte faktum, at ved hver af de store indvielser, der er udtryk for kandidatens vandring ad den højere udviklingsvej, får kandidaten bestemte nye okkulte kundskaber. Det er sandt, men det er en viden, der kun kan gives, fordi kandidaten har nået et udviklingstrin, hvor det er muligt at forstå den kundskab, der præsenteres. Set i forhold til den almindelige menneskehed er det ikke anderledes – som eksempel kan gives den kundskab, der gives til et barn, som endnu kæmper med at forstå matematikkens principper. Når barnet når et forståelsesniveau, hvor det begynder at begribe andengradsligninger, er læreren parat til at forklare de regler, som ligger til grund for dem. Det samme gælder, når et menneske har gjort sig parat til at modtage den undervisning, der gives i forbindelse med en indvielse, for så bliver mennesket omgående indviet. Forudsætningen for at man kan opnå evnen til at modtage den højere kundskab og indsigt, er ved at forsøge at forstå menneskehedens nuværende forhold, og indrette tilværelsen på en fornuftig måde for at forstå de fakta, man møder.

Studiet af *hele* naturen

Okkultisme er derfor studiet af naturens skjulte sider – eller rettere sagt – okkultisme er studiet af *hele* naturen i stedet for kun af den begrænsede del, som hører ind under den materialistiske naturvidenskab. På menneskehedens nuværende udviklingstrin er langt den største del af naturen helt ukendt for de fleste mennesker, fordi menneskeheden indtil nu kun har udviklet en meget lille del af de evner, den er i besiddelse af. Gennemsnitsmennesket baserer derfor sin filosofi (hvis det overhovedet har nogen) på et fuldstændigt mangelfuldt grundlag. Gennemsnitsmenneskets handlinger respekterer – mere eller mindre – de få fysiske naturlove, det kender, og derfor er både teorierne om livet og den daglige adfærd fejlagtig og mangelfuld.

Okkultisten har et langt mere forståeligt synspunkt. Okkultisten er et menneske, der regner med energier, kræfter og kvaliteter fra de højere usynlige eller skjulte verdener. Energiernes funktioner er skjult for materialisten. Og på den måde former okkultisten sin tilværelse med respekt for alle naturens lovmæssigheder i stedet for kun af og til at tage hensyn til nogle små brudstykker.



Nutidens begrænsede bevidsthed

Det er vanskeligt for et menneske, der ikke kender til okkultisme, at forstå, hvor store, hvor alvorlige og hvor altomfattende de selvskabte begrænsninger i virkeligheden er. Hvis man ønsker at forstå gennemsnitsmenneskets begrænsninger, vil den bedste måde være at forestille sig en form for bevidsthed, der er endnu mere begrænset end menneskets nuværende bevidsthed, og herefter tænke over, hvor begrænset den er i forhold til menneskets. Man kan f.eks. forestille sig, at der eksisterer en bevidsthed, som kun er i stand til at opfatte fast fysisk stof. Det medfører, at flydende, gas- og luftformige stoffer vil være ikke-eksisterende for bevidstheden, på samme måde som de æteriske, astrale og mentale stoffer er det for gennemsnitsmennesket. Man vil hurtigt forstå, at en korrekt og fuld-

kommen opfattelse af den verden, mennesket lever i, vil være umulig for den begrænsede bevidsthed.

Fast stof, som er det eneste, den begrænsede bevidsthed kan iagttage, vil konstant være udsat for gennemgribende ændringer eller omvæltninger, men det ville ikke være muligt at fastslå en logisk teori om årsagen. Hvis der eksempelvis falder en kraftig regnbyge, vil jordens faste materiale gennemgå en forandring. Jorden vil i mange tilfælde blive både blødere og tungere, når den bliver fyldt med fugt og vand, men grunden til forandringen vil naturligvis være uforståelig for en bevidsthed, der ikke kan opfatte vandelementet. Når vinden rejser skyer af sand og støv, som føres fra et sted til et andet, vil omflytningen af de faste materier være helt uforklarlig for den, der ikke har en bevidsthed, som kan opfatte luftelementets eksistens. Det er ikke nødvendigt at give flere eksempler på, hvad der i virkeligheden er indlysende, for forestillingen om verden vil være helt håbløst utilstrækkelig med en bevidsthed, der er begrænset til det tætte og faste fysiske stof. Men det er mærkeligt nok ikke så let at forstå for nutidens menneske, at det nuværende bevidsthedsområde er ligeså begrænset og ligeså langt fra det åndeligt udviklede menneskes bevidsthed, som den imaginære bevidsthed mennesket nu er i besiddelse af. Mennesker, der studerer åndsvidenskab, kender i det mindste teoretisk de tekniske beskrivelser af, at der findes en skjult side af alt i den fysiske verden. Og de ved også, at i de fleste tilfælde har den usynlige side af tilværelsen langt større betydning end den, der kan iagttages med de fysiske øjne.

Metafysiske sanser

Hvis man tager den samme idé, og ser den fra en andet synsvinkel, kan man sige at sanserne, som giver mennesket kendskab til den ydre fysiske verden, indtil nu kun er ufuldstændigt udviklede. Den kundskab, sanserne giver, er derfor kun fragmentariske. Det, et menneske kan se omkring sig, er overhovedet ikke alt, hvad der er at se. Et menneske, der vil gøre sig den ulejlighed at træne sine sanser, vil erfare, at livet bliver rigere, efterhånden som det lykkes at udvide sanserne. For det menneske, der f.eks. elsker naturen, kunsten og musikken, åbner der sig en ubeskrivelig verden af utrolig forøget og ophøjet nydelse. Sanserne ligger latente i menneskets natur, og derfor drejer det sig om at udvikle og aktivere

evner, der allerede er der. Fremfor alt er der for det menneske, der holder af sine medmennesker, en mulighed for at få en betydelig dybere og klarere forståelse af tilværelsen, og dermed kan det være til større nytte.



I øjeblikket står menneskeheden kun midtvejs på evolutionens lange stige, og derfor er menneskets sanser kun halvt udviklede. Men det er muligt at fremskynde turen op ad stigen. Det er muligt i kraft af udholdende arbejde allerede nu at udvikle sanserne til et punkt, som alle menneskers sanser vil nå engang i en fjern fremtid. Det menneske, der har succes med at udvikle sanserne, kaldes ofte clairvoyant. Clairvoyant betyder klartseende. Dvs. et menneske "der ser klart". Men ordet clairvoyance er blevet frygteligt misbrugt og degraderet. Mange forbinder clairvoyance med forskellige fupnumre. Mange såkaldt "clairvoyante" kan ikke se hverken astralt eller mentalt. Og mange forstår ikke det, de ser, hvis de er i stand til at se metafysisk. Det er både alvorligt og uvidenskabeligt. I mange tilfælde er der tale om ren og skær charlataneri og fræk berøvelse. Men at forudse fremtiden til et vist punkt er faktisk en mulighed. Det *kan* gøres, og det er blevet gjort masser af gange. Nogle af de terapeuter, der påstår, at de er "clairvoyante", får ofte glimt af et højere syn, selv om de som regel ikke kan skabe disse glimt, når de har mest brug for dem.



Okkultisten

Okkultisten studerer omhyggeligt alle de virkninger, der er usynlige for andre mennesker, og derfor ved okkultisten langt bedre end andre, hvad fremgangsmåden medfører. Okkultisten har større viden om livet end andre mennesker, og den sunde fornuft bruges til at omforme livet, så det er i overensstemmelse med det, der stu-

deres. På mange måder lever menneskeheden sit liv på en hel anden måde end forfædrene i middelalderen, og årsagen er, at nutidens mennesker ved mere end mennesker i middelalderen. Forskerne har opdaget forskellige aspekter af hygiejnens love. Fornuftige mennesker retter sig efter forskernes oplysninger, og derfor er gennemsnitsalderen i nutiden længere end i middelalderen. Der er altid nogle, som er uintelligente eller uvidende, som enten ikke kender sundhedslovene, eller som undlader at rette sig efter dem. De tænker, at fordi sporerne til sygdommene er usynlige for dem, har de ingen betydning. De tror ikke på nye synspunkter og nye tanker. Det er den slags mennesker, der først bliver udsat for sygdomsangreb, når epidemien opstår, eller når samfundet udsættes for langvarig stress. De lider, men det var ikke nødvendigt, hvis de fulgte med tiden.



De skader ikke alene dem selv med deres ligegyldighed. De tilstande, der er årsag til deres uvidenhed eller ligegyldighed, kan ofte bringe smitten til et land eller en egn, der ellers ville være gået fri. Emnet er det samme – blot på et andet trin. Mikroskopet afslører sygdomskimene. Det intelligente og fornuftige menneske respekterer opdagelsen og ændrer sin levemåde, mens det overfladiske og uintelligente menneske ignorerer det, og lever videre, som det plejer.



Clairvoyance afslører tankekraften og mange hidtil ukendte kræfter. Det intelligente menneske får fordel af opdagelsen og ændrer sit liv og sine synspunkter i overensstemmelse med den nye viden. Men det uintelligente menneske ignorerer de nye opdagelser. Endnu engang tænker det ufornuftige menneske, at når det ikke kan se tankekraften, så har det ingen interesse. Det tror, at opdagelsen er uden betydning for den uvidendes tilværelse – og igen påfører mennesket sig selv unødvendig lidelse, fordi det ikke følger med tiden. Ikke alene udsættes det ufornuftige menneske ofte for ægte lidelse, men det går også glip af uendelig mange af livets glæder.



Gennemsnitsmennesket går med "lukkede øjne"

Opfattelsesevne

Bag musik, poesi, kunst, litteratur, ceremonier og bag naturens skønhed findes der en skjult side. Det er en fuldkommenhed, der rækker langt ud over det fysiske. Og for det menneske, der kan se eller føle det, er døren til denne fuldkommenhed åben. Men et gennemsnitsmenneske går reelt forbi med lukkede øjne og uden iagttagelsesevne. Opfattelsesevnen findes hos ethvert menneske, men den er stadig ikke udviklet hos de fleste. At udvikle evnerne tager sædvanligvis meget tid og kræver hårdt arbejde, men det er i høj grad umagen værd. Men det kan ikke anbefales, at noget menneske bestræber sig på at udvikle evnerne, medmindre motiverne er absolut rene og uselviske. For den, der forsøger at opnå udvidede evner til andet end ophøjede og åndelige formål, vil evnerne blive en forbandelse – ikke en velsignelse. Erhvervsmanden, der ikke har tid til at hengive sig til flittige studier for at udvikle latente indre kræfter, er ikke udelukket fra at få gavn af i det mindste nogle af de fordele, som okkulte studier tilbyder, og det samme gælder for det menneske, som naturligvis ikke er forhindret i at leve hygiejnisk, selv om det ikke ejer et mikroskop. Den sidstnævnte har aldrig selv set sygdomskimene, men via specialister ved det, at kimene eksisterer, og det ved, hvordan det skal beskytte sig imod dem.



Studier

På samme måde kan et menneske, der endnu ikke har udviklet clairvoyance, studere litteratur, der er skrevet af mennesker, som har udviklet clairvoyance. På den

måde kan man få fordele af resultaterne af deres arbejde. Man kan selvfølgelig endnu ikke se al den herlighed og skønhed, der er skjult på grund af menneskets ufuldkomne sanser, men det er muligt at lære at undgå de usynlige fejltagelser og lære at forstå, hvordan de positive usynlige kræfter aktiveres. Længe før man ser fænomenerne, kan man drage konklusioner og på den måde bevise de usynlige verdener eksistens for sig selv. Det kan sammenlignes med et menneske, der kører i en el-bil, for samtidig præsenterer det beviset for elektricitets eksistens for sig selv, selv om det aldrig ser elektriciteten, og derfor naturligvis er uvidende om, hvad den i virkeligheden er.

Et menneske skal forsøge at forstå mest muligt af den verden, det lever i. Det skal undgå at blive efternøler. Det må ikke sakke bagud i evolutionens gang. Det skal forsøge at undgå at blive gammeldags på grund af manglende interesse for nye åndsvidenskabelige erkendelser – selv om de reelt er en fremstilling af den allerældste visdom, som nu ses fra et nyt synspunkt.



Åndsvidenskab er i virkeligheden den allerældste visdom i ny form



VidsomsNettet

www.vidsomsnettet.dk