

John Henry Barrows

My bevidsthed Myt sprog



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

Ny bevidsthed Nyt sprog

John Henry Barrows



VisionsNettet
www.visionsnettet.dk

NY BEVIDSTHED NYT SPROG

Af John Henry Barrows

Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være
kendetegnet ved præcist ordvalg.



World Goodwill-centrene i New York og Geneve afholdt på et tidspunkt et symposium om emnet at skabe et nyt sprog for en ny bevidsthed. Emnet skabte interesse hos mange, som interesserede sig for progressive tanker og åndelig udvikling. Sproget er en genspejling af bevidstheden, og når bevidstheden udvides og forandres, udvides og forandres sproget også. Det samme gælder forståelse, holdninger og tale.

Energi følger tanken

Alle anerkender sprogets store betydning og vigtigheden af velovervejet valg af de rigtige ord, men alle, der i et eller andet omfang forstår livets åndelige aspekt, har et særligt ansvar for at lære at arbejde mere effektivt med dette magtfulde medie. I den daglige samtale med familie, venner, medarbejdere og bekendte ved man, at ordvalget ofte er udtryk for forskellen mellem ønsket om at bygge broer af tillid og forståelse eller intentionen om at bygge mure af mistillid og uvilje. Og netop fordi det er så let at misforstå ord, er det nødvendigt at erkende, at hvis man skal give præcist udtryk for sin hensigt, skal man først arbejde med sin bevidsthed og skabe harmoni med sjælen, før man omsætter sine tanker til ord. Energi følger tanken, og ord er et udtryk for energi. Hvis man ønsker at bruge energien til at skabe en bedre verden, må man lære at vælge sine ord med omhu.

Ny vin på nye flasker

Åndsvidenskaben oplyser, at når menneskeheden bevæger sig ind i Den Nye Tidsalder, vil alt blive nyt. Der skal opbygges nye former, som kan danne rammen om de indstrømmende energier. Menneskeheden blev for mere end 2000 år siden gjort opmærksom på, at det ikke hjælper at "hælde ny vin på gamle flasker". Nye ord, nye lyde, nye idéer med relation til den måde, mennesket tænker og udtrykker sig, vil helt sikkert udvikle sig, efterhånden som den nye civilisation vokser frem.

Esoterisk set er hensigten med at tale, at fungere som formidler af solsystemets kærlighedsenergi. Og når man reflekterer over betydningen af denne oplysning, forstår man, at ord og tale kan blive et magtfuldt redskab i tjenestearbejdet.



Swami Vivekananda

Swami Vivekanandas appel

Swami Vivekananda viste talens styrke, da han engang holdt en kort men indtrængende åbningstale ved parlamentet for verdensreligioner i Chicago, USA. Han sad på podiet ved åbningsceremonierne, men havde store betænkeligheder, for han havde meget lidt eller slet ingen erfaring med at tale offentligt til store forsamlinger. Han var kun 30 år gammel dengang. Men til sidst besluttede han sig til at tale til forsamlingen, der var på 6.000 deltagere. Hans enkle, uforberedte tale gjorde et stort indtryk på tilhørerne. Flere fortalte efter talen, at den havde været virkelig inspirerende og havde gjort et stort indtryk. Han talte om enkle sandheder – om broderskab og om menneskehedens enhed, som forener alle trosretninger i ægte åndelig forståelse.

Den tredje parlamentssamling blev i år 2000 afholdt i Cape Town, Sydafrika, og det ville måske være på sin plads her at citere Vivekanandas afsluttende tale, fordi den så klart giver udtryk for parlamentets sande ånd – og styrken i hans tale er stadig aktuel. Han sagde:



"Egoisme, grådighed, hykleri og den skrækkelige bivirkning – fanatisme – har længe hærget denne smukke planet. Den har fyldt Jorden med brutalitet og vold, ofte gennemblødt af menneskers blod. Den har nedbrudt civilisationer og skabt håbløshed og desperation i mange nationer. Hvis menneskeheden ikke havde tilladt denne frygtelige dæmon at herske, ville menneskets samfund være langt mere udviklet, end det er i dag. Men tiden er inde – og jeg håber inderligt, at den klokke, der lød i morges for åbningen af dette parlament – vil blive en dødklokke for al fanatisme, for alle forfølgelser med våben eller pen, for alle negative følelser og tanker mellem mennesker, for menneskeheden vandrer sammen mod det samme mål."



Intuitiv erkendelse

Swami Vivekanandas tale er et eksempel på talens magt. Talens magt er brugt af mange andre i menneskehedens historie – eksempelvis taler som Kristi Bjergprædiken, Buddhas sidste prædiken, Lincolns tale i Gettysburg, nogle af Churchills radiotaler og Martin Luther Kings (billedet tv.) "I have a dream"-tale. Ord med denne styrke opfattes direkte og skaber intuitiv erkendelse, som er langt mere vidtrækkende end ordenes umiddelbare betydning, for de borer sig direkte ind i det, som den indiske lærer Patanjali kaldte "regnskyen af det, der kan vides". Ordene udtrykker sandheder, der gør indtryk på menneskets bevidsthed. Mange ophøjede lærere, som forstod og brugte talens magt, har aldrig nedskrevet deres tanker og idéer. Det overlod de til tænkere og teologer og de

mange, som fulgte efter for at dissekere, debattere og udpensle det, som oprindeligt var et enkelt og direkte udtryk for guddommelighed.



Smukke tanker – smukt sprog

Aristofanes sagde: "*Smukke tanker skal udtrykkes med et smukt sprog*". I Den Nye Tidsalder vil menneskeheden i høj grad beskæftige sig med åndelige emner. Det vil uden tvivl medføre store forandringer i sproget, der skal forandres fra det nuværende relativt primitive udtryksniveau, for sproget skal være et redskab, der kan beskrive universel kærlighed. Under indflydelse af den indstrømmende universelle energi vil ord, der fremmer separatisme og egoisme, efterhånden vige pladsen for nye ord, begreber og idéer, som bedre kan udtrykke den voksende sans for syntese.



Hitler udnyttede talens magt og mantriske formuleringer for at forene den tyske nation og forme den efter sit onde formål. Reklamefolk, som er uddannet i at udnytte ordenes magt, er mestre i at formulere deres budskab, så det appellerer til menneskets bevidsthed og stimulerer begæret.

De samme evner til at påvirke og forme den offentlige mening må de, som arbejder med åndelige formål, forsøge at udvikle, men på et højere og åndeligt niveau. Kraften i de ord, som stimulerer det gode i mennesket, vil være i stand til at skabe ufattelige forandringer i menneskeheden planetariske liv.



Den Nye Verdenstjenergruppe – den gruppe af mennesker, som står forrest inden for menneskeheds mange tjenesteområder – udvikler de idéer, der kan føre menneskets bevidsthed fremad og opad. På dette tidspunkt – hvor verden for alvor er i nød – kan *alle* arbejde mere ansvarligt med ord og tale. De ord, der bruges, skal stimulere tolerance og forståelse, og denne bevidsthed kan skabe grundlaget for det nye sprog i den nye civilisation.

*God vilje er det målrettede forsøg på
kærlig kommunikation
for at skabe rigtige menneskelige relationer.*





VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk