

*James Kinnier Wilson*

# **Hvordan virkeliggør man menneskehedens enhed?**



**VisdomsNettet**

[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# HVORDAN VIRKELIGGØR MAN MENNESKEHEDENS ENHED?

James Kinnier Wilson



VisdomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# Hvoran virkeliggør man **MENNESKEHEDENS ENHED?**

Af James Kinnier Wilson  
Fra *The Beacon*

*"På trods af forskellige hudfarver, racer,  
trosforestillinger, kulturer og civilisationer,  
er der kun én menneskehed".*

Alice A. Bailey: *Problems of Humanity*, p. 147



## **Fire konkrete idéer**

I mange af de inspirerende og vejledende bøger, som den tibetanske mester Djwhal Khul og Alice A. Bailey har skrevet i samarbejde, præsenteres en lang række markante idéer, som er nødvendige for at opbygge den kommende civilisation i Den Nye Tidsalder. Idéerne omfatter rigtige menneskelige relationer og fokusering på den gode vilje. De påpeger vigtigheden af, at der gives afkald på materialisme for at dele med sine medmennesker og praktisere et åndeligt liv. Hvis man gennemgår alle argumenter, som har inspireret en lang række af nutidens forfattere, er der stort behov for at forene menneskeheden i ét enkelt broderskab af nationer og folkeslag.

Her og nu drejer det sig om at studere og udforske, hvordan man på en *praktisk* måde kan realisere konceptet. Det er baseret på den forudsætning, at fire konkrete idéer udgør en sikker hjælp til at realisere det vigtige tema. Idéerne omtales alle i Alice A. Baileys bøger, men her er de samlet til kendsgerninger, som er et fælles anliggende. Det drejer sig om eliminering af ondskab, afslutning af alle væbnede konflikter, grundlæggelse af en "platform" for én enkelt verdensreligion, og udskiftning af kapitalismen med et andet og mere retfærdigt system.



### **Eliminering af ondskab**

Når eliminering af ondskab er det første krav, der stilles, skyldes det, at set i et tidsmæssigt perspektiv, er det det første, der skal ske. Det skal ske *før* konflikterne i verden indstilles, for ingen regering vil reducere sit militære forsvar, hvis der stadig findes trusler fra onde kræfter. Desuden siges det, at *"de onde kræfters modstand skal elimineres før Kristus, som alle venter på, kan komme"*.<sup>1</sup> Den endelige etablering af den nye verdensreligion – og muligvis også det nye økonomiske system – afventer også tidspunktet for eliminering af onskaben.

Det er blevet forklaret, at for at udrydde ondskab *"kan det nødvendiggøre drastiske tiltag, men til sidst vil meget godt vise sig"*.<sup>2</sup> Man ved også, at problemet ikke som tidligere kan løses med en konventionel krig, men med en helt anderledes og meget intensiv krig i menneskets tankesind og viljesaspekt. Det er det, der er emnet for artiklens videre overvejelser.

Der skal bl.a. henvises til en kilde, som måske ikke er så kendt, men som er vigtig for en korrekt forståelse af, hvad der kræves af den fremtidige indsats. Kilden er *The Vision of the Nazarene*,<sup>3</sup> som blev skrevet af en indviet, som dengang ønskede at være anonym, men navnet er senere blevet kendt som Cyril Scott. Titlen Nazarene viser, at der er tale om Jesus, og visionen, som er interessant i denne forbindelse, blev givet til Cyril Scott på den måde, som han beskriver i *The Master's garden in Syria*, hvor der står:

---

1 Alice A. Bailey: *The Externalisation of the Hierarchy*, p. 616

2 Alice A. Bailey: *The Externalisation of the Hierarchy*, p. 648

3 Nazarene stammer fra "nazarenos", som er græsk, og betyder "manden fra Nazareth" med hentydning til Jesus. *The Vision of the Nazarene* er udgivet af Routledge 1933, og findes i en revideret udgave af Neville Spearman 1955.

*Vi nærmer os det tidspunkt, hvor man vil udvikle redskaberne til stor sensitivitet ... og som i et spejl vil fjenderne blive afspejlet, enkeltvis eller som gruppe, og de vil være ivrige efter at bøje menneskets vilje til fordel for deres egoistiske og uretfærdige fordele.*

*Og nyhederne om fjenderne rygtedes, og mennesket rejste sig i vrede, og væltede sine egne fjender og mine fjender med den koncentrerede kraft fra den retfærdige harme.*

*Som et mægtigt bombardement vil han lede sin tankekraft imod de årelange undertrykkere, som i mellemtiden har fået kendskab til tankens uoverskuelige styrke.*



Det er den sidste sætning i visionen, som i symbolske vendinger er nøglen til, hvad der skal gøres. Kampen skal ikke vindes ved hjælp af krigsvåben – den skal vindes med tankens kraft, inspireret og måske synkroniseret med *”rytteren fra det hemmelige sted”*,<sup>4</sup> oplyses der i visionen. *”Rytteren”*, som også er kendt som *”apokalypsens ridder”*,<sup>5</sup> vil helt sikkert komme, og *”forene sin hensigt”* med verdenstjenere og mennesker af god vilje (og muligvis ikke med andre, for der kan være farer og faldgruber), for alle afventer tidspunktet. Hvad vil der evt. ske? Måske kan man forestille sig, at hver gang *”rytteren løfter sit lysende sværd”*, så vil de mennesker, der ønsker at samarbejde, *”opbygge en uindtagelig mur af åndeligt lys”* og udsende en strøm af *”fokuseret åndelig vilje”*, som senere trækkes tilbage og til sidst stopper, når *”sværdet sænkes”*.<sup>6</sup> Hvis svaret er utilstrækkeligt, eller hvis viljen svækkes, kan verdenstjenerne uden tvivl påkalde hjælp fra *”Befrielsens Herrer”* i en tid, hvor nøden er stor.<sup>7</sup>

*I menneskehedens verden  
har had endnu aldrig fjernet had.  
Kun kærlighed fordriver had.  
Sådan er loven, som er ældgammel og evig.<sup>8</sup>*

4 Avataren er en af de *”frelsens kræfter”* – se navnlig Alice A. Bailey: *The Externalisation of the Hierarchy*, pp. 268ff og 274ff.

5 Iflg. *The Book of Revelation*, 19,11ff

6 Alice A. Bailey: *The Externalisation of the Hierarchy*, pp. 280 og 346.

7 Alice A. Bailey: *The Externalisation of the Hierarchy*, pp. 266ff – om en tilsvarende situation, som herskede ved slutningen af Anden Verdenskrig.

8 Citeret fra *The Dhammapada*, oversat af Thomas Byrom. Er tilgængelig i et genoptryk fra *Rider*, London 2008. Den samme tanke findes i Alice A. Bailey: *Problems of Humanity*, p. 173



### **Slut med væbnede konflikter**

Der er en lang tradition for at forsvare de nationale grænser, og selv om man fjerner regeringer med onde hensigter, vil man være tilbageholdende med at demobilisere forsvaret og sikkerhedsstyrkerne. Alligevel er det en af de opgaver, der kræves af den nye civilisation, som skal *"reorganisere strukturerne i verdenspolitikken"*,<sup>9</sup> selv om *"den vigtigste og mest krævende forberedelse (til Kristi genkomst) er fred i verden."*<sup>10</sup> For at nå idealerne skal ordet "forsvar" forsvinde fra den politiske tænkning. "Forsvar" er protektionistisk, nationalistisk, separatistisk og isolationistisk. Det betyder, at man ser indad, og kun tager hensyn til sin egen sikkerhed, og derfor er der ingen plads til begreber som "den ene menneskehed".



Afvæbning vil reorganisere regeringernes politik, fordi nationerne pga. deres nye indsigt tager et afgørende skridt fremad på udviklingsvejen. De ser udad og i virkeligheden opad. Idéen om "en åndelig regering" vil derfor være indlysende.<sup>11</sup> Og måske kan den glemte drøm om nationernes verdenssamfund igen blive til virkelighed.

---

9 Først citeret i Alice A. Bailey: *The Destiny of the Nations*, p. 106

10 Alice A. Bailey: *The Externalisation of the Hierarchy*, p. 611

11 Alice A. Bailey: *The Destiny of the Nations*, p. 60

Det vil uden tvivl blive vanskeligt at overbevise regeringer og deres rådgivere om ovennævnte plan, hvor man opgiver nationalismen og bliver 100% international i Den Nye Tidsalder. Men hvis det er tilfældet, så vil overvindelsen af ondskab skabe en kraftig tone, der bliver så gennemtrængende, at den vil samle menneskeheden kræfter. Menneskeheden vil være så beslutsom og følelsesbetonet, at befolkningens vilje vil vække regeringerne overalt. Det er den samme tone, der tidligere har fejlet alle forhindringer af vejen. Faktisk er *"menneskeheden nu hurtigt ved at nå det punkt, hvor dens forenede vilje vil være den afgørende faktor i verdensbegivenhederne"*.<sup>12</sup>



### **Platformen for den nye verdensreligion**

I Alice A. Baileys bøger omtales én enkelt universel verdensreligion adskillige gange. Verdensreligionen vil være en religion, som *"vil være tilstrækkeligt til at opfylde menneskets behov mange århundreder fremover, og mennesket er blevet forberedt ved hjælp af alle tidligere verdensreligioner"*.<sup>13</sup> Men det er snarere "platformen" til religionen og ikke selve konceptet, der er i fokus i artiklen. Det vigtige ord er i virkeligheden lånt fra en kendt bog,<sup>14</sup> som forudsiger, at:

*Verdenstjenere inden for religionsområdet vil formulere den universelle platform for den nye verdensreligion. Det vil være et værk, der er baseret på kærlig syntese, og det vil understrege fællesskab og åndens enhed. Platformen til den nye verdensreligion vil blive skabt af mange grupper, der arbejder under Kristi inspiration.*

<sup>12</sup> Alice A. Bailey: *The Destiny of the Nations*, p. 36

<sup>13</sup> Alice A. Bailey: *The Externalisation of the Hierarchy*, p. 390

<sup>14</sup> Alice A. Bailey: *The Reappearance of the Christ*, pp. 158f

Måske kan den første opfordring komme fra de fem åndelige centre i New York, London, Geneve, Darjeeling og Tokyo, og forslagene vil i god tid blive returneret til de samme centre?<sup>15</sup> På den måde bliver arbejdet universel fra begyndelsen.

Men kan projektet så begynde? Det vil tage mange år at finde den rigtige balance i sådan en bog. Og det vil tage flere år at perfektionere ordlyden – og endnu længere tid før bogen med største omhu kan oversættes til de nødvendige sprog. Derfor er svaret, at spørgsmålet helt sikkert er det, som blev fremsat i bogen *Tomorrow's God*.<sup>16</sup>

I bogen fortæller Gud, at "på det kritiske tidspunkt" i menneskehedens historie, er det et af Hans formål at fortælle om den "nye åndelighed" ...

*"– om den form for tro, som menneskeheden vil skabe, om den slags overbevisninger, som menneskeheden vil tage til hjertet engang i fremtiden – og menneskeheden opfordres til at skabe fremtiden i det aktuelle øjeblik NU".*



Den afgørende diskussion om problemerne med realiseringen af de fire konkrete idéer er af en anden type, end de diskussioner om problemer, man har haft tidligere. Alligevel kan en fuldstændig forening af menneskeheden i sidste ende afhænge af dem. "*Gruppeantahkaranaen*<sup>17</sup> vil lidt efter lidt komme til syne i form af de mange lystråde, som verdens aspiranter, disciple og indviede væver – det er den bro, der gør det muligt for menneskeheden som helhed at kunne abstrahere fra stof og form".<sup>18</sup> "Menneskehedens tanker vil i vid udstrækning være fokuseret på Djwhal Khuls kraftfulde 3. kapitel i *Problems of Humanity*, med titlen "*Problemet med kapital, arbejde og beskæftigelse*".<sup>19</sup>

---

15 Hvordan centrene opbygges og arbejder – se Alice A. Bailey: *The Externalisation of the Hierarchy*, pp. 675 og 678

16 Neale Donald Walsch: *Tomorrow's God*, p. 113

17 Antahkarana er broen mellem det højere og det lavere tankesind – dvs. det indre redskab, som fungerer imellem dem.

18 Alice A. Bailey: *The Rays and the Initiations*, p. 497

19 Alice A. Bailey: *Problems of Humanity*, 3. kapitel





### **Det kapitalistiske system**

Når man læser p. 70ff i bogen, er man overbevist om både problemet og behovet for forandring. Man lærer (på p. 70), at det kapitalistiske system opstod i middelalderen, og at *"det kapitalistiske system er vokset op og har ødelagt verden"*. På p. 73 fastslås det, at *"det kapitalistiske system ikke kan fortsætte i det uendelige i betragtning af menneskehedens voksende krav og den spirende vækst af åndelige værdier"*. Andre steder siges det, at der vil komme en tid, hvor *"verden vil være klar til en total finansiel regulering"*.<sup>20</sup> Det er den *"totale finansielle regulering"*, der fokuseres på i artiklens sidste afsnit.



---

<sup>20</sup> Alice A. Bailey: *The Externalisation of the Hierarchy*, p. 580

En mulig vej fremad er måske allerede præsenteret af forfatteren til *Towards Novaluation*.<sup>21</sup> ("Mod Nul-værdiansættelse"). Idéen er ret avanceret, for den er baseret på et nødvendigt stop i verdens anliggender. Og kravet er fundamentalt. Fjernelse af det monetære systems værdi vil afslutte alle problemer med fattigdom og nød i verden, og det vil fremme ærlighed og fair handel uden at fjerne pengenes funktion som et middel til at distribuere de nødvendige varer og ressourcer.



I sin essens er idéen faktisk tredobbelt, for den bygger på, at handel skal være uden værdi og uden profit, og i det store hele uden ret til ejerskab. Hvordan kan det fungere i praksis? I stedet for at tjene til livets ophold, skal alle mennesker have en passende "borgerløn", som er i overensstemmelse med inkarnationens aktuelle behov, og det samme gælder i enhver fremtidig inkarnation. Det medfører, at alt hvad mennesker gør for hinanden, gøres i tjenestearbejdets ånd som et udtryk for kærlighed. Og hvis man tænker over det, findes der ikke en bedre grund.



### **Krav til menneskets vilje**

En ændring, der allerede blev forudset for omkring halvtreds år siden<sup>22</sup> i relation til handel og den nye økonomi er vigtig. Alle nationer har forskellige behov for trivsel og velstand, fordi verdens varer og råstoffer ofte findes spredt og endda på afsides liggende steder. Men hvis en transaktion ikke er baseret på værdi, kan alle slags varer udveksles, selv om deres nytteværdi på det aktuelle tidspunkt kan være meget forskellig. De to parter tilfredshed vil være det eneste krav for en handel. På den måde vil levestandarden stige overalt, og fattigdom og den tredje verdens<sup>23</sup> afhængighed vil forsvinde.

21 *Towards Novaluation: God's Work and ours at the End of the Age*, Janus Publishing, London 2009

22 Se Alice A. Bailey: *The Externalisation of the Hierarchy*, p. 569 og cf. også p. 580

23 Et begreb, der bruges til at beskrive de fattige lande.



Det er indlysende, at udskiftningen af kapitalismen med et helt nyt og uprøvet system vil kræve en beslutsomhed og vilje på et niveau, der er uden fortilfælde. Men hvis man ser realistisk på problemet, så kræves der faktisk ikke andet end menneskets vilje, for at gennemføre omlægningen. Muligvis er den nuværende recession i verdens økonomier og de forstyrrelser, den skaber på de finansielle markeder, allerede tegn på den kommende forandring, men forslaget skal snarere ses som en positiv kraft til forandring. Materielt ville en valuta "uden værdi" skabe mere rimelige levevilkår og et fælles mål. Åndeligt ville systemet frigøre mennesket – i det mindste delvist – fra mange blændværk og begær. Og frem for alt ville det give menneskeheden en tættere forbindelse til den åndelige verden og til de kærlige mennesker, som allerede arbejder for den.





**VisionsNettet**

[www.visionsnettet.dk](http://www.visionsnettet.dk)