

Susan MacNiel



Kan krig være
HELLIG?



VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk

Kan krig være HELLIG?

Susan MacNiel



VisionsNettet
www.visionsnettet.dk

Kan krig være HELLIG?

Af Susan MacNiel
Fra *The Beacon*

(Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

*Krige opstår i mennesket sind.
Derfor er det i mennesket selv,
at fred skal opbygges.*

UNESCO



Denne artikel handler *ikke* om "hellig krig" i traditionel betydning. Den handler primært om "åndelig krig" eller om indre kamp. Betegnelsen "hellig krig" leder tanken hen på korsridderne og den måske mørkeste og mest primitive periode i kristendommens historie. I middelalderen var de kristne præster overbeviste om, at kirken repræsenterede den alkærlige Fader i Himlen og kærlighedens jordiske repræsentant – Hans søn Jesus Kristus – som opfordrede menneskeheden til at "*elske sin næste*" – og alligevel praktiserede man udbredelsen af dette kærlighedens, barmhjertighedens og tolerancens budskab ved at drage ud og slagte de mennesker, der havde valgt at vandre en anden vej til den samme Gud. Korsridderne var fanatiske kristne ekstremister, som spredte død, mord, lemlæstelse, sorg, fortvivelse og ødelæggelse. De førte "hellig" krig – *jihad* – mod anderledes troende. De var datidens terrorister, som uden skrupler og samvittighedskvaler gav deres medmennesker – deres næste – valget mellem at skifte til en tro, som de ikke ønskede at tro på, eller at dø.

Kernen i korsriddernes overbevisning var sandsynligvis ægte, men det er ikke en tilstrækkelig begrundelse for at gøre det stik modsatte af, hvad kernen i religionen opfordrede dem til. Kernen i Islam er også ægte, men hvem kan acceptere, at muslimer på dette grundlag fører "hellig" krig – *jihad* – mod Vesten i form af terror? Og både korsridderne (datidens fundamentalistiske terrorister) og muslimerne (nutidens fundamentalistiske terrorister), har tydeligvis misforstået budskabet i henholdsvis *Bibelen* og *Koranen*, når de tror, at mord, vold, frygt og terror kan overbevise og omvende et menneske. Derfor skal artiklen ses i et helt andet lys.

Red.



Et redskab til harmonisering

Den rigtige *åndelige* begrundelse for at føre krig ser ud til at være "*harmonisering*". Men hvis krig skal bruges som et redskab til at foretage justeringer i den fysiske verden, hvordan bliver man så disciple, der kan vise andre vejen i tider med krig og fjendskab? I *Bhagavad-Gita* gav Krishna dette råd til Arjuna i en tid med krig:

"Mennesker, der overvældes af følelser som f.eks. begær, grådighed og frygt, har ført menneskeheden ind i hykleri, selvbedrag og formørkelse. Hvis menneskeheden i stedet havde et lyst sind, ville disciplin og ægte tro blive praktiseret uden ønske om belønning. Når man ikke mestrer at leve op til Selvet (sjælen), bliver det lille "selv" (personligheden) en krigsfjende, og det resulterer i, at man tvivler på sig selv, bliver deprimeret og mister både tro og håb. Verdens ledere fastlægger de normer, som almindelige mennesker skal leve efter. Selvom de nuværende ledere rundt omkring i verden handler ud fra uvidenhed og egoisme, burde disciple handle "ud fra upersonlighed for at bevare verden."

Modsætninger

Krig skaber en spænding mellem modsætninger. Der er tale om det elektriske spændingsfelt mellem positive og negative kræfter. Alle ved, at der i enhver nation er modsætninger i befolkningen. Der er en dyb afgrund i kampen mellem fornuft og hengivenhed – mellem 6. stråle for hengivenhed og idealisme og 2. stråle for kærlighed og visdom. Mennesket vælger sine kandidater efter det, de ser gennem disse kvaliteter. For at forædle og holde denne kraft under kontrol, må man interessere sig for erkendelsesprocessen: *Erkendelse af krisen, der fører til erkendelse af intentionen, som fører til selve spændingstilstanden.*



D-dag

Overvindelse af frygt

For at vende tilbage til udgangspunktet – ønsket om at forstå krigens *åndelige* natur – kan man nu begynde at se, hvad krig og eksempelvis D-dagen har tvunget menneskeheden til at erfare. Måske er det evnen til at overvinde frygten, når man står ansigt til ansigt med døden?

Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at Hierarkiet skaber nedbrydning med det formål at ...

“– gøre det muligt for mennesker at befri sig for den selvskabte tankeforms indflydelse, nedbryde det, de selv har opbygget, og rive sig løs fra de illusoriske skygger, som den hårdnakkede vampyr, de har belivet og styrket i tusindvis af år, kaster.”



Nedbrydning på fire måder

Djwhal Khul fortæller videre, at Hierarkiet skaber denne nedbrydning på fire måder:

1. Gennem styrken fra Hierarkiets forenede tanker og meditationer.
2. Gennem arbejdet med at undervise og uddanne mennesker, så de kan bryde ud af de nytteløse gruppeaktiviteter, blive bevidste kraftcentre og deltage i nedbrydningen. Dette arbejde skal udføres fra mentalplanet, og det er grunden til, at der lægges vægt på at lære disciple at meditere og arbejde med mentalt stof.
3. Gennem brugen af bestemte mantraer og kraftord som påkalder interplanetarisk kraft af fjerde orden. Denne kraft rettes mod det fjerde skabende hierarkis (det fjerde naturrige eller menneskeriget) forfejlede skabelse, så den styrker nedbrydningsarbejdet. En stor del af dette arbejde udføres af Nirmanakayaerne.
4. Gennem stimuleringen af menneskers sjæle så "solenglene" kan udkæmpe deres konflikt med måneguderne med større præcision og kraft. Dette er den sande krig i Himlen.



Menneskeheden som ét broderskab

Den tibetanske mester Djwhal Khul giver hjælp til at forstå meningen bag sætningen: *"De sagtmodige skal arve verden"*. Djwhal Khul oplyser, at mennesker, der er fokuseret på det almindelige livs virkelighed og tjener menneskeheden i kraft af deres kærlighed til familie og samfund, vejledes af sandheden i deres egne handlinger. Som gruppe kan man derfor begynde at forestille sig, at det vil gå i opfyldelse i Den Nye Tidsalder. Tænk hvis man havde udviklet både børns og voksnes tankeind til at forstå ideen om én menneskehed og menneskeheden som ét broderskab – så ville ydre kamp og krig være undgået.

Det ville medføre, at menneskeheden ville få en ny målsætning – skabelse af et nyt spændingsfelt, hvor mennesket kan opleve åbenhed, frihed og fred, som gør det muligt at forny og bygge broen til fremtiden – broen mellem personligheden og sjælen (antahkaranaen). Menneskeheden skal udvikle en teknik, der kan skabes i et samspil mellem brugen af den skabende imagination og visualiseringen af lys – eller den levende substans (der svarer til ens egen stråle), som projiceres fra den mentale enhed (juvelen i lotusen) til den åndelige triade (så langt som det er muligt). Det er formålet med denne lysforbindelse. Forbindelsen eller broen (der farves af yderligere to af ens egne strålekvaliteter) fastholdes i lyset fra den åndelige triade ved hjælp af sjælens lys.

Kraftord

Ved at benytte "kraftord" med sjælsstrålens energi opstår der en giv-og-modtag situation, som også kaldes invokation og evokation. Åndsvidenskaben oplyser, at menneskeheden lever i et 2. stråle solsystem, og at kærlighed er systemets grundlæggende kvalitet. 2. stråles kraftord er *"jeg ser det største lys"*. Når dette kraftord intoneres af en 2. stråle sjæl, praktiserer man videnskaben om invokation og evokation, og den bruges ved hjælp af tankesindet, sjælen og den åndelige triade.

Alene intentionen om at udføre dette arbejde skaber en indre krise, der fører til en periode med spænding og en reorganisering, der resulterer i fusion og/eller fornyelse og åbenbaring. For at kunne skabe dette spændingsfelt, skal man udføre fire stadier med projicering i forlængelse af stadierne med intension og visualisering. De tre forbindelser af levende, skabende energi strømmer ind i dette mellemstil eller spændingsfelt på mentalplanet, og man vil se, at ved at bruge stråleenergiene, kan man stimulere opbygningen og skabelsen af broforbindelsen mellem sjæl og personlighed.



Mentale krigere

Uddannelsen til "mentale krigere" skaber stærke og vågne tankesind. Tankesindet åbnes for viljesenergi, og det stimulerer viljen-til-det-gode. Den nuværende menneskehed repræsenterer en ny generation, som "kæmper" ved at påkalde den åndelige triade, der vil smelte sammen med ånden (monaden), som reflekteres ned i personligheden, når den er forenet med sjælen. Åndsvidenskaben garanterer, at *"harmoni er udbyttet af en konflikt, der er løst korrekt"* (4. stråles harmoni gennem konflikt), og at konflikt faktisk er en nødvendig del af en proces, der fører til harmoni, fordi den skaber de spændinger og det pres, som til sidst giver impulsen til videre udvikling, der fører til frigørelse.

Harmoni gennem konflikt

Nogle ord fra Djwhal Khul leder tanken hen på tidligere begivenheder og om den mulige konsekvens af krig. Folk *"– bliver hurtigt desillusionerede, og som konsekvens heraf vil de se klarere. Verdensblændværket nedbrydes konstant"*. Han fortæller, at hele menneskehedens historie er beriget af 4. stråle for harmoni gennem konflikt, og den mest karakteristiske egenskab ved denne stråle er princippet om konflikt. Det er konflikten mellem modsætningernes par eller ånd og stof, som nogen oplever som godt og ondt. Den nuværende tidsalder er kendetegnet ved adskillelse, grådighed, had, aggression og krig, og menneskets vilje kommer til udtryk i skiftende holdninger. Mens menneskeheden svinger mellem det væsentlige og det uvæsentlige, udkæmpes kampen om prioriteringer

– og derfor er det nemt at forstå, at mennesket mister modet. Det er vigtigt at have troen på, at menneskeheden uundgåeligt vil forædle sig selv, mens man tålmodigt venter med åndelig optimisme.



*Den latente krig er i modstrid med
viljen-til-det-gode hos Verdens Herre
og med enhver verdensplan.
Den KAN afværges ved hjælp af god vilje.*

Alice A. Bailey: *Hierarkiets fremtræden*, s. 541



VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk