

Erik Ansvang

Isis- & lotusen



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

ISIS & LOTUSEN

Erik Ansvang



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

Isis & lotusen

Af Erik Ansvang



Universet er en tanke

I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet er en tanke. Endnu har disse forskere ikke vovet at konkludere, at hvis Universet er en tanke (og derfor en virkning), må tanken være tænkt af en

bevidsthed (årsagen til tanken). Tavsheden er forståelig, for konklusionen vil uundgåeligt presse naturvidenskaben ind over grænsen til det religiøse område, for årsagen til tanken leder uundgåeligt til begrebet Gud, og her respekterer naturvidenskaben den historiske opdeling af territoriet, hvor ånden og det åndelige gik til religionen mens stoffet og formen gik til naturvidenskaben. Ifølge åndsvidenskaben er ånd og stof to sider af samme sag – og det bekræftede Albert Einstein, da han oplyste, at alt er energi.



Idéen er ikke ny, for i de gamle kulturer mente man også, at Universet er en gigantisk tanke. De egyptiske ypperstepræster betragtede Universet som en gigantisk tankeform, og denne tanke var udtryk for den guddommelige hensigt (årsagen) eller "livets vision", og fordi alt i Universet er i bevægelse, er denne vision under udfoldelse. Gud og

det guddommelige – herunder menneskets opgave i denne plan – kunne derfor erkendes gennem virkningen. Billedet nederst på side 3 viser skaberguden Ptah, der tænkte den guddommelige tanker, som er Universet.



Den blå lotus er den hellige lotus

Lotusplantens symbolik

Livets fødsel, vækst, udvikling og mål beskrev de gamle egyptere ved hjælp af lotusplantens livscyklus. Når den guddommelige vision fødes, begynder den at antage form. Den løfter sig som en lotus op af urhavet (urstoffet). Gudinden Isis var egypternes Verdensmoder. Det betød, at hun repræsenterede alt stof og alle former på alle tilværelsens eksistensplaner og niveauer – fra det fineste og højt-vibrerende åndelige til det tætteste og langsomtvibrerende fysiske. I legenden om Verdensmoderen sammenlignes Isis derfor med en *kosmisk lotus*. Hun symboliserer formen, som den guddommelige bevidsthed beliver og udtrykker sig igennem.

Manifestationen af den guddommelige vision begynder i det tætteste, tungeste og mørkeste stof – *mineralriget*. Herefter løfter livet sig fra form til form – fra grovere stof til stadig finere. Undervejs udvikles bevidstheden i formen i kraft af stoffets modstand – indtil livet engang vender tilbage til og smelter sammen med sit udgangspunkt – Det Ene Livsvæsen eller Gud.

Isis – den hellige jomfru i lotusen

Fra åndsvidenskaben ved man, at templerne i Øvre-Egypten (dvs. den sydlige del af Egypten) repræsenterer menneskets lavere chakraer eller de bevidsthedstilstande, som kommer til udtryk i de relativt tætte stofformer, og derfor er det ikke overraskende, at det tempel, der er dedikeret til gudinden Isis befinder sig i Egyptens rodchakra i Øvre-Egypten nærmere bestemt i området ved Aswan. Gudinden Isis er roden til alt stof og alle former. Og Øvre-Egyptens landområde symboliseres netop af en lotus. Isis og lotusen er derfor identiske symboler.

Isis kaldes "*den hellige jomfru i lotusen*" og "*det himmelske bæger*". Det skyldes, at Isis symboliserer legemet eller formen, som rummer det guddommelige tankesind. Lotusen er et perfekt symbol på relationen mellem ånd og stof. Lotusens blomst danner et bæger, og indeni lyser blomstens gyldne skønhed.



Isis-symbolik

Symbolisk set har Isis flere af lotusens egenskaber, for i det gamle Egypten symboliserede hun:

- **Stof og form**
– stof, form og legemer vokser frem af urhavets dyb. – Lotusplanten vokser frem af vandets mørke.
- **Undfangelsen**
– ånden/sjælen fødes i formen og beliver den. Lotusplanten opstår af Nilens mudder, hvor den første spæde kimplante spirer frem.
- **Vækst**
– ånden/sjælen (bevidstheden) vokser i formen og følelseslivet udvikles. Lotusplantens stængel og knop vokser op gennem vandelementet.
- **Intellektets udvikling frem mod illumination**
– ånden/sjælen udvikler herefter intelligens gennem sin aktivitet i stoffet. Lotusplanten løfter sig op i luftelementet.
- **Illumination og sandhed**
– ånden/sjælen åbner sig for at blive kanal og redskab for guddommelig inspiration. Lotusplanten udfolder sine kronblade for at modtage Solens liv og lys og bære frugt.

På denne måde var lotusen et symbol for Verdensmoderen Isis, som repræsenterede selve den universelle tankeform eller hele kosmos. Det er årsagen til, at de gamle egyptere betragtede gudinden Isis som den øverste universelle tankevirksomhed, det guddommelige tankesind eller ren visdom.



Isis i mennesket

Isis er på denne måde et kosmisk symbol, men ud fra princippet i det hermetiske aksiom, der siger: *"Som foroven således også forneden, som i det store således også i det små, som i det ydre således også i det indre"*, repræsenterer hun principielt det samme i det enkelte menneske. Gudinden Isis og alle de øvrige gudinder repræsenterer derfor stof, former og legemer (det feminine eller modtagende aspekt), som rummer livet eller bevidstheden (det maskuline eller belivende aspekt). Men Isis er Verdensmoder, for hun er essensen af samtlige gudinder.

Åndelig essens – menneskets egenskaber

Åndsvidenskaben oplyser, at i mennesket repræsenterer Isis *"den åndelige essens"*. Isis er menneskets *egenskaber*. Esoterisk set opmagasineres alle erfaringer i legemer (former). De fysiske erfaringer oplagres i det fysisk permanente atom, der er udgangspunkt for dannelse af det fysisk-æteriske legeme. De følelsesmæssige erfaringer opmagasineres i det astrale permanente atom, der er udgangspunkt for dannelse af astrallegemet, som udtrykker menneskets følelsesliv. Og de mentale erfaringer opbevares i den mentale enhed, der er basis for dannelse af mentallegemet og menneskets tænkeevne. Sjælens egenskaber, som er den positive essens og de ægte og sande af de erfaringer, der erhverves inkarnation efter inkarnation, opbevares i sjælslegemet som ren essens eller egenskaber og talenter.



Gudinden Hathor, som er et aspekt af Isis, symboliserer selve sjælslegemet. I åndsvidenskaben kaldes sjælslegemet ofte "solenglen". Isis repræsenterer som sagt alt stof og alle former på alle niveauer, og derfor er det reelt Isis selv, der er sjælslegemet, men for at kunne differentiere og forklare de forskellige legemer og deres kvaliteter på indre og ydre planer, blev Hathor skabt som symbol på dette aspekt af Isis. Derfor betegnes Hathor som søster til Isis.



Gudinden Hathor

Alt er stof undtagen Det Ene Livsvæsen

De hellige skrifter opfatter Gud som det eneste positive skabende princip, og Guds skaberværk er negativt eller passivt stof – dvs. stof i forskellige tætheder på skabelsens forskellige niveauer. Derfor repræsenterer alt skabt dybest set det feminine princip.

De egyptiske gudinder symboliserer på denne måde stof, former og legemer på forskellige niveauer eller i forskellige tætheder. Og Isis er essensen af dem alle. Isis er derfor en guddommeliggørelse af ursubstansen. Alt i det manifesterede univers har antaget form undtagen Gud selv – Det Ene Livsvæsen, som skabte stoffet og formerne. Derfor møder man Isis eller stoffet på alle manifestationens niveauer. Hun er overalt det, som omslutter, rummer, formgiver og beskytter livet inden i formen. Hun er synliggørelsen af det usynlige. Hun giver det formløse form.

Hun er i sandhed den store *Verdensmoder*.





VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk