

Hardy Bennis

Geoffrey

Hodson



VisdomsNettet

[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# GEOFFREY HODSON

*- en tænkter og en pionér*

Hardy Bennis



VisdomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# Geoffrey Hodson

## - en tænker og en pionér

Af Hardy Bennis



Der er en ting, som kendetegner alle de teosofiske og esoteriske pionerer – *de havde alle højpsykiske evner*. Deres forbindelse med Hierarkiets mestre var meget tæt, og dette samarbejde beskrives i deres biografier og selvbiografier. Deres clairvoyante evner, deres omhyggelige forskning og den information og hjælp de fik af de forskellige mestre, udmøntede sig i utallige bøger og artikler, som i nutiden er lige så aktuelle, som dengang de blev skrevet. Forskningsarbejdets høje kvalitet og den dybe indsigt, som bøgerne giver i tilværelsens skjulte sider, vil både nutiden og kommende generationer få stort udbytte af.

En de pionerer, der har haft et usædvanligt langt liv i tjeneste for Hierarkiet, er *Geoffrey Hodson*. Han blev født i Lincolnshire i England i 1886. Allerede som barn havde Geoffrey Hodson psykiske evner, og det inspirerede ham til en konstant åndelig søgen. Som voksen opsøgte han blandt andet forskellige spiritistiske kredse, men her fandt han ikke de svar, han søgte.

I 1912 hørte han et foredrag af Annie Besant i Manchester. Foredraget gjorde et dybt indtryk på ham. Her hørte han for første gang om *Det Teosofiske Samfund*, og han blev så interesseret i organisationens arbejde, at han straks meldte sig ind.



Men 1. verdenskrig nærmere sig, og Geoffrey Hodson blev indkaldt til Lancasters kavalerikorps. I 1918 blev han leder af det nye panserkorps. I krigens løb var han flere gange i livsfare, og hans bror Stanley blev dræbt i slaget ved Lens, men Geoffrey Hodson fik på et tidspunkt en klar indre fornemmelse af, at han ville overleve krigen. I lange perioder var hans hjem en kampvogn, og her havde han flere psykiske oplevelser – blandt andet en astral oplevelse af sin dræbte broder.



Efter krigen slog han sig ned i Preston med sin hustru Jane. Sammen med Jane kørte han rundt i det engelske landskab på motorcykel med sidevogn. Her studerede og beskrev han æteriske og astrale naturvæsener.



*Geoffrey Hodson med sin første hustru Jane.*

### **Mødet med Bethelda**

I sommeren 1924 – under en ferie i Sheepscombe-dalen i Gloucestershire – fik Geoffrey Hodson en indre åbenbaring, som i høj grad kom til at præge hans livsgerning. I bogen *The Kingdom of the Gods (Gudernes kongerige)* fra 1952 fortæller han selv om begivenheden i bogens introduktion.



*Ærkeenglen Bethelda.*

"En dag, da jeg på en skråning i kanten af en bøgeskov i en afsidesliggende dal i Vestengland oprigtigt forsøgte at trænge ind i naturens helligdom, blev himlen med ét fyldt med lys. Min bevidsthed blev løftet ind i strålende regioner, der rummede det lys, som aldrig kan findes på hverken land eller hav. Gradvist opdagede jeg nærværet af et gigantisk devavæsen, som uden tvivl var ansvarlig for min ophøjede tilstand. Fra devaens sind til mit begyndte der at flyde en strøm af tanker om Universets liv, kraft og bevidsthed, og om den måde det kommer til udtryk på gennem devaer og mennesker.

Devaen, der telepatisk gav sig til kende som "*Bethelda*", tilhørte ærkeenglenes orden, og den spurgte, om Hodson ville fungere som samarbejdende mellemlid mellem deva- og menneskeriget. Han accepterede, og Bethelda begyndte herefter at undervise Geoffrey Hodson. Denne undervisning varede hele livet – det vil sige i næsten 60 år. Sideløbende blev Geoffrey Hodson fra slutningen af 1940'erne undervist af mester Polidorus Isurenus.

Bethelda dikterede mentalt indholdet til fem bøger, der blev udgivet under titlerne: *The Brotherhood of Angel and Men*, *The Angelic Host*, *Be Ye Perfect*, *Man the Triune God* og *The Supreme Splendour*. Disse fem fantastiske værker er naturligvis nedskrevet af Geoffrey Hodson, men indholdet stammer fra denne højtstående devas bevidsthed. Selv skrev Geoffrey Hodson blandt andet værket *The Kingdom of the Gods*, hvor nogle af hans enestående farvebilleder af devaer præsenteres.

### **En hovedhjørnestein i litteraturen**

Dette helt unikke forsknings- og samarbejde har givet menneskeheden en sjælden og meget værdifuld viden, der kan betragtes som hjørnesteinen i litteraturen om devaernes og naturåndernes indre liv og arbejde. Det skal dog tilføjes, at flere andre esoteriske forskere har bidraget til ny og omfattende viden om devaevolutionen – eksempelvis H.P. Blavatsky, Annie Besant, C.W. Leadbeater og Dora van Gelder Kunz.

På et meget højt niveau har Alice A. Bailey i samarbejde med den tibetanske mester Djwhal Khul i bogen *En afhandling om Kosmisk Ild*, givet menneskeheden en usædvanlig dyb esoterisk viden om devaer og engle, hvor de beskrives i kosmisk såvel som solar og planetarisk sammenhæng og videre ned til mennesker, dyr og planter, der alle fungerer i former eller legemer, der er bygget af forskellige typer af deva-væsener. Det er et omfattende men også vanskelig tilgængeligt stof. Det repræsenterer en videnskab, der rækker generationer frem i tiden, og den vil først rigtigt kunne forstås af mennesker, der har fået 3. indvielse.



### **Devaernes ambassadør**

Overalt, hvor Geoffrey Hodson kom i verden, blev han hilst og budt velkommen af devaer i de respektive lande og naturområder. Man fik indtryk af, at visse dele af devariget var helt indforstået med hans særlige funktion som devaernes ambassadør, for selv når han mindst ventede det, kunne tilstedeværelsen af en eller flere devaer minde ham om, at han også her blev budt velkommen fra "den anden side".

En clairvoyant forsker er kun i stand til at bruge sit klarsyn i få timer om dagen, for processen er meget energikrævende og udmattende. Ikke desto mindre er den generelle sensitivitet stærkt forøget, og den clairvoyante kan blive påvirket til at åbne sit indre syn, hvis man fra den anden side ønsker det. Visse devaer kunne derfor fremkalde et indre "lysglimt", der var så kraftigt, at Geoffrey Hodson registrerede det, selvom han havde "lukket" for sit clairvoyante syn. Under et besøg i Geneve i 1968 skrev han i sin esoteriske dagbog, der er udgivet under titlen *Light of the Sanctuary*:



"Da jeg i går i Geneve fik frokost i *De Forenede Nationers* bygning på den øverste etages balkon sammen med lokale medlemmer af *Det Teosofiske Samfund*, opdagede jeg pludselig, at jeg blev hilst af en gruppe landskabsdevaer, der er tilknyttet Mont Blanc og de omkringliggende bjergtinder, som jeg iagttog på den anden side af søen. Min opmærksomhed blev vakt ved de velkendte strålende glimt højt oppe i luften, og det viste sig, at de udgik fra en højtstående ærkeengel med følgeskab ..."



I forbindelse med Geoffrey Hodsons verdensrejse i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne, kom han til Danmark i 1971, hvor *Teosofisk Forening Danmark* havde det privilegium, at han gav et 8-dages seminar, hvor han gennemgik flere af den esoteriske læres delemner. Hans første hustru Jane var død mange år tidligere, og han var sammen med sin anden hustru Sandra Hodson.

De danske teosoffer bekræftede, at det var en enestående oplevelse at være sammen med Sandra og Geoffrey Hodson privat og modtage deres gode råd og opmuntringer. Forfatterens hustru, som selv var clairvoyant, bemærkede, at Sandra Hodsons auriske udstråling havde en usædvanlig stor renhed og klarhed. Når man tager i betragtning at Geoffrey Hodson ved dette besøg var 85 år, var det en fornøjelse at opleve Sandras store støtte til sin mand under forelæsningerne, når han glemte en eller anden detalje. Det var også Sandra Hodson, der renskrev Geoffrey Hodsons dagbog efter hans død i 1983, og hun fik den udgivet på *The Theosophical Publishers, Inc.*, Manila i 1988. Den danske oversættelse med titlen *Lys fra Helligdommen* udkom i 2005.

### Geoffrey Hodsons esoteriske dagbog

I denne esoteriske dagbog, som Geoffrey Hodson førte hele sit voksenliv, får man et dybere indblik i en indviet discipels samarbejde med flere af mestrene. Geoffrey Hodson fik 3. indvielse i september 1947, og i bogen kan man læse, hvordan han fungerede som rejsende ambassadør for Hierarkiet. Hans opgave gik ud på at skabe et tættere samarbejde mellem progressive naturvidenskabelige forskere og åndsvidenskabelige forskere med højpsykiske evner.



*Fra venstre mod højre: Australopithecus (2-4 mill. år) - dr. Robinson med Geoffrey Hodson - Geoffrey Hodson ved indgangen til den hule, hvor forskningen foregik - øverst: Geoffrey Hodson undersøger clairvoyant et fossil i hulen - derunder: dr. Robinson med den berømte dr. Robert Broom - dr. Robinson i sit laboratorie.*

Geoffrey Hodson spændte vidt i sit arbejde. I en længere periode arbejdede han med clairvoyant sygdomsdiagnose og -behandling i London. Hans forskning omfattede emner indenfor så forskellige felter som embryologi, antropologi, geologi, psykologi, fysik og astronomi. I 1930'erne studerede han forskellige indianerkulturer i forbindelse med en foredragsturné i USA – især fokuserede han på puebloindianernes historie og på arkæologiske fund fra mayaerne og aztekerne. Et andet emne, der optog ham, var musik og forbindelsen mellem farve, lyd og form. Billedet viser eksempler på musikformer.





I hovedparten af sit voksenliv boede han i Auckland, New Zealand, og her grundlagde han et vegetarisk samfund. Han blev valgt til præsident for New Zealands dyreværnsorganisationer og arbejdede for formuleringen af et charter for dyrs rettigheder. Han havde et tæt samarbejde med atomfysikere, musikkyndige og palæontologer<sup>1</sup>, der afprøvede og anvendte hans højpsykiske evner i deres forskning. En gruppe forskere besluttede offentligt at stå ved deres anerkendelse af Geoffrey Hodson som åndsvidenskabelig forsker, og de fremlagde eksempler på samarbejdet med ham og de enestående resultater, det havde medført.



I sit samlede arbejde, der strakte sig helt frem til hans død som 96-årig i 1983, skrev Geoffrey Hodson omkring 40 bøger. Mange er udgivet på flere sprog, og de læses stadig.

*King's Park, Perth, Australien hvor Hodson beskrev devaer for lokale medlemmer af Det Teosofiske Samfund.*

Blandt hans mest kendte bøger kan nævnes *The Living Wisdom*, *Kaldet til Det Høje*, *Fødsels Mirakel* samt *The Hidden Wisdom in the Holy Bible*, hvor han giver en esoterisk udlægning af både *Det Nye Testamente* og *Det Gamle Testamente*. (*Fødsels Mirakel* kan frit downloades fra VisdomsNettet som e-bog).



*Geoffrey Hodson, Eric (Geoffreys broder), Jane (hans første hustru), Constance (hans moder), Margret (hans svigerinde).*

---

<sup>1</sup> Palæontologi er studiet af livets historie på Jorden, af fortidens dyr og planter, baseret på fossiler fra udgravninger som bevis på deres eksistens.



**VidsomsNettet**

[www.vidsomsnettet.dk](http://www.vidsomsnettet.dk)