

C.W. Leadbeater

GAYATRI

of Devariget

Om Bhur bhuvah svahah ,Tat savitur varenyam
Bhargo Devasya dheemahi, Dheeyo yonah prachodayat

गायत्री मन्त्र

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्

गायत्री मन्त्र

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्



VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk

Gayatri & Devariget

C.W. Leadbeater



VisionsNettet
www.visionsnettet.dk

Gayatri & Devariget

Af C.W. Leadbeater
Fra *The Masters and the Path*

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)



Smukt men kraftfuldt

H.P. Blavatsky fortalte engang, at et mantra kan intoneres fuldstændig upersonligt og alligevel være fokuseret på den person, som mantraet skal hjælpe. På denne måde kan man intonere det hellige ord "OM", Gayatri eller et hvilket som helst af de buddhistiske mantraer, der strømmer så smukt, når man tænker koncentreret på en bestemt person og projicerer mantraets kraft til vedkommende.

Men H.P. Blavatsky opfordrede til at gøre det med forsigtighed. Det var en påmindelse om, at ingen bør benytte et mantra, der er for kraftfuldt i forhold til udviklingsniveauet. Mestrene og de indviede giver aldrig den slags mantraer, men det nævnes som en advarsel til begyndere, for hvis invokation af selv det hellige ord "OM" resulterer i hovedpine, kvalme eller svimmelhed, skal intoneringen omgående afbrydes. I stedet skal man arbejde videre med karakterudviklingen og genoptage forsøget efter nogle måneders forløb.

Når man intonerer mantraet "OM", påkalder man stærke kræfter, og hvis man endnu ikke er i stand til at håndtere dem, skaber kræfterne ikke nødvendigvis harmoni, og resultatet vil ikke kun blive positivt. Desuden er der knyttet bestemte devaer til Gayatri og Tisarana, selvom mantraerne tilhører to meget forskellige typer.



Gayatri – måske det smukkeste

Gayatri er muligvis det vigtigste og smukkeste af de gamle mantraer. Det er blevet intoneret overalt i Indien fra de tidligste tider, og devariget har fået indsigt i effekten og responderer på mantraet på en helt speciel måde – en måde, der i sig selv har stor betydning, for den viser, at i en fortid så fjern at selv mindet om det er gået tabt, blev brugen af og formålet med disse mantraer fuldt ud forstået og praktiseret.

Gayatri begynder altid med det hellige ord "OM" og med en præsentation af de tre bevidsthedsplaner, som mantraet skal påvirke. Det er menneskets tre verdener – den fysiske, den astrale og den mentale. Når de enkelte bevidsthedsplaner nævnes, samler devaer på de respektive planer sig omkring det menneske, der intonerer mantraet med begejstret entusiasme for at udføre den opgave, som intoneringen af mantraet aktiverer.





Det gyldne lys med den elektriske blå farve

Studerende vil vide, at man i Indien nogle gange kalder Shiva for *Nilakantha* – "den blåstrubede" – og at der knytter sig en legende til dette navn. Det er interessant at bemærke, at nogle af de devaer, der responderer, når Gayatri intonerer, har den blå strubes karakteristika og tydeligvis er første stråle typer.

Strålen af lys (der strømmer fra Solen mod den, der intonerer mantraet) er hvid med et skær af guld og changerende med den elektriske blå farve, der ofte ses, når første stråles kraft manifesteres.

Når man taler om devaer, der "træder frem", skal man huske på rummets dimensioner. De behøver ikke at "træde frem" sådan at forstå, at de eksempelvis ankommer fra et sted langt borte i en fjern himmel. Måske skaber det forvirring, hvis man siger, at de mægtige kræfter, der repræsenterer Logos, manifesterer sig i særlige former som respons på invokationen. De er der altid – altid parate – men vender sig udad som respons på påkaldelsen.

Invokation og evokation – påkaldelse og svar

Man behøver bare at tænke koncentreret på en ide, og det, der besjæler eller repræsenterer ideen, vil manifestere sig. Enhver stærk og dybfølt tanke skaber en øjeblikkelig respons. Universet ville være dødt, hvis det ikke var tilfældet. At svaret uundgåeligt *vil* vise sig, er selve naturens lov. Invokation og evokation – påkaldelse og svar – er som for- og bagside på en mønt. Svaret er alene den anden side af påkaldelsen – på samme måde som karma er virkningen og den anden side er årsagen.

Der eksisterer en fantastisk enhed i naturen, men mennesket vikler sig så håbløst ind i identifikation med sin personlighed, at det ikke engang er bevidst om det. Men det er i virkeligheden kun et spørgsmål om at åbne sig for denne enhed. Det er nemt at forstå, at hvis man er i stand til at overgive sig til naturen, så kan man reelt herske over den, for via sin holdning, kan man aktivere naturens kræfter, fordi alt i naturen er til rådighed. Det forklares tydeligt i bogen *Lys på Vejen*. Mennesket må anerkende naturens kræfter og åbne sig for dem, og fordi disse kræfter strømmer med mennesket, bliver alt, hvad der tidligere var vanskeligt, væsentligt nemmere.



Surya og Savitri

En sanskrit-ekspert fortæller, at mens det almindelige ord for Solen er *Surya*, bruges den specielle betegnelse *Savitri* (i Gayatri) for at henvise til den åndelige Sol (dvs. Sollogos) som inspirator og livgiver. Betegnelsen har sandsynligvis en betydning, der er nært beslægtet med ordet *Paraklet* (Helligånd), der ofte – men meget utilstrækkeligt – oversættes som *Trøsteren*.¹ Desuden skal den kendsgerning understreges, at der ikke er tale om en *bøn* til Logos om at *give* visdom eller hengivenhed. Mantraet er udtryk for en oprigtig aspiration og beslutning om, at Logos' indflydelse skal virke sådan, at det, der allerede eksisterer, stimuleres og styrkes.



¹ Se C.W. Leadbeater: *The Hidden Side of Christian Festivals*, p. 202



VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk