

Erik Ansvang

Frimureri og det gamle Egypten



VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk

FRIMURERI

og det gamle Egypten

Erik Ansvang



VidsomsNettet
www.vidsomsnettet.dk

FRIMURERI og det gamle Egypten

Af Erik Ansvang



Frimureriet stammer fra Egypten

Nogle frimurere afviser, at frimureriets ritualer og symbolik stammer fra det gamle Egyptens mysterieskoler og tempelceremonier. De fastholder forestillingen om, at frimureriet opstod i middelalderen i forbindelse med datidens omfattende katedralbyggeri. Frimureriets ritualer og symbolik skulle derfor alene være udtryk for idéer, der opstod under datidens bygningshåndværk, og derfor er det blot almindelige bygningshåndværkere, der har udviklet systemet, udviklet symbolerne og efterhånden forvandlet det fra et håndværk til et spekulativt system, der kan benyttes som teknikker til personlig udvikling. Denne forestilling afvises heldigvis af mere tænkende frimurerbrødre.

De progressive frimurere, der studerer og reflekterer, genkender de faser i de egyptiske indvielser, som bl.a. beskrives af åndsvidenskaben. Den nære forbindelse skyldes ganske enkelt, at frimurerriitualerne stammer fra de gamle egypteres mysterieskoler. Frimureriets historie kan spores tilbage til 1717 i London, hvor mindre loger gik sammen for at danne en storloge, men da det er en kendsgerning, at der eksisterede mindre loger, som kunne samles i en storloge, er det indlysende, at 1717 ikke er udtryk for frimureriets opståen. Frimureriets oprindelse fortaber sig i fortidens tåger, og det er årsagen til, at man officielt oplyser, at praktisk frimureri kun kan spores tilbage til middelalderen. Andre mener dog, at oprindelsen skal findes i romerriget. En del forfattere fortæller, at frimureriet er grundlagt af kong Salomon, og de tilføjer, at frimureriet skulle være resterne af den guddommelige visdom, som Adam var i besiddelse af før sit fald – og der findes mange andre fantasifulde teorier.



Anubis-præstens – datidens indfører – rapporterer til logens styrende mester

Åndsvidenskaben bygger ikke alene på metafysiske forskningsmetoder, men også på indlysende indicier og sund logik, og her er der ingen tvivl om, at frimurerens ritualer er en videreførelse af den oldgamle mysterielære, der blev praktiseret i det gamle Egyptens mysterieskoler. Sammenfaldet mellem de frimureriske og de egyptiske ritualer og symboler er for mange og for indlysende til, at man kan afvise dem, selvom mange forsøger det.



Frimureriets skjulte liv

Den clairvoyante forsker Charles Webster Leadbeater (billedet tv.) var selv frimurer med 33. grad, og han fortæller i sin bog *The Hidden Life in Freemasonry* (Frimureriets skjulte liv), at da han i denne inkarnation blev indviet i frimureriet, var det en stor og glædelig overraskelse, at han genkendte ritualerne, for de var identiske med de egyptiske mysterieritualer, som han havde gennemgået 6.000 år tidligere i det gamle Egypten. Han henviser blandt andet til, at selvom symbolerne er meget karakteristiske, og deres kombinationer er gådefulde, er de alligevel identiske med symbolikken i det gamle Egypten. Principperne i næsten alle ceremonierne er uændrede, siger han, og der er kun mindre afvigelser på uvæsentlige punkter. At både ritualer og symboler er bevaret til i nutiden med så få ændringer, er imponerende og tankevækkende, og det indikerer, at der står store åndelige kræfter bag bevarelsen. Åndsvidenskaben oplyser, at denne opgave er lagt i hænderne på mesteren for 7. stråle, som er nært knyttet til ritualer og ceremonier af enhver art.



Kong Salomon

Fra Egypten til Salomon

Den egyptiske mysterielære blev omhyggeligt vogtet, og dengang kunne alene omhyggeligt udvalgte og trænede få indsigt i dens hemmeligheder. Det siges, at en af de udvalgte var Moses, som modtog sin store visdom gennem indvielserne i de egyptiske indvielsesgrader. Han brød senere egypternes monopol på mysterielæren ved at overføre læren til jøderne, og mysterielæren overlevede mere eller mindre i sin oprindelige form helt frem til kong Davids og kong Salomons tid.

Salomon baserede sit tempelbyggeri på mål og -symbolik, som bl.a. stammer fra den store pyramide. Projektet mislykkedes imidlertid, for de ydre ritualer var blevet bevaret, mens væsentlige dele af den indre betydning var gået tabt.



Attis- og Cybele-ritualerne

Frimureriet kom primært til Europa via jøderne, men der har også været andre kanaler. Ifølge romerske historikere overtog sabineren Numa – Numa Pompilius (billedet tv.), den anden af Roms syv sagnkonger – efter Romulus' død det nye konge-dømme, og i romersk bevidsthed var Numa den første fredskonge, der fordelte markerne retfærdigt, gav gode love, opdeltte året i 12 måneder, fastlagde kulten i en festkalender og i det hele taget civiliserede Rom. Numa havde forbindelser til de egyptiske mysterier, men disse ceremonier blev noget modificeret af Attis- og Cybele-ritualerne, som kom til Rom i år 200 – og også via soldater, som kom tilbage fra Vespasians og Titus' kampe. Derfra bredte læren og riterne sig til Europa via hemmelige loger gennem middelalderens farlige tider.



Rosenkors ordenen

Rosenkreuzerne er ligeledes en organisation, som påstår, at deres oprindelse går tilbage til det gamle Egypten. Rosenkreuzerne er et broderskab, som er interesseret i at undersøge livets muligheder gennem fornuftig anvendelse af deres arv af esoterisk viden, og de evner, de er i besiddelse af som mennesker.



Rosenkreuzernes traditioner, som er blevet mundtligt overleveret, fortæller om Ordenens tilblivelse som mysterieskole i det gamle Egypten i 18. dynasti for ca. 3.400 år siden under farao Amenhotep IV (billedet tv.), der er bedre kendt som Akhenaton. Ordenens symboler og ritualer forbinder den med hierofanterne (lærerne) i Egyptens templer og de store visdomscentre i Østen. Traditionen fortæller, at de første elever samledes i hemmelige kamre i den store pyramide, og at de som neofytter (recipiender eller kandidater) blev indviet i mysterierne i de fantastiske templer. Iflg. traditionen skal mestrene og hierofanterne desuden have videregivet deres viden til de, der byggede kong Salomons tempel. Rosenkreuzerne kom første gang til Amerika i 1694, og mange skrifter om oldtidens rosenkreuzere, sjældne bøger og hemmelige dokumenter, opbevares i Ordenens arkiver i USA og Europa. Ordenen kendes i nutiden under sit traditionelle og autentiske navn: *Ancient Mystical Order Rosae Crucis*, som man har forkortet til AMORC.



Jesus blev indviet i Egypten

Mange har interesseret sig for, om Jesus blev indviet i de egyptiske mysterier, og i sin bog *Esoterisk Kristendom* giver den åndsvidenskabelige forsker Annie Besant interessante detaljer fra sin clairvoyante forskning, som enten ignoreres eller er ukendte for historikerne og teologerne.



Annie Besant fortæller, at Jesus blev født i Palæstina 105 f.Kr. under Publius Rutilius Rufus og Gnæus Mallius Maximus' konsulat. Hans forældre var fattige men af det, man kalder "god familie". Jesus blev oplært i de hebræiske hellige skrifter. Hans interesse for det religiøse var både usædvanlig og dybt seriøs, og derfor besluttede forældrene sig til at lade ham indvie i det religiøse liv.

Det essæiske broderskab

Efter et kort besøg i Jerusalem, hvor han opsøgte de skriftkloge og afslørede sin videbegærlighed og store begavelse, blev han sendt til det essæiske broderskab i den sydlige judæiske ørken. Her fik han sin uddannelse, og da han blev 19 år, drog han til det essæiske kloster i nærheden af bjerget Serbal. Dette kloster havde et velassorteret bibliotek med esoteriske værker, hvoraf mange var indiske. Biblioteket blev besøgt af lærde mænd på deres rejser fra Persien og Indien til Egypten. Herfra drog Jesus videre til Egypten, hvor han blev fuldt indviet i den esoteriske lære, som var den virkelige livskilde hos essæerne.



I Egypten blev han indviet som discipel af "den ene ophøjede loge", hvorfra de store religioner har modtaget sin stifter, for Egypten var dengang et af verdenscentrene for den sande mysterielære. Sammenlignet med de indre og sande mysterier var de halvt offentlige mysterier kun en bleg kopi. De mysterier, der omtales i historien som egyptiske, var kun skygger af de virkelige mysterier. Og her modtog den unge Jesus den indvielse, som forberedte ham til den kongelige præsteværdighed, han senere skulle opnå.





VisionsNettet

www.visionsnettet.dk