

Erik Ansvang

# FAMILIEN

– livets vigtige  
vækstgruppe



VisdomsNettet

[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# Familien

- livets vigtigste vækstgruppe

Erik Ansvang



VisdomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# Familien

## - livets vigtigste vækstgruppe

Af Erik Ansvang

Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager: For at afvikle karma, og for at få det fysiske legeme, der kræves for at opfylde hensigten med det aktuelle liv.



Det er handlinger, der driver mennesket frem mod fuldkommenhed. I utallige inkarnationer handler mennesket til egen fordel. Senere i evolutionen handler mennesket gradvis til gavn for familien og andre, som det personligt holder af og er knyttet til. Og derefter går det videre til en udviklingsperiode, hvor al aktivitet bruges til tjenestearbejde for menneskeheden.

### **Familiegruppens store betydning**

På menneskehedens nuværende udviklingstrin har familiegruppen med dens særlige arv og karakteregenskaber stor betydning for langt de fleste. Stort set alle mennesker er inkarneret i en bestemt familie efter eget valg. Der er to primære årsager til dette valg:

- a. Sjælens ønske om hurtigst muligt at udligne karma.
- b. Sjælens ønske om at få et fysisk legeme, som netop denne familie kan give.

Det er desuden to vigtige grunde til, at familiegruppen er et vigtigt udviklingsområde, og i åndsvidenskaben pointeres det igen og igen, at det åndeligt søgende menneskes evne til at fungere i grupper har stor betydning, og familiegruppen er derfor en vigtig vækstgruppe for udviklingen af denne evne. Men familiegruppen er ikke den eneste gruppe, et menneske er knyttet til. Ethvert menneske er en del af forskellige grupper, ikke alene på det fysiske plan, men alle er desuden tilknyttet grupper på indre eksistensplaner – det vil sige grupper af mennesker, der for tiden ikke er i inkarnation.



### **På det fysiske plan findes følgende grupper:**

- a. Familiegruppen, som mennesket sædvanligvis er knyttet til af de to nævnte to årsager. For det første for at afvikle karma, og derfor kan sjælen vælge at inkarnere i en familie, der består af både venner og fjender. For det andet for at få et fysisk legeme af nøjagtig den type, som sjælen kræver for at kunne udtrykke sig efter planen for det pågældende liv – herunder styrker og svagheder, potentielle sygdomme, udseende etc.
- b. Venner og omgangskreds – altså de mennesker, som omgivelserne fører mennesket sammen med: Venner, kolleger, naboer og bekendte – herunder de personer, som et menneske kommer i kontakt med i en kortere periode, men som det herefter aldrig møder igen. Inkarnationens opgave i forhold til disse mennesker er ligeledes dobbelt. For det første skal karmisk gæld udlignes, hvis den findes. For det andet skal mennesket afprøve sine evner til ved eksemplets magt at påvirke og inspirere omgangskredsen i positiv retning – det vil sige at erkende og praktisere ansvaret for at lede og hjælpe. På dette grundlag er det muligt at bedømme handlinger og reaktioner, evnen til tjenestearbejde og respons på omgivelsernes behov.

- c. Gruppen af verdenstjenere – dvs. mennesker, der arbejder for at forbedre menneskelige relationer – som et åndeligt bevidst menneske kan være tilknyttet. Den form for gruppe er fokuseret på et bestemt åndeligt eller socialt arbejde under en af mestrenes ledelse. Begyndere kan eksempelvis blive afprøvet i religiøse grupper, men grupperne er ofte engageret i socialt arbejde, som for eksempel nødhjælp, i arbejderbevægelsen eller inden for et politisk område, hvor der arbejdes for at forbedre de sociale vilkår. Det kan også være aktivt engagement i grupper, der arbejder med åndsvidenskab – eller i en af de mere banebrydende bevægelser i verden.

Det bevidste og handlende menneske er på denne måde knyttet til tre primære grupper på det fysiske plan. Det er forpligtet over for grupperne og må udføre sin særlige opgave.



### **På astralplanet er mennesket tilknyttet flere grupper:**

- a) En familiegruppe på astralplanet (følelsernes plan), som i langt højere grad er menneskets egentlige familie, end den familie, det er blevet født ind i på det fysiske plan. Når medlemmer fra en familiegruppe på astralplanet mødes på det fysiske plan, genkender de ofte spontant hinanden.
- b) Den elevgruppe, som mennesket er tilknyttet i lærdommens hal (den indre skole på astralplanet), hvor gruppen ofte modtager undervisning.
- c) Gruppen af usynlige hjælpere (på de indre eksistensplaner), som mennesket muligvis samarbejder med, samt Verdenstjenergruppen.

Tilknytningen til alle disse grupper medfører forpligtelser og opgaver, og det anbefales, at praktisere meditation, som øger evnen til at udligne karma, skabe klare visioner, udvikle intelligent dømmekraft og en forståelse af det umiddelbart forestående arbejde.



### **På mentalplanet findes følgende grupper:**

- a) En mesters elevgrupper, som mennesket kan være tilknyttet, og som det muligvis samarbejder med. Det er som regel først tilfældet, når mennesket hurtigt udligner sin karma og nærmer sig indvielsesvejen. Meditation skal i dette tilfælde foregå direkte under en mesters vejledning, og enhver instruktion, der følges uden at være tilpasset menneskets særlige behov, indebærer faremomenter, fordi de vibrationer, der aktiveres på mentalplanet, og de kræfter der skabes dér, er langt kraftigere end på de lavere niveauer.
- b) Sjælegruppen, som mennesket tilhører. Denne gruppe er i allerhøjeste grad vigtigt, fordi det medfører, at menneskets stråle (særlige energimæssige kvalitet) skal tages i betragtning ved valg af meditation. *Sjælegruppen er menneskets egentlige familie.*

### **Jesus – et hjemmemenneske**

Jesus handlede som en idealkarakter – altså et eksempel til efterfølgelse. Selvom Kirken har valgt at overfokusere på hans lidelse og død, var det hans liv, der skulle inspirere menneskeheden.

I 30 år levede han fredsommeligt hjemme hos sine forældre og gennemlevede den vanskelige erfaring, som hjemmelivet er, med dets monotone, rutinemæssige trivialitet, dets krav om at underordne sig gruppens vilje og behov, og den offervilje, forståelse og samarbejdsånd det lærer én. Det er altid den første lektie, som enhver discipel må lære. Før denne lektie er lært, er det ikke muligt at gøre yderligere fremskridt. Før menneskets guddommelighed er kommet til udtryk i hjemmet og blandt de, der kender det godt, og er dets nærmeste venner, kan man ikke forvente, at den kommer til udtryk andre steder. Alle skal leve som "Guds sønner" i de omgivelser – uinteressante, triste og nogle gange frastødende – som skæbnen har anbragt mennesket i. Der er ikke mulighed for at være andre steder på dette stadie i evolutionen.



### **Rejsen begynder i hjemmet**

Rejsen begynder der, hvor mennesket er anbragt. Det er derfor ikke et sted, man skal slippe væk fra. Hvis man ikke kan gøre gavn som disciple, der hvor man er, får man ikke andre chancer, før man er i stand til det. Her møder man sin prøve – og her ligger tjenesteområdet. Mange ærlige og velmenende aspiranter føler, at de kunne gøre større indtryk på deres omgivelser og manifestere sig på en mere åndelig måde, hvis de havde et andet hjem, andre omgivelser eller et helt andet miljø. De ønsker, at de havde giftet sig med en anden, at de havde flere penge eller mere fritid, og at de ville møde større forståelse hos deres nærmeste. Og hvis de havde et bedre helbred, var der ingen grænser for, hvad de kunne udrette.

En prøve er noget, der udfordrer menneskets styrke for at se, hvor meget den er vokset. Prøven kalder det yderste frem, og afslører menneskets svagheder, og viser hvor det tager fejl. I dag er der brug for pålidelige disciple, der er blevet prøvet, og som har bevist, at de ikke bryder sammen, når de møder vanskeligheder og mørke tider.

### **Tingene er, som de skal være**

Mennesket har – hvis det bare vidste det – nøjagtig de omstændigheder og præcis det miljø, hvor det bedst lærer at respektere det højeste i sig selv. Mennesket har nøjagtig den type krop og de fysiske betingelser, som gør det muligt for det at lade den iboende guddommelighed komme til udtryk. Mennesket har de forbindelser i

verden og det arbejde, der kræves, for at gøre det i stand til at tage det næste skridt fremad på discipelskabets vej – det næste skridt mod guddommelighed. Før aspiranter forstår dette basale faktum, og er tilfredse med et liv, hvor de loyalt og kærligt arbejder for familien i hjemmet, kan de ikke gøre fremskridt. Før livets vej i hjemmet er betrådt, stilfærdigt, med glæde og uden selvmedlidenhed, får man ikke mulighed for at lære andre lektier.



### **Mennesket har selv ansvaret**

Mange velmenende aspiranter må forstå, at de selv har ansvaret for mange af de vanskeligheder, de møder i livet. Mange bliver overrasket over, at de tilsyneladende vækker modstand hos deres nærmeste. De jamrer over, at deres forsøg på at leve et åndeligt liv, at studere, at læse og tænke, ikke imødekommes med forståelse. Årsagen findes som regel i åndelig egoisme. De taler for meget om deres åndelige stræben – om sig selv. Og fordi de ikke opfylder deres primære ansvar i familien, får de ingen forståelse for deres krav om tid til at meditere. Familien skal være opmærksom på, at de mediterer. Der skal være stille i huset. De må ikke forstyrres. Ingen må brase ind til dem. De arbejder jo åndeligt!

Disse vanskeligheder ville ikke eksistere, hvis aspiranter huskede to ting: For det første, at meditation er en proces, der udføres stilfærdigt og regelmæssigt i det menneskelige tankesinds skjulte tempel. For det andet, at meget ville være anderledes, hvis de ville lade være med at snakke så meget om det, de gør. Man må stræbe efter åndelighed i tavshed og holde sig selv som personlighed i baggrunden. Man må organisere sin tilværelse på en måde, der gør det muligt at leve som sjæle og bruge tilstrækkelig tid på at samarbejde med sjælen, samtidig med at man bevarer proportionssansen, bevarer sine nærmestes kærlighed og opfylder alle naturlige forpligtelser og ansvar. Selvoptagethed og for megen snak er de klipper mange aspiranter midlertidigt strandede på.



Det er aktiviteter, der driver mennesket frem mod fuldkommenhed. I utallige liv anvender mennesket livets aktiviteter til egen fordel. Senere i evolutionen anvendes de gradvis til det bedste for familien og alle, som mennesket personligt holder af og er knyttet til. Og derefter videre og helt frem til den udviklingsperiode, hvor al aktivitet anvendes i tjeneste for menneskeheden.

### **Familiegruppens store betydning**

På menneskehedens nuværende udviklingstrin har familiegruppen med dens særlige familiearv og karakteregenskaber stor betydning. Stort set alle mennesker er inkarneret i en bestemt familie efter eget valg:

- a) For hurtigst muligt at udligne karma.
- b) For at få et fysisk legeme, som netop denne familie kan give.

Derfor er familiegruppen et vigtigt udviklingsområde, og i åndsvidenskaben pointeres det igen og igen, at det åndeligt søgende menneskes evne til at arbejde med grupper er af største betydning. Ethvert menneske er en del af forskellige grupper, ikke alene på det fysiske plan, men desuden på de forskellige eksistensplaner.





**VisdomsNettet**

[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)