

Erik Ansvang

CLAIRVOYANCE

Fup eller fakta?



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

CLAIRVOYANCE

fup eller fakta?

Erik Ansvang



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

CLAIRVOYANCE

fup eller fakta?

Af Erik Ansvang



Psykiske evner er et faktum

Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der ikke spørgsmålstegn ved, om evnen til at "se" ved hjælp af metafysiske sanser er et faktum eller ej. Udgangspunktet er, at psykiske evner *er* et faktum. I stedet fokuseres der på, om man kan stole på arten og kvaliteten af den clairvoyance, der i stigende grad tilbydes mennesker, som opsøger terapeuter med psykiske evner, og om der er grund til at være kritisk og i givet fald hvordan.

Det er blevet almindeligt at konsultere en clairvoyant, som ved hjælp af sine særlige evner er i stand til at se aura, indre verdener og fænomener, som man ikke kan se med det fysiske syn. Netop dette faktum medfører, at det er almindeligt at anklage clairvoyante terapeuter for at være ofre for hallucinationer eller måske endda direkte for at bedrage deres klienter, for ifølge den anerkendte naturvidenskabelige forskning skal al forskning baseres på fysisk iagttagelse, og det medfører, at det, der ikke kan iagttages med det fysiske syn, betragtes som ikke-eksisterende. Men ifølge åndsvidenskaben baserer terapeuterne også deres oplysninger på iagttagelse, for de benytter metafysiske synsevner til at gøre iagttagelser, men det forudsætter naturligvis, at terapeuterne faktisk *er* clairvoyante i ordets rette betydning.

Evnen til at se

Clairvoyance er det franske ord for *klarsyn*. Clairvoyance er en medfødt eller optrænet evne til at registrere det, der eksisterer i andet end det tætte fysiske stof og opfatte denne registrering som *synsindtryk*. Ifølge åndsvidenskaben har sjælen en række sanser og psykiske evner, som den anvender som erkendelsesredskaber på menneskets syv bevidsthedsplaner, hvoraf det fysiske plan består af det tungeste og tætteste stof, der kan iagttages med det fysiske syn. De øvrige eksistensplaner kan iagttages med metafysiske sanser, der fungerer uafhængigt af den fysiske synsevne.

Lavere og højere clairvoyance

Clairvoyance eller klarsyn er eksempelvis sjælens evne til at "se" på astralplanet (følelsernes plan), som er det eksistensplan, der ligger umiddelbart bag det fysisk-æteriske. Evnen til at "se" denne verden kaldes *lavere clairvoyance*. Ved hjælp af *højere clairvoyance* kan man "se" mentalplanet (tankens plan), som ligger bag den astrale verden, og derfor befinder sig på et endnu højere niveau, der består af endnu finere stof end det astrale.



Clairvoyance er evnen til at "se" overfysiske fænomener og verdener uafhængigt af tid og rum. Der er mange grader af clairvoyance. Nogle har kun evne til at se de lavere astrale vibrationer, mens andre kan se helt op til det højere mentalplan – ja højere endnu i sjældnere tilfælde. Ofte anvendes clairvoyance til at fortolke de tankeformer og farver, der findes i menneskets aura. Men den højere udviklede clairvoyance kan desuden iagttage både historiske og fremtidige begivenheder – det sidste dog som potentialer, for mennesket har som bekendt fri vilje. Den højere clairvoyance er som sagt en betegnelse for klarsyn på mentalplanet. Det gør den højere clairvoyance mere præcis end den astrale udgave, der ofte rummer mulighed for mange blændværk.

Evnen til clairvoyance ligger latent hos alle mennesker, men for at opnå de højere grader må menneskets karakter udvikles betydeligt, for der kræves et højt moralsk niveau at kunne opnå og udholde at have denne evne. Det samme gælder for andre psykiske evner.

Er den clairvoyante clairvoyant?

En clairvoyant er derfor et menneske med oversanselige evner. Det clairvoyante menneske kan se de fænomener, der eksisterer på astral- og mentalplanet og i den menneskelige aura. Men mange, der tilbyder clairvoyance er ikke clairvoyante, for de kan ikke se de indre verdener. De *føler* eller *fornemmer* dem ... eller de *hører* beskeder ... men hvis de ikke ser dem med deres klarsyn, er der ikke tale om clairvoyance. Clairvoyance er derfor en falsk varebetegnelse.



Nogle "clairvoyante" forsvarer sig med, at det kommer ud på ét, men det ville man nok ikke acceptere, hvis man købte et Tv, og fik leveret en radio med den begrundelse, at det kommer ud på ét. Hvis man opsøger en clairvoyant for at få clairvoyance, vil det være klogt indledningsvis at spørge, om der er tale om ægte clairvoyance, eller om det reelt er *klarhørelse* eller *klarfølelse* – eller noget helt andet. Det kan nemlig have stor betydning for troværdigheden og udbyttet af den aktuelle seance.

Vær tavs og lyt

Et andet godt råd går ud på, at man ikke skal forsyne den clairvoyante med informationer under selve seancen. Bed den clairvoyante om at fortælle. En dygtig clairvoyant spørger aldrig! Lyt og undlad at kommentere oplysningerne undervejs, men afslut seancen med en samtale om de informationer, der blev givet. Et tankevækkende eksempel så man engang på Tv, hvor en "clairvoyant" lukkede øjnene og efter en pause indledte med at sige til klienten: "Jeg får et "T" – siger det dig noget?" Klienten svarede tøvende: "Øh ... jo ... måske ... jeg elsker i hvert fald at

holde ferie i Tyrkiet”, hvorefter den clairvoyante straks sagde: “Ja! – Tyrkiet – jo, der er noget med dig og Tyrkiet! Du har sandsynligvis levet i Tyrkiet i et tidligere liv!” Den slags er direkte skadeligt for det seriøse clairvoyante arbejde, der heldigvis også udføres i denne branche.

Aura – ja men hvilken?

Er man clairvoyant, hvis man kan se et andet menneskes aura? Ikke nødvendigvis! Det afhænger af hvilken aura, man kan se. Er det den astrale aura, den mentale aura eller – i sjældne tilfælde – den kausale aura (sjælens aura), er der tale om clairvoyance. Nogle mennesker kan med det fysiske øje iagttage den aura og det svage farvespil, der omgiver alle mennesker, og måske er der blot tale om *æterisk syn*. Æterisk syn er ikke en psykisk evne, for det er resultatet af en videreudvikling og forædling af det fysiske øjes synsevne. Det sensitive fysiske syn kan opfatte det elektromagnetiske felt, der omgiver mennesket, og som åndsvidenskaben kalder æterlegemet eller den æteriske dublet. Det fysiske syn bliver derfor fysisk-æterisk. Æterlegemet er en del af det fysiske legeme. Fordi den æteriske synsevne er begrænset til den fysiske verden, kan æterisk syn ikke betragtes som clairvoyance. *Clairvoyante ser ikke med de fysiske øjne.*

Det er en kendsgerning, at en terapeut ser klientens aura gennem sine egne lemmer eller auraer. Det svarer til at betragte et landskab gennem farvet glas. Hvis terapeuten ikke har lært at tage dette forhold med i betragtningen, vil de egenskaber, som terapeuten selv er mest tilbøjelig til at reagere over for, være de mest fremtrædende hos klienten.



Der er forskel på at se og føle

Mange "clairvoyante" terapeuter bruger reelt *klarfølelse*. De *ser* ikke den indre verden, tidligere liv, afdøde eller fremtidige potentialer. De *føler* eller *fornemmer* disse fænomener. Klarfølelse er absolut også en vigtig psykisk evne, men der er stor forskel på at se den indre verden og *føle* eller *fornemme* den. Klarfølelse rummer nemlig risiko for, at terapeuten – sandsynligvis uden at vide det – henter informationerne direkte fra klientens tanker og følelser, og det var jo ikke det, der var hensigten med at opsøge terapeuten. Hvis en seance blot medfører, at man får en anden til at aflæse og gentage, hvad man allerede selv har tænkt og følt, er man dårligt hjulpet. Hvorfor skulle det være interessant at få noget at vide, som man allerede ved – og oven i købet betale penge for det? Det er svært at forstå. Alligevel fungerer mange clairvoyante på dette niveau.

Problemet bliver stort, når det drejer sig om kontakt til afdøde. Kontakt til afdøde er et spændende og omdiskuteret emne, og set fra et åndsvidenskabeligt synspunkt er det både muligt og til tider gavnligt at kontakte afdøde. Ikke alene for at få en bekræftelse på, at der er et liv efter livet, men også for at afklare eventuelle uafklarede spørgsmål fra det fysiske liv. Men hvis terapeuten ved hjælp af klarfølelse alene refererer klientens egne tanker og forestillinger om den afdøde, er der ikke tale om kontakt med afdøde, men om tankelæsning eller en eller anden grad af telepati. Meget tyder på, at en del clairvoyante ikke er i stand til at skelne mellem klientens tanker og/eller følelser og en virkelig afdød person.



Telepati

Telepati er den klassiske betegnelse for paranormal overførsel af tanker. Åndsvidenskaben skelner mellem den interne og eksterne telepati. Den *interne* telepati er den udveksling af bevidsthedsimpulser, der foregår mellem hjernen, astrallegemet, mentallegemet, og i bedste fald sjælen på sjæleens eget plan (kausalplanet). Den *eksterne* telepati kan defineres som en spontan overførsel af bevidsthedsimpulser mellem mennesker. Ethvert menneske står i permanent telepatisk kontakt med sine omgivelser ofte uden at være klar over, at man hele tiden modtager tanke- og følelsesindtryk fra omgivelserne. Der findes mange typer af telepati afhængigt af de bevidsthedsplaner, de stammer fra. Den sande telepati er kommunikation fra mentallegeme til mentallegeme eller fra sjæl til sjæl.

En indikation på, at terapeuten ikke aflæser klientens tanker og/eller følelser, er, hvis terapeuten er i stand til at komme med informationer, som klienten intet ved om, men problemet er naturligvis, at hvis man intet kender til informationerne, kan man ikke føle sig sikker på, at de er korrekte, medmindre man senere vil være i stand til at få dem bekræftet.



Intuition?

Nogle terapeuter kalder deres klarfølelse for intuition uden at vide, hvad der åndsvidenskabeligt menes med intuition. Alene det faktum, at intuition forbindes med føleevnen, viser, at der ikke er tale om ægte intuition. *Intuition er ikke en følelse* – heller ikke en klarfølelse! Intuition i åndsvidenskabelig forstand er direkte åndelig og ufejlbarlig erkendelse. Det skyldes, at intuition er sjæleens buddhiske evne – dvs. evnen til at erkende sandheden uden hjælp af tænkning, logik, viden, følelser og fornemmelser. Intuition er derfor en direkte erkendelse af og viden om sandhed. Det buddhiske bevidsthedsplan befinder sig over sjæleens bevidsthedsplan (kausalplanet), og intuition er derfor udtryk for meget høje eller forædlede bevidsthedsimpulser, som kun de færrest er i stand til at registrere i hjernebevidstheden. Ren intuition kan bedst defineres som en bevidsthed, der erkender, at livet er en enhed – og at adskilthed derfor er en illusion. Alt liv er ét, men legemer og former skaber oplevelsen af adskilthed. Men legemer og former er også energi eller liv. Derfor er

oplevelsen af adskilthed en illusion. Der er ét liv, alt er liv og livet udgør en enhed. Denne erkendelse udspringer fra det buddhiske plan, og kan ikke forklares eller beskrives, for en beskrivelse medfører adskilthed mellem det, der beskrives, og den der beskriver. Intuition er derfor en spontan indsigt i den større guddommelige helhed og plan, der ligger bag livets udfoldelse på det fysiske plan. *Intuitiv indsigt vedrører ikke enkeltpersoner*, men altid helhed, grupper af mennesker, fremtiden og den højere mening og formålet med livet.

Intuition eller instinktiv telepati?

Intuition giver mennesket en klar viden om, hvilke højere formål det skal tjene. Terapeuter, der giver personlig rådgivning og påstår, at det sker ved hjælp af intuition, anvender ikke intuition men følelser og fornemmelser. Når ægte intuition virker i forbindelse med følelseslivet, opstår ægte *kærlighed* (der *ikke* er en følelse), og når samme enhedsbevidsthed udtrykker sig gennem mentallegemet opstår *visdom*, som er et andet udtryk for kærlighed. Intuition må derfor ikke forveksles med *instinktiv telepati*, som er en proces, hvormed et menneske via sin indføling spontant kan vide, hvad der sker i et andet menneske. Denne type indføling kan rumme illusioner – det gør intuitionen aldrig.

Jung har anerkendt intuitionen som en selvstændig psykologisk erkendelsesform, der er lige så sand og legitim som alle andre typer af erkendelse. Det samme har den transpersonlige psykolog Roberto Assagioli sagt. Han placerer intuitionen som en højere erkendelsesform, og den indtager en central plads i hans psykologiske system. Roberto Assagioli definerer intuitionen som "*den direkte erfaring af enhed med den ultimative virkelighed*". Intuitionen kan give mennesket en direkte oplevelse af at være en del af den overordnede helhed, uden at vedkommende kan forklare alle detaljer i dette forhold.

Klarfølelse er derfor ikke det samme som intuition!



Psykisme

Clairvoyante arbejder med psykisme, og psykisme handler om naturens skjulte kræfter, der kan erkendes ved hjælp af både lavere og højere sensitivitet, afhængig af om kræfterne og fænomenerne stammer fra lavere eller højere niveauer på det fysiske, astrale eller mentale plan. Der skelnes mellem to slags psykisme: *Lavere psykisme*, der ofte kommer til udtryk som clairvoyance eller clairaudience samt evnen til at kontakte ikke-menneskelige væsener (former). *Højere psykisme* kommer til udtryk som telepati, åndelige evner og evnen til at erkende det guddommelige i alle former samt illumination. Engang i en fjern fremtid vil disse evner ikke længere blive betragtet som psykiske, men som almindelige menneskelige egenskaber, fordi de alle ligger latent i ethvert menneske.

Skal en terapeut nødvendigvis kunne "se" de indre verdener for at kunne tilbyde hjælp ved at bruge sine psykiske evner? Nej – bestemt ikke, men hvis terapeuten ikke "ser", er der ikke tale om clairvoyance, og desværre er ordet clairvoyance ved at udvikle sig til at blive en fællesbetegnelse for alverdens psykiske evner – lavere såvel som højere – tvivlsomme såvel som reelle.

Indre og ydre sanser

Der er intet mystisk ved psykiske evner. Sjælen har en række sanser og evner, der benyttes som erkendelsesredskaber på menneskets syv bevidsthedsplaner. På det fysiske plan bruger sjælen personlighedens fem fysiske sanser, men på de indre bevidsthedsplaner, benytter den en række metafysiske eller oversanselige evner. Clairvoyance er blot en af dem. Clairaudience, telepati og intuition er andre eksempler på psykiske evner. Mentallegemets eller tænkeevnens højere funktioner betragtes af åndsvidenskaben som sjælens sjette sans og intuition som den syvende.

Ikke alle sjælens sanser er oversanselige. Skelneevne og aspiration betragtes også som væsentlige erkendelsesredskaber, som de fleste åndeligt søgende mennesker benytter. Nogle terapeuter "hører" meddelelser fra de indre planer – eksempelvis fra afdøde. Denne evne kaldes clairaudience (fransk). Clairaudience er en medfødt eller optrænet evne til at høre lyde, som ikke kan registreres af det fysiske øre. Clairaudience eller klarhørelse er evnen til at høre uafhængig af tid og rum. Lavere clairaudience er sjælens evne til at høre på astralplanet, og højere clairaudience er sjælens evne til at høre på mentalplanet. Evnen benyttes som regel til at høre, hvad afdøde på astralplanet – eller i sjældnere tilfælde på mentalplanet – meddeler.



Kontakt med mestre og oplyste sjæle?

Nogle terapeuter påstår, at de står i kontakt med mestre, opstegne og oplyste sjæle, ærkeengle m.m., og at de som terapeuter blot fungerer som kanaler for disse høje væsener. Her er der grund til at appellere til sund fornuft, for der ligger en alvorlig psykologisk fælde i denne påstand, for *hvem sætter spørgsmålstegn ved et budskab, der kommer fra et ophøjet væsen, der nærmest er guddommeligt?*

Hvis man stoler på, at det personlige budskab faktisk stammer fra den påståede høje kilde, har man intet andet valg end at adlyde! Man må tilsidesætte sin egen skelneevne og kritikløst underkaste sig en påstået mester – eller rettere – den terapeut, der påstår, at der er kontakt til en opstegen mester. Terapeuten kan altid afvise ethvert ansvar for ethvert budskab under henvisning til, at "jeg er jo kun en kanal – jeg overbringer bare et budskab".

Hvis klienten i stedet var blevet ringet op og i telefonen hørte en ukendt stemme, der krævede, at klienten ændrede sit liv, valgte en anden partner, flyttede til en anden by osv., ville vedkommende uden tvivl med stor skepsis spørge: "Hvem taler jeg med?" – og hvis stemmen påstod, at det var en oplyst sjæl, ville røret utvivlsomt blive lagt på. Men når en terapeut fungerer som "omstillingsbord", tror mange ukritisk på påstanden og budskabet.

Det enkelte menneske må naturligvis selv afgøre, om det vil tro på, at det er så betydningsfuldt for menneskehedens samlede udvikling, at en opstegen mester vil gøre sig den ulejlighed at give personlige råd om småjusteringer i det personlige liv. Ifølge åndsvidenskaben kommunikerer en mester aldrig direkte med inkarnerede personligheder, men alene med sjælene på sjælens eget plan (kausalplanet). Det er herefter det inkarnerede menneskes opgave at kontakte sin egen sjæl (eksempelvis gennem meditation) for ad denne vej at modtage vejledning i livet. Og hvis den stammer fra en mester, vil denne vejledning aldrig have karakter af personlige råd, men altid omhandle emner, der vil være til gavn for større grupper af mennesker eller for helheden.



Andre psykiske evner

I sjældnere tilfælde praktiserer psykiske terapeuter *psykometri*. Ordet psykometri er græsk, men kaldes også "genstandslæsning". Psykometri var oprindeligt betegnelsen for evnen til at læse eller se – ikke med de fysiske øjne, men med det indre syn. I dag bruger åndsvidenskaben ordet om evnen til ved berøring af en ting at kunne "se" eller "føle" denne tings fortidige historie – altså en slags clairvoyance eller clairaudience. En psykometriker kan f.eks. ved at tage en personlig genstand i hånden "aflæse" informationer om personen og de begivenheder, der har udspillet sig i genstandens nærhed.

Hypnoterapi er en kendt og anerkendt terapeutisk metode til ændring af uheldige vaner som f.eks. rygning eller til kontakt med fortiden – en såkaldt regression. I regression føres en person tilbage til tidligere tidspunkter i det aktuelle liv eller til

før fødslen – eller endda til tidligere inkarnationer ved hjælp af regressionsteknikker. Hypnose kan bruges til meget andet, for det er en effektiv metode, som kan benyttes til at skyde genvej til de mange ressourcer, der gemmer sig under overfladen hos alle mennesker. Gennem hypnose kan der skabes en direkte kontakt til underbevidstheden, og derved skabe forandringer i dagligdagen. Formålet med hypnoterapi og regression er at skabe kontakt til de indre følelsesmæssige blokeringer, for på den måde at forstå, ophæve eller ændre dem til noget, der er mere hensigtsmæssigt og positivt. Det drejer sig om at få omprogrammeret handle- og tankemønstre, som engang var nyttige, men som ikke længere har noget formål.



Hvad sker der? Hypnose er den græske betegnelse for de forskellige processer, hvorved en terapeut ved hjælp af sin vilje er i stand til at hensætte et andet menneske med svagere vilje i en slags trance. Hvis hypnosen ikke bruges til et positivt formål, falder handlingen ind under sort magi. I åndsvidenskaben betragtes hypnose som farligt – både fysisk og moralsk – for fysisk set påvirker den nerveæteren og de nerver, der kontrollerer blodets cirkulation i hårkarnettet. Og moralsk set bringes den hypnotiseredes vilje ind under hypnotisørens, og det er betænkeligt, hvis hypnotisøren ikke befinder sig på et højt moralsk niveau.

Håndlæsning eller *kiromanti* – et ord, der også er græsk – er også en af de alternative videnskaber, som stadig flere terapeuter tilbyder. Kiromanti går ud på at læse et menneskes anlæg og karakter og dermed dets potentielle skæbne ved tydning af håndens linjer og struktur.



Psykiske evner og chakraerne

Ifølge åndsvidenskaben er menneskets sanser – både fysiske og metafysiske – knyttet til chakrasystemet. *Lugtesansen* er forbundet med rodcentret, og dermed egoisme og selvopholdelsesdrift. *Smagssansen* er knyttet til sakralcentret og menneskets seksualitet og sanselighed. Det personlige *følelsesliv*, den lavere clairvoyance og lavere clairaudience udspringer af solar plexus centret. Den højere *psykometri* og *medfølelse* – der er udtryk for kærlighed til gruppen – er forbundet med hjertecentret. *Høresansen* og *højere clairaudience* (klarhørelse) er knyttet til halscentret, som repræsenterer menneskets evne til kommunikation og kreativ tænkning. *Synssansen*, *intuitionen* og *den højere clairvoyance* har sit udspring i pandecentret, hvor menneskets idéer, erkendelser og integration skabes. Endelig samles *alle de højere sanser* i hovedcentret, der repræsenterer bevidsthedsområdet med vilje, hensigt, kraft og transcends. Det er vigtigt at understrege, at denne gennemgang af sanserne i forhold til chakraerne og de psykiske evner er meget forenklet og derfor bestemt ikke fyldestgørende.

Vidende terapeuter og kritiske klienter efterlyses

Mangel på viden hos både klienter og terapeuter er medvirkende til, at clairvoyancebranchen med rette udsættes for kritik og mistænkeliggørelse. Kritiske klienter vil

være en stor fordel for branchen, men det er først og fremmest de clairvoyante selv, der står med ansvaret for, at der skabes respekt om deres vanskelige arbejde. Der er derfor god grund til at opfordre clairvoyancebranchen og dens skoler til at modvirke den mangel på viden, uddannelse og moral, der ødelægger det udmærkede arbejde, der udføres af branchens seriøse, vidende og dygtige terapeuter.

Og husk ... klarfølelse eller aflæsning af tanker og følelser er ikke clairvoyance!





VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk