

Torkom Saraydarian

BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

BLÆNDVÆRK & ILLUSIONER

Torkom Saraydarian



VidsomsNettet
www.vidsomsnettet.dk

Blændværk & Illusioner

Af Torkom Saraydarian
Fra *Challenge for Discipleship*

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)



Blændværk

Disciple er nødt til at foretage en dybtgående og detaljeret iagttagelse af deres blændværk og illusioner, for deres udvikling afhænger af, om de er i stand til at overvinde dem. Men først og fremmest skal disciplen være klar over, hvad man forstår ved blændværk.

Blændværk er astrale begærformer, som strømmer rundt i auraen og er forbundet med de astrale og æteriske centre. På grund af forbindelsen til centrene har de stor indflydelse på disciplens handlinger, følelser, tanker og relationer.

Der er gode grunde til, at frigøre sig fra blændværk, for de ...

1. Tapper den psykiske energi.
2. Skaber uorden i tænkningen.
3. Lukker uønskede elementer ind i den personlige sfære.
4. Skaber forstyrrelser i relationerne til andre mennesker.
5. Manifesterer sig til sidst som fysisk sygdom.
6. Umuliggør udvidelse af bevidstheden.
7. Forhindrer tankesindet i at fungere fornuftigt og logisk.



Rodcentret, sakralcentret og solar plexus centret

De fleste blændværk er forbundet med de tre lavere centre: Rodcentret, sakralcentret og solar plexus centret. Ikke alene styres centrene af blændværkene, men de opflammes også af den substans, som centrene består af.

Rodcentret er forbundet med:

- Begær efter magt.
- Begær efter at dominere.
- Begær efter totalitarisme.
- Begær efter ødelæggelse.
- Begær efter separatisme.

Sakral- eller sexcentret er forbundet med:

- Begær efter fysisk kontakt.
- Begær efter sex.
- Begær efter at tiltrække mennesker ved hjælp af attituder, stemmeføring, farvevalg, tøjvalg, makeup eller parfume.

Solar plexus centret er forbundet med:

- Begær efter besiddelser.
- Begær efter at kritisere og nedgøre andre.
- Begær efter sladder.
- Begæret efter ondskabsfuldhed, bagtalelse og forræderi.
- Begær efter slagsmål.



Hvilke problemer skaber blændværk?

1. *Blændværk tapper den psykiske energi* for ellers kan blændværket hverken fungere eller overleve. Derfor tømmer blændværket auraen for psykisk energi. Blændværket suger også den psykiske energi ud af de tilsvarende centre og svækker de organer, der er forbundet med dem. Svækkelsen af den psykiske energi resulterer til sidst i fysisk, moralsk, mental og åndeligt tilbageskridt.
2. *Blændværk skaber uorden i tænkningen*, fordi tankesindet ikke altid accepterer blændværkets krav. Og hvis tankesindet accepterer kravet, aktiveres blændværket på mentalplanet, for tankesindet underkaster sig kravet, selv om det ved, at det logisk set er forkert.
3. *Blændværk lukker uønskede elementer ind i den personlige sfære*. Åndsvidenskabeligt set er blændværk astrale redskaber for bestemte jordbundne (involutionære) elementer, som stræber efter at opleve materielle fornøjelser og negative følelser (vibrationer). Når de bruger et menneskes blændværk til formålet, trænger de enten ind i auraen, eller de styrer menneskets blændværk udefra for at tilfredsstille deres egne begær. Man kan faktisk sige, at begær "lugter", og lugten tiltrækker uønskede elementer.
4. *Blændværk skaber forstyrrelser i relationerne til andre mennesker*. Blændværk er astrale former, som er skabt af begærimpulser med en kraftig tiltrækning, der er rettet mod genstanden for begæret, men som er i modstrid med sunde adfærdsmønstre, love og regler.

Åndsvidenskabens forskere kan se, hvordan et menneskes blændværk arbejder aggressivt for at nå sin hensigt. Mennesket bøjer sig ikke altid for de aggressive krav, men stritter imod. Det er ikke alle mennesker, der kan tvinges eller kues. Den aktive manifestation af blændværket sker ved aggression. Det samme gælder konkurrence. Hvis der ikke er blændværk, samarbejder og deler mennesket.

5. *Blændværk manifesterer sig til sidst som fysisk sygdom.* Årsagen er psykisk svækkelse. Hvis man kan lokalisere et menneskes primære blændværk, vil det være tydeligt, hvor og hvordan sygdommen vil komme til udtryk. Nogle gange er blændværkets manifestation som sygdom en befrielse. Hvis der er tale om en discipel, vil sygdommen repræsentere en mulighed for at se blændværket, forstå det og nedbryde det med tankesindets lys. Sygdom repræsenterer ofte en chance for at komme tilbage på rette spor i livet.
6. *Blændværk umuliggør udvidelse af bevidstheden.* Årsagen er indlysende, for bevidsthedsudvidelse er det samme som udryddelse af blændværk. Problemet vokser, når uønskede elementer er involveret i blændværket. Og blændværket stiller meget store krav til tankesindet, for 90% af tankesindets energi bruges på at opfylde blændværkets krav. Narkomaner er et eksempel på tilstanden.
7. *Blændværk forhindrer tankesindet i at fungere fornuftigt og logisk.* Begæret accepterer kun sine egne rettigheder, og derfor er fornuft og logik blændværkets absolutte dødsfjender. Derfor bekæmpes fornuft og logik konstant.



Værd at vide om blændværk

Et forblændet menneske er ikke interesseret i at høre råd og argumenter, der er i strid med begæret. Begærene gør mennesket blindt.

Blændværk er årsag til, at man mister kontrollen over sin organisme. Blændværket overtager styringen og manipulerer organismen for at opfylde sine egne formål. Blændværk bestemmer, hvad man tænker, hvad man siger, hvordan man reagerer følelsesmæssigt, men også de fysiske aktiviteter, man vælger.

Uønskede elementaler venter på at finde en mulighed for at komme i kontakt med det fysiske plan. Og muligheden er et blændværk i et menneskes aura. Når en uønsket elemental "lugter", at mennesket har samme begær eller blændværk, som svarer til elementalens svingning, kryber det ind og besætter et af de tre lavere centre for at bruge det til egen tilfredsstillelse. Et blændværk, der er forbundet med kønsorganerne, gør eksempelvis kønsorganerne særdeles sensitive. Offeret stiller derfor krav om sex, og selv om det får masser af sex, bliver ilden ved med at brænde indtil kønsorganerne tager skade, bliver ramt af sygdom eller bliver ubrugelige.

Nogle gange kan et menneske være så forblændet, at det har mange eller nærmest en hel hær af elementaler i sin aura. Elementalerne er filtret ind i hinanden.

Hvis auraen er fyldt med blændværk, nytter det ikke at studere åndsvidenskab, for blændværkene vil bruge den åndsvidenskabelige viden til egne formål, og derfor vil fremtiden blive endnu værre end fortiden. Visdommen forøger blændværkets kraft. Det er grunden til, at åndelige lærere kræver følelsesmæssig eller astral renhed, før de giver instruktioner i avancerede metoder. Metoden kaldes hjertets forædling.

Den kristne dåbsceremoni er symbol på afvaskning af menneskets blændværk, og det er interessant at tænke på, at stort set alle religioner har tilsvarende renselsesritualer.

Nogle gange samler blændværk sig omkring sansorganerne og fungerer som filtre. Mennesket hører, lugter, ser, smager, føler og konkluderer i kraft af blændværkenes informationer. Det blokerer for forbindelsen til det virkelige liv omkring mennesket og endda inden i mennesket.



De lavere centre og blændværk

Man skal være opmærksom på, at de tre lavere centre *ikke* er kilden til blændværk, men at det er deres energi, der bruges til blændværk. De lavere centre er livsvigtige centre, og de opfylder vigtige funktioner i menneskets udvikling.

Rodcentret rummer f.eks. stoffets primære ild – den psykiske energi, der kaldes kundalini-kraften – som smelter sammen med i første omgang den praniske energi og senere med tankesindets ild, når energien rejses og løftes op gennem ryggraden, og det er forudsætningen for oplysning.

Sakralcentret styrer menneskets forplantningsproces, som gør det muligt at skabe fysiske legemer til inkarnerende sjæle. Når energien løftes op til halscentret, bruges den til skabende processer på mange områder.

Solar plexus centret er et stort helbredende center. Mange psykiske evner er et resultat af centrets udvikling. Solar plexus centret er forbindelsesledet mellem hjertecentret og de lavere centre. Når solar plexus centret blander sig med hjertecentret, kommer det til udtryk som højere psykisme, humanitære handlinger, ren sensitivitet osv.

Begærkræfterne bruger centrenes energier og stimulerer blændværket. Det blokerer ofte for sublimering af de lavere centres energi.

De tre lavere centre

Herefter er det tanken at se nærmere på blændværk, der er forbundet med de tre lavere centre.



Rodcentret og fem større blændværk

Rodcentret er forbundet med fem større blændværk:

Begæret efter magt

– manifesterer sig i hjemmet, i gruppen, i lokalsamfundet, i nationen og i verden. Begæret manifesterer sig på politiske, uddannelsesmæssige, filosofiske, kulturelle, videnskabelige, religiøse og økonomiske områder. Magtbegær er ladet med rodcentrets energi. Blændværket er særdeles farligt, for det kan resultere i offerets totale nedbrydning. Begæret efter magt kan sammenlignes med fisken, der drak alt vand i søen og til sidst blev kvalt.

Begæret efter at dominere

– minder om magtbegær, men det er anderledes. Begær efter magt bruger hære, skydevåben, trusler, angst, forbrydelser og vold, mens begæret efter at dominere bruger dogmer, doktriner, ideologier, bestikkelse, list og hykleri, og det manipulerer menneskers tankesind, indtil de bliver slaver.

Begæret efter totalitarisme

– er et blændværk, der ekspanderer så voldsomt, at offeret vil have alle mennesker til kritikløst at acceptere sine tanker, sin logik, sin ideologi og handle på nøjagtig den måde, der kræves. Grunden er, at det er forudsætningen for, at offeret kan tilfredsstille sine begær og realisere sine planer, præcis som det har lyst. Det er et blændværk, der kræver total lydighed i tanke og handling.

Totalitarismens blændværk kan skabe en mørk periode for en familie, en gruppe, en nation eller hele menneskeheden, og det kan forsinke evolutionen – endda i millioner af år. Totalitarisme står bag de farligste blændværk og illusioner, når først den når sit mål. Frihed er som en kniv i hjertet på totalitarismen. Totalitarisme bruger alle menneskelige ressourcer til at nå sit mål.

Begæret efter ødelæggelse

– er et meget kompliceret blændværk. Nogle mennesker medbringer den slags blændværk fra tidligere liv, fordi de ikke fik mulighed for at hævne sig på de mennesker, der behandlede dem uretfærdigt. Det er et blændværk, der vokser, og det kan udvikles til en enorm trang til at ødelægge.

Menneskets blændværk er ikke kun selvskabt, for det kan desuden overføres fra tidligere liv eller arves fra forældre, og det kan påføres af både venner eller fjender, men man skal naturligvis selv være disponeret for det. Venner skaber mange begær, og de former dem med deres fantasi. Fjender opbygger destruktive begær på grund af deres fjendtligsindede holdning og deres aggressivitet. Nogle gange fornemmer de instinktivt, hvad de skal ødelægge, men ofte motiveres de af et blindt blændværk, som genoplives af omgivelserne og situationen.

Rodcentret tilfører den nødvendige kraft til at opretholde blændværket, og når blændværket er tilstrækkelig stærkt, bliver det redskab for en destruktivt elemental. I alle nationer er der historier om den type forbrydere.

Begæret efter separatisme

– opbygger en af de mest ødelæggende former for blændværk – ikke alene i en familie, men også i menneskeheden. Blændværket kommer til udtryk som had, hævn, jalousi, isolation, stolthed og egoisme. Hvis blændværket er besjælet af en astralt elemental, gør det menneskets eller nationens liv aggressivt, destruktivt og totalitært. Det er et meget stærkt blændværk, fordi det trækker energi fra alle illusioners kilde – dvs. mental eller intellektuel separatisme.





Sakralcentret og tre større blændværk

Sakralcentret er forbundet med tre større blændværk:

Begæret efter fysisk kontakt

– med genstande eller med mennesker. Det er et blændværk, der skabes for at opnå en tilfredsstillende, som driver mennesket til at bruge sine fem sanser til at skaffe sig genstanden eller erobre det menneske, der begæres.

Begæret efter sex

– opbygges ofte i fantasien eller af impulser fra forældre og venner. I nutiden er blændværket det mest uhåndterlige i menneskehedens aura. Det stimuleres ved hjælp af pornografi, lidenskab og kontakt med seksuelle effekter.

Åndsvidenskaben oplyser, at den slags blændværk belives af millioner af elementaler i menneskers aura, og de driver mennesket til utroskab, perversioner, prostitution, suspekke forhold, vold, kidnapning og voldtægt. Det er ikke kun voksne, der har den type blændværk, men også mange børn, som ubevidst bliver inspireret af det blændværk, der besætter dem. Blændværket kan stamme fra tidligere inkarnationer, være nedarvet eller inspireret fra forældrene og omgangskredsen.

Begæret efter at tiltrække mennesker

– til personligt brug, manipulation og fornøjelse ved hjælp af indstuderede attituder, bestemt stemmeføring, bevidst farvevalg, sexet påklædning og makeup eller lokkende parfumer er et blændværk, som giver mange forretninger stor omsætning. Hvis blændværket vokser og dominerer, skaber det forfængelighed og egoisme, og det suger energi fra svage mennesker.



Solar plexus centret og syv større blændværk

Solar plexus centret er forbundet med syv større blændværk:

Begæret efter besiddelser

– er et begær efter jord, penge og andre effekter. Det er et blændværk, der kommer til udtryk som grådighed. Det kaldes "det bundløse kar", for det kan aldrig fyldes. Grådigheden vokser langt ud over ethvert behov og ud over evnen til at forbruge. Blændværket er en astral sygdom, som udvikler sig til, at offeret overtræder adskillige etiske grænser og begår mange moralske forbrydelser. Det udmatter blændværkets ejer, som til sidst bliver ude af stand til at bruge de ting, der samles med så stor ihærdighed.

Begæret efter at kritisere og nedgøre andre

– er et blændværk, der står i vejen for andres fremskridt, for det får dem til at opbygge et mindreværds kompleks. Her er der naturligvis ikke tale om instruktioner eller konstruktiv rådgivning til mennesker, der reelt er i stand til at yde en bedre indsats, hvis de får at vide, hvordan de skal bære sig ad.

Blændværket kommer ikke kun til udtryk med de ord, man siger, men også med det blik, de håndbevægelser, den stemmeføring og den måde, man skriver på. Det overraskende er, at blændværket også kan skjule sig bag smiger og dårlige råd, der er garneret med sukkersøde ord. Man kan i den grad vænne sig til den type blændværk, at man ikke lægger mærke til, at alle formuleringer bruges af blændværket.

Begæret efter sladder

– vokser gradvis til et blændværk, der påvirker hals- og hjertecenter. Mennesker, der sladder, har meget ofte dårlig fordøjelse, eller de lider af hjerte- eller halsproblemer.

Begæret efter ondskabsfuldhed, bagtalelse og forræderi

– bliver en gang imellem kaldt "de tre forbrydere". Det er i kraft af de tre blændværk, at mennesker ødelægger venskaber, nedbryder tillid, spolerer rigtige menneskelige relationer, forkludrer samarbejde og langsomt isolerer sig fra andre mennesker. Når "de tre forbrydere" er besat af mørke kræfter, kan de medføre planlægning af drab og omfattende forbrydelser, som er blottet for samvittighedsnag og medfølelse. De mørke kræfter venter i årevis på at finde blændværk af den ønskede type og bruge dem i deres ødelæggende arbejde.

Begæret efter slagsmål

– vokser sig også til et ødelæggende blændværk. Det præger mennesker, der føler en stærk trang til slagsmål, til at diskutere, skændes og skabe konflikter. Hvis blændværket desuden er besjælet af en uønsket elemental, bliver det for alvor destruktivt. For at blive i stand til det, tvinger det ejerens bevidsthed til at skabe våben, der tapper menneskehedens kostbare energi, tid, penge og liv.

Blændværket er et instinkt, som er en arv fra dyreriget, og det stimuleres af magtbegær og menneskets selvopholdelsesdrift. Det vil enten medføre menneskehedens endelige udslettelse eller en erkendelse af, at mennesker ikke behøver at bekæmpe hinanden, men at de i stedet skal kæmpe mod alle de begrænsninger, som står i vejen for fuldkommengørelse.



Hvordan bekæmper man sine blændværk?

Det første og vigtigste skridt er at bruge intellekt, logik, iagttagelse og analytisk tænkning.

Det næste skridt består i at forædle centrene så meget, at de ikke længere "stiller ind" på blændværket. Det gøres ved at stimulere den egenskab, der er blændværkets diametrale modsætning.

Magtbegæret kan bruges som et godt eksempel. Når man erkender, at magtbegæret er ved at udvikle sig til et blændværk, skal man straks bruge sin skabende fantasi og erstatte magtbegæret med et begær efter at tjene sine medmennesker – uden

at forvente anerkendelse eller noget til gengæld. I meditation kan man bruge den skabende fantasi og forestille sig, hvordan man frigør sig fra blændværket, og gradvis begynder man at fungere som oprigtig verdenstjener.

Når man ved hjælp af den skabende fantasi udvikler den nye egenskab, og bruger den på virkelige begivenheder i dagliglivet, mister blændværket sin magt, og til sidst forsvinder det helt. Men det forudsætter, at modsætningen *praktiseres*, for det er ikke nok, at den lever i tankerne. Hvis den nye egenskab skal integreres, *skal* den bruges aktivt i det daglige liv.



Begæret efter at dominere kan måske være ved at vokse til et blændværk. Hvis det er tilfældet, skal man også meditere på dets modsætning, som er *imødekommenhed*. Og imødekommenheden skal også realiseres i hverdagen. Man begynder med at studere betydningen af imødekommenhed for at finde egenskabens dybere lag, og derefter omsætte forståelsen til praksis.

Man vil hurtigt opdage, at begæret efter at dominere skifter karakter. Først bliver det f.eks. til et begær efter imødekommenhed over for de guddommelige love og principper og mestrene, der repræsenterer lovene og principperne. Derefter fokuseres der på intelligent imødekommenhed over for de, der er autoriteter eller overordnede i livet.

En kaptajn i hæren sagde engang til en soldat, der hele tiden brokkede sig og reelt forsøgte tage magten: *"Du bliver ikke officer, før du har lært at fungere som en menig, der parerer ordre"*.

Meditation over imødekommenhed i dens forskellige faser, og en indsats for at realisere egenskaben i livet, vil til sidst nedbryde dominansens blændværk.

Totalitarismens blændværk har en modsætning, og det er erkendelse og accept af andres rettigheder.

Ødelæggelsens blændværk kan erstattes af begæret efter positive, konstruktive og opbyggelige aktiviteter.

Separatismens blændværk kan erstattes af begæret efter at forene og skabe syntese.

Den fysiske kontakts blændværk kan erstattes af begæret efter at kontakte et andet menneskes sjæl eller moral, hvor man bruger sine højere sanser til at kontakte mennesket.

Seksualitetens blændværk kan erstattes af begæret efter at samarbejde på hjerte- og tankeplanet. Mange par overvinder deres alt for aktive seksualitet ved at arbejde sammen om noget kreativt, som f.eks. at komponere musik, synge, male, arbejde politisk, studere naturvidenskab, åndsvidenskab, filosofi eller psykologi. På den måde arbejder parret sammen om fælles interesser, og det svækker seksualitetens blændværk.



Begæret efter at tiltrække mennesker ved hjælp af ydre midler kan vokse til et blændværk, og hvis man erkender, at det er problemet, kan man erstatte blændværket med begæret efter at tiltrække mennesker ved hjælp af humanistiske og immaterielle holdninger eller højere åndelige egenskaber.

Et eksempel kunne være en kvinde, som ønsker at tiltrække en mand, og derfor gør hun alt, hvad hun kan, for at gøre sit ansigt, sit hår og sin krop så tiltrækkende som muligt. Men hun opdager, at virkningen udebliver eller tiltrækker de forkerte. Derfor beslutter hun sig til at udvikle humanistiske holdninger, åndelige kvaliteter og intellektuelle egenskaber. Hun opdager, at herefter er det muligt at tiltrække mennesker af en langt højere kvalitet, og til sidst gifter hun sig sandsynligvis med en af dem. Når man tiltrækker andre mennesker ved at bruge ydre virkemidler, holder forbindelsen ikke længe.

Besiddelsernes blændværk kan erstattes med begæret efter at dele, give og ofre. De ting, man får foræret af andre, kan man f.eks. dele med andre, hvis man ikke ønsker, at tingene skal stimulere blændværket.

Den negative kritiks blændværk kan ændres ved, at man udvikler evnen til at se det bedste i andre. Alle mennesker har gode og dårlige sider. Det drejer sig derfor om at fokusere på de gode.



Sladderens blændværk kan erstattes ved, at man holder op med at tale om ligegyldige ting, og i stedet begynder at tale om videnskab, kultur, kunst, politik, åndsvidenskab og store humanitære ledere.

Ondskabsfuldhedens blændværk kan overvindes ved at udvikle den gode vilje.

Bagtalelsens blændværk kan overvindes ved, at man udvikler et begær efter at beskytte og forsvare den, man bagtaler.

Forræderiets blændværk kan overvindes ved at udvikle loyalitet og tillidsfuldhed.

Kampens blændværk kan nedbrydes med den kvalitet, man kan kalde begæret efter at forstå og samarbejde.

På den måde kan man bruge forskellige teknikker til at fjerne negative blændværk og erstatte dem med positive egenskaber.

Frygt er en af de essentielle faktorer, som tvinger mennesker til at skabe blændværk, fordi frygt gradvis gør mennesket til slave af de ting, det frygter. Hvis man opbygger ægte frygtløshed, er der ikke behov for unaturlige midler til beskyttelse i form af blændværk. Et blændværk er en kunstig skabning som har tre udgangspunkter:

1. Begæret efter at have.
2. Begæret efter at vide.
3. Begæret efter at blive til noget.

Når man er bange for at elske, er man bange for at være uvidende eller bange for at mislykkes, skaber man blændværk for at erstatte det, man frygter.

Illusioner



Illusioner skabes i tankesindet under den mentale udvikling, hvor mennesket begynder at registrere bestemte indtryk, inspirationer, åbenbaringer, idéer og tankeformer. Kontakten mellem det mentale redskab og energistrømningerne skaber illusioner, når det mentale redskab endnu ikke er tilstrækkelig udviklet, eller hvis det indeholder blokeringer eller krystalliseringer fra det nuværende eller fra tidligere liv. Tankesindet fejlfortolker energistrømningerne og farver dem med personlige forventninger, forestillinger og interesser.

Fejlopfattelse og begrænsning af energistrømningerne medfører illusioner. Derfor er en illusion en tankeform, hvor essensen er lys eller intuition, men hvor formen ikke repræsenterer essensen, fordi tankeformen bruges til personlige hensyn eller til gruppeformål eller til nationale interesser.

Som regel kommer man i kontakt med strømningerne i form af indtryk, inspirationer, åbenbaringer, idéer og tankeformer via tanker, planer, data, meninger, tendenser, mentale symboler, karakter (eller stråler) og stærke indtryk fra begivenheder. Resultatet er en forvrængning, en fejlfortolkning eller en vrangforestilling. Derfor er illusioner identiske med tankeformer, som rummer fordrejede kendsgerninger, og som styrer livet – dvs. følelseslivet, handlingerne, ordene og tankerne – og derfor bliver de årsag til lidelse og smerte.

Det lavere og det højere tankesind

Tænkeevnen har to hovedgrupper, der ofte kaldes det lavere og højere tankesind. Det lavere tankesind har forbindelse med menneskets egoistiske interesser, de daglige behov, materialistisk viden og livet i almindelighed. Det højere tankesind har forbindelse med Altet, de transpersonlige og transcendent værdier, den fremtidige udvikling og fuldkommengørelse af sjælen. Det højere tankesind er desuden forbundet med visdom og vision. Det udgør en bro mellem intuitionens lys og det lavere tankesind. Og det er i kraft af det højere tankesind, at sjælen overvinder personlighedens begrænsninger og opnår oplysning og højere bevidsthed på det buddhiske plan – intuitionens plan.



Sjælen er en magnet, og normalt er den fokuseret i det lavere tankesind eller mellem det højere og lavere tankesind. Når sjælen tiltrækker glimt af åbenbaring, højere indtryk, inspiration og idéer, mister strømningerne deres renhed og styrke og fejlfortolkes af det lavere tankesind. Det er denne fejlfortolkning, der kaldes illusion, men det er vanskeligt for mennesket at forstå, at tanker, holdninger og trosforestillinger kan være illusioner. Derfor skaber illusioner forvrængninger på alle menneskehedens områder og resulterer i separatisme, forbrydelser, grådighed, krige og ødelæggelse.

En illusion kan udvikle sig til et meget stærkt blændværk og en virkelig forbandelse for den, der er offer for det. Illusioner har magt til at gøre tankesindet separatistisk, og få mennesket til at tro, at alt, hvad det ved, er udtryk for sandhed. Illusioner skaber frastødning, og til sidst kan de resultere i fanatisme.



Broen mellem det lavere og det højere tankesind

Menneskets bevidsthed udfolder og udvider sig som et resultat af kommunikation med højere kilder. Hvis kommunikationen ikke er klar, men baseret på fejlfortolkninger af kontakterne, bliver mennesket offer for sine egne illusioner. Vejledning fra højere kilder bliver mulig, når mennesket er i stand til at fortolke vejledningen klart og forstå den, nøjagtig som den er.

Derfor er det nødvendigt, at man ikke alene renser det lavere tankesind for overtro, dogmer, ophobede fordomme og blændværk, men desuden udvikler evnen til at arbejde med det højere tankesind og bygge broen mellem det lavere og højere tankesind og intuitionen. Det er på den måde, man kan

skabe og opretholde kontakten med højere verdener, gøre kommunikationen klar og fortolke idéer, indtryk og inspirationer uden forvrængning. Og det er på den måde, intuitionens klare lys får mennesket til at forstå betydningen af kommunikationen – ikke alene i relation til menneskelivet, men også i relation til det kosmiske liv som helhed. Det er en inklusivitet, der engang får menneskeheden til at opleve alle andre idéer og fortolkninger som en del af helheden og ikke som adskilte enheder.

Der findes lige så mange illusioner, som der findes mennesker på Jorden, og derfor er der grund til at se nærmere på nogle af de væsentlige illusioner, for de fleste mennesker har dem.

Væsentlige illusioner



Separatismens illusion

1. Den første illusion er *separatisme*. Idéen bag separatisme er individualisering. En sky bliver til dråber – dråber regenererer naturen, får erfaring og vender til sidst tilbage til skyen. På samme måde udgik monaden – menneskets åndelige gnist – fra en kosmisk kilde, som en "fortabt søn". Og efter at have høstet sine erfaringer, vender gnisten tilbage til den centrale ild og bliver ét med den, men uden at miste sin identitet.

Gnisten var aldrig adskilt fra kilden – i hvem den "lever, ånder og er".¹ Individualiseringen opleves som adskillelse, og hver monade *troede*, den var – og *tror* den er – en selvstændig og adskilt skabning. Men i virkeligheden er mennesket forankret i den centrale ild og ét med den.

Hele civilisationen, menneskets logik, politik og gensidige forbindelser er baseret på separatismens illusion. Selv religiøse og åndelige mennesker tænker og handler i separatismens ånd. Man kan endda sige, at separatismen er indbygget i menneskets bevidsthed. Separatismens illusion styrer livet, tankerne, følelserne, aktiviteterne, ordene og relationerne.

¹ Apostlenes Gerninger: 17,28

Er det muligt at forestille sig en verden, hvor alle erkender, at alt er ét?

Separatismens illusion er en af de stærkeste tankeformer, og den står i vejen for menneskets fremskridt, og den forhindrer menneskeheden i at skabe enhed.



Separatismens illusion optræder som et falsk "jeg" i mennesket. Oplevelsen af "jeg'et" er en illusion, som er opbygget igennem millioner af år, og illusionen er så krystalliseret i mentallegemet, at den næsten er umulig at slippe af med. Først kalder mennesket sine fysiske drifter og instinkter og kroppen som helhed for "jeg". Derefter bliver blændværket til "jeg'er". Så skaber mennesket illusoriske "jeg'er", hvor den stærkeste bliver et "konge-jeg", der hersker i livet.

Det er let for mennesket at tilintetgøre de lavere "jeg'er", men det er i høj grad vanskeligt at udrydde "jeg'er", når de repræsenterer menneskets egne illusioner. Når menneskesjælen identificerer sig med et af de illusoriske "jeg'er", udvikler den egoisme – den bliver "et ego". "Ego'et" bliver til sidst en gigantisk forhindring, som blokerer porten til 3. indvielse. I åndsvidenskabelig litteratur kaldes det "Tærsklens vogter". Det er menneskets "jeg", "mig", "mig selv".

Når Tærsklens vogter er overvundet ved hjælp af oplysning og offer, forsvinder det falske "jeg", og det virkelige "selv" – sjælen – toner frem i den indviedes hjerte. Det sande "selv" udvikler sig som en gradvis udvidelse af "jeg-begrebet".

For at gøre det helt klart, kan man antage, at man hører ordene: *"Har du gjort noget for mig, som kan forbedre forholdet mellem os?"*

For gennemsnitsmennesker henviser *"for mig"* til deres personlige interesser. For aspiranter henviser *"for mig"* til det, der har deres families interesser. For disciple henviser *"for mig"* til discipelgruppen. For indviede henviser *"for mig"* menneske-

heden. For mesteren henviser *"for mig"* til gudsriget. Når Kristus siger *"mig"*, mener han Hierarkiet.

Det plan, man identificerer sig med, er ens *"jeg"*. Hvis man er identificeret med solsystemet, refererer *"jeg"* til solsystemet. Den primære enheds primære interesse er repræsenteret af menneskets *"jeg"*. Det gælder på verdensplan. Når to præsidenter taler for deres nationers interesser, og den ene siger: *"Jeg ønsker ikke krig"*, menes der, at hans nation ikke ønsker krig.



Det samme gælder på det personlige plan. Når et menneske siger: *"Jeg vil ikke have noget at spise"*, repræsenterer mennesket sin krop, sine følelser og sit tankesind som en helhed. Efterhånden som man gør fremskridt på udviklingsvejen, bliver man leder af stadig større, kollektive enheder. Man kan endog blive overhoved eller *"jeg"* for millioner af mennesker og repræsentant for deres interesser.

Dette *"jeg"* kaldes det kollektive *"jeg"*, men man mener også, at det kollektive *"jeg"* ikke er en summen af enhederne eller folks individuelle *"jeg'er"*, men snarere et *"jeg"*, der repræsenterer dem, leder dem og fungerer som frontløber på deres udviklingsvej.

Et *"jeg"*, der leder, bliver kernen i fremtidige samlinger af monadiske gnister, aspiranter, disciple, indviede og oplyste skabninger – undtagen hvis det ikke magter at opfylde sine forpligtelser, eller hvis det kvalificerer sig til en højere stilling. Hvis det sker, overtager det umiddelbart efterfølgende *"jeg"* pladsen og fungerer som en ny kerne for grupper af liv.

Efterhånden som kernen udvikler sig ved at indgå i stadig større enheder, fortaber de personlige interesser sig i helhedens interesser. Det er det, der kaldes *"den bevidste ofring af selvet"*. På den måde medfører stadig større ofre i virkeligheden stadig større lederskab, indtil *"legeme og blod"* fortæres af helheden. Esoterisk set er det, hvad den hellige nadver symboliserer.

Der vil ikke komme en sand politik, et sandt lederskab eller en sand religion, før politikerne, lederne og præsterne i verden nedbryder separatismens illusion og accepterer enhedens og helhedens princip.



Dødsillusionen

2. Den anden illusion er *dødsillusionen*. Livstråden – monaden – er ikke et individuelt atom, men snarere en stråle, der strømmer gennem mange, mange stoflag, eksistensplaner, verdener og tilværelser, hvor den skaber legemer og afkaster dem igen, når de ikke længere opfylder formålet, og til sidst vender monaden hjem igen. Dødsillusionen opstod, fordi tankesindet rapporterede følgende begivenheder til monaden:
 - Redskabet går i opløsning.
 - Alt er tabt.
 - Man mister også livet.

På grund af sin indespærring i stoffet troede sjælen – monaden i menneskets verdener – på tankesindets information og ræsonnerede: "*Jeg dør!*" Illusionen er opbygget og aktiv. Det er den illusion, der styrer, ikke alene de fleste mennesker, men også bedemænd, begravelsesforretninger, hospitaler, læger, forsikringselskaber osv.

Illusion forsvinder først, når man oplever, at man ikke er kroppen eller de indre legemer. Ligesom en gnaver sidder illusionen i hjernen. Den æder rødderne til glæden og styrer mennesket ved hjælp af dødsangst og depression. Angsten findes også på astralplanet. Astrale elementer er bange for at miste deres astrallegeme, for det blokerer deres udvikling i de indre verdener. Elementerne husker, at de mistede deres fysiske krop på en pinefuld måde og tænker: "*Hvad sker der, hvis jeg mister det eneste legeme, jeg har tilbage?*" Og når man identificerer sig med sine følelser, oplever man dødsangst. *Men der sker ikke noget!* Man begynder på et endnu mere fantastisk liv og indser, at man stadig har finere legemer, som man lever videre i – astrallegemet, mentallegemet, kausallegemet, det buddhiske legeme osv.

Menneskeheden bliver i stor udstrækning manipuleret af illusionen om døden.



Viden, som ikke er modtaget intuitivt

3. Den tredje illusion er *viden, som ikke er modtaget intuitivt*. Og der er næsten ingen viden, der stammer fra intuition – dvs. fra det buddhiske plan. Det, et menneske ved, afhænger af menneskets mentale udrustning. Det, et menneske ved, er kun en meget beskedent del af alt det, mennesket *ikke* ved. Og fordi menneskets viden er fragmentarisk, forstyrrer den livets ligevægt og bliver en kilde til destruktion af naturen og dermed også af menneskeheden.

Sand viden forurener ikke havene for derefter at spise de forgiftede fisk. Sand viden forgifter ikke afgrøderne med kunstgødning og sprøjtegifte for at producere en overflod af fødevarer som også forgiftes med konserveringsmidler, farvestoffer, smagsstoffer o.l. Sand viden forsøger ikke at se, om der er liv i andre solsystemer, mens den ikke er i stand til at se lidelserne i sine medmenneskers liv. Hvis man ser på menneskelig viden fra et kosmisk synspunkt, ligner menneskeheden et glasskår, der reflekterer Solens lys.

I myten om Adam og Eva blev mennesket udvist af Paradisets Have, fordi det spiste frugterne af kundskabens træ. Mennesket adskilte frugterne fra træet. Frugten tjente derfor et individuelt formål i stedet for at udgøre den altomfattende viden – *træet*. Kundskaben foreslog Eva, at man skulle bruge til separatistiske og egoistiske interesser. Kundskabens træ blev derfor til en illusion, og mennesket mistede Paradisets Have.

Besiddelsesillusionen

4. Den fjerde illusion er *besiddelsesillusionen*. Det er interessant at iagttage de fleste mennesker, for de opfører sig, som om de kan beholde alt, hvad de ejer i al evighed, og som om de kan få alt, hvad de ønsker sig. Hvilken illusion!!!

Hele tilværelsen er baseret på, hvad man ejer. Man "har" en krop, penge, jord, bil, møbler, smykker ... osv. *Men man har ingenting!* Beviset er, at man mister alt, hvad man ejer, når man forlader kroppen i døden. Derefter kan man ikke bruge noget som helst af det, man ejede.

Hvis man tænker lidt nærmere over det, vil man opdage, at man ikke engang ejer sig selv. *Man tilhører helheden!*



Besiddelsesillusionen er årsag til stort set alle blodsudgydelser på Jorden.

Nirvana er den bevidsthedstilstand, hvor man er fri for alle illusioner med hensyn til at eje.

Der var engang en rig og grådig mand. Han døde, og man lagde ham i en kiste. En fremmed gik hen til kisten og sagde nogle få ord ind i den afdødes øre.

*"Hvad sagde du til ham?" spurgte enken.
"Jeg spurgte bare, om han havde noget nu".
"Hvad svarede han?"
"Ingenting".*

I forbindelse med besiddelsesillusionen er der udviklet en omfattende manipulations- og udbyttingsvidenskab, som der undervises i på universiteterne rundt om i hele verden.

Overlegenhedsillusionen

5. Den femte illusion er *overlegenhedsillusionen*. Den kommer til udtryk som national overlegenhed, racemæssig overlegenhed, religiøs overlegenhed ... osv. Mennesket fatter ikke, at der kun er én Højeste Skabning. Det er den centrale ild – Det Ene Liv i alle levende skabninger. Det, der gør mennesker forskellige, er formen. Livet i alle mennesker er det samme, for der er kun ét liv i Universet.

Overlegenhedsillusionen er dybt rodfæstet i rigtig mange mennesker, nationer og racer. Illusionen er en kilde til smerte og lidelse – ikke alene for de mennesker, der betragtes som underlegne, men også for de "overlegne".

Overlegenhedsillusionen giver folk ret til at hade, udnytte, manipulere og endog udrydde de mennesker, de betragter som underlegne. I overlegenhedens navn hader mennesket Det Ene Liv, som er i hjertet af alle mennesker. Selv Kristus accepterede ikke at være overlegen på godhedens område. *"Kun Gud er god", sagde han, "Gud i alle".*



Ydmyghed er en bevidsthedstilstand, hvor illusionen om overlegenhed ikke længere eksisterer. Et oplyst menneske, som er ydmygt, tror, at alle de gode ting, det har gjort, stammer fra Den Højeste, og at det kun er vidne til eller beskytter af Den Højestes skatte.



Ensomhedens illusion

6. Den sjette illusion er *ensomhedens illusion*. Hvordan kan man være ensom, hvis man er bevidst om, at der er ét liv i Universet, og at man "lever, ånder og er" i Den Højeste? Hvordan kan man være ensom, hvis man forstår, at man er omgivet af usynlige skabninger? Hvordan kan man være ensom, når man er sammen med sin skytsånd? Hvordan kan man føle sig ensom, når man arbejder med den skabende ild? Hvordan kan man være ensom, når man hvert minut er optaget af verdenstjeneste?

Ensomhedens illusion er, som alle andre illusioner, en mental svaghed eller sygdom. Den bliver let til et blændværk, når den tiltrækkes af astrallegemet, som omsætter impulsen til en depression. Det er en udbredt lidelse,

som ikke kun påvirker det deprimerede menneske, men også de mennesker, det kommer i kontakt med".

Et mennesket kan overhovedet ikke være hverken ensom eller alene – heller ikke hvis det gerne vil. Engang sagde en sufi-lærer til en elev: *"Fortæl mig, hvor du kan være alene og ensom"*. Eleven svarede: *"Et menneske kan kun være i mørke, når det lukker øjnene. Det kan være ensomt, når det vender sig mod sig selv – ellers er ensomhed en umulighed"*. *"Dit svar er godt"*, sagde læreren, *"men hvordan kan man overvinde ensomhedens illusion?"* *"Ved at være opmærksom på, at der ikke er andet end Gud"*. Den studerende modtog et varmt smil fra læreren som belønning".

En anden lærer sagde en dag til sin klasse: *"Hvad er frihed?"* Svaret var: *"Fravær af illusioner"*. Man skal skrive bøger og komponere symfonier for at beskrive skønheden i denne definition af frihed.

Privatlivets illusion

7. Den syvende illusion er *privatlivets illusion*. Den bruges til at dække over alt, hvad man tror og føler ikke er retfærdigt, ikke er smukt, ikke er passende, ikke er belejligt, ikke er velegnet, ikke er rent ... osv. Privatlivets illusion er et tæppe, man fejer sine svagheder ind under. Efterhånden vil videnskaben gøre alt privatliv umuligt.



En af de faktorer, som stimulerer blændværket, er frygt. Så længe man lever et liv, der er gavnligt for alle levende skabninger – eller et harmløst liv – behøver man ikke skjule sig bag privatlivet. Inderst inde er privatlivet en periode, hvor man samarbejder med naturens skabende kræfter, og ikke en periode hvor man stikker hovedet i busken og lader resten af kroppen rage frem.



Tidens og afstandens illusion

8. Den næste illusion er *tidens og afstandens illusion*. Tid eksisterer kun i hjernebevidstheden. Hinsides tidens dimension er der kun evighed. Der er kun afstand, når man er begrænset af det fysiske, astrale og mentale legeme. Hinsides legemerne er der kun rum, og bevidstheden er ét med rummet.

Formens illusion

9. Den næste illusion er *formens illusion*. Og her henvises der til enhver form – fysisk, astral eller mental. Alle former og legemer er illusioner, og det betyder, at de før eller senere forsvinder.

Manifestationen i det kosmiske rum er en illusion. Det er sandt, at galakser fødes, organiserer sig og forsvinder igen. Hvis en galakse kan forsvinde, hvad sker der så med alle de små skabninger, der lever i den? Hvad sker der med deres kulturer og civilisationer? Alle former er symboler på åndens øvelser. Når øvelsen er forbi, gør "Den Store Nedbryder" formen ikke-eksisterende.

En lærer sagde en dag: "Når du ser dine øjne, din næse, dine ører og fødder i spejlet skal du tænke på, at formen ikke holder længe, og at der er god grund til at bruge den fornuftigt".

Hvad kan man forvente af sig selv, når hele livet kører i illusionernes dybe hjulspor? Gautama Buddha understregede behovet



for oplysning. Fravær af illusioner er oplysning. Alle de oplyste skikkelser blev oplyst, før de gav verden deres budskab.

Illusioner kan overføres fra tidligere liv – ja selv fra forældre og vennekreds. Illusionerne bliver faste og hårde former, mens de er i menneskets mentallegeme, og til sidst bliver de en del af menneskets personlighed. Når først illusionerne er krystalliseret, er det næsten umuligt at nedbryde dem. Og man spilder mange liv under illusionernes slaveri.



Vrangforestillinger

Der findes en endnu større forhindring på menneskets vej. Den hedder *vrangforestillinger*. En vrangforestilling opstår, når et blændværk og en illusion smelter sammen og styrer et menneskes mentale og astrale aktiviteter. Normalt besætter mentale elementer vrangforestillingen, og mens de bruger menneskets organisme, optræder de som indviede, mestre, budbringere, Messias'er, reinkarnationer af Johannes døberen ... osv. Mange kulturer og religiøse sekter er baseret på vrangforestillinger. De har vitalitet, aggressivitet og kraft, fordi kernen i vrangforestillingen er en dynamisk, intuitivt opfattet idé, som er gået tabt i mentale illusioner og astrale blændværk.

Hvordan befrier man sig for illusioner?

Svaret er – prøv at udvikle intuitionen. Intuition er ligesom en laserstråle, som på ét sekund kan udslette en illusion og frigøre mennesket.

Intuition kan ikke alene kaste lys over det mentale område men også sprede medfølelse. Medfølelse og forøget lys kan sætte tankesindet i stand til at nedbryde blændværket.

Intuition kan udvikles ved hjælp af meditation og kontemplation på symboler – især cirklen og Solen. Intuition kan udvikles, når et menneske bestræber sig på at leve og bevæge sig i lyset, når det gør forsøg på at tænke inklusivt og undgår alle separatistiske tanker, følelser og handlinger.

Den største tjeneste man kan yde for menneskeheden er nedbrydningen af verdens blændværk og illusioner.

En discipel er et menneske, der nedbryder blændværk og illusioner.





VidsomsNettet

www.vidsomsnettet.dk