

Kenneth Sørensen



ASTROLOGI,
ENERGI &
BEVIDSTHED



VisdomsNettet

www.visdomsnettet.dk

ASTROLOGI, ENERGI & BEVIDSTHED

Kenneth Sørensen



VidsomsNettet
www.vidsomsnettet.dk

Astrologi, energi & bevidsthed

Af Kenneth Sørensen.

Fra Fuldmånedmeditation – på tærskelen til en ny verdensreligion



Mennesket og det større liv

Når man forsøger at leve et liv, der er tilpasset de rytmer og cyklusser, som fuldmånen markerer, er det vigtigt at få uddybet, hvordan den telepatiske og energimæssige udveksling, man er en del af, fungerer. Mennesket eksisterer i et levende univers. Mennesket er en levende celle i helheden. Den individuelle udvikling er en fuldkommen integreret del af et større liv, som mennesket lever i og er en del af. Videnskaben om relationer og samspil mellem det større og det mindre, kalder åndsvidenskaben for *esoterisk astrologi*. Den tibetanske mester Djwhal Khul forklarer det bl.a. sådan:

"Menneskets æteriske legeme er ikke et isoleret, adskilt legeme. Det er på en særlig måde en integreret del af det æteriske legeme hos den skabning, der kaldes menneskeheden. Menneskehedens naturlige er via sit æteriske legeme en integreret del af det planetariske æteriske legeme – som heller ikke er adskilt fra de øvrige planeters æteriske legemer, men tilsammen udgør de – sammen med Solens æteriske legeme – solsystemets æteriske legeme. Det er forbundet med de seks solsystemers æteriske legemer, som sammen med vores skaber en kosmisk helhed – og ind i solsystemerne strømmer energier og kræfter fra bestemte store stjernebilleder. Universet er æterisk i sin natur, og dets vitalitetslegeme består af de æteriske legemer for samtlige stjernebilleder, solsystemer og planeter. Gennem hele det kosmiske gyldne net er der et evigt kredsløb af energier og kræfter, og det repræsenterer det videnskabelige grundlag for de astrologiske teorier".

Alice A. Bailey: *Esoteric Astrology*, p. 10-11

Konklusionen er, at de astrologiske energier når mennesket gennem det store gyldne æteriske netværk. Mennesket modtager energierne gennem de syv primære centre i det æteriske (elektromagnetiske) energisystem. Hvilke centre afhænger imidlertid af menneskets udviklingstrin.



Chakrasystemet

De syv primære centre og chakraer

De syv primære centre er udførligt beskrevet af andre forfattere, og derfor behandles de kun i korte træk her. De syv centre i æterlegemet står i direkte forbindelse med det fysiske nervesystem, hjernen og de hormonproducerende kirtler, og de fungerer som bevidsthedsbroer mellem fysisk og psykisk bevidsthed. Det skal forstås på følgende måde:

Bevidsthedsimpulserne, der kommer inde fra astrallegemet (følelsesnaturen), mentallegemet (tankelivet) og sjælen, når den fysiske hjerne via æterlegemets syv kraftcentre. Men de fungerer også som mellemlid mellem den fysiske bevidsthed, der påvirkes udefra af de fem sanser, og som via æterlegemet når ind til astrallegemet og mentallegemet. Det er kompliceret at beskrive processen, specielt fordi man normalt mener, at det er den fysiske hjerne, der tænker. I den åndsvidenskabelige forklaringsmodel tænker hjernen ikke. Den modtager og afbilder udelukkende menneskets tanke- og føleprocesser, på samme måde som en computerskærm registrerer og afbilder, hvad der sker i computerens elektroniske kredsløb.

Menneskets æterlegeme fungerer desuden som et legeme, der vitaliserer det fysiske legemes mange organer med prana (æterisk livskraft og vitalitet) fra Solen. De syv centre og chakraer kan kortfattet defineres på følgende måde:

- *Rodcentret:* Centret skaber det bevidsthedsaspekt i mennesket, der kaldes selvopholdelsesdriften.
- *Sakralcentret:* Centret skaber menneskets reproduktionsevne og køns-drift.
- *Solar plexus-centret:* Centret skaber menneskets følelsesliv, og påvirker det via det autonome nervesystem.
- *Hjertecentret:* Centret skaber i begyndelsen menneskets højere følelsesliv (idealistiske følelser), men senere bliver det et center for ren kærlighed og intuitiv enhedsbevidsthed. Sjælen udtrykker kærlighed via centret.
- *Halscentret:* Centret omformer og udtrykker menneskets abstrakte tankevirksomhed og om-danner den til konkrete tankeformer. Talen er kærlighedens vigtigste redskab, og overordnet er centret relateret til skabende aktivitet via lyd.
- *Pandecentret:* Centret er menneskets integrerende bevidsthedscenter, hvor de lavere centres bevidsthedsimpulser samles, koordineres og dirigeres over i planlagte aktiviteter. Centret modtager desuden de højere idealistiske og intuitive impulser, og er relateret til evnen til at visualisere.
- *Hovedcentret:* Centret kanaliserer det højeste åndelige aspekt af mennesket – sjælens viljesaspekt og formålet med livet.





Over og under mellemgulvet

Man kan konkludere, at mennesket er modtageligt for mange forskellige energier. De tre laveste centre styrer personlighedslivet – dvs. menneskets materielle, seksuelle og tryghedsmæssige behov. De fire højere centre kanaliserer energier, der aktiveres, når åndeligheden i mennesket vågner. Det sker, når mennesket begynder at interessere sig for de større samfundsmæssige og filosofiske aspekter af livet og begynder at udvikle sig åndeligt. Åndsvidenskaben skelner skarpt mellem mennesker, der lever "under mellemgulvet", og de mennesker, der lever "over mellemgulvet".

Den første gruppe er primært orienteret mod egoistiske, materielle og tryghedsskabende behov, mens den anden gruppe arbejder med selvrealisering og samfundsen-gagement som livets overordnede fokus. I praksis er der en glidende overgang mellem de to typer, men det er alligevel vigtigt at skelne mellem dem, for de responderer vidt forskelligt på de indstrømmende energier. Det uddybes senere. Det er vigtigt at understrege, at opdelingen mellem de to mennesketyper ikke er en værdimæssig opdeling mellem gode og dårlige mennesker. Alle mennesker er ligeværdige. Alle mennesker er lige guddommelige, og alle er på vej mod fuldkommenhed og guddommelighed.

Esoterisk og udviklingsorienteret astrologi

I Alice A. Baileys *Esoteric Astrology* præsenteres for første gang en grundlæggende indføring i det, man kan kalde *udviklingsorienteret astrologi*. Den udviklingsorienterede astrologi betoner vigtigheden af at udvikle sine højere latente evner som led i en intensiveret humanitær bestræbelse. I astrologisk terminologi betyder det, at mennesket skal udvikle sig væk fra at være domineret af månetegnets instinktive egenskaber ved hjælp af soltegnets egenskaber, der gør det muligt at udvikle

selvbevidstheden og stræbe mod ascendanttegnetets kvaliteter. Ascendanten repræsenterer symbolsk målet for sjælens opgave i den aktuelle og i de kommende inkarnationer.



Den esoteriske eller udviklingsorienterede astrologi er langt mere end et redskab i den personlige udvikling. Det er en udviklingsvej og en livsstil, der gennemstrømmer menneskets bevidsthed og aktiviteter i dagligdagen. Den udviklingsorienterede astrologi henvender sig til mennesker, der har bevidsthedsmæssig vækst og samfundengagement som deres primære formål i livet. Det resulterer i en gennemgribende personlighedsforvandling hele livet igennem. Den udviklingsorienterede astrologis formål er en kvalitativ vækst af bevidstheden. Den repræsenterer en åndelig udviklingsrejse tilbage til det guddommelige ophav, og formålet er at forvandle samfundet og det enkelte menneske ved hjælp af det personlige eksemplars magt og adfærd.



De tolv fuldmåneperioder og de tolv månedlige udviklingsfaser er specielt henvendt til mennesker, der har et særligt intensivt behov for forvandling. Det er et behov, der går ud over det sædvanlige ønske om lykke og fremgang, for fornøjelser og behagelighed er sjældent det første, man møder på den åndelige udviklingsvej. Der er alt for mange gamle vaner, bindinger og bevidsthedstilstande, der først skal afvikles. I stedet støtter de sig til den dybe og gennemgribende følelse af mening, som er et resultat af, at man har valgt den hurtigere men også mere krævende udviklingsvej, der fører til oplysning.



Livet under og over mellemgulvet

Det er årsagen til, at den tibetanske mester Djwhal Khul og åndsvidenskaben skelner mellem de mennesker, der lever under mellemgulvet, og de, der lever over. For afhængigt af udviklingsniveauet kan menneskets hjernebevidsthed enten respondere på energier eller impulser, der kommer fra de lavere centre eller fra de højere. Det er indlysende, at et overvejende følelsesbetonet, materialistisk og egoistisk menneske afviser humanitære bevidsthedsimpulser, som f.eks. tanken om at hjælpe og tage imod flere flygtninge, når den primære bekymring er fokuseret på, at sørge for sig selv og sine egne, og sikre de bedste betingelser for sig selv.

Det er også klart og naturligt, at et meget tryghedssøgende menneske vil reagere med frygt overfor fremmede kulturer, fordi følelsesnaturen altid klamrer sig til det kendte og trygge og frygter og tager afstand fra det ukendte. Hvis man vurderer hvilke mulige energier hver måned stiller til rådighed, er det derfor særdeles vigtigt, at man vurderer sit eget udviklingsniveau og ikke stiller større humanistiske krav til følelserne, end de med lidt anstrengelse kan honorere. I modsat fald er der fare for udvikling af mindreværd, taberbevidsthed eller det, der er værre.

Højere energier

Energierne fra de tre ydre planeter, Uranus, Neptun og Pluto, har stort set ingen positiv virkning på mennesker, der lever under mellemgulvet, fordi planeternes kvaliteter er forbundet med højere bevidsthedstilstande, der som regel kommer til udtryk gennem samfundsmæssige udviklingsprocesser. De tre planeter kaldes derfor *kollektive planeter*. Hvis de kommer til udtryk gennem individet, er forklaringen, at mennesket har samfundsengagement og forsøger at tilegne sig åndelige kvaliteter, der vedrører mange mennesker. Det kan eksempelvis være abstrakt intelligens – dvs. evnen til at formulere nye banebrydende idéer, der højner samfundets humanistiske niveau. Det er her, den klassiske og esoteriske astrologi adskiller sig væsentligt fra hinanden. Klassiske astrologer fortolker ofte horoskopet, som om mennesker ikke er forskellige, og det kommer der nogle gange nogle ret mystiske fortolkninger ud af.



Er man f.eks. født i Vandbærerens tegn, hvor Uranus' energier er aktive, så fortæller de fleste klassiske tydningsbøger, at man er lidt genial, humanistisk indstillet og har stor frihedstrang. Fortolkningerne kan øjeblikkeligt afkræftes ved at dokumentere, at der gennemsnitlig fødes lige så mange mennesker i Vandbærerens tegn som i andre tegn, der er medlemmer af fundamentalistiske og racistiske bevægelser. Man får ikke automatisk en humanitær indstilling, bare fordi man er født i et bestemt stjernetegn, men mulighederne kan være til stede som potentiale. Den humanistiske livsholdning er et bevidsthedsniveau, der udvikles over mange liv.

Det er vigtigt at tilføje, at det er muligt at fordreje de kollektive energier, så de kommer til udtryk som egoisme. Det afhænger af den bevidsthed, der modtager, opfatter og reagerer på den indstrømmende energi.

De tre bevidsthedstyper

Der findes tre bevidsthedstyper. Den instinktive bevidsthedstype lever under mellemgulvet. Den intellektuelle bevidsthedstype lever på grænsen mellem den instinktive og den humanitære type. Og den humanitære bevidsthedstype lever over mellemgulvet. Men det er vigtigt at slå fast, at selv om man er humanistisk motiveret, så har langt de fleste mennesker instinktive behov, selv om de ikke er så styret af dem. I virkeligheden er det helt umuligt at finde den humanistiske bevidsthedstype i sin rene form, medmindre der er tale om et menneske med 3. indvielse eller højere.



Grundlæggende kan man sige, at det instinktive menneske er underlagt månetegnets indflydelse, mens det jeg-bevidste menneske responderer på og udtrykker soltegnets karakteristika. Det sjælsbevidste eller humanistiske menneske er begyndt at realisere ascendanttegnets potentialer ved hjælp af de egenskaber, der blev udviklet ved hjælp af soltegnet. Eller sagt på en anden måde, så udvikler mennesket sig ideelt set fra at være underlagt de tryghedsmæssige behov (månetegnet) til at blive et selvstændigt menneske (soltegnet), og på et tidspunkt udtrykker det ascendanttegnets humanitære potentialer.



Månemennesket

De instinktive "månemenneskers" primære mål i tilværelsen er tryghed. Livets mål og mening er materiel tryghed, seksuel udfoldelse og livet i en tryk familie. De er det, man kalder det helt almindelige menneske med almindelige materielle livsværdier. Gennemsnitsmennesket er astralt polariseret. Det betyder, at det er styret af følelsesmæssige reaktioner, der svinger mellem følelsernes to polariteter – behag og ubehag. Reaktionerne på livet er baseret på nydelse og længsel efter det, der er behageligt, mens det frygter det, der er ubehageligt og som skaber utryghed. Det, der opleves som behageligt, er ensbetydende med tryghed og omvendt.

Månemennesker lever efter traditionerne, fordi det giver tryghed. Fødselsdage, bryllupper og jul fejres i overensstemmelse med gældende praksis. Valg af job og politisk orientering er styret af familiens forventninger, fordi det giver tryghed at opføre sig som andre. Månemennesker gør, hvad deres partner, familie, naboer og samfundet forventer af dem.

Månemennesker er meget afhængige, fordi det giver tryghed (på kort sigt) at overlade ansvaret til andre og de gældende normer. Månemennesker er ikke individualister, for de fungerer gennem andre mennesker. Det kommer til udtryk på utallige måder, men et eksempel kunne være konen, der får sin mand til at sige alle de ubehagelige ting, som hun selv føler, men som hun ikke selv tør sige. Månemennesker hader forandringer af enhver slags, fordi forandringer er en trussel mod trygheden. Derfor er de instinktivt imod fremmede. De hader pludselige forandringer i hjemmet, som f.eks. hvis konen vil ud og arbejde, eller at sønnen ønsker at gå sine egne veje.

Månemennesker er langt mere præget af månetegnets karakteristika end af soltegnets.



Solmennesket

Det jeg-bevidste menneskes primære mål er selvrealisering via indfrielse af ambitionerne. Solmennesket er selvbevidst og selvstændigt, og det søger frem for alt selvudfoldelse. Det er mennesker, der sætter sig selv i centrum. De er stadig materialistiske, men det er primært pga. den magt, penge og status giver. Det jeg-bevidste menneske er i stand til at sætte grænser og tilkæmpe sig en position på den sociale rangstige. Det jeg-bevidste menneske er utrolig konkurrencebetonet. Holdningen er: *"Lad den bedste mand vinde"* og *"the survival of the fittest"*.

Det er et bevidsthedsniveau, hvor individualisme og personlig frihed er de vigtigste pejlemærker i livet. Solmennesker holder af at skille sig ud og blive bemærket. De ønsker magt og indflydelse i hjemmet, på jobbet og i samfundet. Det er intellektuelle mennesker. De er veluddannede, selvbevidste, kritiske og selvstændige. De reagerer primært ud fra, hvad der gavner deres egoistiske interesser. Hvis de opfører sig humanitært, så er det overvejende for at styrke deres image og popularitet.

Solmennesket realiserer soltegnets karakteristika. Det er mentalt polariseret, men man kan sagtens være akademiker og stadig være styret af følelselivets skiftende behov og begær. At være mentalt polariseret betyder, at reaktionerne på begivenhederne i livet styres af fornuft og mentalt overblik. Når det kræves, kan et solmenneske sætte sine følelsesmæssige stemninger til side for at nå sit mål. Det er et menneske, der har evnen til at lede og organisere sit liv efter de værdier, det selv definerer. Det er imidlertid en evne, der kendetegner både oplyste humanister og selvcentrerede individualister, for det er et trin på vejen mod oplysning for dem begge. At være mental er ikke det samme som at være følelseskold. Det sidste er en fejludvikling. Det første er en forudsætning for et oplyst liv.



Ascendantmennesket

Det sjælsbevidste og humanistiske menneskes primære mål er rettet mod åndelig og idealistisk stræben, der omsættes i samfundsaktiviteter. Ascendantmennesket interesserer sig ikke for det materielle livs værdier, for de kan ikke tilfredsstille ønsket om varig lykke. Ascendantmennesket lever ikke for at spise, dyrke sex og nyde to ugers hotel- og badeferie. Men det spiser for at leve, har sex og holder to ugers ferie som nødvendig opladning for at kunne klare et liv med stadig større samfundsmæssige ansvarsopgaver. Det sjælsbevidste menneske lever for at realisere visioner om et bedre liv for alle, som sjælen konstant inspirerer vedkommende til.

Ascendantmennesket søger frihed ved hjælp af meditation, studier og samfundsen-gagement. Det er et menneske, der tænker holistisk og gruppeorienteret, og som ser, hvad der gavner helheden frem for sig selv. Det har jeg-bevidsthedens styrke og målbevidsthed, men den bruges på at fremme kollektive interesser. Ascendantmennesket bruger personlighedens potentialer til at realisere de muligheder, der ligger i ascendanttegnet. Det skal understreges, at langt de fleste højtudviklede mennesker i verden, sandsynligvis intet kender til hverken åndsvidenskab eller astrologi, men de astrologiske energier påvirker dem alligevel.

Forskellige reaktioner på samme energi

Der er en glidende overgang mellem de forskellige bevidsthedstyper, og alle mennesker går gennem den instinktive og selvbevidste fase i livets begyndelse, selv om nogle af dem ikke tilhører den sidste kategori. De tre bevidsthedstyper vil naturligvis reagere vidt forskelligt på de indstrømmende astrologiske energier, herunder energierne ved fuldmåne. Her er et eksempel:

Indflydelser fra Uranus, der står for frihed, abstrakt intelligens, nytænkning, nye humanistiske idéer, revolution og holistisk tænkning, vil – hvis de overhovedet opfattes af det instinktive menneske – skabe uro og utryghed, fordi noget nyt presser sig på og truer trygheden. Men det instinktive menneske vil højst sandsynlig ikke mærke andet til indflydelsen ud over en trang til at erhverve sig noget nyt – f.eks. elektronisk udstyr.



Det selvbevidste menneske vil primært reagere egoistisk på energierne, som vil komme til udtryk via solar plexus centret og fremkalde en periode med behov for øget personlig frihed, nye idéer til at forøge indtægtsmulighederne og profitten eller fornyet lyst til at eksperimentere med livet for sin egen skyld.

Det sjælsbevidste menneske vil være i stand til at udtrykke de højere potentialer eller den rene impuls. Det er derfor en periode, hvor det kommer under inspiration. Det får nye geniale idéer til løsning af samfundsmæssige problemer eller nye skelsættende indsigter, der giver et nyt og større syn på tilværelsen, som vil gavne omgivelserne.



Hvilke energier kan man respondere på?

Hvis man ikke tidligere har beskæftiget sig med astrologi, vil gennemgangen sandsynligvis opleves som kompliceret og teknisk. Men selv om man ikke forstår alt, kan man alligevel få udbytte af gennemgangen.

Energierne fra stjernebillederne, stjernetegnene og planeterne manifesterer sig først sig på mentalplanet, derefter på astralplanet og til sidst på det fysiske-æteriske plan. Den klassiske astrologi beskæftiger sig med det sidste plan, for den fokuserer på virkningerne og ikke på årsagerne. Den esoteriske astrologi fokuserer på årsagerne. Det giver ofte forvirring og uklarhed, når f.eks. indflydelser, der hovedsageligt skal fortolkes ud fra mentalplanet, bliver fortolket som om de er fysiske. De astrologiske indflydelser kan opsummeres sådan:



En kosmisk logos

1. Man ved fra åndsvidenskaben, at solsystemet sammen med seks andre solsystemer udgør det, der esoterisk kaldes *"en kosmisk logos"* eller *"Den, om hvem intet kan siges"*. Jorden modtager derfor også indflydelser fra de seks øvrige solsystemer, men energierne kan først opfattes efter 3. indvielse. Det samme gør sig gældende med de energier, der når Jorden fra *"den kosmiske triangel"* – Store Bjørn, Sirius og Plejaderne.

De syv stråler

2. De syv stråler, som udgår fra *"den kosmiske triangel"*, blander sig med kvaliteterne fra de tolv stjernebilleder, før de når solsystemet, og via planeterne når Jorden. Indflydelserne stimulerer mennesket, der lever over mellemgulvet. De vedrører udfoldelsen af sjælsaspektet i mennesket og opfattes derfor ikke bevidst af gennemsnitsmennesket. Indflydelserne stimulerer centrene over mellemgulvet og gør mennesket i stand til at reagere på udstrålingen fra Hierarkiet.



De tolv planeter

3. Energierne fra solsystemets tolv planeter – ti er opdaget og to er endnu ikke opdaget, syv er hellige planeter og fem er ikke-hellige – kontrollerer menneskets personlighedsliv fra deres positioner i horoskopets tolv huse. Det er udfordringen fra disse indflydelser, man først skal lære at kontrollere, før muligheden for at opfange de højere energier er til rådighed. Planeternes egen indflydelse har derfor med personlighedslivet at gøre, men de vogter også energierne fra stjernebillederne, som først bliver tilgængelige, når mennesket har vendt sig mod lyset og den åndelige udvikling. Det er de indre legemers kvalitet og deres evne til at afvise, absorbere og transformere de mange forskelligartede indflydelser, der afgør hvilken bevidsthedsmæssig respons, der er mulig.



De tolv stjernetegn

4. De tolv stjernetegn, der ligger som et bælte omkring Jorden langs ekliptika, som er Solens tilsyneladende bane omkring Jorden, påvirker det menneske, der lever under mellemgulvet. Der tages ofte fejl af de tolv stjernebilleders og de tolv stjernetegns indflydelser. De tolv stjernebilleder er fjerne fysiske stjernekonstellationer, mens stjernetegnene er tolv tankeformer, der blev skabt af Hierarkiet på Atlantis' tid. Stjernetegnene er derfor udelukkende et jordisk fænomen. Djwhal Khul fortæller uddybende:

"Når man forstår betydningen af forskellen mellem stjernebilleder, som er galakser, der består af stjerner, og stjernetegn, der er koncentrerede indflydelser, vil det kaste nyt lys over den astrologiske videnskab".

Alice A. Bailey: *Esoteric Astrology*, p. 621



Og han tilføjer:

"Ved at stille et horoskop for et menneske, som er født i en bestemt måned, skal man imidlertid huske (og det gør man sjældent), at måneden og tegnet i nutiden overhovedet ikke står ud for hinanden. Solen befinder sig for eksempel ikke i Løvens tegn i august måned. Den korrekte fortolkning af et horoskop er derfor stort set psykometrisk og afhængig af tankeformen fra det stjernebillede, som i tidsaldrenes løb er opbygget af astrologerne. Energi følger tanken. I tusinder af år har visse energityper og deres deraf følgende specifikke virkninger på substans og form været anset for at være enten på den ene eller den anden måde. Og derfor er de det – undtagen når det gælder det højt udviklede menneske, den sande aspirant, som har nyorienteret sig og derved er ved at frigøre sig fra tilværelsens hjul og selv er begyndt at styre sine stjerner, og derfor ikke længere er under deres kontrol og dominans ...

Stjernetegnene, som opdeles i de fire kategorier jord, vand, ild og luft har derfor hovedsageligt noget at gøre med det menneske, der lever under mellemgulvet, og som bruger de fire lavere centre: Rodcentret, sakralcentret, solar plexus centret og milten".

Alice A. Bailey: *A Treatise on White Magic*, p. 437-438

Tankeformer skabt af Hierarkiet

De fire kategorier eller elementer svarer til menneskets fysiske legeme (jord), det æteriske legeme (luft), astrallegemet (vand) og det lavere mentallegeme (ild).

Det er interessant, at mennesket i lang tid er domineret af de fire elementer, selv om det er almen viden inden for klassisk astrologi. Det er f.eks. forbundet med vanskeligheder, hvis et menneske i horoskopet ikke har nogen planeter i et af elementerne. Hvis vandelementet er fraværende, har personen vanskelig ved at håndtere de følelsesmæssige sider af tilværelsen. Men vanskelighederne gælder kun, indtil mennesket har opnået kontrol over sin lavere natur og dermed fået kontakt til sjælens energier.



De fire elementer – jord, ild, vand og luft

Det er en anerkendt hypotese, at de tolv stjernetegn står i direkte forbindelse med de tolv stjernebilleder. Man kan sige, at de oplades af kraften fra de fjerntliggende galakser. Måske blev tankeformerne skabt af Hierarkiet, fordi menneskeheden ikke var i stand til at respondere direkte på energierne fra stjernebillederne, og derfor skabte mestrene disse "transformere" eller forstærkere på Atlantis' tid, for at energien kunne blive nedtransformeret og menneskeheden kunne bruge dem.

Det betyder i praksis, at det udviklede menneske reagerer på påvirkningen fra strålerne direkte fra stjernebillederne og via planeterne. Det almindelige menneske reagerer på påvirkningen fra de samme stråle kvaliteter, men i en nedtrappet form via tankeformerne eller stjernetegnene. Forskellen består i, at det udviklede menneske er i stand til at udnytte og bevidst styre strålernes højere aspekter, mens det almindelige menneske kæmper med de konfliktbetonede virkninger af strålerne i sin endnu ikke forædlede personlighed. F.eks. vil et menneske, der kommer under indflydelse af 4. stråle – harmoni gennem konflikt – enten reagere over for strålens konfliktaspekt eller over for harmoni-aspektet.

For at opsummere kan man sige, at det almindelige menneske er underlagt indflydelserne fra de tolv planeter, sådan som de kommer til udtryk i de tolv huse, men det er også påvirket af indflydelserne fra de tolv tankeformer eller stjernetegn. Når mennesket definitivt er trådt ind på den åndelige udviklingsvej, kommer det under indflydelse af de zodiakale kræfter og stråler, der strømmer gennem planeterne og formentlig også gennem de mentale stjernetegn. Desuden skal man huske, at alle de astrologiske energier når menneskeheden via Shamballa og Hierarkiet.

Planetherskerne

5. De sidste indflydelser, der skal omtales, vedrører de esoteriske og eksoteriske planetherskere. Ethvert stjernetegn – og nu anvendes tegnet som repræsentant for energierne fra stjernebillederne – lader sine indflydelser nå mennesket gennem en af de tolv planeter. Her gør bevidsthedsniveauet sig igen gældende.

Først kan man spørge, hvordan en planet kan herske over et tegn, der er en meget større og stærkere levende skabning? Det kan den, fordi "planetbevidstheden" står i et særligt telepatiske forhold til de skabninger, der er inkarneret i stjernebilledet. Planeten overfører ud over sin egen kvalitet også tegnets kvaliteter og energier til solsystemet.



Eksoteriske, esoteriske og hierarkiske herskere

I ethvert tegn er der tre planetherskere – en eksoterisk, esoterisk og hierarkisk hersker. De hierarkiske herskere omtales ikke, for de vedrører indflydelser, der har med monadisk bevidsthed og indvielse af 3. grad at gøre. De eksoteriske planeter overfører energier og kvaliteter, der vedrører personlighedens udvikling. De esoteriske planeter vedrører sjælens udvikling. Når mennesket er nået til det punkt i evolutionsprocessen, hvor lyset fra sjælen begynder at dominere, har de esoteriske herskeres energier større indflydelse på menneskets livsudfoldelse. Det betyder ikke, at de eksoteriske indflydelser forsvinder. De underordnes og bruges af sjælen i dens aktiviteter.

Et punkt, der nemt kan forvirre, er, at de ikke-hellige planeter, der normalt styrer personlighedens udvikling, godt kan være esoteriske herskere. Og de hellige planeter kan optræde som eksoteriske herskere. Når f.eks. den ikke-hellige planet Mars er esoterisk hersker i Skorpionens tegn, bruges det ikke så ophøjede princip, krigskunsten, i sjælens tjeneste. Når en esoterisk planet er eksoterisk hersker, betyder

det ikke, at det almindelige menneske kan respondere på det højeste aspekt af planeten. Når f.eks. den hellige planet Jupiters energier, der er eksoterisk hersker i Skytten, når det menneske, der lever under mellemgulvet, forvrænges Jupiters kærlighed-visdoms energi til søgen og længsel efter materiel lykke.



Skjulte planeter

Månens og Solens såkaldte skjulte egenskaber er et gådefuldt område. At bruge Solen og Månen som planeter er egentlig forkert set fra en astronomisk og kosmologisk synsvinkel, for ingen af dem er planeter. Solen er en stjerne og Månen en drabant, der kredser om Jorden. Men set fra en bevidsthedsmæssig synsvinkel er det vigtigt at medregne deres indflydelser. En af forklaringerne på, at man regner med, at Solen har en 2. stråle indflydelse, er, at den dels erstatter indflydelsen fra en ikke-hellig 2. stråle planet, der endnu ikke er opdaget. Men desuden stimulerer Solen alt liv i solsystemet med 2. stråle energi. Det siges, at soltegnet rummer hemmeligheden om personlighedsstrålen. Sagt på en anden måde: Ved at udvikle soltegnets egenskaber, integreres personligheden.

Integrering af personligheden

Den kvalitet, der integrerer personligheden, er netop kærlighedens kvalitet, når den udtrykkes gennem intelligensaspektet. Det er tankesindet i dets integrerende aspekt, der samler personlighedens tre legemer til en koordineret helhed. Når indflydelserne når mennesket på personlighedens niveau, er det indflydelserne fra den fysiske sol, der gør sig gældende. Carol Beckham foreslår, at Jupiter (kærlighedsvisdom) overfører energien fra den fysiske sol. Men noget kunne tyde på, at også energierne fra Saturn (aktiv intelligens) er stærkt involveret i integreringen af personligheden. Det er generelt anerkendt af astrologer, at Saturns psykologiske kvaliteter er forbundet med etableringen af strukturer herunder personlighedens strukturering.



Sjæl og monade

Solens indflydelse er trefoldig. Ud over de førnævnte energier er der også indflydelser fra Solens sjælsaspekt og dens monadiske aspekt. "Solens hjerte" eller sjælsaspektet overfører indflydelsen via Neptun, og Solens monadiske aspekt, der kaldes "den centrale åndelige sol", overfører indflydelsen via Uranus. Når man taler om, at Solen skjuler en planet eller en indflydelse, så kan det forstås på den måde, at når Solen er repræsentant for og symbol på den magtfulde personlighed, så skjuler personligheden eller Solen energierne fra sjælens virkelighed og dermed indflydelserne fra "Solens hjerte" og Neptun. Og på et senere udviklingsniveau skjuler den indflydelserne fra Uranus, der overfører Solens monadiske aspekt. I praktisk horoskoptydning betyder det, at Solens placering i et horoskop overfører energierne enten fra Jupiter, Neptun eller Uranus afhængigt af bevidsthedsniveauet.



Sjælens fængsel

Månen skjuler på samme måde sine indflydelser. Den er repræsentant for og symbol på især astrallegemets og det fysiske legemes konstitution. Så længe mennesket er underlagt mønstrene fra det instinktive følelsesliv, er det fanget i formens verden – og så længe er dets bevidsthedsområde sørgeligt begrænset. Derfor kaldes

Månen også for "sjælens fængsel". Når man overvinder de astrale tilstande, bliver man i stand til at modtage de højere energier, som det instinktive følelsesliv eller Månen skjuler. Hvilke indflydelser Månen skjuler, afhænger af det tegn, den står i. I Jomfruen, hvor den er esoterisk hersker, skjuler den Vulkan. I Krebsen, hvor den er eksoterisk hersker, skjuler den Neptun. I Vandbæreren, hvor den er hierarkisk hersker, skjuler den Uranus eller Vulkan. Astrologen Kurt Abraham har i sin bog: *The Moon Veils Vulcan and the Sun Veils Neptune* uddybet beskrivelsen, og bogen kan anbefales til alle, der ønsker at gå dybere ind i de astrologiske mysterier.



Stråler og stjernetegn

Afslutningsvis skal det tilføjes, at menneskets individuelle stråleopbygning påvirker evnen til at absorbere og transmittere de syv stråler. En 2. stråle sjæl vil, når personligheden får sjælkontakt, etablere en tæt relation til 2. stråle planeten Jupiter. Har den pågældende sjæl ingen 1. stråle i sin natur, bliver det langt sværere at arbejde med energierne fra de to 1. stråle planeter Vulkan og Pluto.

Nogle af de væsentligste kilder til de astrologiske indflydelser er nu blevet skitseret, og de strømmer til menneskeheden i løbet af de tolv astrologiske måneder. Artiklen er langt fra en fyldestgørende redegørelse, for strålevidenskaben er meget kompliceret. Men forhåbentligt har både astrologisk interesserede mennesker – også de, der ikke tidligere har beskæftiget sig med astrologi – fået en fornemmelse for grundlaget for den astrologiske "vejruddsig".





VidsomsNettet

www.vidsomsnettet.dk