

Djwhal Khul

Angst

et verdensproblem



VisionsNettet

www.visionsnettet.dk

ANGST

- et verdensproblem

Djwhal Khul



VisdomsNettet
www.visdomsnettet.dk

ANGST

- et verdensproblem

Af Djwhal Khul
Fra *The Beacon*

(Oversættelse Thora Lund Mollerup)



Det emne, der her skal tales om, er rent følelsesmæssigt (astralt), og det kræver omhyggelige overvejelser på grund af den vægt, som seriøse, gode og alligevel vildledte mennesker lægger i det. Det skaber mange problemer og rummer spiren til flere problemer. Det drejer sig om den lære, der udbredes nu, og som kan opsummeres med ordene:

1. På grund af menneskets negative tanker og ondskabsfulde forestillinger bliver der fremprovokeret en situation, som fører menneskeheden frem mod en stor naturkatastrophe. Den vil blive så omfattende, at den er årsag til de værste forudannelser.



2. Menneskeslægten som helhed går derfor sin undergang i møde. Tusinder vil blive udslettet. Store områder af beboet land vil blive ødelagt. Det er sket før og det vil ske igen – bare i langt større målestok end tidligere. Disse naturkatastrofer vil have form af oversvømmelser, der skyller hen over bestemte storbyer, jordskælv eller almindelig ødelæggelse som følge af sygdom, hungersnød osv. Derfor kommer opråbet: *“Forbered jer på en grusom katastrofe. Se det uundgåelige i øjnene”*.



3. Men Herrens udvalgte vil blive frelst. Kristi tilhængere vil ikke komme til at lide. Der vil på en eller anden måde blive sørget for dem. Medlemmer af organisationer, der er opbygget omkring en særlig informeret vejleder (der lover problemer og forudsiger katastrofer) vil være immune. Derfor opfordrer man folk til at lytte, at forberede sig, at frygte og at skaffe sig specielle privilegier ved at slutte sig til grupper og vejledere, der fremsætter denne profetiske appel.

Alt dette indhylles normalt i smukke og kærlige ord. Den tone, der anslås, er ofte højtravende og begejstret. Som regel stilles der ikke spørgsmål ved ægtheden af disse vejledere, der giver profetiske advarsler om nært forestående katastrofer og en rædselsvækkende skæbne, men i virkeligheden appellerer de til angst, egoistiske interesser og separatisme. Derfor er deres arbejde destruktivt og kan ikke stamme fra Det Store Hvide Broderskab – den subjektive gruppe af verdensledere, der arbejder under Kristus eller overhovederne for den planetariske evolution.

Frygt – en frygtelig metode

Intet ægte medlem af den loge, som består af racens ældre, vil nogensinde gøre noget for at stimulere menneskehedens frygtkompleks. Ingen sand vejleder af menneskeheden ville udtale ord, som – uanset hvor smukke de er – appellerer til iboende, åndelig egoisme eller fremkalder en situation, hvor de få såkaldte oplyste ville være særligt privilegerede. Ingen vejleder, der virkelig arbejder under ledelse af Kristus – legemliggørelsen af Guds kærlighed – ville spille tid på at skabe angst og terror.



Der er ingen tvivl om, at det bare er en tilbagevenden til den gamle helvedesild- og svovlpsykologi i en lidt anden form. Det er indbegrebet af den metode, der er blevet brugt i en tidsalder, som nu heldigvis er ved at være forbi – Fiskenes tidsalder – hvor budskaber blev givet af særligt informerede undervisere og vejledere, hvis udtalelser blev accepteret blindt på grund af deres påståede udviklingsgrad.

Deres metode bestod i at skræmme folk ind i himmerige ved at stimulere deres instinktive angst – en angst, som har sin rod i den dyriske natur, men som ikke er en del af sjælens natur. Denne metode styres af angst og respons på menneskemassernes frygtkompleks. Den skyldes sensitiv opfattelse af fortidige begivenheder, for alle fortidens katastrofer er registreret i menneskehedens hukommelse. Derfor fortolker sensitive sjæle – som nu reagerer på disse erindringer – nutiden i lyset af fortiden.



De angste fremkalder angst

De, der profeterer katastrofale begivenheder, er selv opfyldt af angst, som skabes af verdenssituationen og stimuleres af hele menneskehedens angst, og det sætter dem i stand til at stille ind på den gigantiske "tærskelvogter", som menneskeheden på en eller anden måde må se i øjnene og lære at beherske, hvis den nogensinde skal passere de porte, der giver den adgang til den åndelige arv og det sande hjem.

Gruppeangst

Det er ikke kun enkeltpersoner, der på grund af deres sensitivitet reagerer på omgivelsernes angstelementer. Det gør undervisere og grupper også, og derefter fejlfortolker de dem og opflammer angsten og terroren ved at råbe katastrofe og undergang. Derfor anmodes alle om at modarbejde denne tilstand og anslå en tone af *konstruktiv fremskridt* og kontrol med angsten gennem tanken og en korrekt og dybere forståelse af planen. Bekæmp dette fællesmenneskelige frygtkompleks offentligt og ved enhver tænkelig lejlighed.

Tre grupper

De, der forsøger at påvirke menneskeheden gennem angst og kommende rædslers uundgåelighed, kan inddeles i tre grupper:

For det første de falske og egoistiske vejledere, der udnytter situationen til at mele deres egen kage, til at sælge ejendomme under foregivende af at skabe plads til flygtninge, og til at samle grupper omkring sig ved at love tilhængere specielle privilegier, immunitet og beskyttelse i katastrofens time. På den måde når man de frygtsomme og forstærker deres angst ved at love dem tryghed. Dermed bliver lederne af disse grupper betydningsfulde for gruppemedlemmerne. Ledernes forfængelighed stimuleres, og de bliver offentlig kendt som ledere af talmæssigt store organisationer. Heldigvis er der kun få af disse falske personer, men mange oprigtige undervisere finder vej ind i deres rækker, fordi de er faldet i unåde i deres egne grupper, og fordi de stadig har behov for at stimulere deres forfængelighed.

For det andet den gruppe mennesker, som påstår de er i kontakt med Hierarkiet eller med Kristus, og dermed får instruktioner (gennem inspireret forfatterskab, telepatisk kommunikation, automatskrift, spiritistiske eller lignende metoder), som de giver videre til de vildledte og frygtsomme. Disse instruktioner accepteres blindt på grund af vejledernes påståede udviklingsgrad, som ikke kan verificeres, og som helt og holdent hviler på deres egne udsagn om sig selv. Tilhængerne glemmer, at en vejleders værdi hviler på appellen til fornuften og intuitionen og ikke på en vejleders fremhævelse af sig selv. De glemmer, at intet må accepteres, der har en destruktiv karakter, som strider mod åndelig erfaring, eller som stimulerer de værste elementer i karakteren.



Det er indlysende, at Kristus har alt for travlt med at undervise menneskehedens ledere på årsagernes indre planer til at have noget ønske om at kommunikere gennem mennesker, som set i et verdensomspændende perspektiv er små og ubetydelige. Kristus arbejder sammen med mestrene, rishierne og de indviede – hans disciple. Og de arbejder igennem deres tilhængere og disciple.



Kristus er en stor og klog "virksomhedsleder", og han bruger ikke sin tid på at vejlede "kontorbude" og yngre medarbejdere. Her bruges sproget fra Vestens forretningsverden. Frem for alt er han udtryk for Guds kærlighed og prøver ikke at styre gennem terror og undertrykkelse. Her er der grund til at minde om, at mange af de ord, der tilskrives ham i *Det nye Testamente*, aldrig blev sagt af ham.

Harmløshed er vejen frem

Mestrenes loge bruger tankesindets ild til at opveje de ukontrollerede emotionelle reaktioners virkninger på menneskeheden. De gør intet, der kan stimulere angst og terror. Deres budskab til menneskeheden på nuværende tidspunkt er, at mennesket skal lære, at det selv er en mester og kan forme sin egen skæbne. Det må indse, at det er en søn af Gud med alle en guddommelig naturs muligheder, og at disse muligheder nu kan blomstre og stå i fuldt flor hos alle de, der kan lære at give udtryk for deres iboende guddommelighed. Råbet fra Kristi sande disciple lyder, at alle nuværende problemer kan overvindes i kraft af en åndelig og kærlig livsform, og at fuldendt harmløshed i tanke, ord og handling er nøglen til vejen frem. De åndelige vejlederes mål de næste 50 år er at indprente mennesket dets arv, at indprente erkendelsen af den subjektive virkelighed og forståelsen af, at mennesket *ikke* er formen.

For det tredje de mennesker, som på grundlag af astrologiske konklusioner påstår, at store katastrofer er uundgåelige. Her er man i nogle henseender på sikrere grund og i andre på mere usikker grund. Som følge af at Jordens pol flytter sig, bliver mange konklusioner nytteløse. Beregninger, der ikke tager hensyn til de astronomiske forandringer de seneste 3.000 år, er ifølge sagens natur forkerte. Konklusioner, der er baseret på Solens position i et bestemt tegn, når den ikke længere er i nøjagtig samme position, *må* være upræcise. Muligheden for, at der endnu er uopdagede planeter, og at man ikke har fundet de kosmiske stråler, der påvirker solsystemet, rejser mange spørgsmål i det almindelige, intelligente menneskes bevidsthed.



Der har været en konstant omskiftelighed og forandring, som resulterer i fejlagtige beregninger og mangelfulde konklusioner, der sandsynligvis er mere forkerte i relation til planetariske end personlige forhold. Et menneske, som f.eks. er født i Vædderens tegn, underlægger sig gennem tankens kraft en bølge af påvirkninger, der er de samme som dem, alle mennesker med fødselsdag i den bestemte måned har været udsat for i tidens løb. Planeten er mere fri af denne tankestrøm end det enkelte menneske.

Frygtløshedens tone

Derfor skal den almindelige astrologs fejlagtige konklusioner, de højtråbende profetier fra dem, der forsvinder sammen med Fiskenes tidsalder, og de konklusioner, fanatikerne kommer til, når de stiller ind på angsten i verden, modarbejdes. Det er nødvendigt at tage sig af de falske eventyrere, der fører sig frem på den offentlige scene, for de skaber et alvorligt problem og fremkalder en situation, der – hvis ikke den forhindres – kan skabe netop det, man frygter – men kun i menneskets verden.

Man må huske, at længe før mennesket kom til verden – i den planetariske histories "præhumane" tidsalder – var naturkatastrofer ikke andet end almindelige begivenheder. Det er *angst*, der gør dem til et problem. Men det er ikke nødvendigt, for nogle få menneskers rigtige tænkning, fornuftige udtalelser og åndelige optimisme kan modvirke de manges hysteriske reaktion, forudsat at brændpunktet for alle anstrengelserne er på tankens plan (mentalplanet) og bliver inspireret fra højere åndelige planer.



De, der arbejder for menneskehedens frigørelse, må ikke synke ned til den følelsesmæssige forvirrings niveau. Når de fås kraft stabiliseres af sund viden, vil den – selvom deres kontaktflade er meget mindre – langt overgå indflydelsen fra dem, der arbejder gennem angstpsykologi. Men de økonomiske betingelser og det faktum, at så mange millioner stadig vibrerer med den dyriske naturs instinktive angst, skaber en frugtbar grobund for dem, der arbejder ved hjælp af terror. Kan de få blive organiseret? Kan den sande vejledning, den rette livsforms og frygtløshedens tone anslås så klart, at den opvejer de manges katastrofeprofetier?

Organiser tænkende mennesker

Forstå hvad der kan gøres og gå ikke glip af nogen mulighed for at vise den vej, mennesket skal gå, og den holdning, det må have. Organiser de tænkende mennesker, så deres arbejde virkelig tæller, fordi det er fokuseret i lyset. Bekæmp dette frygtkompleks med alle tænkelige våben. Man vil finde større hjælpsomhed hos de intelligente og en klarere forståelse af den rigtige psykologi hos det almindelige businessmenneske end hos de mere religiøse grupper.

Befri menneskeheden for angst

De gamle metoder og den kristne teologis snævre dogmer, der lægger vægt på Helvedes ild, fordømmelse og fortabelse, slavebinder mange og påvirker stadig – selvom det sker ubevidst – de fleste mennesker i Vesten. Teologerne og fanatikerne udgør et virkeligt problem, og de store menneskemasser – der reagerer så let på massepsykologi og angst, fordi de er følelsesbetonede – er besværlige at håndtere og udgør de lykkelige jagtmarker for dem, der spreder frygt.

Tænk over, hvad der er det rigtige at gøre i denne forbindelse, og lad de offentlige udtalelser, korrespondance og tryksager vise, at man er besluttede på at befri menneskeheden for angst og afsløre den som et aspekt af den store illusion.

Gør noget med det samme

Er naturkatastrofer – på trods af alt hvad der kan gøres – alligevel på vej? Der har altid været naturkatastrofer på en eller anden del af planeten. De har altid forekommet. Store krige kommer og går. Hungersnød og pest har spillet deres rolle i tidens løb i forbindelse med den store tilpasningsproces. Former er blevet ødelagt, så åndelig energi kunne blive frigjort. Men med de kommunikationssystemer, der er vokset så hurtigt, med forøgelsen af sensitiviteten over for lidelse og den hurtige vækst af imaginationsevnen, og med menneskers stigende intuitive respons på hinanden, efterhånden som menneskeheden udvikler sig, er der vokset en gigantisk tankeform af angst frem, og den vil dominere menneskeheden, medmindre der gøres noget dramatisk med det samme.





VidsomsNettet

www.vidsomsnettet.dk